

## {Ejnar Bjerre Jørgensen: Vester Sogns Gårdshistorie}

### Lindet

#### Matr. nr. 1 Lindet.

En af de 3 gamle fæstegårde i Lindet var i 1661 beboet af 2 fæstere, Isach Nielsen og Niels Christensen. De skulle årlig svare landgilde 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 travet tag og 1 rd. gæsteri. Gården havde skov til 3 svins olden, det havde de 2 andre gårde også haft, men i matriklen i 1662 var det slettet for deres vedkommende. Gården tilhørte velbyrdige Valdemar Skram til Rørbæk. Han var hårdt ramt af krigen, og Rørbæk var øde.

D. 1. febr. 1667 mageskiftede Valdemar Skram med Steffen Rodes arvinger i København, så han fik deres anpart i Hammergård, og de fik Valdemar Skrams anpart i Rørbæk og en del af bøndergodset derunder. Gården i Lindet beholdt Valdemar Skram, og han lagde den under Hammergård. D. 11. febr. 1670 solgte Valdemar Skram Hammergård til generalløjtnant Hans von Ahlefeldt, og i den medfølgende jordebog var gården i Lindet opført som 2 halvgårde, den ene med Isach Nielsen som fæster og yder af den halve landgilde, den anden med 2 fæstere, Niels Christensen og Peder Pedersen, der svarede den anden halve landgilde. Efter matriklen kunne der på hele gården sås 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Hartkornet opgives i den ældste jordebog til 4½ td. 1 fkr. 1 alb., og i matriklen i 1662 til det samme. Ved gården lå et hus, der beboedes af Jens Laursen, der betalte 2 slettedaler 1 mark i huspenge.

Hans von Ahlefeldt afstod straks Hammergård og bøndergodset til ritmester Hermann Frantz von Schwanewede, som han nok skyldte penge for krigstjeneste. Schwanewede fik et lån hos matrone Karen Pedersdatter i Viborg, og han pantsatte bl. a. Isach Nielsens halve fæstegård i Lindet og Jens Laursens fæstehus sammesteds. Pantebrevet var dateret 24. jan. 1671.

D. 10. juni 1674 solgte Schwanewede Hammergård til Peder Hoffmann i Aarhus, gården i Lindet fulgte med. Isach Nielsen var flyttet til Vesterlund, og i stedet havde Peder Lassen i Vesterlund overtaget fæstet i Lindet. På den anden halvgård havde Niels Christensen fået en medfæster, der kaldtes Jens Damgaard, og han var nok søn af Søren Jensen i Damgård i Tinnethuset, for et andet sted kan det ses, at han hed Jens Sørensen. Peder Lassen blev kort efter afløst af Peder Sørensen. Jens Laursen boede stadig i gadehuset.

D. 22. marts 1679 solgte Peder Hoffmann Hammergård med gården i Lindet til Friderich Uldrich Ulfeldt, der var gift med Marie Grubbes halvsøster Anne Grubbe. Ulfeldt fik et lån på 500 rd. hos sin svigermor Anne Jensdatter på Tjelegård, og gården i Lindet blev sat i pant, der nævnes 3 fæstere, Jens Damgaard, Niels Christensen og Peder Lauritsen, den sidste kan godt være den samme som Peder Lassen. Der står også, at gården havde skov til 10 svins olden, det er afgjort forkert.

D. 25. maj 1681 mageskiftede Friderich Uldrich Ulfeldt og Andreas Rode til Rørbæk nogle gårde, så gården i Lindet igen kom under Rørbæk. Peder Sørensen, Niels Christensen og Jens Damgaard var fæstere, og Jens Laursen boede i huset. Oldenskovene kunne igen føde 3 svin.

I den ny matrikel i 1688 blev gårdens hartkorn nedsat til 3 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb., så det er nemt at se, at det drejer sig om den gård, som matr. nr. 1 stammer fra. Jens Damgaard var der ikke mere, Niels Christensen og Peder Sørensen drev hver sin halvpart. I skattelisten fra d. 7. apr. 1687 er Peder Sørensen alene opført med en besætning på 2 foler under 3 år og 1 ko, så Niels Christensen har nok ikke haft noget at beskatte. Husmanden Jens Laursen havde 2 får. Peder Sørensen var gift med Maren Sørensdatter. I skattelisten fra 1704 nævnes der ikke mindre end 8 fæstere i Lindet, men det er lidt vanskeligt at placere dem på gårdene, for der står ikke noget om deres hartkorn. Niels Christensen var vel stadig på den samme gård som før, de 2 andre ser ud til at være Christen Jensen, der var kommet fra Vesterlund, og Mads Madsen.

Da Johan Jacob Sejer overtog Rørbæk d. 30. juli 1715 efter sin afdøde bror Sejer Sejersens, er der kun nævnt en fæster på gården i Lindet, det var Ebbe Jørgensen, og han kendes fra kirkebogen, han var født i 1671 og døde som bolsmand i Vesterlund i 1731, han blev begravet d. 27. maj. Hans kone hed Anne Jensdatter, og han havde en søn Peder, født i 1712, han døde i Lindet i 1741. Ebbe Jørgensens datter Kirsten blev gift med Jens Clausen, der var bolsmand i Vesterlund, deres sønner Jens og Hans fik hver en halvpart af Vestergård i fæste.

I Rørbæks jordebog fra d. 9. apr. 1717 kan det ses, at bolsmand Jens Christensen fra Vesterlund havde byttet plads med Ebbe Jørgensen. Jens Christensen var født i 1666, og han kunne være søn af Christen Jensen, der i nogle få år var fæster i Lindet. Jens var gift med Maren Pedersdatter, der var født i 1668. De var alene om fæstet i nogle år.

Jens Christensens søn Christen Jensen var født i 1692. D. 11. juni 1724 blev han gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1700 i Vesterlund, datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter, Vestergård. Samtidig blev han fæster sammen med sin far. De var fæstere af 3 tdr. 3 skp. 1 alb. htk. og betalte 8 rd. i landgilde i stedet for naturalier. At gården lige pludselig er blevet større, må vel ligge i, at et bol er lagt under.

Christen Jensens første kone Karen Nielsdatter døde i 1726 og blev begravet d. 7. juli, hun blev 25 år 2 mdr. gl.

Christen Jensen blev gift med Maren Pedersdatter, der var født i 1698, hvor hun var fra, fortælles der ikke noget om.

I 1739 havde Christen Jensen overtaget det meste af gården, nemlig 3 tdr. 1 skp. 1 alb. htk. og hele skovskylden, han betalte 7 rd. 2 mk. i årlig landgilde. Hans far Jens Christensen havde 2 skp. htk. og betalte årligt 2 mark danske. Jens Christensen døde i 1754 og blev begravet d. 27. jan., 87 år 3 mdr. gl. Hans enke Maren Pedersdatter fik derefter underhold af sønnen, der til gengæld fik nedslag i ydelsen til fattiggassen. Maren døde i 1761 og blev begravet d. 11. jan., 93 år gl.

Christen Jensen fik 9 børn med sine 2 koner: 1. Niels, døbt d. 14. okt. 1725 (i 1. ægteskab). 2. Karen, døbt d. 17. aug. 1727. 3. Maren, døbt d. 6. juni 1729. 4. Maren, døbt d. 8. juli 1731. 5. Jens, hjemmedøbt og fremstillet d. 7. juni 1733. 6. Anne, døbt d. 4. sept. 1735. 7. Anne, døbt d. 14. apr. 1737. 8. Peder, døbt d. 31. juli 1740. 9. Anne, døbt d. 4. aug. 1743. Nr. 7 Anne og nr. 9 Anne døde som små.

I Rørbæks jordebog fra d. 26. marts 1756 står Christen Jensen som fæster af hele gården med htk. 3 tdr. 3 skp. 1 alb. og skovskyld 3 fkr. Han betalte 8 rd. i landgilde. Han var fæster til 1761, og det ser ud til, at han derefter har boet i eget aftægtshus til sin død. Hans kone Maren Pedersdatter døde i 1773 og blev begravet d. 10. jan., 74 år gl. Christen Jensen døde i 1784 og blev begravet d. 11. febr., 92 år gl.

Fæstet blev i 1761 overtaget af hans søn Jens Christensen, der var født i 1733. Han blev gift med Zidsel Pedersdatter d. 18. okt. 1761. Jens Christensen fungerede som skoleholder i Lindet og Zidsel tjente i præstegården. Hun var født i Brande i 1741, datter af Peder Madsen og Anne Mortensdatter. Peder Madsen var død omkring 1750, og Zidsels mor var blevet gift med enkemand Mads Pedersen på Østergård i Sejrup. Zidsel og Jens Christensen fik 4 børn: 1. Peder, døbt d. 22. aug. 1762. 2. Christen, døbt d. 3. juni 1764. 3. Mads, døbt d. 14. juni 1767. 4. Anne Marie, døbt d. 9. marts 1770. Zidsel Pedersdatter døde efter den sidste fødsel, og blev begravet d. 9. marts samtidig med datterens dåb. Datteren Anne Marie døde 5 uger gl. og blev begravet d. 9. apr. 1770. Troels Sandfelds kone, der bar Mads til dåben i 1767, var Zidsels søster Mette Pedersdatter, der var gift med Troels Jørgensen i Store Sandfeld.

D. 15. aug. 1770 blev Jens Christensen trolovet med Anne Jensdatter, der tjente hos Johan Jacob Sejer på Rørbæk. Han fik kongelig allernådigst tilladelse til trolovelsen, Anne var nemlig datter af Jens Hansen Borup og Mette Mortensdatter, Søndergård i Thyregodlund, altså kusine til Zidsel. Jens og Anne regnedes derfor for nærbeslægtede efter den tids opfattelse. D. 7. okt. 1770 blev de gift, Sejer på Rørbæk og møller Raun Bering i Hastrup mølle var forlovere. Anne var født i 1742 og døbt d. 2. juli. Niels Andreas Thyregod, der blev ejer af Rørbæk, var hendes brorsøn.

Anne og Jens Christensen fik 7 børn: 1. Jens, hjemmedøbt og fremstillet d. 21. juli 1771. 2. Sidsel, døbt d. 17. febr. 1773, død 11 uger gl. 3. Sidsel, døbt d. 27. febr. 1774, død 3 år gl. 4. Jacob, døbt d. 5. febr. 1776. 5. Bendix, døbt d. 29. nov. 1777, død 9 uger gl. 6. Christian, hjemmedøbt og fremstillet d. 20. febr. 1779. 7. Mette Marie, døbt d. 10. febr. 1781. Sønnen Mads af 1. ægteskab døde i 1785, 17 år gl.

I 1783 blev Jens Christensens ældste søn Peder gift med Karen Martinidatter, født i 1757, døbt d. 30. okt., datter af Martinus Nielsen og Anne Christensdatter på Risager. Af en eller anden grund er det ikke indført i Vesters kirkebog. I 1783 skete der også en stor forandring i Lindet by. 2 af de 3 gårde i byen blev delt, så der nu var 5 gårde, men samtidig egaliserede Johan Jacob Sejer gårdene, så Lindets samlede htk. 10 tdr. 1 skp. 3 fkr. 1½ alb. inklusive skovskyld blev fordelt ligeligt imellem dem. De 2 halvdele af Jens Christensens fæstegård fik hver 2 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb. htk. ligesom de andre 3 gårde. I indberetningen kaldes Jens for Niels, men det er en oplagt fejl. Jens og sønnen Peder fik hver fæstet af en halvgård, men de blev boende i byen. Peder Jensens halvgård blev til Havreballegård, dengang stavet Haurballe, det skulle betegne et bakkehæld, der var ryddet for skov. Byens jorder lå stadig i fællesskab, markerne var ikke indhegnede, høavlen var ringe, da hver fæster kun avlede 4 læs dårligt hø. Skoven var ødelagt, der var kun noget egekrat, noget af heden og overdrevet kunne bruges til rugavl. På gaden var der 2 jordløse huse, hvor der boede 2 enker.

I 1787 boede Peder Jensen på Havreballegård med kone og 2 børn og tjenestedrengen Peder, søn af Peder Thomasen i Lindet.

Peder Jensen lod sine bygninger brandforsikre i 1791:

- a). 8 fag stuehus, 7½ alen dyb, strå-og lyngtækket, egebindingsværk med kline de vægge, det vendte i øst og vest, der var 3 skillevægge, 6 døre, 4 faste sengesteder, 2 stenkakkelovne, 1 ovn og 2 skorstene af ler og sten, 3 fag panelvægge, loft over alle 8 fag, vurderet til 200 rd.
  - b). 12 fag lade, 7½ alen dyb, strå-og lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i øst og vest, 3 skillevægge, 2 døre, vurderet til 180 rd.
  - c). 7 fag fåresti og porte, 5½ alen dyb, lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i syd og nord, 2 skillevægge, 2 døre, vurderet til 40 rd.
  - d). 8 fag stald og fæhus, 6 alen dyb, lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i syd og nord, 2 skillevægge, 2 døre, vurderet til 60 rd.
- Samlet vurderingssum: 480 rd.

D. 13. juni 1792, tinglæst skøde fra Christen Christensen på Rørbæk til Peder Jensen på Havreballegård med htk. 2 tdr. 1 fkr. 1½ alb. Købekontrakten var dateret d. 5. maj 1791. Peder Jensen lånte 296 rd. til købet af Jørgen Hansen, der tjente hos købmand Søren Henrik Bredstrup i Horsens.

D. 13. juni 1794, skøde fra Christen Christensen, ejer af Rørbæk, til Peder Jensen på den gård, som Jens Jensen forhen havde i fæste, htk. 1 td. 2 skp. 2 fkr. Skovskyld 1 fkr. 2 2/5 alb. Købesum 90 rd.

D. 7. aug. 1808, skøde fra auktionsretten ved kammerråd og herredsfoged Arent Steenstrup og herredsskriver Malta Kragballe til Peder Jensen på bolsstedet Marienlund, ufri hovedgårdstaxt 6 skp. 3 fkr. 2 alb., købesum 285 rd. Den tidligere ejer Mads Larsen var død. Peder Jensen, der også var blevet sognefoged efter sin far, var dermed blevet ejer af det største hartkorn i Lindet. Efterhånden solgte han nogle ejendomme og udstykninger fra. Peder Jensen døde d. 30. aug. 1827, og Karen Martinidatter døde d. 28. febr. 1829.

D. 28. sept. 1826, skøde fra Peder Jensen til søn Jens Pedersen, htk. 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 3/5 alb. og skovskyld 3 fkr. 2 1/5 alb., købesum 300 rbd. rede sølv, som Jens Pedersen ydede vederlag for ved at overtage gæld 300 rbd. til N. A. Thyregod på Rørbæk. Peder Jensen udtog selv, hvad han skulle bruge på sin aftægt. Ved den ny matrikel i 1844 blev hartkornet ændret til 2 tdr. 1 skp. 3 fkr. Jens Pedersen blev gift med Ane Marie Nielsdatter fra Rind d. 20. okt. 1821, hun tjente i Vester mølle. De fik 3 børn: 1. Peder d. 19. sept. 1822. 2. Mariane Elisabeth d. 21. febr. 1825. 3. Niels d. 23. apr. 1827. Mariane Elisabeth blev gift med enkemand Niels Peter Poulsen på matr. nr. 4a Lindet. Jens Pedersen døde d. 31. juli 1869. Ane Marie Nielsdatter, der var født i 1790, døde d. 13. jan. 1861.

D. 4. jan. 1849, skøde fra Jens Pedersen til søn Peder Jensen, købesum 600 rd. Jens Pedersen og hans kone fik 4 fag i den nordre ende af det østre hus til aftægtsbolig. Peder Jensen var 38 år, da han d. 16. nov. 1860 blev gift med Christine Christoffersen, født d. 1. okt. 1841, datter af smed Christoffer Andersen og Ane Hansdatter i Vesterlund. De fik 2 børn: Ane Marie d. 30. nov. 1861 og Kristoffer d. 15. dec. 1863. Peder Jensen døde d. 1. sept. 1865, 43 år gl. D. 3. okt. 1865 var der skifte efter ham, Ane Marie og Kristoffer fik hver tillagt 864 rd. i arv. Ekstrakt af skiftebrevet blev tinglæst som adkomst for Christine Christoffersen.

D. 18. jan. 1867 blev Christine gift med ungarl Peder Nielsen, der var født d. 24. sept. 1837, søn af Niels Nielsen og Maren Christensdatter i Katballe. D. 2. maj 1867 blev vielsesattesten læst som adkomst for ham, og han blev debitor fra arven 1728 rd. I ægteskabet var der 2 døtre: Petrea, født d. 13. dec. 1867. Ane Martine, født d. 27. marts 1870.

D. 31. juli 1889, skøde fra Peder Nielsen til stedsøn Kristoffer Pedersen på matr. nr. 1a og 1d Lindet. Peder Nielsen overtog derefter sin kones fødehjem, matr. nr. 10a Vesterlund. Kristoffer blev gift med Mariane Nielsen, født d. 8. okt. 1870 i Kokborghuse, datter af Niels Knudsen og Catrine Jensen. I ægteskabet var der 5 børn: 1. Alfred, født d. 27. juni 1893. 2. Agnete, født d. 6. maj 1895. 3. Adolf, født d. 16. dec. 1899. 4. Ansgar, født d. 12. jan. 1904. 5. Arnold, født d. 2. nov. 1907. Mariane Nielsen døde i 1932.

D. 6. aug. 1932, skøde fra Kristoffer Pedersen til søn Adolf Pedersen, der var gift med Marie Gade Nielsen, født d. 18. aug. 1903, datter af købmand Hans Peder Nielsen og Lene Cathrine Madsen i Rind. I 1945 var ejendommens tilliggende 56 tdl. Besætningen var 2 heste, 9 køer og 7 stk. ungvæg.

1975: Ejer af Havreballegård matr. nr. 1a Lindet var Verner Velling Nielsen.

1995: Kirsten og Konrad Velling, Sejrupvej 25, Lindet

\*\*\*\*\*

## Udstykninger fra matr. nr. 1 Lindet.

**Matr. nr. 1b Lindet.**

- D. 7. maj 1880, skøde fra Peder Nielsen til Niels Christiansen.  
D. 21. juli 1882, mageskifteskøde fra Niels Christiansen til Niels Jørgensen.  
D. 14. marts 1885, mageskifteskøde fra Niels Jørgensen til Thyge Jesper Jensen.  
D. 20. maj 1885, mageskifteskøde fra Thyge Jesper Jensen til Jens Thomsen.  
D. 15. aug. 1895, udlægsskøde ifølge transport til Lars Christian Olesen.  
D. 17. febr. 1902, auktionsskøde udstedt til Mads Peter Christoffersen. (se matr. nr. 1c).  
D. 13. sept. 1904, skøde fra M. P. Christoffersen til købmand Peter Knudsen Pedersen, Ådal og Niels Madsen, Lindet.  
D. 26. febr. 1930, skifteretsattest med hensyn til N. Madsens anpart til enke Petrea Madsen.  
D. 26. febr. 1930, skøde fra Peter Knudsen Pedersen og Petrea Madsen til brødrene Martin Marius Madsen og Ejnar Madsen.  
D. 8. jan. 1952, skøde fra Ejnar Madsen på hans halvpart til Martin Marinus Madsen. Parcellen var en del af krattet, nu plantage.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 1c Lindet.**

- D. 11. sept. 1894, skøde fra Niels Madsen til Mads Peter Christoffersen, htk. 2 skp. 2 fkr. 3/4 alb. Christoffersen var født i Ulkjær mølle d. 16. okt. 1833, søn af Christopher Valentinsen, senere Thyregodlund. Han var gift med Karen Marie Jørgensen, født d. 25. maj 1860 i Give sogn. Han havde først været gift med Birgitte Bering, datter af sognedegn Hans Bering i Thyregod.  
D. 4. nov. 1911, skøde fra Mads P. Christoffersen til Mads Madsen.  
D. 11. okt. 1918, skøde fra Mads Madsen til professor dr. med. E. Ehlers og grosserer I. C. Just.  
D. 14. juni 1921, skøde fra Ehlers & Just til statsgælddirektør P. O. A. Andersen.  
D. 6. nov. 1930, arveudlægsskøde fra executores testamentii i boet efter P. O. A. Andersen til fru Sigrid Andersen, født Johnsen. D. 4. juli 1931 blev der lyst lavværgemål.  
D. 13. apr. 1934, skøde fra overretssagfører Axel Hulegaard som befuldmægtiget og lavværgen til forpagter Mads Madsen.  
D. 11. sept. 1950, skøde fra Mads Madsen til Børge Rasmussen.  
Ejendommen ligger på Lindet Kratvej 8, og efter at Børge Rasmussen er flyttet derfra, bruges den, såvidt vides, til sommerbolig.  
2009 skøde fra Brian Olesen til Gert Olesen og Anna Lise Iversen. Ev. 1.400.000

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 1e Lindet.**

- D. 14. sept. 1887, skøde fra Peder Nielsen, Havreballegård, til Niels Madsen på matr. nr. 1c Lindet, htk. 6 skp. 3 fkr. 1/2 alb. Niels Madsen var født i Thyregod d. 3. nov. 1859, søn af Mads Nielsen og Sidsel Marie Christensen, Thyregod mark. D. 25. marts 1887 var han blevet gift med Petrea Nielsen, født d. 13. dec. 1867, datter af Peder Nielsen.  
D. 11. sept. 1894 solgte Niels Madsen matr. nr. 1c til M. P. Christoffersen, htk. 2 skp. 2 fkr. 3/4 alb. Han beholdt selv den største parcel matr. nr. 1e med htk. 4 skp. 2 3/4 alb.  
D. 24. okt. 1925, skøde fra Niels Madsen til søn Martin Marinus Madsen, født d. 14. febr. 1898  
1995: Gudrun og Arne Madsen, Lindet Kratvej 4, Lindet.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 1f Lindet.**

- D. 13. juli 1928, udstykket og solgt af Kristoffer Pedersen til søn Ansgar Pedersen, htk. 3 skp. 1/2 alb.  
1995: Jenny og Thorkil Pedersen, Lindet Kratvej 6, Lindet.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 1g Lindet.**

- D. 30. juli 1934, skøde fra Mads Madsen til 1. husmand Martin M. Madsen og 2. gårdejer Peter Jensen i lige sameje.

D. 1. okt. 1953, skøde fra Martin Madsen til Peter Jensen på hans andel af parcellen, samlet htk. 2½ alb. Tilplantet.

\*\*\*\*\*

## Matr. nr. 2 Lindet. Heinagergård.

Gården opstod i 1783, da Jens Christensen og sønnen Peder Jensen delte Havreballegård imellem sig, det var mens de begge var fæstere under Rørbæk, så det skete med herremandens tilladelse. Samtidig lod Johan Jacob Sejer på Rørbæk gårdene i Lindet egaliseres, så de 5 gårde i Lindet by blev lige store.

D. 13. juni 1792, skøde fra Christen Christensen, ejer af Rørbæk, til Jens Christensen på fæstegården med htk. 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. og skovskyld 1 fkr. 2 2/5 alb. Købesum 350 rd., som Jens Christensen åbenbart havde, der står ikke noget om, at han var ude at låne. Jens Christensen havde været fæster siden 1762, tiden før er beskrevet under matr. nr. 1 Lindet. Han var født i 1733, søn af gårdfæster Christen Jensen og Maren Pedersdatter. Han havde først været gift med Zidsel Pedersdatter, og da hun døde blev han gift med Anne Jensdatter. Foruden at være gårdfæster overkom han også at være skoleholder, sognefoged og hjulmand.

Jens Christensen døde i 1799 og blev begravet d. 1. sept., 66 år gl. D. 30. aug. 1799 blev boet optegnet og vurderet af 2 mænd, Hans Frederichsen fra Holsted og Niels Lauridsen i Lindet. Skiftet blev foretaget af exam. juris Gieding på herredsfogdens vegne d. 9. okt. Tilstede var enken Anne Jensdatter med lavværge Chr. Christensen i Vester mølle. Skiftet er vedføjet i afskrift. Anne Jensdatter fik gården overdraget ved skiftet.

D. 4. marts 1801, skøde fra Anne Jensdatter med lavværge sognefoged Jens Jensen i Thyregodlund til søn Christian Jensen. Han var født i 1779, hjemmedøbt og fremstillet d. 20. febr., han var omkring 1815 blevet gift med Karen Jensdatter, født i 1783, døbt d. 7. dec, datter af Jens Jensen og Abelone Nielsdatter i Vesterlund. Vielsen kan ikke findes i kirkebogen. De fik 2 børn, Jens blev født d. 22. okt. 1816, og Ane blev født d. 4. dec. 1818. Da Christian Jensen overtog gården, var hartkornet 1 td. 7 skp. 3 fkr. 2 3/5 alb. Han lånte 215 rd. 2 mk. i overformynderiet til købet. Christian Jensen blev sognefoged ligesom sin far. D. 16. juni 1831 lånte han 300 rbd. rede sølv af gårdmændene Jens P. Thomsen og Chr. Christensen i Lindet, hartkornet opgives da til 1 td. 7 skp. 1 fkr. og skovskyld 1 fkr. 2 alb. D. 12. febr. 1835 lånte han 100 rbd. rede sølv af samme mænd, og d. 11. dec. 1842 200 rbd. af gmd. Mads Christensen i Koutrup. Ved udskiftningen af Lindet krat i 1836 fik Christian Jensen tillagt et par kratlodder.

D. 11. dec. 1843, skøde fra Christian Jensen til søn Jens Christiansen, købesum 300 rbd. sølv. Htk. uændret. Christian Jensen døde d. 4. juli 1850, og Karen Jensdatter døde d. 8. juli 1858. Jens Christiansen blev omkring 1850 gift med Ane Margrethe Jensdatter, født i Hammerhus, Hammer sogn i 1827. I ægteskabet var der 5 børn: 1. Christian, født d. 1. jan. 1853. 2. Ane Dorthea, født d. 4. aug. 1855. 3. Jens, født d. 29. juni 1858. 4. Karl Elias, født d. 16. dec. 1864. 5. Jørgen, født d. 27. aug. 1867. Ane Dorthea blev d. 8. dec. 1883 gift med Anton Mølgaard Iversen, husmand i Thyregodlund, han var i nogle år ringer og graver ved Thyregod kirke. Fællesskabet i Storemose i Lindet blev ophævet i 1869, og Jens Christiansen fik et par moselodder. Jens Christiansen døde d. 11. maj 1884, og d. 12. juni 1884 fik enke Ane Margrethe Jensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. I 12 år drev hun gården med hjælp af sine sønner.

D. 2. sept. 1896, skøde fra Ane Margrethe Jensen til søn Jens Jensen. Han var d. 3. aug. 1888 blevet gift med Mette Marie Christensen, født d. 27. juni 1860, datter af Erik Christensen og Mette Jensen i Thyregodlund. Jens Jensen havde boet i Thyregodlund i 8 år, han var udlært smed. Ane Margrethe døde i 1896. Jens Jensen købte d. 21. apr. 1900 parcel matr. nr. 1t Hastrup, beliggende i Galtkjær, ved auktion på Hastrup. D. 18. dec. 1905 købte han matr. nr. 33c Hastrup sammesteds af sin svigermor Mette Jensen. I Jens Jensens ægteskab var der 2 børn, Jens Christian Jensen Hein var født i Thyregodlund d. 12. juni 1890. Kristine Jensen Hein var født d. 25. juni 1893 i Thyregodlund.

Jens Jensen døde i 1919. D. 30. juni 1920 blev der læst skifteudskrift som adkomst for enke Mette Marie Christensen, og d. 28. maj 1927 skødede hun gården til sin søn Jens Christian Jensen Hein, gift med Kirstine Jensen Gandrup, født d. 30. dec. 1903 i Nørskov, Klovborg sogn, datter af Maren og Kristen Gandrup, Vesterlund.

D. 17. nov. 1950, skøde fra Jens Christian Hein til svigersøn Johannes Emil Jørgensen fra Tykskov. 1994: Heinagergård ejes nu af Henrik Hein Jørgensen, Sejrupvej 27, Lindet.

\*\*\*\*\*

## Skifte.

Efter at Gaardmand og Sognefoged Jens Christensen i Lindet var død sidst i August 1799 og begravet d. 1. September, blev der holdt Skifte efter ham:

Anno 1799 den 9de Octobr. blev foretaget Vurderingsforretning efter afdøde Sognefoged Jens Christensen i Linnet, Wester Sogn. Paa Skifteforvalterens, Bye og Herredsfoged Langes Vegne af dertil committeret Examinatus Juris N. Gieding i Overværelse af 2de Vitterligheds og Vurderings Mænds, neml. Hans Friderichsen af Holsted Mark og Niels Lauritzen af Linnet. Den her i Boet afholdte Optegnings Forretning af Dato 30. August d. A. blev taget til Følge. Ved Forretningen var tilstede Enken Anne Jensdatter med Laugværge Hr. Christensen i Wester Mølle. De myndige Arvinger, Gaardmand Peder Jensen i Linnet, som paa hans Broders Vegne Christen Jensen, der er Borger og bosiddende i Kiøbenhavn, ligeledes var tilstede ved Forretningen, en fraværende Søn Jens Jensen tienende paa Stougaard, 28 Aar gl., Jacob Jensen, 24, i hans 25. Aar med Curator Thomas Pedersen af Linnet, Christian Jensen 21 a 22 Aar gl., for ham meldte sig ligeledes som Curator bemeldte Thomas Pedersen af Linnet, og Mette Marie Jensdatter, ugift, 19 Aar gl., for hvem er Væрге efter Loven hendes ældste Broder Peder Jensen.

Forretningen blev da begyndt saaledes:

I den østerste Stue:	Rigsd.	Mark	Skil.
Et Fyrre Bord paa Krydsfoed		2	8
En eege Dragkiste	5		
Fire Par Thekopper			12
En Spølskaal			2
Et Kruus med Tin Laag			4
Toe Flasker			6
En Tud Thepotte		1	
En Theedaase, en Æske og et Glas			6
En Messing Lysestage		1	8
En Psalmebog			2
En Tin Ramme, Aatte Tin Tallerkener	1	2	
Toe blaae og hvide Steenfade		1	8
Toe Melkekander og et Glas			8
En gl. Høelee			6
En Flaske og et Glas			7
Et Øllglas			4
En Kaaber Tragt			8
En Træe Lehnstoel		1	8
Et Speil			12
En Tinskaal		1	12
Et gl. Fad og en Steenkrukke			10
En Sæk Hammelreebe		1	
En Bøtte		3	
En Jern Bielegger Ovn	6		
Tre Træe Stoele		1	8
Toe Alen Vadmæl		2	
Et Viseværk	1	3	
I tvende faste Sengesteder:			
En grønstribet Olmerdugs Overdyne	4		
En gl. Ditto	2		
Toe Ditto Pudder		5	
Tvende Lagner		1	
En Skind Dyne	2		
Fiire Stk. grønne Omhæng med Gardiner	1	3	
Et Haandklæde		1	8
En Uld Sax			12

En Ditto			4
Et Skriin		1	
En Garnvinde			2
Et Strygejern med Bolt		1	
Den afdødes Klæder:			
En blaae Kiole	1	4	
En do. Kofte	1		
En Dreiels Trøie		4	
En blaae Brystdug		1	8
En gl. blakket Kofte		1	8
En hvid Ditto			8
Tre Par gl. Buxer			12
En gl. Trøie og 2de Par Strømper			12
I den anden Stue:			
Et Fyrre Bord med Skuffe		4	
En Løgte		1	
En Ølltønde			4
Et Dørslag og en Kokkekniv			6
En Kaaber Thekieddel		1	8
Aatte Steen Tallerkener		1	8
Fiire sorte Potter			8
En Kaaber Kiedel	2		
En mindre Ditto	1		
En gl. Eege Kiste	1		
En Strippe og en Øse			8
En Jærn Gryde		2	
Nogle Potter			8
Nogle do. og nogle Sætter		1	
En Jærn Pande		1	8
Et Kaaber Fyhrfad			8
Toe dybe Tinfade		1	8
En Morter med Støder		2	
Fiire Blaargarns Skiorter		4	
En gl. Hat		1	8
Et Par gl. Støvler			8
I et Sengested fastslagen:			
En blaaestribet ulden Overdyne	3		
Toe Pudder		1	8
Et gl. Lagen			8
en Standtønde			4
En gl. Spinderok		1	8
En Puster og 2 Par Karder			8
Et gl. Skriin			4
Paa et Stand Sengested:			
En ulden Overdyne	1	4	
Toe ditto Hovedpuder		1	
Et Stk. ulden Klæde			12
En Ølltønde		2	
Et Saltkar			2
En Ildklemme og Skorsteenslænke			12
I Bryggerhuset: En Haandqværn	1		
En gl. Karstok med Kar og Fierding			8
En Kierne		1	

Tre Kar og en Strip	4	
Et Sold og en Standtønde	1	8
En Legel og en Hegel		8
En Musefelde		6
Tre Halmløbe		3
Toe Ditto		3
En Selde og en Karstok		6
Et Deitrug		6
En Underdyne	4	
En blaargarns Lagen	1	
Noget Omhæng	1	8
En ulden Overdyne	1	
Toe Hovedpuder	1	8
En Bryggerkiedel	2	
Paa Loftet: Fiire Hamp Sække	4	
I Gaarden: En Pleil og Rive		6
En Hakkelsekiste og Kniv	3	
En Hugstok og Tællebænk		12
En Sauge og Baandkniv		8
Tre Navre	1	8
En Spade	1	2
En Øxe		4
En Slibesteen	1	8
Et Biestade	1	1
En Hiulbør		8
Toe Dækner	1	
En jernbeslagen Vogn med Tilbehør	10	
Et Par Harver	5	
En gl. Træe Vogn	3	
En Tiære Bempel		6
Et Sæt Hesttøi	1	8
Toe Træegrebe		6
En Tørvespade	2	
En Sæt Hestetøi	1	
Skraver og Leierer til en Vogn	2	
En Plov med Tilbehør	3	
Toe Harver	3	
Besætning: En blaae Hoppe, 9 Aar	14	
En brun Hest	6	
Toe Plov Stude	10	
Toe Qvier	6	
En sortbroget Koe	6	
Tvende do.	12	
Tvende do.	13	
Syitten Faarehøveder	10	
Summa Løsøre og Besætning:	153 Rd. 3 Mk.	13 Skil.
Gaarden med Sæd og Afgrøde vurderet i Brandcassen for og matri- culeret for Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fkr. 2 Alb. blev nu til Boets Indtægt vurderet for den Summa:	425 Rd.	
hvormed den Umyndiges Væрге saavel som de for de fraværende som Enken med Lauvæрге erklærede sig fornøiet.		
Summa Boets Masse:	578 Rd. 3 Mk.	13 Skil.
Enken med Lauvæрге anmeldte følgende Giæld og Besværing		

paa Boet:

a) Til Erich Michelsen i Thyregodlund, Thyregod Sogn den Summa, som Værgen ei havde noget at erindre imod, ligesom og de andre Vedkommende, hvorfor samme bliver at beregne Boet til Udgivt.	104 Rd.
b) End videre tilkiendegav Enken med hendes Lauværg Christensen, at hun vel endnu skylder til een og anden, men da saadant var ubetydeligt og ei ville overgaae en halv Snees Rigsdaler, saa ville hun ei angive saadant Boet til Besvær, men ladet det blive paa sin egen Regning. Iøvrigt erklærede Enken med Lauværg efter respective Skifterettens Tilspørgsel, at de ikke vidste videre dette Stærvboe til Indtægt at beregne, undtagen hos forrige Forpagter af Vester Mølle.	12 Rd.
Summa Indtægt	590 Rd. 3 Mk. 13 Skil.
Summa Udgivt	104 Rd.

Da det nu var Aften, og 2de af de myndige Arvinger var fraværende, saa blev dette Skifte efter de Tilstedeværendes Samtykke, til een for Skifteretten og de Paagiældende beleilig Tiid, som formenes at blive i længste til først i December Maaned (udsat).

Det passerede bekræftes med Hænders Underskrivter,

N. Gieding. Anne A. I. D. Jens Datter.

Som Formynder for den Umyndige og paa egne og mine fraværende Brødres Vegne,  
Peder Jensen.

Som Lauværg  
Christensen  
Jacob Jensen  
Christian Jensen.

Som Curator: Thomas Pedersen.

Som Vitterligheds Vidner, Vurderings Mænd:  
Hans Frederichsen. Niels Laursen.

\*\*\*\*\*

## Udstykning fra matr. nr. 2 Lindet.

### Matr. nr. 2b Lindet.

D. 12. juni 1884 fik Jens Christiansens enke Ane Margrethe Jensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo på hovedparcellen.  
D. 17. juni 1929 blev skifteretsattesten tinglæst.

D. 11. nov. 1887, parcel matr. nr. 2b Lindet udstykket og solgt af Ane Margrethe Jensen til søn Christian Jensen, født d. 1. jan. 1853. Htk. 3 skp. 3 fkr. 2 alb. Christian Jensen blev d. 17. okt. 1884 gift med Kristine Jensen, født d. 4. jan. 1857 i Thyregodlund, datter af Jens Peter Pedersen og Bodil Mathilde Christensen, senere Lindet.

I ægteskabet var der 5 børn: 1. Jensine, født d. 1. jan. 1885. 2. Margrethe, født d. 12. dec. 1886. 3. Jens Peter, født d. 9. juni 1893. 4. Mathilde, født d. 28. marts 1896. 5. Karl, født d. 16. marts 1900. Hele familien var meget musikalsk og skal have været det i flere generationer. Jens Peter blev smed i Dørken, men han dyrkede musikken ved siden af. Karl Jensen indspillede flere af de gamle melodier fra sin bedstefars tid, efter at han havde afstået gården og boede i Gludsted.

D. 6. sept. 1929, skøde fra Christian Jensen til søn Jens Jørgen Karl Theodor Jensen.

1967: ejer Kristian Munk Kristensen fra Mors. 1987: Emmy H. Andersen.

1995: Bent L. Ovesen & Emmy H. Andersen, Lindetvej 2, Lindet.

### Matr. nr. 3 Lindet.

Da der skulle oprettes en ny matrikel i 1662, blev der indkaldt jordebøger fra de forskellige godsejere. Steffen Rodes arvinger i København ejede en gård i Lindet med htk. 4 tdr. 4 skp. Der var 2 fæstere, Niels Jensen og Mads Nielsen, der godt kunne være far og søn. Landgilden var 1 fjerding smør, 1 foderokse, 1 brændsvin og 1 rd. gæsteri. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der kunne avles 4 læs hø. Der er ikke fundet noget om, hvordan Steffen rodes arvinger var

kommet i besiddelse af gården. De kan have købt den af Valdemar Skram til Rørbæk, der var hårdt ramt af krigen 1657-60. En anden mulighed er, at gården har været øde og er tilfaldet kronen. Steffen Rode, der døde i 1638, havde et stort tilgodehavende hos Christian den Fjerde og måtte overtage en del øde gods for pengene. Hans arvinger var i første række 4 sønner og 4 døtre.

Arvingerne mageskiftede sig til Rørbæk i 1667, og kort efter stod Andreas Rode som enejer af Rørbæk med gården i Lindet, hvor der i 1680 var kommet 2 nye fæstere, Michel Christensen og Wester Madsen. Rode-familien ejede også 3 gadehuse i Lindet by, der var ingen jord til dem, altså heller ingen avl, og de ydede ingen landgilde. I 1661 stod Anne Jenskones og Mads Saugmands huse øde, mens Christen Glarmester boede i det tredje. I 1680 var de 2 første beboet af Peder Lassen og Jens Glarmester, og Christen Glarmesters enke Anne Madsdatter boede i det sidste.

Andreas Rode døde i 1684, og ved arv tilfaldt gården i Lindet hans 2 søsterdøtre Christine og Margrethe Pletz. De var gift med henholdsvis Marcus Glede og Albert Sejer. Margrethe og Albert Sejer var flyttet til Vester og boede først på Rørbæk, så på Vestergård i Vesterlund, og tilsidt på Risager, hvor de døde. Glede og Sejer solgte d. 14. maj 1688 gården i Lindet til Andreas Rodes bror Frands Rode, der også overtog Rørbæk. Da boede de samme 2 fæstere på gården i Lindet. Skødet omfattede en gård mere i Lindet, og hvis der var gadehuse under gårdene, skulle de medfølge. Ifølge en skatteliste fra d. 7. april 1687 var Michel Christensen gift med Maren Christensdatter, og hans besætning bestod af 1 fole under 3 år, 1 ungnød under 2 år og 2 får. I stedet for Wester Madsen står der Øster Madsen, han havde kun 2 får, det mest sandsynlige er, at han hed Wester.

Michel Christensen var borte i 1704, i stedet var Thomas Nielsen blevet fæster på den ene halvgård. Den anden halvgård blev drevet af Christen Madsen og Laurids Nielsen sammen med helgården ved siden af. De ydede også halvdelen af gårdens landgilde. I Rørbæks jordebog fra d. 30. juli 1715 var tilstanden den samme, Thomas på en halvgård, og Christen og Laurids på den anden. Johan Jacob Sejer, der havde overtaget Rørbæk efter Frands Rodes død, ejede også 2 huse i Lindet. Niels Andersen, der boede i det ene, havde lidt jord i 1704, i 1715 havde han ingen jord og betalte kun 1 rd. årligt i huspenge. I det andet hus boede Michel Christensens enke, ovennævnte Maren, hun betalte også 1 rd. om året.

I Rørbæks jordebog fra d. 17. april 1719 bekræftes, at Thomas Nielsen var fæster af 1 td. 4 skp. 2 fkr. 2 alb. htk. af gården. Christen Madsen var borte, i stedet var Knud Andersen sammen med Laurids Nielsen fæstere af nabogården samt 1 td. 4 skp. 2 fkr. 2 alb. htk. af den gård, som Thomas Nielsen beboede.

Thomas Nielsen var født i 1664, og han kunne godt være søn af den tidligere fæster Niels Jensen. Hans første kone var født i 1671, og hun døde i 1741 og blev begravet d. 19. maj, uden at man får at vide, hvad hun hed. Begravelsen blev foretaget af pastor Billhardt i Øster Nykirke, fordi pastor Hans Bering var syg. Thomas Nielsen blev gift igen, hans anden kone hed Kirsten Jensdatter Hauge, og hun var født i 1681. Fæstet var i 1727 blevet overtaget af Thomas Thomsen, der var født i 1706 eller 07, og det er vel rimeligt at antage, at han var søn af Thomas Nielsen.

Thomas Nielsen beholdt nogen jord at dyrke i indtil sin død i 1743. Pastor Bering skriver i en indberetning, at han havde mere end en ko, og hans udsæd var over 1 td. korn. Bering mente derfor, at han burde betale skole- og fattigpenge og tiende til præsten, men til hans fortrydelse, ville assessor Bredal på Rørbæk ikke gå ind på det. Thomas Nielsen blev begravet d. 24. okt. 1743, og hans enke beholdt stedet, men det meste af tiden var hun forarmet, og til sidst fik hun almisse. Hun døde i 1764 og blev begravet d. 22. jan.

Thomas Thomsens halvgård havde htk. 1 td. 4 skp. 2 fkr. 2 alb. og skovskyld 1 fkr. 1½ alb. Han svarede sin landgilde med penge 4 rd. Han var blevet gift med Maren Pedersdatter fra Kejlstrup i 1726 eller 27. De fik 6 børn: 1. Peder, døbt d. 1. nov. 1727. 2. Thomas, døbt hjemme og fremstillet d. 9. juni 1729. 3. Anne, døbt d. 7. okt. 1731. 4. Søren, døbt d. 28. febr. 1734. 5. Ingeborg, hjemmedøbt og fremstillet d. 20. nov. 1735. 6. Søren, døbt hjemme og fremstillet d. 17. juni.

Thomas Thomsen havde 4 søstre: Dorothe blev i 1717 gift med Jens Lassen i Gludsted. Anne blev i 1718 gift med Niels Jensen i Skovsbøl. Else blev i 1723 gift med Mads Pedersen i Kejlstrup, så der var dobbelt svogerskab. Mette blev i 1725 gift med Mads Pedersen i Vesterlund. Thomas Thomsens hartkorn opgives i 1739 til 2 alb. mere, og i 1744 var skovskylden forhøjet med 1 fkr. Han drev i 1741 også en fjerdepart mere af gården med htk. 6 skp. 1 fkr. 2 alb., skovskyld 2 1/4 alb. Den var før fæstet af Knud Andersen og Niels Lauridsen. Af sit samlede htk. betalte Thomas 6 rd. i landgilde. Da Jean de Trapaud overtog Rørbæk, blev hartkornet slået sammen til 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Sådan var det også i Rørbæks jordebog fra d. 26. marts 1756.

I 1757 var Thomas Thomsens søn Peder Thomsen kommet med som fæster på gården. Han blev d. 15. nov. 1761 gift med Anne Pedersdatter, født i 1743, hjemmedøbt og fremstillet d. 17. marts, datter af Peder Christensen og Anne

Nielsdatter i Oddebæk. I 1762 overtog Peder Thomsen alene fæstet. Hans mor Maren Pedersdatter døde i 1779 og blev begravet d. 18. apr., 82 år gl. Thomas Thomsen døde i 1784 og blev begravet d. 4. juni, 77 år gl. Peder Thomsens hartkorn blev i 1770 lagt fast på 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1 alb., skovskyld 2 fkr. 3/4 alb. Jens Christensens og Niels Lauridsens fæstegårde var større, Jens Skjærhoveds mindre. Peder Thomsens søster Anne blev i 1753 gift med sin fætter Peder Madsen i Kejlstrup, og den anden søster Ingeborg blev i 1761 gift med naboen Niels Lauridsen i Lindet. Anne og Peder Thomsen fik 9 børn: 1. Anne, døbt d. 27. febr. 1763. 2. Thomas, døbt d. 21. juli 1765. 3. I 1767 blev en hjemmedøbt søn fremstillet samme dag som Peder Christensens søn Niels fra Skovsbøl, men der står ikke nogen dato ved Niels og ikke noget navn ved Peder Thomsens søn, heller ikke, da han kort efter blev begravet. 4. Peder, døbt 26. dec. 1768, død 15 uger gl. 5. Peder, døbt hjemme og fremstillet d. 4. juni 1770. 6. Maren, døbt d. 17. apr. 1775. 7. Niels, døbt d. 20. nov. 1777, død 3 mdr. gl. 8. Mads, døbt d. 18. sept. 1780. 9. Christian, døbt d. 21. apr. 1785. Den ældste datter Anne blev d. 4. apr. 1790 gift med Peder Knudsen, Holmlund, Thyregodlund.

Sønnen Thomas Pedersen blev d. 9. okt. 1792 trolovet med Maren Jensdatter fra Lindet, født i Jelling i 1758, datter af Jens Jensen (Skjærhoved) og Ingeborg Madsdatter på nabogården. Marens forældre var begge døde i 1792, men hendes bror Jens Jensen havde overtaget fæstet. Maren og Thomas blev gift d. 13. nov. 1792, og samtidig overtog Thomas fæstet efter sin far. Peder Thomsen døde i 1793 og blev begravet d. 24. nov. 66 år gl. Anne Pedersdatter levede som aftægtskone på gården til sin død d. 10. jan. 1830, hun blev 86 år gl. I folketællingen i 1801 er hun glemt. I 1783 havde Johan Jacob Sejer på Rørbæk gjort gårdene i Lindet lige store, så de alle 5 havde htk. 2 tdr. 1 fkr. 1½ alb., med skovskyld indbefattet. Alligevel fik Thomas Pedersens gård tillagt lidt mere htk. ved udskiftningen af Lindet by i 1792, nemlig 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. Han fik sin jord vestlig på Lindet mark, og sådan var forholdene, da han blev selvejer.

D. 13. juni 1792, skøde fra Christen Christensen, ejer af Rørbæk, til tidligere fæster Thomas Pedersen på hans iboende fæstegård med htk. som tillagt ved udskiftningen, købesum 350 rd. Thomas Pedersen lånte samtidig 300 rd. af justitsråd de Thygeson på Matstrup. Thomas Pedersen havde været det, man kaldte "geworben soldat", altså hvervet til krigstjeneste.

Maren og Thomas Pedersen fik 6 børn: 1. Ingeborg, døbt d. 24. nov. 1793. 2. Peder, døbt d. 15. nov. 1795. 3. Ane, døbt d. 9. apr. 1798. 4. Jens Peter, født d. 19. sept. 1799, død 6 mdr. gl. 5. Jens Peter, døbt d. 12. juli 1801. 6. Anne Marie, døbt d. 14. aug. 1803. Den ældste datter Ingeborg blev gift med enkemand Knud Jensen i Pomphole, der først havde været gift med hendes fars kusine.

D. 17. okt. 1829, skøde fra Thomas Pedersen til søn Jens Peder Thomsen, htk. uændret, købesum 200 rbd. sedler & tegn. D. 5. okt. 1830 lånte Jens P. Thomsen 200 rd. af Jens Peter Nissen i Skovsbøl. Jens Peder Thomsen var d. 22. nov. 1823 blevet gift med Sidsel Christensdatter, født i 1798, døbt d. 11. marts, datter af Christen Christensen og Ane Kirstine Nielsdatter i Vesterlund. Lige som sine søskende arvede hun 100 rbd. sedler efter sine forældre i 1826, ganske mange penge dengang. I 1831 var Jens P. Thomsen kommet så vidt, at han kunne låne penge ud. I hans tid blev man enige om at dele egekrattet i Lindet, og han fik det, der lå østen for Poul Jacobsen og sønden for den vej, der gik i øst fra Skovdammen indtil den første ny vej, som gik op til stedet Margrethelund, og tillige det, der lå sønden og vesten for den gamle vej, der gik vester ud af Sandbanken. Sådan er det forklaret i det gamle dokument fra 1836. Maren og Thomas Pedersen havde fået aftægt på gården. Thomas Pedersen døde d. 14. aug. 1840, 75 år gl. Maren døde d. 12. nov. 1851, 93 år gl.

Jens Peder Thomsen døde d. 16. juni 1844 af brystsyge, 43 år gl. Hans enke Sidsel overtog gården, da hun d. 2. aug. 1844 fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun drev gården i 17 år med hjælp af sine børn og tjenestefolk. I ægteskabet med Jens Peder havde hun 8 børn: 1. Mariane, født d. 25. okt. 1824. 2. Ane Kirstine, født d. 27. aug. 1826. 3. Ane Marie, født d. 13. febr. 1828. 4. Marie Kirstine, født d. 10. maj 1830. 5. Thomas Peter, født d. 23. okt. 1832. 6. Christen, født d. 1. okt. 1835. 7. Niels Christian, født d. 22. apr. 1838, død 7 mdr. gl. 8. Niels Christian, født d. 10. aug. 1840.

D. 7. okt. 1861, skøde fra Sidsel Christensdatter til søn Christen Jensen, købesum 800 rd. Hartkornet var ved den ny matrikel i 1844 sat op til 3 tdr. 5 skp. 3/4 alb., og ved udstykning var det nu kommet ned på 1 td. 7 skp. 3 fkr. 2½ alb. Sidsel fik aftægt til værdi 59 rd. årligt og 3 værelser ved siden af porten til aftægtsbolig. Hun døde d. 24. jan. 1883. Christen Jensen var gift med Maren Johannesen, født d. 2. okt. 1841, datter af husmand Johannes Christensen i Arnborg. De fik sønnen Jens Peter d. 16. juni 1869 og datteren Sidsel Marie d. 9. juli 1874. Maren Johannesen døde d. 13. maj 1876, og Christen Jensen blev kort efter gift med Ane Justine Jensen, født i Nr. Snede i 1853. De fik 3 børn i

Lindet: 1. Martin Peter d. 15. dec. 1877. 2. Ane d. 18. aug. 1879. 3. Karl Peter d. 19. maj 1881. Christen Jensen belånte gården, så der i 1872 var en gæld på 1300 rd., der hvilede på den. Htk. var da 1 td. 3 skp. 2½ alb. efter udstykning.

D. 17. febr. 1883 mageskiftede Christen Jensen med sin nabo Jens Peter Nielsen på matr. nr. 4a Lindet. Der boede han kun et par måneder, så mageskiftede han med en mand i Ø. Nykirke. Jens Peter Nielsen var født i Lindet d. 30. okt 1850, søn af Niels P. Poulsen og Mariane Jensen. Han var ugift. Efter skøde af 30. juli 1876 ejede han parcel matr. nr. 4k, som blev forenet matr. nr. 3a. Han drev gården til sin død.

D. 10. febr. 1915, skifteudskrift læst som adkomst for hans bror Laust Nielsen med flere. D. 8. febr. 1915 var der allerede tinglæst skøde fra arvingerne til Laust Kristian Laursen på gården, der omfattede matr. nr. 3a og 4k Lindet og 2 lodder i Storemose.

D. 11. jan. 1943, tinglæst skøde fra Laust Kristian Laursen til svigersøn Peter Søren Østergaard.  
1997: Karen og Aksel Krogh, Sejrupvej 28, Lindet.

\*\*\*\*\*

### Udstykninger fra matr. nr. 3 Lindet.

#### Matr. nr. 3b Lindet.

D. 7. okt. 1861, skøde fra Jens Peter Thomsens enke Sidsel Christensdatter til søn Thomas Peter Jensen, htk. 1 td. 2 fkr. ½ alb., købesum 600 rd. Udstykningsbevilling af 31. dec. 1858. Sidsel betingede sig aftægt til kapitalværdi 99 rd. 16 skil. Thomas Peter blev gift med Cathrine Sørensen d. 2. nov. 1861, hun var født d. 13. dec. 1838, datter af husmand og hjuler Søren Jensen Hovedskov og Mette Marie Olesdatter på Thyregod mark. Thomas Peter Jensen døde d. 21. febr. 1862, 29 år gl. Der var ingen børn i ægteskabet. Ved skiftet blev boets værdi opgjort til 2833 rd., og der var en gæld på 800 rd. til Thomas Peters bror Niels Christian Jensen.

D. 21. okt. 1862 blev Cathrine Sørensen viet til Thomas Peter Madsen, født d. 15. marts 1829, søn af Mads Madsen og Ane Marie Thomasdatter i Sejrup. D. 27. jan. 1863 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst for han til gården, og han lånte 500rd. af husm. Byrge Rasmussen i Lindet og 500 rd. i Landbosparekassen for at udrede arven til Th. P. Jensens mor og søskende. Cathrine og Th. P. Madsen fik 2 børn, Mads Søren blev født d. 26. jan. 1869, Thomasine Petrine blev født d. 9. juli 1866.

D. 19. aug. 1889, skøde fra Th. P. Madsen til søn Mads Søren Madsen, der d. 27. dec. 1889 blev gift i Brande kirke med Maren Madsen, født d. 2. marts 1860, datter af Mads Jensen og Sidsel Pedersdatter i Nr. Askær. Th. P. Madsen døde d. 18. dec. 1889. Mads Søren Madsen fik ikke mange år på gården, han døde d. 6. juni 1898. Maren Madsen fik d. 23. juni 1898 tilladelse til at sidde i uskiftet bo med sine 3 børn: 1. Katrine, født d. 15. febr. 1890. 2. Thomas Peter, født d. 31. maj 1893. 3. Cecilius, født d. 16. maj 1895. Christen Jensens søn Jens Peter hjalp Maren med driften af gården.

D. 14. juli 1905 mageskiftede Maren Madsen med Iver Hansen Nielsen, så hun overtog hans ejendom matr. nr. 2b Thyregodlund. Den drev hun til 1915, hun døde d. 12. juni 1942 hos svigersøn landpost Frands Hyne Pedersen i Thyregod. Iver H. Nielsen havde været ejer af Rørbækgård, han var født i Tranum d. 8. dec. 1849, han var enkemand. Han kørte mælk, mens han boede på stedet.

D. 25. febr. 1909, skøde fra Iver Hansen Nielsen til søn Kristian Albrekt Nielsen, født i Øster Svendstrup d. 2. jan. 1884. Foruden denne søn havde Iver H. Nielsen ialtfald 7 børn mere: Kristen Levisen, Hans Rudolf, Niels Kristian, Mette Maria, Kristoffer, Ane Dorthea og Iver.

D. 21. aug., tinglæst d. 30. aug. 1912, skøde fra Kristian Albrekt Nielsen til Niels Nielsen Utoft.  
1988: Sigrid og Kristian Utoft, Lindetvej 3, Lindet. 1995: Ellen og Henning Utoft.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 3c Lindet.

Som så mange andre begyndte parcellen på lejevord fra hovedparcellen i den tid, da det var forbudt at udstykke gårdene, man frygtede, at de blev for små, så skattegrundlaget svigtede. I 1829 flyttede Christen Jørgensen fra Moesgård i Give sogn med kone og 3 børn til Lindet, hvor han lejede en parcel af Jens Peter Thomsen i 50 år, men der blev ikke tinglyst nogen kontrakt.

Det skete først i 1850:

*SP. 19, fol. 795. Leiecontract.*

*Jens Peter Thomsen, Selveiergaardmand i Lindet udleier til Christen Jørgensen, Store Moesgaard, et paa min Gaard Mark bliggende Huus, bestaaende af 8 Fag med 3 Fag Fjæle Loft samt et Stk. Eiendom af min Gaards Jorder, Vester Enden, som grændser med søndre Side til Seirup Markeskjæl, mod Vesten til Thyregodlunds Eiendom og iøvrigt afskjælet fra min øvrige Jordlod. Leietid 40 Aar fra Dato. 10 Rbd. aarlig i Leie samt 5 Skp. Sæderug til Mikkelsdag. Gaardens Eier skal have fri Kjørsel over Huusets Eiendom med sine Klyne.*

*Skrevet i Thyregod d. 27. Sept. 1850, J. P. Thomsen.*

Jens P. Thomsen var død 6 år før, så det må være en gammel kontrakt, der er nydateret. Christen Jørgensen var født i 1799 efter folketællingen, han var både husmand og smed, og han var gift med Maren Hansdatter, født i Ringgive i 1789. De 3 børn, der var med fra Give var: Jørgen, født i 1825. Johanne, født i 1825. Bodil Mathilde, født d. 13. marts 1828. Karen blev født i Lindet d. 1. apr. 1830. I nogle år var der vindmølle på ejendommen, den blev solgt til møller Christian Hegtemann Rauff i Uhre. Der må have været megen tørvejord på parcellen, i 1862 kunne Sidsel Christensdatter, der jo endnu ejede den, udleje et tørveskifte på dens område til svgerdatteren Cathrine Sørensen for 8 skil. årligt.

D. 25. jan. 1870, skøde fra Sidsel Christensdatter til Christen Jørgensen på parcel matr. nr. 3c Lindet med htk. 4 skp. 2 fkr. 3/4 alb. Lejekontrakten blev annulleret.

D. 17. okt. 1872, skøde fra Christen Jørgensen til svigersøn Jens Peter Pedersen, født d. 6. jan. 1822, søn af Peder Pedersen og Margrethe Jensdatter i Sejrup. Han var d. 13. okt. 1849 blevet gift med Bodil Mathilde, og han havde først været daglejer i Lindet, men d. 9. febr. 1848 havde han købt matr. nr. 1c Thyregodlund af Iver Christensen. I ægteskabet var der 9 børn: 1. Margrethe Marie, født i Lindet d. 7. nov. 1849. 2. Maren, født i Thyregodlund d. 9. dec. 1852. 3. Petrine, født d. 20. sept. 1854. 4. Kristine, født d. 4. jan. 1857. 5. Peder Østergaard, født d. 6. dec. 1858. 6. Christen, født d. 5. marts 1861. Han fik mellemnavnet Moesgaard. 7. Martin, født d. 31. marts 1863. 8. Jensine Mathilde, født d. 26. jan. 1867. 9. Ane Johanne, født d. 7. juli 1869.

D. 29. marts 1893, skøde fra Jens Peter Pedersen til søn Kristen Mosgaard Jensen tinglæst. Han var gift med Mette Sørensen, født d. 23. febr. 1868 i Baungård, Give sogn. Jens P. Pedersen flyttede til matr. 1d og 1h Thyregodlund, og der døde han d. 30. maj 1900. Bodil Mathilde overtog ejendommen ved skifte d. 2. aug. 1900. D. 16. nov. 1907 skødede hun den til Gyde Chr. Larsen og flyttede til Vonge, hvor hun døde d. 4. apr. 1908.

Mette og Kr. Mosgaard havde 7 børn: 1. Erik Østergaard Jensen, født d. 9. okt. 1896. 2. Elmar Østergaard Jensen, født d. 5. okt. 1900. 3. Metha Kristine Mary, født d. 2. okt. 1902. 4. Hans Østergaard Jensen, født d. 5. apr. 1905. 5. Karla Martine Rigmor, født d. 11. apr. 1907. 6. Johannes Sigfred Østergaard Jensen, født d. 6. okt. 1908. 7. Johanne Jensine, født d. 27. okt. 1909

D. 22. maj 1924, tinglyst skøde fra Kristen Mosgaard Jensen til søn Erik Østergaard Jensen., gift med Marie Pedersen, født d. 30. dec. 1892.

D. 7. dec. 1954, tinglyst skøde fra Erik Østergaard Jensen til søn Hans Christian Østergaard Jensen.  
1997: Anna Grethe og Hans Christian Østergaard Jensen, Horsbjergvej 32, Lindet.

\*\*\*\*\*

### **Matr. nr. 3d Lindet.**

D. 15. febr. 1869, udstykket fra matr. nr. 3a Lindet af Christen Jensen og skødet til Niels Christian Jensen, htk. 4 skp. 3 fkr., købesum 600 rd., som N. Chr. Jensen lånte af sin søster Kirstine. Niels Christian blev d. 22. juli 1869 gift med Kristine Jensen, født d. 10. marts 1848, datter af Jens Laursen og Ane Christensdatter i Vesterlund. Kristine døde d. 31. marts 1870, kun 22 år gl. D. 28. okt. 1870 blev enkemand Niels Chr. Jensen gift med Mette Kirstine Pedersen, født d. 15. okt. 1851, datter af Peder Christensen og Johanne Marie Iversdatter, Overgård.

I det ægteskab var der 6 børn: 1. Peder, født d. 20. marts 1874. 2. Thomas Peter, født d. 5. febr. 1876. 3. Johanne Marie, født d. 21. dec. 1877. 4. Ane Jensine, født d. 14. nov. 1881. 5. Ane Marie, født d. 19. okt. 1883. 6. Marie Jensine, født d. 8. aug. 1888. I 1891 døde Niels Christian Jensen, og d. 8. febr. 1892 fik Mette Kirstine Pedersen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun drev ejendommen i 7 år.

D. 18. aug. 1899, skøde fra Mette Kirstine Pedersen til Frederik Jensen, født d. 12. apr. 1874 i Grædstrup. Han blev året efter gift med Karen Christensen, født d. 14. apr. 1879, datter af Mads Christensen og Bodil Cathrine Jørgensen, matr. nr. 7c Thyregodlund. Hendes bedstefar Christen Pedersen var bror til C. A. Thyregods mor Ane.

D. 14. marts 1903, skøde fra Frederik Jensen til Carl Vilhelm Michelsen, født d. 6. okt. 1869 i Ø. Nykirke, gift med Marie Christensen, født d. 24. marts 1877 i Thyregodlund, hun var søster til Karen. Deres søn Anton var født i Ø. Nykirke d. 17. sept. 1901. I Lindet fik de Otto d. 22. juli 1903, Anna d. 3. juni 1905 og Aksel d. 18. aug. 1907.

D. 28. okt. 1919, skøde fra Carl Vilhelm Michelsen til Søren Nielsen.

D. 12. okt. 1921, skøde fra Søren Nielsen til Johannes Villads Johansen.

D. 18. apr. 1950, skøde fra Johannes Villads Johansen til Martin Erling Jensen fra Hindskov, søn af Agnes og Jens Knudsen Jensen.

1995: Olga, født Ibsen, og Martin Erling Jensen, Lindetvej 6, Lindet.

## Matr. nr. 4 Lindet.

En af gårdene i Lindet var før svenskekrigen fæstet af Marquor Christensen. Han nævnes i flere af de gamle skøder fra tiden efter krigen, men i indberetningen til matriklen i 1662 kan man se, at det var ny fæstere, der boede på gården. Gården tilhørte Karen Dyre til Knivholt i Vendsyssel, det kan synes lidt mærkeligt, men sagen var, at hun også ejede Risager, der var en lille hovedgård med gods i Vester og Ejstrup sogne, og der hørte gården i Lindet under. Fæstere var Niels Lauridsen og Mads Christensen, der også blev kaldt Mads Suderbæk, så han har nok været fra Sunds-egnen. D. 14. juli 1663 var flere mænd fra Lindet, deriblandt Niels Lauridsen indstævnet til herredstinget i Givskud, fordi nogle mænd fra Nr. Kollemorten mente, at de var faret for hårdt frem, da Kollemortenfolkene havde vovet sig over skellet under gærdselhugst. De var dog sluppet væk med livet i behold. Der nævnes også en Christen og en Jens Lauridsen, så der har været flere brødre på gården.

Gårdens hartkorn var 4 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Landgilden var 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 2 travet tag. I matriklen står der ikke mere, men i jordebogen står der, at gården også skulle svare 1 rd. gæsteri, og at den havde oldenskov til 3 svin. Måske har det været gældende før krigen 1657-60. I skøderne er der nævnt et bolshus ved gården, først var det beboet af Anders Rasmussen, der betalte 2 slettedaler årligt i huspenge. I 1672 var det beboet af Jens Kræmmer, der egentlig hed Jensen.

Efter Karen Dyre blev hendes svigersøn Jochum Norman til Dubenitz ejer af Risager med gården i Lindet. D. 9. nov. 1667 pantsatte Jochum Normann gården til sin svoger Claus Dyre til Sindinggård for et lån på 1000 rd. I pantebrevet står det gamle navn Marquor Christensen ved gården i Lindet. Jochum Normann fik hverken betalt renter eller afdrag, så Claus Dyre måtte overtage Risager og gården i Lindet. Didrich Blome til Refstrup og Alexander Grubbe til Donneruplund foretog udpantningen, og de nævner både de gamle og de nye fæstere på gården. Det fandt sted d. 6. febr. 1672.

D. 19. marts 1675, skøde fra Claus Dyre til Andreas Rode i København på gården i Lindet. Andreas var en af arvingerne efter Steffen Rode, en stor handelsmand i København, der havde mange penge til gode hos Christian den Fjerde. Arvingerne havde mageskiftet sig til Rørbæk med en del bøndergods i 1667, og der blev gården i Lindet lagt under. I matriklen i 1688 er Mads Suderbæk stadig med, men i skattelisten fra d. 7. apr. 1687 er han ikke med, måske har han ikke haft noget at beskatte. Niels Lauridsen var borte, men han var nok også født omkring 1610-15. I stedet var hans søn Laurids Nielsen blevet fæster, og han kendes fra kirkebogen, han var født i 1643. Han var gift med Abelone Pedersdatter, der var født 1. jan. 1662, det er ikke sikkert, at hun var hans første kone. Abelone var den første jordemoder, man hører om i Vester sogn. Laurids Nielsen havde en beskeden besætning i 1687, 1 fole under 3 år og 1 ko. Ved gården var også Jens Lauridsen opført med 2 får, åbenbart farbroren, der levede endnu. Gårdens hartkorn blev i matriklen i 1688 nedsat til 3 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb. og skovskyld 3 fkr. Gården betragtedes som en helgård med 2 fæstere, de andre gårde i Lindet opførtes som halvgårde med hver sin fæster. Laurids Nielsen var stadig fæster i 1704, et stykke tid sammen med Christen Madsen, der kunne være søn af Mads Suderbæk.

Efter at Andreas Rode var død i 1684, arvede hans søsterdøtre Margrethe og Christine Pletz gården i Lindet. Margrethe var gift med Albert Sejer, der flyttede til Vester sogn, og Christine var gift med Marcus Glede i København.

D. 14. maj 1688, skøde fra Marcus Glede og Albert Sejer til Frands Rode på gården i Lindet, landgilden var uændret, smørskylden opgives blot til 4 lispund i stedet for 1 fjerding. Frands Rode havde overtaget Rørbæk efter sin bror Andreas. Frands Rode var ejer af gården til sin død d. 14. apr. 1713. Hans gods blev solgt på auktion d. 18. sept. 1713,

og Rørbæk blev sammen med gårdene i Vester sogn tilslået hans søstersøn kaptajnløjtnant Sejer Sejersens. Desværre står der ikke noget om hartkorn i den medfølgende jordebog, men gården i Lindet var delt i 2 halvgårde med Christen Madsen og Laurids Nielsen på den ene og Thomas Nielsen på den anden. Hver halvgård ydede sin halvdel af landgilden.

Sejer Sejersens døde, inden han fik skøde på godset, og i stedet blev det transporteret til hans bror løjtnant Johan Jacob Sejer d. 30. juli 1715. Laurids Nielsens søn Niels Lauridsen, der var født i 1683, blev fæster i 1713, og han blev samme år gift med Maren Christensdatter fra Linnerup. Christen Madsen fratrådte fæstet, og i stedet kom Knud Andersen til, sammen med Niels Lauridsen fik han hele gården i fæste, og dertil fik de halvpert i fæstet af den gård, som Thomas Nielsen boede på. Det var ikke så sjældent, at der skete den slags ændringer, det kunne afhænge af fæsternes alder, og hvor godt det gik for dem. Den gamle fæster Laurids Nielsen døde i 1726 og blev begravet d. 27. jan., 82 år gl. Hans enke Abelone fortsatte som jordemoder til sin død i 1748, hun blev begravet d. 11. febr., 86 år 1 md. 4 dage gl. Niels Lauridsen fik 2 børn i ægteskabet med Maren: Laurids, døbt d. 22. apr. 1714, han døde i 1716 og blev begravet d. 21. maj. Maren, hjemmedøbt d. 21. apr. 1715, død straks efter. Moderen Maren Christensdatter døde samtidig og blev begravet sammen med barnet d. 28. apr. 1715, 21 år gl.

Niels Lauridsen blev straks gift igen, hans 2. kone Maren Pedersdatter var født i 1693, datter af Peder Nielsen i Silleshoved, Give sogn. De fik 8 børn: 1. Peder, døbt d. 8. nov. 1716. Han døde 3 uger gl. 2. Peder, døbt d. 4. dec. 1718. 3. Laurids, døbt d. 11. febr. 1724. Han døde 2 år gl. 4. Niels, døbt d. 7. juli 1726. 5. Laurids, døbt d. 20. marts 1729. Han døde 8 uger gl. 6. Christen, døbt d. 19. nov. 1730. 7. Laurids, døbt d. 19. juli 1733. 8. Maren, hjemmedøbt og fremstillet d. 17. febr. 1737. Moderen Maren Pedersdatter døde efter fødslen og blev begravet d. 17. febr. 1737, 43 år gl. Datteren Maren døde knap 2 år gl.

Niels Lauridsens 3. kone hed Karen Pedersdatter, hun var født i 1713 i Lerager, Givskud sogn, datter af Peder Lauridsen i Lerager. Hun var søster til Søren Pedersen i Lerager, til borgmester Mads Pedersen i Kalundborg og Laurids Pedersen i København. Hendes søster Maren var gift med den velhavende Jens Lauridsen i Nr. Kollemorten. Hun var kusine til Jens Nielsen Nørskov i Skærhoved. I ægteskabet med hende havde Niels Lauridsen 9 børn: 1. Peder, døbt d. 11. febr. 1739. 2. Maren, hjemmedøbt af sin farmor Abelone Pedersdatter i yderste livsfare, fremstillet i kirken d. 15. maj 1740, død 3 år gl. 3. Mette, døbt d. 20. maj 1742 i hjemmet, død 12 uger gl. 4. Johannes, døbt d. 21. juli 1743. 5. Jens, døbt d. 30. maj 1745. 6. Bendix, døbt d. 3. apr. 1747. 7. Else, døbt d. 8. juni 1749. 8. Abelone, døbt d. 18. juli 1751. 9. Mette, født og døbt d. 29. juli 1753.

Den anden fæster på gården, Knud Andersen, var født i 1680, men det er ikke muligt at se, hvor han kom fra. En landsoldat, Jørgen Andersen, ser ud til at have opholdt sig på gården, og efter børnenes navne synes han at have været gift med en søster til Niels Lauridsen, måske Kirsten, der ialtfald opholdt sig i Lindet. Jørgen og Knud kunne være brødre. Knud Andersens kone nævnes ingen steder, men et gæt kunne være Malene Christensdatter, født i 1681, datter af Christen Ronnum i Skarrild. Knud Andersen havde, såvidt det kan ses, 7 børn: 1. Anders var født i 1712 før den ældste kirkebog, han døde i Lindet i 1741, knap 29 år gl. 2. Knud, døbt d. 25. okt. 1716. 3. Christen, døbt d. 14. maj 1719, antagelig død i 1722, da Knud Andersens barn døde uden navns nævnelser. 4. Margrethe, døbt d. 23. juni 1723, død 1 år gl. 5. Søren, døbt d. 27. apr. 1725, død 1 år gl. 6. Søren, døbt d. 5. okt. 1727. 7. Margrethe, døbt d. 4. maj 1732.

I Rørbæks jordebog opgives Niels Lauridsens og Knud Andersens hartkorn til 3 tdr. 4 skp. 1 alb. Men desuden drev de halvperten af nabogården med htk. 1 td. 4 skp. 2 fkr. 2 alb. Sammen med Thomas Nielsen på den anden halvdel stod de for skovskyld 3 fkr. Johan Jacob Sejer på Rørbæk døde i 1727, og for at sikre børnenes arv, måtte hans enke Ide Birgithe Winter pantsætte gods, bl. a. Niels Lauridsens hartkorn, som hun opgav til 2 tdr. 4 skp. 2 alb. og skovskyld 2 fkr. 3/4 alb. I stedet for naturalier betalte han 6 rd. i landgilde.

I 1739 var der igen ændret ved hartkornet, da birkedommer Stribolts enke solgte Rørbæk til Schiønning i Nr. Snede kro, havde Niels Lauridsen og Knud Andersen en helgård med htk. 3 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb., skovskyld 3 fkr. og betalte 8 rd. De havde det halve af nabogården og betalte sammen med Th. Thomsen fuld skyld af den 8 rd.

Da Peder Schiønning d. 29. dec. 1741 solgte Rørbæk til assessor Bredal, blev Niels Lauridsens htk. ført særskilt, han havde 2 tdr. 4 skp. 2 fkr. i den gård, han boede på, og 6 skp. 1 fkr. 2 alb. i en fjerdepartsgård, skovskyld 2 3/4 alb. + 2 1/4 alb. Knud Andersens halvgård var brændt ned i 1738, og det blev han så forarmet af, at han ikke rettede sig mere. Sandsynligvis blev han afsat fra fæstet, assessor Bredal kendte ikke til pardon. Knud Andersen flyttede til Skovsbøl,

hvor han døde i 1742 og blev begravet d. 26. aug., 62 år gl. Hans formentlige enke Malene Christensdatter døde i Skovsbøl i 1747 og blev begravet d. 22. maj, 66 år gl.

Da Jean de Trapauds arvinger i 1756 solgte Rørbæk til Engvarii på Haughus, var Niels Lauridsens hartkorn samlet til 3 tdr. 3 skp. 1 alb. og skovskyld 3 fkr., som han fæstede alene for 8 rd. Niels Lauridsen var fæster lige til sin død i 1761, altså i 48 år, han blev begravet d. 11. febr. Med sine 3 koner havde han fået 19 børn. Hans kone Karen Pedersdatter døde i 1760 og blev begravet d. 9. nov.

Niels Lauridsens søn Laurids Nielsen, der var født i 1733, tiltrådte straks fæstet. D. 10. dec. 1761 blev han gift med Ingeborg Thomasdatter, der var født i 1736, døbt d. 11. nov., datter af Thomas Thomsen på nabogården. De fik 3 børn: 1. Maren, døbt d. 6. nov. 1763. 2. Niels, døbt d. 15. juni 1766. 3. Thomas, døbt d. 11. marts 1770. Efter Rørbæks jordebog fra d. 12. jan. 1770 var Laurids Nielsens htk. 2 tdr. 4. skp. 1 fkr. 3/4 alb., skovskyld 2 fkr. 3/4 alb. Han betalte 6 rd. i landgilde og gjorde forsagt hoveri på Rørbæk efter sit fæstebrev. I 1783 måtte han afgive hartkorn, så alle 5 gårde i Lindet kunne få samme htk. 2 tdr. 1 fkr. 1½ alb. Det er ikke sikkert, at det har passet alle fæstere lige godt. I 1790 solgte Johan Jacob Sejer Rørbæk til Chr. Christensen fra Egholm mølle, og samtidig overdrog Laurids Nielsen fæstet til sin søn Niels Lauridsen. I folketællingen i 1801 står Laurids opført som enkemand efter 1. ægteskab, det er forkert, Ingeborg Thomasdatter døde d. 6. dec. 1803 og blev begravet d. 15. dec. Laurids døde d. 11. marts 1818, 85 år gl.

Niels Lauridsen var fæster i 2 år. D. 13. juni 1792, skøde fra Christen Christensen til Niels Lauridsen på hans fæstegård i Lindet med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb., købesum 330 rd. Fællesskabet i Lindet by ophørte samme år, og de 5 gårde fik deres jord udskiftet. Niels Lauridsen lånte 200 rd. af justitsråd de Thygeson på Mattrup. Niels var gift 3 gange, hans første kone hed Anne Maria, og de fik datteren Ingeborg d. 16. okt. 1790, hun blev døbt d. 26. okt. Samtidig blev Niels Lauridsens kone begravet, uden at hendes navn eller herkomst oplyses i kirkebogen, der står kun, at hun blev 25 år.

Niels Lauridsens 2. kone hed Anne Jensdatter, og der er intet der røber, hvor hun var født. De fik datteren Anne Marie, der blev døbt d. 18. aug. 1793. Anne Jensdatter var død og blev begravet samme dag, hun blev 26 år gl.

D. 13. nov. 1794 blev Niels Lauridsen gift med Inger Nielsdatter, der var født i 1774, døbt d. 11. sept., datter af Niels Matinisen og Bodil Villadsdatter i Skovsbøl. De fik 6 børn: 1. Niels, født d. 25. juli 1795. 2. Laurids, født d. 25. dec. 1797, døde straks efter. 3. Ane, døbt d. 21. marts 1799. 4. Lars, døbt d. 19. apr. 1802. 5. Bodil Marie, døbt d. 11. apr. 1805. 6. Jens, døbt d. 27. marts 1808.

I 1808 døde Niels Lauridsens bror Thomas Lauridsen på Anesminde i Sejrup af tyfus, man mente, at smitten var kommet til sognet med en hyrdepige, der tjente i Hesselbjerge. Thomas Lauridsens enke Ane Marie Nielsdatter døde af samme sygdom i 1809. Niels Lauridsen i Lindet døde kort efter og blev begravet d. 12. marts 1809, 43 år gl. Her havde man mistanke til, at nogle ting fra Thomas Lauridsen havde båret smitten med sig. Der var skifte d. 28. aug. 1809, og der blev 42 rd. i arv til sønnerne og et lignende beløb til døtrene.

D. 5. jan. 1811 blev Inger Nielsdatter gift med Poul Jacobsen Bøllund fra Pomphole. Han var født i Bøllund, Give sogn i 1780, søn af Jacob Pedersen og Else Poulsdatter. Poul Jacobsen overtog gården og påtog sig at udrede arvekapitalen til børnene. D. 5. dec. 1820 udstedte han obligationer til følgende: a) Hr. forligskommissær Leth, Vester mølle, 144 rbd. b) Chr. Christensen, Østergård, 130 rbd. c) Thomas Pedersen i Lindet, 125 rbd. 3 mk. 8 sk. De fik sikkerhed i gården med htk. 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb., skovskyld 1 fkr. 2 2/5 alb. næstefter arvepengene. Poul Jacobsens far Jacob Pedersen, der var født i Oddebæk, døde på gården i Lindet som aftægtsmand d. 4. dec. 1831, 83 år gl.

Inger og Poul Jacobsen fik en søn og en datter, Niels Peter, døbt d. 13. okt. 1811 og Else Marie, født d. 20. febr. 1815. D. 15. febr. 1834, skøde fra Poul Jacobsen til søn Niels Peter Poulsen, købesum 300 rbd. rede sølv. D. 20. juni 1837 lånte N. P. Poulsen 50 rbd. sølv af Niels Andreas Madsen i Nr. Snede kro og satte gården i pant på 1. prioritet. Niels Peter Poulsen blev d. 1. okt. 1842 gift med Ane Kirstine Christensdatter, født d. 5. marts 1823, datter af sognefoged Christen Christensen og Ane Pedersdatter i Lindet. Poul Jacobsen og hans kone fik aftægt på gården, Inger Nielsdatter døde d. 28. aug. 1840, og Poul Jacobsen døde d. 16. apr. 1852.

Ane Kirstine Christensdatter døde d. 10. juni 1849. Der var to døtre og to sønner i hendes ægteskab: 1. Inger blev født d. 18. jan. 1843. 2. Poul Christian blev født d. 17. maj 1845. 3. Christen blev født d. 24. apr. 1847. 4. Ane Kirstine blev født d. 5. juni 1849. Ane Kirstine Christensdatter døde efter den sidste fødsel d. 10. juni 1849.

D. 27. okt. 1849 blev Niels Peter Poulsen gift med Mariane Elisabeth Jensdatter, født d. 21. febr. 1825, datter af indsiddet, senere gårdejer i Lindet Jens Pedersen og Ane Nielsdatter. I deres ægteskab var der 8 børn. 1. Jens Peter, født d. 30. okt. 1850. 2. Anton, født d. 14. maj 1852. 3. Karen Marie, født d. 21. apr. 1854. 4. Andrea, født d. 23. marts 1856

5. Jacob Peter, født d. 27. juni 1857. 6. Niels Christian, født d. 6. sept. 1859. 7. Laurids, født d. 7. dec. 1861. 8. Nielsine Martine, født d. 16. okt. 1864.

D. 20. juli 1876, skøde fra Niels Peter Poulsen til søn Jens Peter Nielsen, født i 1850. Han var ugift og havde husbestyrerinde. I 1890 holdt hans mor hus for ham, 2 brødre Niels Christian og Laurids (Laust) tjente hos ham, og søsteren Nielsine Martine, der var skrædder, boede der også. Niels Peter Poulsen døde som aftægtsmand d. 9. okt. 1876.

D. 17. febr. 1883 mageskiftede Jens Peter Nielsen med Christen Jensen på matr. nr. 3a Lindet, og der boede han resten af sine dage. D. 14. apr. 1883 mageskiftede Christen Jensen med Johan Rasmussen, der kom fra Ø. Nykirke, men var født i Storrिंग i 1835. Hans kone Ane Marie Hansen var født i Østbirk i 1845.

D. 3. jan. 1901 fik Jens Peter Nielsen udlægsskøde på matr. nr. 4a Lindet, så han for 2. gang blev ejer af stedet, der efter udstykning var indskrænket betydeligt.

D. 24. sept. 1913, tinglyst d. 17. okt. 1913, skøde fra Jens Peter Nielsen til I/S Lindet Krat. Skødet omfattede matr. nr. 4a og 1d Lindet. Ejendommen blev tilplantet. Bag I/S Lindet Krat stod d. 20. marts 1953 følgende personer: 1. enkefru Helga Andersen, Thyregod. 2. læge Marius C. Vad, Lønborggård, tidl. Thyregod. 3. lærer Vilhelm Grell, Vester. 4. dyrlæge Ove Lauridsen, Thyregod. 5. gårdejer Henry Jensen, Store Risager. 6. skovrider Ebbe Løfting, Bredballe.

\*\*\*\*\*

## Udstykninger fra matr. nr. 4 Lindet.

### Matr. nr. 4b Lindet.

D. 15. maj 1834, udstykket af Niels Peter Poulsen fra matr. nr. 4a efter bevilling af 8. aug. 1834 og skødet til hans halvbror Laurids Nielsen. Hartkorn 5 skp. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 200 rbd. sedler. Det halve af gårdens klynejord medfulgte, efter en lokalitet på marken blev ejendommen kaldt "Pletbjerghus". Laurids Nielsen var født i 1802 og døbt d. 19. apr. D. 13. dec. 1834 blev han gift med Ane Andersdatter, der var født i 1801 og døbt d. 16. aug, datter af sognesmed Anders Madsen og Ane Kirstine Jensdatter i Vesterlund. Laurids Nielsen lånte d. 22. juni 1834 200 rbd. sølv af kromaand Andreas Madsen i Nr. Snede. D. 2. nov. 1840 lånte han 50 rbd. af sin halvsøster Else Marie Poulsdatter. I ægteskabet var der 4 sønner: 1. Niels, født d. 28. sept. 1835. 2. Anders, født d. 6. apr. 1838. 3. Morten, født d. 11. nov. 1840. 4. Ole Christian, født d. 1. okt. 1844. Laurids Nielsen døde d. 19. maj 1858, 56 år gl. D. 2. juni 1858 fik hans enke Ane Andersdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun drev gården i 2 år med sønnernes hjælp.

D. 7. apr. 1860, skøde fra Ane Andersdatter til sin ældste søn Anders Laursen. Hartkornet var ved approbation af 3. marts 1860 indskrænket til 3 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 200 rd. Ane fik aftægt til kapitalværdi 190 rd., og til aftægtsbolig fik hun 2 fag i den vestre ende af stuehuset. Hun døde d. 15. apr. 1878. Anders Laursen blev d. 8. nov. 1867 gift med Ane Cathrine Frederiksen, født d. 19. apr. 1842, datter af Frederik Andersen og Karen Pedersen i Krusborg, senere Thyregodlund. Anders Laursen lånte d. 29. juni 1861 100 rd. af husmand Byrge Rasmussen i Justenborg.

Ane Cathrine og Anders Laursen fik 4 sønner: 1. Laust Kristian, født d. 20. nov. 1868. 2. Frederik, født d. 6. okt. 1872. 3. Andreas, født d. 8. dec. 1876. 4. Karl Peter, født d. 4. juli 1884.

D. 3. apr. 1915, skøde fra Anders Laursen til søn Karl Peter Laursen.

D. 30. dec. 1947, skøde fra Karl Peter Laursen til søn Johannes Laursen.

1995: Hanne og Karl Johan Laursen, Sejrupvej 29, Lindet

\*\*\*\*\*

### Matr. nr. 4c Lindet.

D. 7. apr. 1860, udstykket fra matr. nr. 4b Lindet efter bevilling af 3. marts 1860 af Laurids Nielsens enke Ane Andersdatter og skødet til søn Niels Laursen, født i 1835. Htk. 2 fkr. 3/4 alb., købesum 100 rd. rigsmønt. Niels Laursen var gift med Karen Hansen, født d. 16. apr. 1832 i Hundslund, datter af gårdmand Hans Jacobsen i Nr. Snede. De blev viet i Vester kirke d. 6. febr. 1857. Der var 5 børn i ægteskabet: 1. Hans, født d. 29. apr. 1857. 2. Ane, født d. 15. aug. 1860. 3. Laurs, født d. 10. marts 1862. 4. Laurs Jacob, født d. 2. marts 1864. 5. Marie Kirstine, født d. 16. nov. 1867. D. 11. nov. 1872 købte Niels Laursen parcel matr. nr. 4e Lindet af Niels Peter Poulsen til forening med matr. nr. 4c, htk. 1 skp. 3 fkr. ½ alb., købesum 300 rd.

D. 3. nov. 1890 blev skifteattest læst som adkomst for enke Karen Laursen, født Hansen. Om datoen i realregisteret er gal, vides ikke, men Niels Laursen skal først være død i 1895.

D. 3. nov. 1890, skøde fra Karen Laursen til søn Laurs Jacob Laursen. Karen flyttede til Sejrup, hvor hun købte matr. nr. 2c Sejrup og boede der til sin død i 1901. Hendes ældste søn Hans døde d. 4. apr. 1875 i Lindet.

- D. 18. marts 1903, skøde fra Laurs Jacob Laursen til entreprenør Peter Hansen.  
 D. 30. nov. 1917, udlægsskøde til Jacob Laurids Laursen Haarsbjerg.  
 D. 3. marts 1942, skiftebrev læst som adkomst for fru Anna Haarsbjerg, der samme dag skødede til Poul Madsen og Peder i lige sameje.  
 D. 4. maj 1944, skøde fra Poul Madsen og Peder Madsen til A. B. Henriksen.  
 D. 19. aug. 1957, skøde fra A. B. Henriksen til fabrikant Sigurd Stenhøj.  
 Begge parceller indgår nu i Haarsbjerg plantage

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4d Lindet.**

- D. 7. apr. 1860, udstykket fra matr. nr. 4b Lindet efter bevilling af 3. marts 1860 og skødet af Laurs Nielsens enke Ane Andersdatter til søn Morten Laursen, der var født i 1840. Htk. 1 skp. 2 fkr. 1 1/4 alb., købesum 200 rd. rigsmønt. Parcellen var bebygget.  
 D. 11. maj 1863, skøde fra Morten Laursen til Rasmus Nicolaisen Svejstrup, født i Ø. Nykirke i 1831, gift med Rasmine Pedersen, født i 1836, datter af Laurs Pedersen i Tørring. Købesum 300 rd. Nicolaisen udstedte en obligation på 200 rd. til Morten Laursen. Ægteparret fik 4 børn i Lindet, den ældste datter Else var født i Tinnest d. 10. jan. 1863. 1. Maren, født d. 27. nov. 1865. 2. Nikolaj, født d. 3. apr. 1868. 3. Laurine, født d. 15. nov. 1871. 4. Martin, født d. 25. aug. 1874, han døde 4 år gl.  
 D. 1. dec. 1887, skøde fra Rasmus Nicolaisen Svejstrup til svigersøn Andreas Hansen Lund, født d. 16. nov. 1853 i Fovsing, Hvejsel sogn. Han var baptist, og d. 24. febr. 1888 blev han borgerlig viet til Else Rasmussen Svejstrup. Andreas Hansen Lund døde d. 11. juni 1891, og d. 15. aug. 1891 fik enken Else Rasmussen Svejstrup tilladelse til at sidde i uskiftet bo. De havde fået en søn Hans d. 23. apr. 1887, og en søn med samme navn d. 20. juni 1889. Den første Hans døde d. 7. jan. 1888. Rasmine Pedersen døde d. 28. febr. 1877, 40 år gl. Rasmus Nicolaisen Svejstrup døde d. 10. dec. 1887, 56 år gl.  
 D. 1. dec. 1892, skøde fra Else Rasmussen Svejstrup til sin bror Nikolaj Rasmussen Svejstrup.  
 D. 19. dec. 1893, skøde fra Nikolaj R. Svejstrup til Hans Nissen Hansen, der før havde haft et lejehus med lidt jord på Rørbæk mark. Det ser ikke ud til, at han har boet på stedet hele tiden. I 1901 var det Anton Hansen, født d. 4. apr. 1849 i Brørup, og han 2. kone Inger Kirstine Jensen, født d. 14. juli 1873 i Stauning. Han havde først været gift med Ane Kathrine Andersen Frost.  
 D. 24. jan. 1902, mageskifteskøde fra Hans Nissen Hansen til Anders Christian Berg, født d. 28. apr. 1873 i Hansted, gift med Ane Elvira Dorthea Holmgren, født d. 23. maj 1873 i Søvind. Berg var murer. De fik 2 døtre i Lindet, Ketty d. 19. aug. 1908, og Astrid d. 12. juni 1910. Johannes og Klara var født i Vær ved Aarhus, tvillingerne Henry og Gerda i Horsens.  
 D. 29. apr. 1924, skøde fra Anders Christian Berg til Bøggild Christensen. i 1937 blev matr. nr. 7b Lindet forenet med matr. nr. 4d.  
 1995: Grethe og Erik Winther, Sejrupvej 30, Lindet.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4e Lindet.**

- D. 11. nov. 1872, udstykket fra hovedparcellen af Niels Peter Poulsen og skødet til Niels Laursen, htk. 1 skp. 3 fkr. 1/2 alb., købesum 300 rd. Til forening med matr. nr. 4c Lindet.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4f Lindet.**

- D. 24. nov. 1882, skøde fra Niels Laursen til Søren Christian Marcussen, htk. 2 3/4 alb.  
 D. 18. jan. 1896, skøde fra Søren Christian Marcussen til skomager Christian Larsen.  
 D. 10. nov. 1906, skøde fra Christian Larsen til møllersvend Jens Christensen i Vindelev og gårdejer Peder Nielsen i Fløjstrup.  
 D. 14. jan. 1927, skøde fra Jens Christensen til fru Sofie Smedegaard på halvpart.  
 D. 7. juli 1938, skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Petrine Jensen Nielsen på Peder Nielsens halvpart.  
 D. 6. juli 1938, skøde fra fru Sofie Smedegaard og fru Petrine Nielsen til 1. Frederik Schnoor. 2. Hans Roed. 3. Marius Schmidt.  
 D. 30. sept. 1942, skøde fra Marius Schmidt til Frederik Schnoor og Hans Roed på sin part.  
 D. 19. apr. 1943, skøde fra Frederik Schnoor til Hans Roed på sin halvpart.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4g Lindet.**

- D. 4. okt. 1890, skøde fra Niels Laursen til fabrikant Laurs Jacob Laursen, htk. 2 1/4 alb.  
 D. 18. marts 1903, skøde fra Laurs Jacob Laursen til entreprenør Peter Hansen.  
 D. 30. nov. 1917, fogedudlægsskøde til Jacob Laurids Laursen Haarsbjerg.  
 D. 3. marts 1942, skifteudskrift læst som adkomst for enkefru Anna Haarsbjerg.  
 D. 3. marts 1942, skøde fra Anna Haarsbjerg til Poul Madsen og Peter Andersen i lige sameje.  
 D. 4. maj 1944, skøde fra Madsen & Andersen til A. B. Henriksen.  
 D. 17. aug. 1957, skøde fra A. B. Henriksen til fabrikant Sigurd Stenhøj.  
 Både matr. nr. 4f og 4h er uden beboelse og tilplantede.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4h Lindet.**

- D. 21. juli 1882, skøde fra Jens Peter Nielsen til sin bror Jacob Peter Nielsen, født d. 27. juni 1857.  
 D. 3. jan. 1889, skøde fra Jacob Peter Nielsen til Søren Christian Marcussen.  
 D. 16. juli 1891, udlægsskøde ved transport til Laurits Karl Theodor Møller, født i Barrit d. 25. jan. 1859, gift med Kirstine Marie Jensen, født d. 11. aug. 1867 i Vester, datter af Jens Christensen Gandrup og Maren Andersen på Vesterlund mark. De fik 3 børn på stedet: 1. Jens, født d. 13. dec. 1895. 2. Nathalie Kristine, født d. 16. sept. 1898. 3. Martha Abelone, født d. 31. marts 1906. De drev landbrug på parcellen.  
 D. 24. sept. 1913, skøde fra Theodor Møller til I/S "Lindet Krat". (se under matr. nr. 4a).

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4l Lindet.**

- D. 21. aug. 1914, skøde fra Jens Laursen Jensen ifølge fuldmagt fra I/S "Lindet Krat" til Alfred Pedersen, htk. 4 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb.  
 D. 8. jan. 1915, læst deklaration fra Alfred Pedersen med far og kurator Kristoffer Pedersen, Lindet, som ejer af parcellen, indeholdende forpligtelse for sig og kommende ejere til aldrig personlig at udøve jagtretten, kun overdrage den til I/S "Lindet Krat".  
 D. 29. okt. 1928, skøde fra Alfred Pedersen til Christian Peter Christiansen Tofte, født d. 14. dec. 1886 i Toftløs, Thyregod sogn, søn af Niels Peter Christiansen og Rasmine Jensen.  
 D. 13. apr. 1954, skøde fra Christian Tofte til Mathias Pedersen.  
 1995: Sonja og Hans Knudsen, Lindetvej 8, Lindet.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 4o Lindet.**

- D. 17. maj 1936, skøde fra Ch. August Christensen til købmand Peter M. Jensen.  
 D. 19. dec. 1939, skøde fra Peter M. Jensen til Vilhelm Christensen.  
 D. 30. marts 1940, skøde fra August Christensen til Hans Jensen.  
 D. 11. maj 1944, skøde fra Hans Jensen til Søren Viderik Jørgensen.  
 D. 29. okt. 1946, skøde fra Søren V. Jørgensen til Niels Hansen.  
 D. 20. juli 1948, skøde fra Niels Hansen til Peter Stoustrup Larsen.  
 Samme dato, skøde fra Peter Stoustrup Larsen til Anton Bjerg.  
 D. 9. aug. 1949, skøde fra Anton Bjerg til William Anton Jensen.  
 D. 1. maj 1950, skøde fra William A. Jensen til Peter Eriksen.

**Matr. nr. 5 Lindet. Bregnegård.**

I 1757, da Johan Jacob Sejer lige havde overtaget Rørbæk, var der foruden de 3 gamle gårde i Lindet 2 husmandssteder, der var fæstet af Johan Jacob og Elias Marcussen. Deres hartkorn er ikke opgivet i Rørbæks jordebog, men Johan Jacob svarede 6 rd. og 2 tdr. rug i landgilde, det svarer næsten til en gård. Elias Marcussen svarede 1 rd. 2 mk.

I 1770 var de 2 husmænd borte, og i stedet var der opstået en 4. gård, der rigtignok havde mindre hartkorn end de 3 gamle. I jordebogen fra d. 12. jan. 1770 angives det til 1 td. 5 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb. og skovskyld 2 1/4 alb. Den var fæstet af Jens Jensen, der i jordebogen kaldes Jens Skjærhoved, han skulle yde hoveri på Rørbæk efter aftale. Tilnavnet fortæller nok, hvor han kom fra, efter kirkebogen var han født i 1723 eller 24. Hans kone Ingeborg Madsdatter var antagelig fra Jelling, hvor de boede endnu i 1758, da deres datter Maren blev født. Efter kirkebogen var Ingeborg født i 1723, efter folketællingen var hun født i 1720. De havde en søn Jens, der var født i 1756, sikkert også i Jelling, også han blev senere kaldt Jens Skjærhoved.

I 1783 lod Johan Jacob Sejer gårdene i Lindet egaliseres, og samtidig blev Havreballegård delt i 2 gårde, så der blev 5 gårde med samme størrelse i hartkorn 2 tdr. 1 fkr. 1 1/2 alb. Sådant blev Jens Jensens fæstegård også ført i jordebogen d. 6. apr. 1785. Jens Jensen junior blev d. 27. nov. 1785 gift med Kirsten Jensdatter, født i 1753, døbt d. 6. maj, datter af husmand Jens Vestesen og Maren Sørensdatter i Lindet. Han må have overtaget fæstet omtrent samtidig, Jens Jensen senior døde i 1787 og blev begravet d. 15. marts. Jens og Kirsten fik datteren Ingeborg d. 23. maj 1786. Kirsten døde efter fødslen og blev begravet d. 1. juni samtidig med datterens fremstilling i kirken.

Jens blev d. 24. nov. 1786 gift med Maren Nielsdatter fra Koutrup, og de fik 3 børn, mens de boede på gården: 1. Jens, født og døbt d. 24. okt. 1787. 2. Kirsten, døbt d. 26. aug. 1789. 3. Niels, døbt d. 26. dec. 1791. Aftægtskone Ingeborg Madsdatter døde i 1790 og blev begravet d. 7. febr. I 1792 blev Lindet by udskiftet, og gården fik frataget en stor del af sit hartkorn, om det var derfor, Jens Jensen og Maren Nielsdatter forlod den, vides ikke, men de rejste fra sognet, hvorhen vides ikke.

D. 13. juni 1794, skøde fra Christen Christensen, ejer af Rørbæk, til Peder Jensen, Havreballegård, på den gård i Lindet, som Jens Jensen forhen havde i fæste. Af det oprindelige htk. 2 tdr. 1 fkr. 1 1/2 alb. var der tilbage 1 td. 2 skp. 2 fkr., skovskyld 1 fkr. 2 2/5 alb., købesum 90 rd., det tyder ikke på, at den har været velholdt. Der er ikke mange oplysninger om gården i den tid, Peder Jensen ejede den, antagelig er den drevet fra Havreballegård. I 1801 boede Peder Jensens bror Christian Jensen på gården, og han kaldes bonde og gårdbeboer i folketællingen, så han har muligvis forpagtet den, han var ugift.

D. 7. dec. 1822 blev Christen Christensen fra Østergård i Vesterlund gift med Peder Jensens datter Ane, der var født i 1798, døbt d. 7. marts. Christen var født i 1796, døbt d. 21. febr. De flyttede ind på Bregnegård.

D. 1. juni 1824, skøde fra Peder Jensen til Christen Christensen på parcel nr. 2 af gården med htk. 1 td., købesum 50 rbd. sedler & tegn. I handlen medfulgte 1/3 af den klynejord, der hørte under Havreballegård. Det manglende hartkorn skal nok findes i de 2 husmandssteder, som Peder Jensen havde solgt fra.

Ane Pedersdatter døde d. 22. juni 1833, og der var skifte efter hende d. 9. sept. Boets værdi var 400 rbd., hvoraf det halve tilfaldt de 4 børn: 1. Ane Kirstine, født d. 5. marts 1823. 2. Christen, født d. 24. jan. 1827. 3. Karen Marie, født d. 16. jan. 1831. 4. Marie Kirstine, født d. 6. juni 1833. D. 14. dec. 1833 blev Christen Christensen gift med Kirsten Pedersdatter i Lindet. Hun var født i Jelling i 1812, men hendes forældre kendes ikke, hun tjente i Lindet i 1830 og 1832.

I ægteskabet med Chr. Christensen fik hun 7 børn: 1. Ane, født d. 24. apr. 1835, hun døde d. 19. sept. 1840. 2. Niels Peter, født d. 25. jan. 1837. 3. Johanne Kirstine, født d. 28. apr. 1838. 4. Ane, født d. 15. febr. 1841, hun døde 5 dage gl. 5. Juliane, født d. 5. marts 1843. 6. Jens Peter, født d. 6. juni 1846. 7. Anthon, født d. 21. aug. 1856.

Ved delingen af Lindet krat d. 9. juli 1836 fik Christen Christensen en banke ved Skovsbøl og Tinnets skel. Det lyder ikke af meget i forhold til skovskylden, men det kan være, at der var nogle gode træer på lodden.

D. 17. jan. 1843 købte Christen Christensen den såkaldte engmarkslod af Niels Jensen, Vestergård i Vesterlund. Den var under matr. nr. 9b Vesterlund ansat til htk. 3 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. Købesum 200 rbd. rede sølv. Christen Christensen var sognefoged i mange år.

D. 1. dec. 1863 udstykkede Chr. Christensen parcel matr. nr. 5b Lindet med htk. 1 skp. 3/4 alb., og d. 6. jan. 1864 solgte han den til sin datter Karen Marie for 350 rd. Parcellen kom senere under Raunshus i Lindet.

D. 6. jan. 1864, skøde fra Chr. Christensen til Søren Michael Jensen fra Hjortsvang på matr. nr. 5a Lindet, htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb. og matr. nr. 9b Vesterlund, htk. 3 skp. 1 fkr. 3/4 alb., købesum 1800 rd. Søren Jensen skulle svare aftægt til kapitalværdi 625 rd. til Chr. Christensen og hustru. Til beboelse fik de 4 fag fra den vestre ende i gårdens søndre hus og 1 fag i den søndre ende af det vestre hus til ildebrændsel. Christen Christensen døde d. 16. maj 1868, 72 år gl. Kirsten Pedersdatter døde d. 28. febr. 1886, 75 år gl.

Søren Jensen var født i Linnerup i 1821, og han var gift med Sofie Hansen, født i Vindelev i 1822. Søren Jensens far Jens Sørensen, der var født i Klovborg i 1793, var med til Lindet. De havde 4 børn, der alle var født i Linnerup: 1. Juliane Sofie, 12 år. 2. Jens, 11 år. 3. Hans, 8 år. 4. Johanne Dorthea, 4 år. I Lindet fik de Henrikke d. 28. juni 1864. Søren Jensen blev sognefoged og lægdsmand som sin forgænger. D. 6. jan. 1864 udstedte han obligationer på ialt 1800 rd. til Christen Christensen og 4 af hans børn af sidste ægteskab, nemlig Jens Peder, Kirstine, Niels Peder og Anthon. Juliane var allerede d. 7. maj 1861 blevet gift med Anders Andersen fra Linnerup, de fik en ejendom i Sejrup, og de fik 11 børn, som det nok kneb at forsørge. De 2 yngste sønner Anton og Anders Peter udvandrede til U. S. A. i 1889, da de var 7 og 9 år, vistnok i følge med Julianes halvsøster og mand. Juliane døde i Sejrup, og Anders giftede sig til matr. 5b Sejrup og fik endnu 2 børn.

D. 2. juli 1870 mageskiftede Søren M. Jensen med Niels Christiansen fra matr. nr. 1c Dørken, en parcel af Thisgård, der blev ansat til 600 rd. Bregnergård blev ansat til 1400 rd. Niels Christiansen var født på Thisgård d. 16. maj 1833, søn af Christian Christensen og Abelone Mathiasdatter. Han var gift med Maren Knudsen, født i Sdr. Kollemorten d. 21. dec. 1836, datter af Knud Nielsen og Maren Mouritsdatter, der flyttede til Dørken. De havde 2 sønner og 1 datter. Datteren Abelone var født i Lindved d. 5. juli 1865, hun blev d. 11. okt. 1889 gift med Niels Peter Johansen i Neder Donnerup, de blev viet i Thyregod, fordi Vester kirke gennemgik en reparation og ikke kunne benyttes. Niels Christiansen flyttede meget omkring.

D. 4. maj 1884, skøde fra Niels Christiansen til søn Knud Nielsen Christiansen, der var født i Dørken d. 21. okt. 1859. Han var gift med Kristiane Larsen Nygaard, født i Klovborg i 1864. De fik datteren Marie Martine d. 17. apr. 1885 i Lindet. Niels Christiansen havde d. 21. juli 1882 overtaget sin gamle ejendom i Dørken, og der døde Maren Knudsen d. 24. juni 1885.

D. 5. juni 1886 købte Niels Christiansen matr. nr. 10a Vesterlund af Jens Lanken, og d. 31. juli 1889 solgte han igen stedet til Peder Nielsen fra Lindet. Niels Christiansen købte en gård i Velgårde i Klovborg, og året efter byttede han med sin søn Knud, men der blev ikke tinglæst noget mageskifte, så Knud stod stadig som ejer af Bregnergård. D. 9. juli 1892, skøde fra Knud Christiansen til sin bror Christian Christiansen, født d. 8. apr. 1867 i Dørken. Han blev i 1892 gift med Kristine Nissen, født d. 10. okt. 1873 i Ålbæk, datter af Nis Peter Christiansen og Anne Margrethe Pedersen. Efter Nis P. Christiansens død, blev Niels Christiansen gift med Anne Margrethe Pedersen, der således blev stedmoder til sin egen svigersøn. Hun var født d. 20. jan. 1842 i Løvdal, datter af Peder Andersen og Johanne Marie Jørgensdatter. Niels Christiansen og hans kone flyttede i 1901 til Bregnergård som aftægtsfolk, og der døde Niels i 1911.

Christian Christiansen døde d. 20. jan. 1923, og d. 22. okt. 1926 blev der læst skifteudskrift som adkomst for hans enke Kristine, født Nissen, og for børnene Maren, Niels Peter og Marie Elisabeth Christiansen.

D. 19. okt. 1926 blev der udstedt arveudlægsskøde til datteren Maren Christiansen, født d. 31. marts 1897 på Bregnergård. Hun blev gift med Jens Gandrup, født d. 27. juli 1897 i Klovborg, søn af Kristen Jensen Gandrup og Maren Madsen, der begge døde på Heinagergård i Lindet i 1943. Kristine Nissen døde på Bregnergård d. 15. aug. 1944.

Bregnergård havde i 1945 et areal på 67 tdl., hvoraf 17 tdl. var skov og plantage. Det søndre hus var helt nyt, stuehuset var fra 1919, kostalden fra 1906, og det østre hus fra 1897, dog ombygget siden. Besætningen var 4 heste, 14 køer, 14 stk ungvæg og 25 svin. Ejendomsskylden var 20500 kr. og grundskylden 9300 kr.

D. 6. marts 1956, tinglyst skøde på gården til svigersøn Hans Egon Jørgensen. 1993: Tove og Hans Egon Jørgensen, Sejrupvej 23, Lindet.

\*\*\*\*\*

## Udstykning fra matr. nr. 5 Lindet.

### **Matr. nr. 5b Lindet.**

D. 6. jan. 1864, udstykket fra Bregnergård af Christen Christensen efter bevilling af 1. dec. 1863 og skødet til enke Karen Marie Christensdatter, htk. 1 skp. 3/4 alb. Skødet blev tinglæst d. 15. jan. 1864. Karen Marie var født d. 16. jan. 1831 og datter af Chr. Christensen. Hun havde første gang været gift med Niels Christian Hansen, født d. 19. dec. 1833,

søn af Hans Jensen og Kirsten Pedersdatter i Thyregodlund. De blev viet d. 10. apr. 1856 i Vester, Niels Christian var indsidder og soldat . på Rørbæk mark. De fik sønnen Kristen d. 29. sept. 1856. Niels Christian døde d. 28. okt. 1858. D. 19. okt. 1859 fik Karen Marie kongelig tilladelse til at ægte sin svoger Peder Hansen, født d. 8. marts 1831 i Thyregodlund, skifteattest af 2. dec. 1859 blev forevist, og d. 9. dec. 1859 blev de gift i Vester kirke. D. 13. apr. 1860 blev deres søn Niels Kristian født. Peder Hansen var daglejer i Vesterlund, han døde d. 1. aug. 1860. D. 6. okt. 1870, skøde fra Karen Marie Christensdatter til Jens Pedersen (Boysen) fra Nr. Kollemorten, købesum 350 rd. Karen Marie havde opført bygningerne på stedet. Jens Pedersen var født i Jelling ca. 1796, d. 7. okt. 1820 var han blevet gift med Lovise Pedersdatter, født i Kollemorten i 1797. Deres søn Thomas Jensen, født d. 12. marts 1820, bosatte sig i Dørken, senere i Kokborg, han var stamfar til et par grene af Thomsen-familien i Lønå og Kokborg. Lovise var død i Kollemorten, og Jens Pedersen havde husbestyrerinde. D. 21. jan. 1873, skøde fra Jens Pedersen til sin husholder Kirsten Nielsdatter, født i Stobberup i 1821. Købesum 350 rd. Det forrige skøde var ikke tinglæst, på det sidste skøde er der nederst tilføjet: "til Hans Peder S. for Kjøbesum 300 Kr., der er betalt kontant". Skødet er altså overdraget af Jens Pedersen eller Kirsten Nielsdatter til Hans Peder Sørensen i Raunshus, som parcellen blev forenet med. Jens Pedersen blev boende på stedet sammen med Kirsten Nielsdatter. Han døde som indsidder på Lindet mark d. 18. febr. 1884, 87 år gl.

---

## Matr. nr. 6 Lindet. Raunshus. Vesterlundvej 71.

D. 13. juni 1792, skøde fra Peder Jensen til Jens Enevoldsen, der menes at være fra Vonge, på den udstykkede parcel, Raunshus kaldet, htk. 1 skp. 2/5 alb., købesum 150 rd. Stedet havde sit navn efter en høj "Raunshøj", der ligger lidt nord for gården. Den blev udstykket fra Havreballegård, som Peder Jensen havde fået skøde på samme dag. Skødet fik den anmærkning af herredsskriveren, at hvis parcellen var fra den gård, som Peder Jensen havde købt i 1792 eller d. 13. juni 1794, så kunne skødet godkendes. Skødet blev først tinglæst i 1811, men anmærkningen er lidt ulogisk, da Peder Jensen ikke havde købt Bregnergård i 1792.

Jens Enevoldsen var gift med Karen Andersdatter fra Damgårdslund i Tinnest, hun var født i 1767, og Jens Enevoldsen var født i 1756. Af en eller anden grund kaldes han sommetider Jens Jespersen. De fik 8 børn: 1. Peder var født i 1792, inden de kom til Lindet. 2. Anders, døbt d. 2. apr. 1795. 3. Ane Kirstine, døbt d. 10. sept. 1797. 4. Ane, døbt d. 22. juni 1800, død 14 uger gl. 5. Ane, døbt d. 6. sept. 1801. 6. Hans Frederik, døbt d. 3. juni 1805, død 1 år gl. 6. Hans Frederik, døbt d. 1. nov. 1807. 8. Søren, døbt d. 7. juli 1811. Datteren Ane blev gift med Jens Vestesen i Lindet, hun var mor til "den kloge kone i Ballebæk".

D. 7. sept. 1831, skøde fra Jens Enevoldsen til den yngste søn Søren Jensen, uændret hartkorn, købesum 100 rbd. sedler & tegn. D. 28. dec. 1836 blev der oprettet en aftægtskontrakt, Jens Enevoldsen og hans kone nøjedes med en enkelt stue til aftægtsbolig. Jens Enevoldsen døde d. 20. marts 1837, efter kirkebogen blev han 79 år gl. Karen Andersdatter døde d. 25. febr. 1848, 80½ år gl. Søren Jensen blev i 1836 gift med Mette, datter af Jens Christensen i Uhre, Brande sogn, hun var født i 1805, så hun må have været fra Bundgård. Hendes søster Kirsten var gift med Nis Fisker Christensen i Odderbæk.

D. 6. febr. 1834 lånte Søren Jensen 50 rbd. rede sølv af Jens Knudsen, Hølmosegård i Sejrup. D. 20. nov. 1841 købte han parcel matr. nr. 1b Odderbæk af sin svoger Nis F. Christensen, htk. 1 fkr. 1 3/4 alb., købesum 50 rbd. rede sølv. D. 4. juli 1836 kvitterede han for arv til sin kone fra hendes far i Uhre. Mette og Søren Jensen fik 5 børn: 1. Jens, født d. 17. juni 1838, han var senere væver i Enkelund og Sejrup. 2. Jens Christian, født d. 14. febr. 1840. 3. Hans Peter, født d. 18. febr. 1842. 4. Karen, født d. 6. sept. 1846. 5. Karen Marie, født d. 21. jan. 1849. De blev begge væverpiger og boede forskellige steder i Thyregod sogn.

D. 20. apr. 1874, skøde fra Søren Jensen til søn Hans Peter Sørensen, købesum 500 rd. Søren Jensen og hans kone skulle have aftægt til kapitalværdi 500 rd., men Søren Jensen døde samme dag som skødet blev udstedt d. 20. apr. 1874. Mette Jensdatter døde d. 8. marts 1876. Gårdens besætning bestod i 1869 af 2 stude, 2 køer, 1 kvie, 5 får og 1 kalv. Hans Peter Sørensen blev dd. 25. nov. 1876 gift med Else Marie Hansen, født d. 16. febr. 1849, datter af Hans Nielsen og Christiane Andersdatter i Vesterlund. Der var 6 børn i ægteskabet: 1. Søren Jesper, født d. 11. okt. 1879. 2. Morten,

født d. 10. marts 1885, han blev smed. 3. Mette Marie, født d. 22. jan. 1878. 4. Kristiane Magdalene, født d. 28. nov. 1881. 5. Hansine Marie, født d. 27. febr. 1883. 6. Ane Ingeborg, født d. 7. nov. 1886. Else Marie Hansen døde d. 24. dec. 1887, og datteren Ane Ingeborg døde d. 25. jan. 1889.

Tæt ved Raunshus lå ejendommen matr. nr. 5b Lindet, og der boede Jens Pedersen (Boysen). I 1873 skødede han ejendommen til sin husholder Kirsten Nielsdatter, der transporterede skødet videre til Hans Peter Sørensen for 300 kr., der blev betalt kontant, og matr. nr. 5b Lindet blev forenet med Raunshus. D. 25. nov. 1902 købte Hans Peter Sørensen et engskifte i Galtkjær, matr. nr. 1ac Hastrup af Jens Jensen i Lindet for 400 kr. Parcellen havde før matr. nr. 1h Hastrup. D. 9. juli 1906 købte Hans P. Sørensen et tørveskifte i Vorslunde mose.

2008 skøde fra Tommy Amann Eriksen m. fl. til Michael Blaabjerg Hansen, EV. 1.000.000

## Matr. nr. 7a Lindet, "Vilsborg".

Stedet er en af de husmandslodder, der har eksisteret på gårdenes mark før udskifningen af Lindet by i 1792. Christen Villadsen kom dertil i 1774, da han blev gift med Maren Pedersdatter i Lindet. De blev trolovet d. 13. okt. og viet d. 6. nov. Christen Jensen på Haurballegård og hans søn Jens Christensen var forlovere. Christen Villadsen var enkemand. Maren var født i Vesterlund i 1734 og døbt d. 28. febr. Hun var datter af Peder Jensen og Maren Christensdatter på Østergård. Peder Jensen var broder til Christen Jensen, Haurballegård. Hun havde i 1757 fået en søn Peder, der blev døbt d. 9. jan. Faderen var Christen Sørensen i Thystrup.

Christen Villadsen var født i Dørken i 1718 og døbt d. 9. okt. Han var søn af Villads Skræder, hvis rigtige navn var Christensen. Moderens navn kendes ikke med sikkerhed. Christen blev omkring 1744 gift med Anne Christensdatter, der var født i 1714 og måske datter af fæster Christen Jensen Michelsen på Søndergård i Thyregod by. De fik datteren Maren i 1746, døbt d. 2. okt. I 1748 fik de igen en datter Maren, der blev døbt d. 18. aug. Den første var død 1/2 år gl. I 1758 døde Anne Christensdatter, 44 år gl. Hun blev begravet d. 11. febr. Christen Villadsen blev samme år gift med Karen Larsdatter, der var født i 1718, men det vides ikke hvor. De fik datteren Anne i 1760, hun blev døbt d. 14. sept. Karen Larsdatter døde i 1771, 53 år gl. Hun blev begravet d. 12. maj.

Christen Villadsen må have haft en slags fæstekontrakt med Jens Christensen på Haurballegård, så han har betalt sin part af landgilden til Rørbæk. Noget fæsteforhold til Rørbæk havde han ikke. Med Maren Pedersdatter fik han tvillingerne Jens og Villads i 1775, de blev døbt hjemme begge 2 og derefter fremstillet i kirken d. 8. jan. Familien nævnes ikke i folketællingen i 1787, men de boede alligevel i Lindet. Maren Pedersdatter døde i 1793, knap 60 år gl. Hun blev begravet d. 20. okt. Om Christen Villadsen er død i Lindet og glemt i kirkebogen, eller han er flyttet til et af børnene af tidligere ægteskaber, har ikke været muligt at opklare.

D. 13. juni 1794 skødede Peder Jensen på Haurballegård huset Vilsborg med hartkorn 1 skp. 1 fkr. 2 alb. til den 20-årige Villads, der var søn af Christen Villadsen. Købesummen var 100 rigsdaler. Han var ugift, og endnu i 1801 boede han alene på stedet.

D. 9. juli 1801 blev han trolovet med Zidse Marie Thomasdatter fra Thyregod sogn. De blev gift d. 30. sept. samme år. Hun var født i 1775, men ikke i Thyregod sogn. Hun døde i 1802 og blev begravet med et dødfødt barn d. 27. juni.

D. 29. nov. 1802 blev Villads Christensen indskrevet til nyt ægteskab med Dorthe Marie Christensdatter, der opholdt sig i Lindet. De blev gift d. 2. jan. 1803. Hun var født i 1778, antagelig var hun fra Flø. De fik 8 børn: 1. Christen, født i 1803, døbt 1. jan. 1804. 2. Johan Christian, født i 1805, døbt d. 15. apr. 3. Lars, født i 1807, døbt d. 18. maj. 4. Zidse Marie, født i 1809, døbt d. 3. febr. 5. Maren, født i 1810, døbt d. 17. juni. 6. Peder, født i 1812, døbt d. 10. april. 7. Peder, født i 1815 d. 13. maj. 8. Johanne, født d. 11. juli 1819. Zidse Marie og den første Peder døde som små. Også tvillingen Jens Christian af første ægteskab døde som lille.

D. 10. juli 1825 lånte Villads 50 rigsbankdaler af proprietær Hauch på Hastrup. Han satte Vilsborg i pant for lånet.

D. 10. juni 1829, skøde fra Villads Christensen til søn Laust Villadsen. Det var ham, der var døbt Lars. Købesum 50 rbd. rede sølv. Desuden skulle han indløse den lille obligation på et tilsvarende beløb til Peter Tetens Hauch. Laust var ugift, men hans forældre boede hos ham sammen med den yngste datter Johanne.

D. 11. Dec. 1832 lånte Laust Villadsen 100 rbd. rede sølv af pastor Rahbeck i Thyregodlund, han satte Vilsborg i pant og fik faderen til at underskrive som selvskyldner. Han afviklede det gamle lån og købesummen til faderen. Villads Christensen døde som aftægtsmand d. 11. april 1836, 62 år gl.

D. 28. april 1836 oprettede Laust Villadsen en købekontrakt med sin ældre broder Johan Christian Villadsen om Vilsborg. Hartkorn som før, købesum 100 rbd. rede sølv.

D. 10. jan. 1838 blev der udstedt skøde til Joh. Chr. Villadsen. Han havde d. 13. sept. 1836 oprettet en ny aftægtskontrakt med sin mor Dorthe Marie Christensdatter. Hun oplyste iøvrigt, at hun agtede at indgå ægteskab med Anders Bank på Stenbrogård i Give, og hun rejste også fra Lindet til Give i 1837 {†1855 Stenbrogård, Give}. Datteren Johanne tog plads i Ejstrup.

Johan Chr. Villadsen blev gift med Ane Dorthea Jeppesdatter, født i Frydensbjerg, Nr. Snede sogn i 1819. De fik 2 døtre: Karen Marie, d. 21. dec. 1844 og Jeppine Villemine d. 29. jan. 1848.

D. 26. marts 1844 lånte Villadsen 75 rbd. sølv af gmd. Jens Peter Thomasen i Lindet, der til sikkerhed fik pant i Vilsborg, hvirs hartkorn ved den ny matrikulering var sat op til 3 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb.

Den 9. marts 1870, skøde fra Johan Chr. Villadsen til svigersøn Søren Jørgensen, der var født d. 11. apr. 1837 i Ejstrup sogn. Han var blevet gift med Karen Marie Johansen d. 7. dec. 1867. Han var uddannet som bødker.

Ane Dorthea Jeppesdatter var død 45 år gl. d. 16. Jan. 1865. Johan Chr. Villadsen fik aftægt på ejendommen, han døde d. 11. sept. 1879, 74 år gl. Der var ingen børn i Søren Jørgensens ægteskab med Karen Marie.

D. 21. apr. 1884 mageskiftede Søren Jørgensen med Christen Pedersen, der kom fra Ø. Nykirke sogn, hvor Søren Jørgensen iøvrigt var konfirmeret. Christen Pedersen var født i Kollerup d. 8. febr. 1838. Han var d. 8. dec. 1864 blevet gift med Lise Thomsen i Thyregod kirke. Hun var født d. 20 maj 1838 og datter af Thomas Madsen og Lisbeth Hansdatter i Sejrup. De havde 4 sønner og 1 datter, der alle var født i Sejrup. 1. Niels Peter Jonassen Pedersen var født d. 1. juni 1866. 2. Christen Laursen Pedersen var født d. 7. juni 1870. 3. Thomas Peter Pedersen, født d. 21. jan. 1873. Han fik en ejendom i Kokborg. 4 Anton Pedersen, født d. 18. okt. 1875. 5 Frederikke Johanne Hansine Pedersen, født d. 20. maj 1882.

D. 29. aug. 1907, skøde fra Christen Pedersen til sønnen Anton Pedersen. Christen Pedersen og hans kone var gået på aftægt allerede i 1906. De boede sammen med datteren Frederikke, der var gift med Martin Mathiasen, der var fraværende. Han opholdt sig i Silkeborg, det tyder på, at han skulle have haft ejendommen men er blevet syg, så en påtænkt handel ikke er blevet til noget.

D. 4. maj 1918, skøde fra Anton Pedersen til Kristian Jakobsen og Christian Schnedler. Anton Pedersen flyttede til Thyregodlund, hvor han havde købt ejendommen "Julsbjerg".

D. 28. aug. 1918, skøde fra Kr. Jacobsen og Chr. Schnedler til Peter Jensen Frost.

D. 22. april 1919, skøde fra P. Jensen Frost til Hans Christian Hansen.

D. 8. aug. 1922, auktionsskøde udstedt til Ansgar Hansen, Hans Tavsen Hansen, Christen Utoft og snedker Martin Hansen, alle fra Farre.

D. 25. juli 1924, skøde fra Ansgar Hansen, Hans T. Hansen, Christen Utoft og Martin Hansen til Harald Hansen.

D. 23. marts 1937, skøde fra Harald Hansen til Karl Andersen.

D. 4. april 1938 blev der afholdt tangsauktion over ejendommen.

D. 27. marts 1839, fogedudlægsskøde udstedt til Christen Utoft, Hans Tavsen Hansen, Ansgar Hansen og Martin Hansen.

D. 24. Aug. 1940, skøde fra Christen Utoft, Hans Tavsen Hansen, Ansgar Hansen og Martin Hansen til Jens Løkkegård.

D. 30. juni 1944, skøde fra Jens Løkkegård til Sigfred Hansen.

1995: Christine og Søren Peter Karlskov, Horsbjergvej 30, Lindet.

....

---

## Matr. nr. 7b Lindet.

Efter at Harald Hansen d. 23 marts 1937 havde solgt den samlede ejendom matr. nr. 7 Lindet "Vilsborg" til Karl Andersen, udstykkede denne matr. nr. 7b Lindet.

D. 11. nov. 1937, skøde fra Karl Andersen til Bøggild Christensen på matr. nr. 7b Lindet.

D. 11. nov. 1955, skifteattest læst som adkomst for enke Thomasine Christensen.

1995: Ejendommen har fået navnet Stenhøjgård og ejes af Grethe og Søren Erik Winther, Sejrupvej 30, Lindet.

....

---

## Matr. nr. 8 Lindet, "Bækhus".

Bækhus er udstykket fra Heinagergård i Lindet. Stedet var bebygget, men der kendes ikke nogen beboer før 1793. D. 13. juni 1793, skøde fra lægdsmand og sognefoged Jens Christensen i Lindet by til Niels Sørensen fra Sejrup på et hus Bechstoff kaldet, der står for hartkorn 1 skp. 1 fkr. 2/5 alb. Købesum 150 rigsdaler. Skødet blev først tinglyst i 1811, som det kan ses af pastor Winthers påtegning om bidrag til de fattige. Stedet fik senere navneforandring til Bækhus.

Niels Sørensen var født i Kokborg i 1760, døbt d. 14. dec. Han var søn af væver Søren Andersen og Maren Nielsdatter. Hans farfar Anders Sørensen havde været ladefoged, enten på Hastrup eller Bjerre. Hans oldemor Anne Andersdatter, der var født i 1633 og døde i 1718, er en af de ældste, man kender data for i Kokborg.

Niels Sørensen var d. 25. febr. 1789 blevet trolovet med enken Birthe Cathrine Pedersdatter fra Thyregod, d. 22. marts samme år blev de gift. Birthe Cathrine var født i Thyregodlund i 1757, døbt d. 30. maj. Hun var datter af Peder Christensen Hole og Birgithe Villumsdatter. Hun havde først været gift med Knud Thøgersen, gårdfæster i Thyregod. Han var død i 1788.

Niels Sørensen boede i nogle få år i Sejrup, inden han købte Bækhus. Han var både husmand og væver, og han var så velstående, at han havde penge ude på rente ved forskellige gårdmænd. den ældste datter Maren var født i sejrup i 1790, døbt d. 2. juni i hjemmet. Søren blev født i 1793, døbt d. 28. april. Peder blev født i 1795, døbt d. 13. dec. Johanne Maria, født i 1798, døbt d. 1 april. Christiane, født i 1800, døbt d. 2. juni. Johanne Marie blev gift med Jens Villumsen i Bredvad mølle. Han var søn af Villum Sørensen, Ålbækgård.

Det ser ud til, at alle Niels Sørensens børn fik deres arv udbetalt, inden Niels Sørensen og hustru døde. Der foreligger kvittering fra flere af dem (3), de lyder alle på 100 rigsbankdaler rede sølv.

D. 14. nov. 1824 blev Niels Sørensens yngste datter Christiane gift med tjenestekarl Peder Christensen fra Tørring. Han var født i 1777 i Nr. Snede, det opgiver folketællingen, kirkebogen siger 1779.

D. 19. april 1826, skøde fra Niels Sørensen til svigersøn Peder Christensen. Hartkornet opgives til 1 skp. 1 fkr. 2 2/5 alb. Niels Sørensen og hans kone flyttede over på ejendommen Margrethelund i Lindet, som han havde købt. De blev begge meget gamle, Niels Sørensen døde i 1845, d. 20 marts, 84 år gl. Birthe Cathrine døde d. 12. april 1844, 86 1/2 år gl.

Peder Christensens skøde fik den påtegning, at der intet skøde var læst for sælgeren, men som det ses i det foregående, var dette ikke rigtigt. Christiane forsatte traditionen i familien med at væve. I ægteskabet var der kun een datter Ane Kristine, der var født d. 28. juli 1825.

D. 28. nov. 1850 døde Peder Christensen, 71 år gl. Enken Christiane Nielsdatter fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 5. marts 1851 lånte hun 100 rigsbankdaler af skolelærer Jens Nielsen i Vesterlund skole imod pant i Bækhus. Stedet havde fået matr. nr. 8 Lindet og nyt hartkorn 2 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb.

Datteren Ane Kirstine var d. 18. dec. 1846 blevet gift med ungkarl Christen Christensen fra Skovsbøl. Han var født i 1807 og døbt d. 8. marts, søn af Christen Pedersen og Karen Christensdatter. Han boede i Cathrineborg, og han var væver. Han gav afklad på arv for sin kone, og Christiane drev Bækhus i endnu 16 år.

D. 22. juni 1866, skøde fra Christiane Nielsdatter til Mads Peter Sørensen, født i Grejs i 1840. Købesum 600 rigsdaler. Christiane flyttede til datter og svigersøn på Rørbæk mark. Der døde hun d. 8. jan. 1868, 67 år gl. Datter Ane Kirstine døde d. 10. nov. 1885.

Mads P. Sørensen var i 1864 blevet gift med Mette Kirstine Nielsen, der var født d. 12. sept. 1841, datter af husmd.

Niels Chr. Christensen og Maren Jensdatter på Vesterlund mark. De var medlemmer af en friluthersk menighed, så de var ikke gift i kirken. Ders datter Maren Nielsine blev født d. 2. nov. 1865 og døbt af en forstander Jensen i

Oksenbjerge. Det blev også de følgende: Marie Sørine, født d. 21. Juli 1867. Jensine Karoline, født d. 12. marts 1869.

Jens Jacob født d. 17. febr. 1871. Kristine Nielsine, født d. 2. marts 1875. Ane Margrethe, født d. 9. maj 1877. Kristen

Nielsen Sørensen, født d. 15. maj 1879 blev derimod døbt i kirken. Ligeså Søren Kristian, født d. 12. maj 1881 og

Jørgine Martine, født d. 11. febr 1884. D. 21. marts 1887 fik de det sidste barn i Lindet Hansine Petrea, der også blev døbt i kirken.

I 1890 gik ejendommen til tvangsauktion, og d. 6. maj 1890 blev der udstedt udlægsskøde til Hans Pedersen. Det vides ikke, hvem han er, og om han overhovedet har boet på stedet, men han ejede det i nogle år. Det er muligt, at møllersvend Johanens Nielsen har boet der, han boede til leje i Lindet omkring 1890.

D. 16. okt. 1898, skøde fra Hans Pedersen til Christen Christensen. Han var født i Pjedsted d. 14. maj 1873. I 1896 var han blevet gift med Maren Jensen, der var født i Vesterlund d. 28. febr. 1873, hun var datter af husm. og smed Peder Kristian Jensen og Mariane Karlsen.

D. 26. nov. 1928 skødede Christen Christensen ejendommen til fru Ellen Marie Hansen, født Nielsen.

D. 18. nov. 1950, skøde fra Ellen Marie Hansen til Niels Hansen.

1975:

1988: Else og Kristian B. Sørensen, Vesterlundvej 73, Lindet.

1995: Birgit og Michael Peschcke-Køedt, Vesterlundvej 73, Lindet.

....

---

## Matr. nr. 9 Lindet ” Margrethelund”.

Ejendommen er opstået ved udstykning af Heinagergård matr. nr. 2 Lindet. Først var parcellen bortlejet til Hans Olesen Thorup, det må være sket omkring 1811, men der er ikke tinglyst nogen lejekontrakt.

D. 19. maj 1811 blev Hans Olesen Thorup fra Vrads indskrevet til ægteskab med pigen Ane Margrethe Christensdatter, der tjente i præstegården. De blev gift d. 31. aug. 1811. Ane Margrethe var født i 1788, døbt d. 11. febr. og datter af

Christen Nielsen og Anne Marie Madsdatter i Vesterlund. De fik datteren Ellen Marie i 1812, hun blev døbt d. 12. april. Ane blev født i 1814, døbt d. 17. juli.

D. 2. maj 1815, skøde fra Christian Jensen, Heinagergård, til Hans Olesen Thorup på parcel med hartkorn 2 fkr. 2 3/4 alb. Skovskyld 4/5 alb. Købesum 50 rigsbankdaler. Udstykningstilladelsen var dateret d. 1. apr. 1815. Stedet var bebygget og allerede beboet af Hans Olesen, og det blev kaldt Margrethelund efter hans kone.

D. 27. juni 1818, skøde fra Hans Olesen Thorup til Niels Sørensen på huset Margrethelund på Lindet mark. Købesum 100 rigsbankdaler, navneværdi. Hans Olesen rejste til Linnerup.

Bygningerne var ikke imponerende, der var et hus, der var indrettet til beboelse og lade. Et sådhus rummede kostald og færesti.

Niels Sørensen boede i Bækhus i Lindet, han var født i Kokborg, men havde boet i Sejrup, inden han kom til Lindet i 1793. Hav var gift med Birthe Cathrine Pedersdatter, datter af Peder Christensen Hole i Thyregodlund. Antagelig er Niels Sørensen først flyttet over på Margrethelund, da han i 1826 solgte Bækhus til sin svigersøn.

Det ser ud til, at der har været rigelig med krat på Margrethelunds mark, men Christian Jensen fik det meste af det, da det fælles egekrat blev delt i 1836. Dog står der, at da Niels Sørensen havde 4/5 alb. skovskyld, så skulle han have den banke, som er omgivet af Sønder Tinnets og Kollmortens møllevej.

D. 11. juni 1841, skøde fra Niels Sørensen til Nis Fisker Christensen fra Odderbæk. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Hartkornet var ved matrikuleringen blevet forhøjet til 2 skpt 1 3/4 alb. Med stedet fulgte 2 stude, 2 køer, 7 får, 2 vogne, 1 harve og 1 plov. Niels Sørensen betingede sig aftægt til sig selv og sin kone, og til bolig skulle de have 2 fag i stedets stuehus. Brændsel skulle han have fra "Trepøtmosen" i Thyregodlund. Men hans væveredskaber og rede penge havde Nis Fisker ingen krav på, de skulle tilfalde Niels Sørensens arvinger.

Nis Fister udstedte samtidig en obligation på 200 rbd. til Niels Sørensen.

D. 18. dec. 1844 udstedte Nis Fisker en obligation på 100 rbd. sølv til proprietær P. Tetens Hauch på Hastrup og d. 20. juli 1845 en obligation på 100 rbd. sølv til husmand Byrge Rasmussen i Justenborg. Nis Fisker Christensen var født i 1810, døbt d. 13. maj. Han var søn af gårdmand Christen Andersen og Kirsten Kirstine Nisdatter. Han var gift med Kirsten Jensdatter, født d. 21. juni 1812, datter af Jens Christensen og Karen Poulsdatter, Bundgård i Branduhre.

Han havde haft en parcel i Odderbæk, hvoraf han havde solgt hovedparten til sin svoger Søren Jensen, Raunshus, og resten til sin bror Anders Christensen. Nis Fisker fik datteren Zidsel Kirstine d. 3. nov. 1843 i Lindet.

D. 4. juli 1846, skøde fra Nis Fisker Christensen til Poul Christensen fra Skovsende. Købesum 300 rbd. sølv. Han var født i Sdr. Omme i 1811, og han var gift med Mette Jensdatter, født i 1813 i Brande sogn. De fik sønnen Poul Christian d. 24. marts 1849. De 2 ældste børn Christen og Jens var født i Brande. Poul Christensen overtog obligationen til Byrge Rasmussen og fik den forhøjet til 200 rigsdaler.

D. 19. april 1851 blev der på Christenceballe skrevet skøde fra Poul Christensen til Rasmus Mikkelsen fra Hammerbjerghus. Købesum 300 rbd. rede sølv. Stedet havde igen fået nyt hartkorn, 3 skp. 1 3/4 alb. Rasmus Mikkelsen var født i Vrads i 1814. Han var gift med Karoline Konradine Martinussen, født i Linnerup i 1815, datter af Martinus Nielsen. Hun døde d. 5. maj 1859, og der var skifte efter hende d. 20. juli 1859. Der var 4 børn i ægteskabet: 1. Ane Frederikke, født i Them i 1845. 2. Barbara, født i Them i 1849. 3. Martinus, født i Vester d. 22. dec. 1852. 4. Mikkel Kristian, født i Vester d. 24. maj 1854. De blev tillagt 200 rigsdaler til deling.

Kort efter blev Rasmus Mikkelsen gift med Johanne Andersdatter, født i Øster Nykirke i 1832. De fik datteren Caroline d. 18. juli 1861 og sønnen Anders Nielsen Rasmussen d. 18. dec. 1862.

D. 28. okt. 1865 døde Rasmus Mikkelsen, efter kirkebogen blev han 49 år gl. D. 12. apr. 1866 blev et skiftebrev læst som adkomst for Johanne Andersdatter. Rasmus Mikkelsen havde d. 22. febr. 1860 udstedt en obligation på 200 rigsd. til sine 4 børn af første ægteskab. De fik pant i Margrethelund.

D. 26. nov. 1865 udstedte Johanne Andersdatter en obligation på 300 rd. til Laurs Nielsen i Tinnets, så hun kunne udbetale pengene til børnene. Kort efter flyttede hun til Kollemorten. Datteren Caroline var død d. 17. jan. 1863. Ved det ny skifte, der fandt sted d. 31. juli 1866 var Margrethelund ansat til 900 rd. Gæld og omkostninger 554 rd. I behold 346 rd. Martinus Nielsen i Tørring var værge for børnene af det 1. ægteskab.

D. 9. nov. 1867 skødede Johanne Andersdatter i Kollemorten Margrethelund til Jens Hansen, der samtidig havde solgt Toftløs på Hastrup mk. Købesummen var 600 rigsdaler rigsmønt. Hartkornet opgives igen til 2 skp. 1 3/4 alb. Jens Hansen var født i Øsby i Sønderjylland d. 4. aug. 1804, søn af Hans Jensen. Han var gift med Ane Marie Christensdatter, født i Grindsted i 1801. Deres børn var født i Nørup. Jens Hansen havde endnu 140 rigsd. tilgode hos Anders Johansen på Daldover mark. Dem overdrog han til kancelliråd Borch i Vejle til inddrivelse. Han gav Borch panteret i Margrethelund for det beløb, som han måtte blive skyldig. Jens Jensen, Vestergård i Vesterlund, skrev under

som selvskyldnerkautionist. Skadesløsbrevet var dateret d. 20. marts 1871. Senere d. 13. april s. å. åbnede Jens Hansen en vekselkredit hos Borch på 100 rigsd.

D. 27. april 1871 skødede Jens Hansen Margrethelund til sin søn Simon Peter Jensen, der var født i Nørup i 1844. Han var gift med Ane Kirstine Sørensen, født i Ejstrup i 1847. Hun var datter af husmand Søren Kristensen. Navnet Margrethelund var gået af brug, i stedet kaldtes det nu Krathuset.

Jens Hansen døde som aftægtsmand i Lindet d. 30. maj 1874, 69 år gl. Ane Marie Christensdatter døde d. 30. april 1875, 74 år gl.

Ane Kirstine og Simon Peter Jensen fik 3 børn i Lindet: 1. Jens Kristian, født d. 15. febr. 1872. 2. Abelone Kirstine, født d. 17. nov. 1874. Hun døde d. 21. aug. 1876. 3. Abelone Kirstine, født d. 24. dec. 1877.

D. 3. sept. 1881 mageskiftede Simon Peter Jensen med Jens Ludvig Hansen, der var født d. 5. marts 1839 i Åle. Han var i 1865 blevet gift med Kirsten Marie Pedersen, født d. 22. jan. 1842 i Uldum. De havde boet i Klovborg. I Lindet fik de sønnen Klemmen Peter Hansen d. 26. sept. 1882. Sønnen Andreas Marinus blev født d. 24. sept. 1885. Jens Ludvig Hansen døde i 1915.

D. 4. maj 1915 blev der afholdt skifte efter ham. D. 18. juni 1915 blev skiftebrev læst som adkomst for enke Kirstine Marie, født Pedersen. I 1906 boede Hans Hansen på stedet, der i daglig tale gik under navnet Knokkelborg. Han var gift med Johanne Frederikke Hansen. De havde 4 børn: Jens Peter Ludvig, Jens Ludvig, Kirsten Marinus og Anna Marie Hansen. De havde ikke søde på stedet.

Samtidig med skiftet d. 4. maj 1915 havde Kirstine Marie Pedersen skødet ejendommen til Peter Stoustrup Larsen fra Øster Nykirke.

D. 28. febr. 1917, skøde fra Peder Stoustrup Larsen til Peder Overgård og Jens Jensen.

D. 26. Aug. 1819, skøde fra Peder Overgård og Jens Jensen til departementschef og statsgældsdirektør I. O. A. Andersen. Hele ejendommen blev tilplantet, og bygningerne fik lov til at forfalde.

D. 6. nov. 1930 blev der udstedt arveudlægsskøde til fru Sigrid Andersen, født Johnsen.

D. 8. maj 1943 blev ejendommen ved eksekutor testamenti skødet til Søren Olesen.

D. 1. febr. 1952, skifteattest blev læst som adkomst for fru Frida Olesen efter Søren Olesens død.

Der er i 1995 stadig lidt rester af Margrethelund, så man kan se, hvor bygningerne har ligget.

1841 skøde til Nis Fisker Christiansen fra Oddebæk.

D. 19. maj 1851 skøde fra Poul Christensen til Rasmus Mikkelsen.

D. 12. apr. 1867 skifteatt. som adkomst for enke, Hanne Andersen læst 15. maj. 1868.

D. 9. nov. 1867 skøde til Jens Hansen, læst 15. maj 1868.

D. 27. apr. 1871 skøde til Simon Peder Jensen, læst 15. okt. 1875

D. 3. sep. 1881 mageskifteskøde til Jens Ludvig Hansen, klæst 12. maj 1882

D. 18. juni 1915 skifteatt. som adkomst for enke, Kirstine Marie Pedersen, læst 20. jan. 1917

D. 4. maj 1915 skøde til Peter Stoustrup Larsen, læst 20. jan. 1917.

D. 28. feb. 1917 skøde til Peder Overgaard og Jens Jensen, læst 9. feb. 1917.

D. 26. aug. 1929 skøde fra Peter Overgaard og Jens Jensen til statsgælddirektør P. O. A. Andersen.

Han beplantede hele parcellen og lod bygningerne forfalde.

D. 6. nov. 1930 arveudlægsskøde til Enke Sigrid Johansen.

D. 14. jan. 1943 offentlig skiftehandling.

D. 8. maj 1943 skøde til Søren Olesen.

D. 1. dec. skifteatt. læst som adkomst for Fru, Frida Olesen.

::::

## Husmændene i Lindet før udskiftningen.

Det er noget særligt for Lindet, at der har været så mange husmænd i ejerlavet, både nogle der havde jord at dyrke i, og nogle, der ingen jord havde, de sidste havde tit et håndværk, eller de var soldater.

Allerede i den gamle matrikel fra 1662 nævnes der 3 gadehuse, deraf stod de 2 dog tomme. Anne Jenskone havde boet i det ene, og Mads Saugmann i det andet. Saugmann er nok et tilnavn, så han har været tømrer. I det tredje hus boede Christen Glarmester. Det siges udtrykkeligt, at disse 3 huse ingen avl og ingen skyld havde. Nogle år senere var Peder Lassen flyttet ind i Anne Jenskones hus, og Jens Glarmester boede i Mads Saugmanns hus. Christen Glarmester var død, og hans enke Anne Madsdatter boede i huset. Hun var med ved barnedåb i mange tilfælde i Lindet under navnet Anne Glarmesters, hun levede langt op i 1700-årene, men hun døde ikke i Vester sogn.

I 1688 var der de samme 3 huse i Lindet, og beboerne var nok også de samme: Peder Lauritsen er sikkert den samme som Peder Lassen. Jens Lauritsen og Jens Glarmester kan også være samme mand, og Anne Madsdatter boede i det 3. hus. Jens Lauritsen betalte i 1674 9 mark i årlig husleje. Anders Rasmussen, der omtales i 1667, betalte 2 slettedaler = 8 mark, så det har nok været almindeligt. Anders Rasmusens sted hørte under Risager, og det kaldes et bolshus, men jord var der ikke til stedet. Hans efterfølger hed Jens Jensen, der er nævnt i 1672. Hans erhverv var kræmmer.

Da Marcus Glede og Albert Sejer d. 14 maj 1688 solgte 2 gårde i Lindet til Frands Rode, skulle gadehusene på gårdenes grund følge med, men var uvist, om der var nogen.

I 1704 stod det sløjt til med husmændene i Lindet, der nævnes 5: Jens Nielsen, Michel Nielsen og Peder Thygboe var alle fattige og skrøbelige, og deres koner var alle sengeliggende. Ved de 2 sidste Peder Christensen og Christen Nielsen er der ingen bemærkninger, så de har nok måttet betale ekstraskatten, der blev påbudt fra 1705 - 11.

I 1715 nævnes der kun 2 gadehuse under Rørbæk i Lindet. Niels Andersen boede i det ene og betalte 1 rigsdaler årligt. Michel Christensens enke betalte det samme, hun var enke efter en fæster i Lindet.

I 1717 var der allerede ny folk igen, der var en handelsmand, Thomas Kræmmer, og 2 husmænd, der begge hed Peder Christensen. Thomas Kræmmer er nok den samme som Thomas Pedersen, født i 1675 og død i 1741, begravet d. 18. okt.

Den ene Peder Christensen havde tilnavnet Boel, han var gift og fik en søn Jens i 1716 og en datter Maren i 1721. En landsoldat, der kun kaldes Jørgen boede i Lindet omkring 1720, også han var gift og fik 3 børn i Lindet. Det er dog muligt, at han var bror til gårdfæster Knud Andersen og boede hos ham. I 1734 nævnes der 2 huse, Hans Mickelsen boede i det ene og gav 1 rigsd. i leje, i det andet boede Jens Jensen, der betalte 1 rigsd. 8 skil.

Las Svendsen var sikker en af de svenske krigsfanger, der var fordelt på de større gårde. Han var på Risager, da han i 1723 blev gift med Johanne Pedersdatter fra Lindet, de boede i en del år i Lindet. Knud Hansen i Lindet fik hjælp af fattigkassen, præsten skriver, at han var "brusten og fra forstanden". Han døde i 1736, 50 år gl.

Mourids Nielsen, der også var husmand i Lindet, døde i 1736, 50 år gl. Mathias Sørensen, der nok er den samme som Mathias Livgarde, havde jord, for han gav bidrag til fattigkassen. Han havde en gammel vanfør far, der gik med krykker, det skal nok forstås som svigerfar, så det var Mourids Mouridsen, der døde 80 år gl. i 1737. Husmand Peder Ebbesen betalte også bidrag til han døde i 1741, knap 30 år gl. Jens Pedersen ligeså, men meget uregelmæssigt, han rejste fra Lindet i 1737.

I 1739 nævnes der i Rørbæks jordebog 2 gadehuse i Lindet. I det ene boede Hans Mickelsen, sikkert en søn af gårdfæster Mickel Christensen. I det andet boede Jens Lassen, lejen var den samme som før, 1 rd. og 1 rd. 8 sk. Endelig var der jo Thomas Nielsen, og fra 1741 hans enke Kirsten Hauge, men de havde jord under Rørbæks takst, selvom det lå i Lindet. I Rørbæks jordebog fra 1741 nævnes, at Thomas Kræmmer og Hans Mickelsen havde jord fra Rørbæks hartkorn.

I assessor Bredals jordebog fra 1754 opgives, at skoleholder Jens Sørensen i Lindet havde jord fra Rørbæks hartkorn og betalte 2 rd. 4 mk. og gav 1 td. rug i landgilde. Gudmund Christensen i Lindet gav det samme, og Jens Vistesens havde også lidt jord og gav 1 rd. 4 mk. og 4 skp. rug.

Jens Vistesens var i 1752 blevet gift med Maren, datter af Søren Pedersen i Kokborg og født i 1717. Han overtog det husmandssted, som Thomas Nielsens enke drev til 1752.

I Jean de Trapauds jordebog fra 1756 er Jens Vistisen uforandret. Cilius Markusen havde overtaget Gudmund Christensens og betalte 4 rd. 2 mk. men ingen rug. Johan Jacob står for Jens Sørensen og betalte 6 rd. og leverede 2 tdr. rug. Johan Jacob må være den senere ejer af Rørbæk.

Foruden dem var der huskonen Maren, der betalte 1 rd. årligt. Det var muligvis Jens Christensens enke Maren Pedersdatter, selvom hun var 88 år på det tidspunkt.

I 1757 kaldes Gudmund Christensens efterfølger for Elias Marcussen, og det er måske det rigtige. Hans landgilde var nedsat til 1 rd. 2 mark. Johan Jacob og Jens Vistesens var uforandret, ligesom Maren, der gav 1 rigsdaler. Jens Tholund var ny, han gav også 1 rd. af 1 hus.

Rørbæks jordebog fra 1770 har i Lindet en husmand Hans Jacobsen, der årligt betalte 9 rigsdaler i landgilde; det må være Elias Marcussens sted, der har fået tilligt mere jord. Jens Vistesens landgilde var uforandret, og Johan Jacob gav 5 rd. 2 mk. af sit sted, som kaldes Nyhus. Det gør det muligt at lokalisere stedet, der nu er indgået i Engmarksgård.

Jens Tholund er indført i jordebogen, men han er igen slettet, så det tyder på, at han er rejst fra Lindet i 1770. Han omtales sjældent, så der vides ikke noget om ham. Anders Hyrde betalte 2 rd. 2 mk. af sit hus, han var gift med Cathrine Nielsdatter, der døde i 1776, 72 år gl. Anders var byhyrde i Lindet, han døde i 1778, han blev 78 år. Hans forgænger var Søren Hyrde, der døde i 1722.

Da Lindet blev udskiftet, blev der ingen jord til husmændene, men måske var de flyttet forinden.

::::

Med hensyn til Johan Jacob i Lindet, så kunne det se ud til, at det var Johan Jacob Sejers halvbroder, der var født i 1717.

::::

Da Johan Jacob Sejer den ældres enke Ide Birgithe Winther i 1739 havde fået det sidste af Rørbæk solgt, flyttede hun til Lindet. I pastor Berings indberetning til kop og kvægskatten i 1743 kalder han hende en fattig officersenke, som før var ejer af Rørbækgård, men nu kun har et lille sted af godset i fæste, og det opføres under Engelsholms gods. Det betyder vel, at Gerhard de Lichtenberg har købt det til hende. Det nævnes heller ikke i Rørbæks jordebøger fra disse år.

Hun havde en ko og nogle får, og til at passe dem havde hun en forældreløs tjenestepige, der gik for kost og logi. D. 24. okt. 1740 blev Niels Nielsens datter Anne fra Risager døbt i fru Sejers hus i Lindet. Hendes pige Bodild var meget efterspurgt til at bære børn til dåben. Den forældreløse tjenestepige hed Margrethe. I 1749 hed fru Sejers pige Cathrine, hun var datter af Enevold Nielsen i Vesterdam. Fru Sejer døde i 1755.

Det er vanskeligt at blive klar over, om Jens Jensen, der nævnes i 1734 som husfæster, er den samme som Jens Tholund. Han hed nemlig også Jens Jensen. Hustruen nævnes aldrig ved navn i kirkebogen, det var ikke skik dengang.

Manden, der i kirkebogen omtales om Jens Jensen, fik i 1734 en søn Peder. I 1736 fik han sønnen Jens, han døde 1½ år gl. i 1737. I 1739 fik han datteren Inger, hun døde samme år. I 1741 fik han datteren Bodild.

Jens Jensen Tholund omtales første gang i Lindet i 1742. Han fik sønnen Jens i 1744. I 1749 fik han datteren Mette Marie. Jens døde i 1746, 2½ år gl.

I 1753 var der igen en Jens Jensen i Lindet, der fik en søn Jens, der er ikke noget tilnavn, men det må være Jens tholund. Det mest sandsynlige er vel, at det er den samme mand fra 1734 til 1753.

Jens Skierhoed, der også hed Jens Jensen, mistede et barn i Lindet. Det var datteren Bodil, der blev født i 1760, hun døde i 1764, det var antagelig samme år, som familien kom til Lindet.

Husmanden Jens Vestesen døde i Lindet i 1784, 60 år gl. Der oplyses intet om, hvor han var født. Hans enke Maren Sørensdatter døde i Lindet i 1787, 70 år gl.

::::