

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Sejrup

Matr. nr. 1 Sejrup, Søndergård. (Grøndal)

I de ældste lister over gårdene i Sejrup er gården opført som nr. 5. Den blev d. 3. febr. 1649 sat i pant af Marie Below på Hastrup, og da var Anders Dynesen fæster. I Marie Belows skøde til oberst Jørgen Kaas nævnes gården igen, da staves fæsterens navn Anders Dinnesen. Skødet var dateret d. 25. jan. 1651 på Hastrup. Det er den samme fæster, der står i Hastrups jordebog, der er dateret d. 26. marts 1661. Hartkornet var 5 tdr. 2 skp. 2 fkr. Landgilden var den samme som for de 4 andre gårde i Sejrup, 1 td. rug, 1 fd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Karen Grubbe Kaas stod som ejer, Jørgen Kaas var faldet i krigen.

I matriklen for 1662 er Laurids Andersen opført som fæster, han kunne være søn af Anders Dynesen. Hartkornet angives til 5 tdr. 3 skp. 2 alb., og landgilden var forhøjet med 1 rd. gæsteri. Der kunne sås 1½ td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. Jørgen Grubbe Kaas var ejer i 1670. På samme tid blev Laurids Andersen afløst af Simon Sørensen som fæster. Det var også ham, der stod i forberedelsen til den ny matrikel i 1683, han dyrkede i godt 27 tdr. sædeland, avlede 5 læs mosehø og havde græsning til 2 høveder. Hartkornet blev anslået til 3 tdr. 1 skp. 3 fkr. Hans Kaas på Hastrup var blevet ejer. I 1688 blev hartkornet endeligt fastsat til 3 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb. Simon Sørensen står som fæster. I skattelisten for 1687 kan det dog ses, at der var kommet en ny fæster Peder Vestesen, han opgav at have 4 får. Han var senere på en af de andre gårde i Sejrup.

I 1697 var han afløst af Peder Andersen, han nævnes i et pantebrev fra Knud Gedde, amtmand over Silkeborg amt, han havde købt Hastrup på auktion. I jordebogen fra d. 15. marts 1697 står der Jens Andersen, det kan være en fejl, men der kan også have været 2 brødre på gården.

I 1705 var der igen kommet en ny fæster, både skattelisten og et pantebrev nævner Christen Graversen, også kaldet Christen Hindskov, nok fordi han var søn af Gravers Jensen i Hindskov. Han var birkeskriver ved Hastrup birketing, og det hverv havde han til sin død i 1717, han blev begravet d. 29. aug., han var født i 1669.

Det er lidt vanskeligt at se, hvem der fulgte efter Chr. Graversen, Hastrups jordebog fra d. 24. apr. 1723 er ikke til megen hjælp, da den stadig kalder fæsteren Chr. Graversen. Det er mest sandsynligt, at Christens enke har beholdt fæstet, hun må være den Dorethe Christensdatter, der i 1722 blev viet til Peder Anders, kaldet Kimoss. Måske var hun datter af Christen Naldal, så hun havde både far og bror i nabolaget. Peder Kimoss nævnes med stedsøn i 1725, og Chr. Graversen havde en søn Gravers, der var født omkring 1700. Dorethe døde i 1729 og blev begravet d. 25. sept., hun var født i 1671. Derefter hører man ikke mere til familien i Sejrup.

I 1727 blev Anders Andersen i Sejrup gift med Anne Nielsdatter fra Ullerup i Give kirke, hun var datter af Niels Boysen. Det er ikke klart, hvem Anders er, han kunne være bror til Peder Andersen, han var født i 1702 eller 1703, Anne var født i 1708. Det kan ses, at det var Søndergård, han fik i fæste. Han døde allerede i 1729 og blev begravet d. 11. dec. De havde fået en søn Niels, der blev døbt d. 23. okt. 1729, han blev fæster i Thyregodlund.

Anne Nielsdatter beholdt fæstet, for d. 2. juli 1730 blev hun gift med Peder Christensen Aagaard fra Tykskovgård. Han var født i 1699. Der var en Peder Christensen mere i Sejrup, men han var bødker og havde ingen fæstegård.

D. 12. nov. 1732 blev Jens Torpensen fra Hedegård i Ejstrup trolovet med Birrete Nielsdatter fra Sejrup. De blev gift d. 21. juni 1733, og de overtog fæstet af Søndergård. Birrete kunne være en søster til Anne Nielsdatter. Peder Christensen blev gårdfæster i Kokborg, og i 1738 fik han Oddebæk i fæste.

Jens Torpensen havde været gift før, for han havde en datter, der efter præstens udsagn var både vanskabt og vanvittig. Det ser ikke ud til, at gården var i god drift, Jens Torpensen kunne ikke svare sine bidrag til fattiggassen, og han betegnes som forarmet. Hans efterfølger Jens Jensen, der blev fæster i 1738, gik det ikke bedre. Der står intet om, hvem han var, men han kunne være fra Kokborg, hvor en Jens Jensen var blevet gift med Anne Cathrine, datter af bolsmand Anders Sørensen, der havde været ladefoged enten på Hastrup eller Bjerre. Anders Ladefogeds datter Maren bar et barn til dåb hos Jens i Sejrup i 1738. Efter et par års forløb flyttede Jens Jensen.

Den ny fæster hed Jens Jørgensen med tilnavnet Langkjær, der ikke havde noget med Brande sogn at gøre, han havde familie i Vonge og Skovbølling. Han var født i 1708, og han var gift med Karen Jensdatter, født i 1712 og sandsynligvis datter af Jens Christensen i Sønder Hvillum. Snart gik Jens Jørgensen under navnet Jens Søndergård, men det gik ham ikke meget bedre end hans forgængere, helt op til 1760 magtede han hverken at bidrage med korn eller penge til fattiggassen, og pastor Bering kaldte ham jævnlige forarmet. Han blev dog ved gården, så landgilden må han have

klaret. I 1762 opgav han sin husstand til 3, det var sønnen Jørgen Jensen, der var hjemme. I 1760 begyndte han at yde 1 fkr. rug til de fattige, i 1762 ½ skp., og efterhånden kom han op på 1 skp. som de andre gårde. I 1771 var han på højde med de 4 nabogårde og dyrkede i 14 tdr. sædeland, avlede 4 læs hø og havde græsning til 13 høveder. Landgilde og hoveripenge var 7 rd. 2 mk. Endnu i 1780 var det ham, der stod for fæstet, men kort efter var det overtaget af sønnen Jørgen Jensen, der var født i 1751 og døbt d. 25. juli, han var gift med Ane Simonsdatter. Hun var født i Hvejsel i 1746 eller 47, og hun var søster til Christen Simonsen i Frydensbjerg.

D. 29. juni 1796, skøde fra Jens Schoutrup til Jørgen Jensen på hans iboende fæstegård med htk. 3 tdr. 4 skp. Han var meget foretagsom, bl. a. købte han parceller fra den gård, som naboen Niels Pedersen havde købt, og han udstykkede jord derfra og fra sin egen gård til oprettelse af flere ejendomme.

D. 16. juni 1797, skøde fra Jørgen Jensen til Jacob Pedersen fra Thyregodlund på den parcel af Søndergård, som landinspektør Haar havde beregnet til 3 skp. 1 alb., udstykket efter det højkongelige rentekammers bevilling af 18. febr. 1797. Der var bygninger på stedet. Købesum 99 rd. Jørgen Jensen kaldte stedet Bankhus, det fik matr. nr. 9 Sejrup.

D. 16. juni 1797, skøde fra Jørgen Jensen til Anders Lassen fra Gludsted på den parcel, som af Haar var beregnet til 1 td. 3 fkr. Købesum 180 rd. danske. Det blev til matr. nr. 7 Sejrup.

D. 26. juni 1797, udstykkede og solgte Jørgen Jensen og Niels Pedersen den gård, der kaldtes Langbjerrehus til Jørgen Christensen fra Alsted. Den var sammensat af 5 skp. 3 fkr. 2 alb. htk., som Niels Pedersen solgte, og 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. htk., som Jørgen Jensen solgte. Der var opført 7 fag hus, som stammede fra den gård, som Niels Pedersen havde købt. Jørgen Christensen var gift med Jørgen Jensens søster Apolone. Stedet fik matr. nr. 8 Sejrup.

D. 13. juni 1798 lånte Jørgen Jensen 199 rd. af ungkarl Niels Jensen i Skovsbøl og satte Søndergård i pant. Efter udstykning var der 2 tdr. htk. tilbage.

D. 13. juni 1801 købte Jørgen Jensen en parcel af Niels Pedersen med htk. 4 skp. 2 fkr. 2 alb., der med bevilling fra rentekammeret af 25. febr. 1797 var udstykket fra Hans Christopher Møllers tidligere gård uden bygning og avl. Købesum 49 rd., opmålt af Haar.

D. 13. okt. 1801, skøde fra Jørgen Jensen på ovennævnte parcel til broderen Jens Jensen, der havde boet i Kjærgård. Købesum 60 rd. dansk. Sammen med en parcel fra Enkelund blev den til matr. nr. 10 Sejrup.

D. 13. juni 1803 købte Jørgen Jensen Søndergårds tiender af Thomas Christensen Grynderup i Thyregod by. Købesum 115 rd. Hartkornet var opmålt til 2 tdr. 2 alb.

D. 14. marts 1805, skøde fra selvejer Jørgen Jensen til Christen Simonsen af Frydensbjerg, Oksenbjergerne mark, på Søndergård med htk. 2 tdr. 2 alb. undtagen et stykke klynemose, som var overdraget Jens Pedersen i Nørre Kollemorten til tørvegravning. Købesum 800 rd. Gården var gældfri. Der blev samme dag oprettet aftægtskontrakt for Jørgen og hustru med fri bolig i den vestre stue i stuehuset. Hvis de efterlod sig noget, skulle det tilhøre Christen Simonsens ældste datter Ane. Jørgen Jensen havde ingen børn. Aftægten skulle først træde i kraft til Mikkelssdag 1805.

En uge efter at han havde solgt gården, døde Jørgen Jensen, 53 år gl., han blev begravet d. 27. marts. Fra hans bror Jens og svogeren Jørgen Christensen blev der d. 4. juni 1805 udstedt erklæringer, at de ikke ventede at arve noget efter Jørgen Jensen, hvorfor de meddelte enken arveafkald.

D. 16. aug. 1806 blev Christen Simonsens datter Ane viet til ungkarl Niels Pedersen af Branduhre. Han havde tjent i Tamdrup indtil da. Ane kaldes gårdbesidder i Sejrup, hun var flyttet ind på Søndergård lige efter Jørgen Jensens død. I 1807 ønskede Ane Simonsdatter at sælge gården, hun var ikke klar over, at hendes bror allerede havde skøde på den.

D. 19. juni 1807, skøde fra Ane Simonsdatter til Niels Pedersen af Branduhre på Søndergård med htk. 2 tdr. 1½ alb., undtagen Jens Pedersens klynemose. Købesum 500 rd. Aftægtskontrakt blev oprettet. Lavværgeren Niels Olesen i Bjerlev skrev under. Først d. 21. febr. 1810 blev skødet fremlagt til tinglæsning, og så blev fejlen opdaget og skødet kendt ugyldigt. D. 1. juni 1810 blev det tilbagekaldt af Ane Simonsdatter og Niels Olesen. Skaden var ikke så stor, da det var den samme, som var tiltænkt gården.

D. 19. febr. 1810 blev et nyt skøde udstedt, hvor Chr. Simonsen i Frydensbjerg afstod gården til Niels Pedersen, htk. var rettet til 2 tdr. 2 alb., købesummen var den samme, 500 rd. Aftægten hæftede stadig på gården, fattigkassen fik 2 mark ud af de 2 skøder, gårdens tiender medfulgte. Allerede dagen efter at dette skøde var udstedt, solgte Niels Pedersen Søndergård og købte i stedet Kjærgård, matr. nr. 15 Kokborg. Christen Simonsen, hans kone Maren Laursdatter og Ane Simonsdatter flyttede alle med til Kjærgård, hvor de alle 3 døde i en høj alder.

D. 20. febr. 1810, skøde fra Niels Pedersen til Friderich Pedersen fra Hindskov på Søndergård med htk. 2 tdr. 1½ alb. Købesum 800 rd. Han skulle overtage aftægten til Ane Simonsdatter. Han var født d. 3. sept. 1778, søn af Peder Friderichsen i Vester Hindskov. Han var gift med Birthe Marie Jensdatter fra Ø. Nykirke. D. 15. juni 1813 udstedte Fr. Pedersen en obligation på 600 rbd. til Niels Pedersen, Anesminde og satte Søndergård i pant.

- D. 22. febr. 1835 døde Friderich Pedersen, og der var skifte d. 21. marts. Pastor Rahbek var lavværg for Birthe Marie. Boets værdi var 460 rbd., og gælden var på 60 rbd. Beholdningen 400 rbd. sølv deltes med 200 rbd. til enken, 100 rbd. til sønnen Peder, 4 år, og 50 rbd. til hver af døtrene, Mette, 17 år, og Else, 6 år. Deres fødte værg var deres farbror husmand Peder Pedersen, Egeskov. Der stilledes sikkerhed i Søndergård med htk. 2 tdr. 1½ alb. Allerede inden Fr. Pedersen døde, var der skrevet købekontrakt om salg af gården, dateret d. 18. nov. 1834.
- D. 17. aug. 1835 udstedte Birthe Marie Jensdatter skøde til Søren Madsen fra Sønder Kollemorten, købesum 500 rbd. sedler. Søren Madsen skulle svare renten af børnenes arv og opfylde aftægtskontrakten. Som lavværg underskrev G. E. Rosendahl. Søren Madsen udstedte en obligation på 15 rbd. sedler til Birthe Marie.
- D. 14. maj 1840 blev Birthe Marie gift med gårdmand Niels Pedersen på matr. nr. 7 Sejrup. Han var enkemand for 2. gang. Datteren Mette blev d. 11. dec. 1838 gift med ungkarl Hans Jensen fra Oksbjerg, han var født i 1813 og søn af husmand og skoleholder Jens Hansen. Datteren Else blev gift med Villum Mathiasen i Holtum.
- D. 15. dec. 1836 mageskiftede Søren Madsen med Christen Andersen fra Bjerlev mark. Der blev ikke givet noget i bytte fra nogen af siderne.
- D. 24. nov. 1837, mageskifteskøde fra Christen Andersen til Thomas Madsen, Frydensbjerg i Oksbjerg. Søndergård blev ansat til 300 rbd. sølv. Thomas Madsen var gift med Ane Elisabeth Hansdatter, de var begge født i Ø. Nykirke i 1794. Thomas Madsen overtog aftægten til Birthe Marie og dertil en gæld på 200 rbd. sølv til overformynderiet. Frydensbjerg blev ansat til 400 rbd. sølv.
- D. 30. dec. 1840, skøde fra Thomas Madsen til Birthe Maries mand Niels Pedersen på en parcel af Søndergård med htk. 5 skp. 1 alb. efter bevilling af 2. maj 1840. Købesum 200 rbd. Niels Pedersen solgte samme dag parcellen videre til Hans Jensen, der var gift med Birthe Maries datter Mette. Købesum 300 rbd. Det hus, der var bygget på parcellen, var nu med i handlen.
- D. 11. juni 1843, skøde fra Thomas Madsen til Niels Rasmussen på hovedparcellen af Søndergård med htk. 1 td. 1 1/4 alb. Købesum 600 rbd. sølv. Bevillingen var dateret d. 16. aug. 1842.
- D. 8. jan. 1844 blev der oprettet købekontrakt imellem Niels Rasmussen og Niels Christian Christensen fra Styvels mark om salg af Søndergård. Købesum 500 rbd. På stedet hvilede en gæld på 150 rbd., som Thomas Madsen dog havde lovet at tilsvare. Kontrakten blev skrevet i Vejle, og skødet blev udstedt d. 14. maj 1844. I den ny matrikel fik gården matr. nr. 1. Den beskrives som en samlet lod sydlig på Sejrup mark. Ejerne af matr. nr. 6 og 12 havde ret til at grave tørv i gårdens mose, og ejeren af Søndergård havde ret til gærdselshugst i matr. nr. 4.
- D. 30. juni 1845 udstedte N. Chr. Christensen en obligation på 500 rbd. til gårdmand Niels Nielsen Faarhus i Toftøj. N. Chr. Christensen var født i Brande i 1808, han var gift med Charlotte Johannesdatter fra Styvel, født i 1810.
- D. 19. dec. 1846, skøde fra N. Chr. Christensen til Jens Christian Jacobsen, købesum 1200 rbd. rede sølv. Jacobsen udstedte 2 obligationer: 25 rbd. til Niels Nielsen Faarhus og 125 rbd. til Jacob Hansen i Harresø. J. Chr. Jacobsen kom fra Harresø, men han var født i Hvejsel, han var gift med Ane Christensdatter fra Ejstrup, de var begge født i 1795. N. Chr. Christensen flyttede til Frydensbjerg.
- D. 29. marts 1851, skøde fra J. Chr. Jacobsen til Hans Frederiksen fra Styvel på matr. nr. 1 Sejrup med bygninger, gl. htk. 1 td. 1 1/4 alb., nyt htk. 1 td. 1 skp. 1 fkr. 3/4 alb. Købesum 1300 rbd. Hans Frederiksen var født i Jelling i 1821, han var gift med Johanne Nielsdatter, født i Farre i 1818. D. 6. juni 1851 kvitterede H. Frederiksen for en arv 80 rbd., der var tilfaldet hans kone efter hendes far Niels Nielsen i Farre. H. Frederiksen blev formand for sogneforstanderskabet i Thyregod. D. 21. dec. 1863 udstedte han obligationer: 200 rd. til sin svoger skolelærer A. Sørensen, Sindbjerg. 200 rd. til sin bror tømrer B. Frederiksen, Fredericia. 200 rd. til sin svoger gmd. Hans Christensen, Jelling. 200 rd. til sin bror Johs. Frederiksen Bendtzen, St. Styvel. 200 rd. til sin svoger Niels Jacobsen, Jelling. Sikkerhed i Søndergård, matr. nr. 1 Sejrup.
- D. 6. febr. 1867, mageskifteskøde fra Hans Frederiksen til Hans Peder Pedersen. Til vederlag fik H. Frederiksen matr. nr. 4 Dørken, Midtgaard kaldet, til værdi 1200 rd. og kontant 555 rd. H. P. Pedersen var født i Dørken d. 20. aug. 1834, søn af Peder Iversen. Han var gift med Mette Marie, født d. 6. febr. 1834, datter af Frederik Andersen i Krusborg. Familien tog senere Midtgaard som efternavn. D. 10. juli 1868 lånte H. P. Pedersen 1000 rd. hos gmd. Mads Christensen i Give.
- D. 7. juni 1876, mageskifteskøde fra Hans P. Pedersen til svoger Ole Christian Frederiksen fra matr. nr. 8a Thyregodlund. Han var født d. 9. okt. 1831 i Krusborg og gift med Inger Marie Laursen, født d. 24. nov. 1848 i Bryrup. Efter Ole Christian Frederiksens død blev Iner M. Laursen gift med Jens Vilhelm Kristensen i 1894. Han var født i Bryrup d. 3. dec. 1860. D. 17. juli 1912 blev skifteudskrift læst som adkomst for Inger M. Laursen, J. V. Kristensens vielsesattest var d. 4. juni 1912 blevet tinglæst som adkomst for ham.

D. 15. juni 1922, skøde fra J. V. Kristensen til søn Jens Christian Christensen, kaldet Christian Krusborg. Han var den ene af de tvillinger, som Inger Marie og J. V. Kristensen fik d. 14. aug. 1895.

D. 13. dec. 1958, skøde fra J. Chr. Christensen til Ingvard Jørgensen, søn af Ingvard Jørgensen i Sejrup.

Ejere i 1993: Frida og Elvin Jørgensen, Sejrupvej 64, Sejrup.

Gården blev brandforsikret første gang d. 9. okt. 1795, og der er en udmærket beskrivelse af gården for 200 år siden.

No. 1 Jørgen Jensen, hartkorn 3 tdr. 4 skp.

a) 13 fag styehus med 5 fag kohus iberegnet, ligger i øster og vester, 7 3/4 alen dyb; deri 5 skillevægge, 8 døre, 4 faste sengesteder, 2 skorstene af ler og sten, 1 sten kakkellovn, loft over 8 fag, rum til 2 heste og 12 hoveder. Takseret for 220 rd.

b) 13 fag lade, ligger i øster og vester, 7 1/2 alen dyb, deri 2 skillevægge og 2 døre. Takseret for 130 rd.

c) 10 fag høgulv og porte, ligger i sønder og nord, 6 alen dyb, deri er 5 skillevægge og 4 døre. Takseret for 100 rd.

Udstykninger fra matr. nr. 1 Sejrup.

Matr. nr. 1b Sejrup.

D. 30. dec. 1840, skøde fra Thomas Madsen til Niels Pedersen efter bevilling af 2. maj 1840, parcel nr. 2 med htk. 5 skp. 1 alb., købesum 200 rbd. Niels Pedersen var født i Lindeballe i 1795 og gift med Birthe Marie Jensdatter, enke efter Friderich Pedersen. Niels Pedersen havde taget parcellen i brug og bebygget den.

D. 30. dec. 1840, skøde fra Niels Pedersen til Hans Jensen af Oksenhøj. Købesum 300 rbd. sølv. Hans Jensen var gift med Mette, født d. 13. maj 1818, datter af Friderich Pedersen og hustru Birthe Marie. Hans Jensen kvitterede samtidig for arv 50 rbd. + renter, som var tilfaldet Mette efter hendes far. Samtidig udstedte Hans Jensen også en obligation på 300 rbd. til gårdmand Niels Olesen i Oksenhøj.

D. 25. febr. 1867, skøde fra Hans Jensen til sin næstældste søn Frederik Hansen, født d. 3. jan. 1845. Nyt htk. 4 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 450 rd. Fr. Hansen var skrædder. Der blev oprettet aftægtskontrakt til kapitalværdi 175 rd. Hans Jensen og hans kone skulle have 3 fag fra den søndre ende af stuehuset til beboelse. Fr. Hansen udstedte en obligation på 300 rd. til aftægtskone Maren Nielsdatter i Oksenhøj.

D. 7. juli 1869, skøde fra Frederik Hansen til svoger Jacob Jensen, født d. 2. maj 1836, søn af Jens Chr. Jacobsen i Kollermønten og gift med Birthe Marie Hansen, født d. 18. juni 1848. Købesum 450 rd. Jacob Jensen overtog aftægten. Frederik Hansen døde d. 25. juli 1869 af tuberkulose. Skødet fra ham er ikke fundet tinglæst.

D. 29. juni 1871, skøde fra Jacob Jensen til Niels Mikkelsen Rasmussen, født d. 20. maj 1836 i Østbirk, gift med Karen Jensen, født i Givskud i 1830. Han gjorde sig bekendt med sit arbejde indenfor Indre Mission. Se iøvrigt lærer Carl Jørgensens bog om ham. Hans kone døde i 1894, hvorefter han havde husholder, bl. a. Sofie Sørensen fra Holmsland.

D. 26. apr. 1901 solgte han matr. nr. 1b Sejrup til Niels Holm Hansen.

D. 12. dec. 1901, skøde fra N. Holm Hansen til Thomas Pedersen, født d. 21. jan. 1873, søn af Christen Pedersen og Lise Thomsen i Sejrup. Han var gift med Mette, født d. 20. marts 1876, datter af J. P. Sørensen og Ane Kirstine Olesen i Dørken. Thomas flyttede til Dørken og senere til Kokborg.

D. 15. marts 1904, skøde fra Thomas Pedersen til Mikkkel Larsen Mikkelsen, født d. 4. juli 1870, gift med Ane Margrethe Sørensen, født d. 20. dec. 1878. Efter Mikkkel L. Mikkelsens død blev skifteattest d. 18. aug. 1942 læst som adkomst for enke Ane Margrethe Mikkelsen, født Sørensen.

D. 16. juli 1943, skøde fra Ane M. Mikkelsen til Gunnar Pedersen, født i Sandfeldbjerg d. 17. dec. 1914, søn af Jørgen Pedersen (Bjerre) og Sørine Jensine Rauff.

D. 12. febr. 1948, skøde fra Gunnar Pedersen til Niels Kristensen Thornvig.

1993: Kaj E. Aagaard, Sejrupvej 67, Sejrup.

Matr. nr. 1c Sejrup.

D. 11. juni 1843, da Thomas Madsen solgte hovedparcellen af Søndergård, beholdt han parcel matr. nr. 1c med gårdens gamle toft og htk. 2 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. Det nye htk. i 1844 blev 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. D. 9. juli 1847 udstedte Th. Madsen en obligation på 200 rbd. rede sølv til gmd. Peder Jensen i Bjerlev og satte stedet i pant. D. 20. dec. 1852 udstedte han en dito til gmd. Peder Madsen i Bjerlev på 50 rbd.

D. 3. juli 1866, skøde fra Thomas Madsen til Christen Pedersen, født i Kollerup i 1838. Købesum 500 rd. Chr. Pedersen var d. 8. dec. 1865 blev gift med Thomas Madsens datter Lise, der var født d. 20. maj 1838. Thomas Madsens kone

Elisabeth Hansdatter døde d. 16. apr. 1876, 82 år gl. Thomas døde samme år d. 10. okt. 80 år gl. Han var født i Ørnsholt.

D. 21. apr. 1884, mageskifteskøde fra Christen Pedersen til Søren Jørgensen, født i Ejstrup d. 11. apr. 1837, men konfirmeret i Vonge. Han var d. 7. dec. 1867 blevet gift med Karen Marie Johansen, født d. 21. dec. 1844, datter af husmand Johan Kristian Villadsen i Lindet. Søren Jørgensen var uddannet som bødker.

D. 19. juni 1915, skifteudskrift læst som adkomst for enke Karen Marie Jørgensen, der allerede d. 17. juni 1915 havde solgt ejendommen til Axel Pedersen.

D. 5. apr. 1918, skøde fra Axel Pedersen til Søren Christian Nielsen, født d. 2. apr. 1883, søn af Vilhelm Nielsen i Sejrup.

D. 30. juli 1918, skøde fra Søren Chr. Nielsen til Albrecht Johan Julius Albrechtsen, født d. 27. juni 1879 i Ø. Nykirke, søn af Christen Albrechtsen på Hølmosegård.

D. 3. apr. 1919, skøde fra Albrecht Albrechtsen til Jens Villiam Nielsen, Frydensbjerg.

D. 18. sept. 1934, skøde fra Jens V. Nielsen til søn Elmer Nielsen.

Ejer i 1993: Christian Sand Pedersen, Øster Dørkenvej 15, Sejrup.

Matr. nr. 1d Sejrup. (med matr. nr. 1e Sejrup og matr. nr. 6c Oksenbjerger).

D. 29. juni 1867, skøde fra Hans Jensen til Anders Peder Davidsen på matr. nr. 1d Sejrup med htk. 2 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb. Købesum 300 rd. Køberen bebyggede selv parcellen. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Hans Jensen til værdi 180 rd., bl. a. omfattende levering af 6000 klyner årligt. Anders P. Davidsen var gift med Maren Cathrine Pedersen, ingen af dem var fra Thyregod sogn. D. 6. juli 1867 udstedte A. P. Davidsen en obligation på 200 rd. til gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup, og i november 1868 en dito til gmd. Peder Johansen i Sejrup på 175 rd. Han boede ikke selv på ejendommen, det gjorde Christen Jensen, der vistnok var fra Kokborg, han var gift med Else Kristine Jensen fra Uldum. Hans Jensens kone Mette Frederiksdatter var død d. 1. marts 1865, Hans Jensen boede i et lille hus, til han døde af tuberkulose d. 6. marts 1873.

D. 21. juli 1870, skøde fra A. P. Davidsen til Henrik Dahl Martinussen fra Kollemorten, gift med Marie Nielsen, han overtog aftægten til Hans Jensen. Martinussen lånte 200 rd. af hver af de 3 søstre Ane Kirstine, Ane Cathrine og Ane Jensen i Thyregodlund til at betale købesummen 700 rd. med.

D. 2. marts 1871, mageskifteskøde fra H. C. Martinussen til Conrad Lundsgaard Jensen fra Mørup på matr. nr. 1d Sejrup, ansat til 1000 rd. og aftægt til værdi 200 rd. Martinussen fik i stedet matr. nr. 3a Mørup med htk. 1-7-3-2½ til 2800 rd. og gav altså 1600 rd. i bytte. Det klarede han ikke, og nogle år efter gik han fra gården og kom igen til Sejrup, hvor han boede til leje. Conrad Lundsgaard var født i Sindbjerg, han var murer, og han var gift med Ane Elisabeth Sørensen fra Grejs.

D. 29. juni 1871, mageskifteskøde fra C. Lundsgaard til væver Jens Sørensen, født d. 17. juni 1838, søn af Søren Jensen og Mette Jensdatter i Lindet. Han var gift med Karen Marie Hansen fra Ringgive. Han kom fra matr. nr. 1j Enkelund, der blev ansat til 700 rd. Lundsgaard fik 300 rd. i bytte, alligevel kom han til at skylde Jens Sørensen 150 rd. på en obligation. D. 21. juni 1871 havde Jens Sørensen lånt 100 rd. af gmd. Jens Nielsen i Thyregodlund og sat alt sit indbo i pant. På ejendommen var der bygget en vindmølle, der ejedes af Niels Christian Kjær fra Aulum. Han boede på stedet, men møllen var bortforpagtet til 2 unge mænd fra Sejrup omkring 1880. Det var Christen Sørensen, søn af Johanne og Søren Chr. Hansen i Sejrup og Christen Johansen, søn af Mette Marie og Johan Pedersen i Sejrup. D. 19. jan. 1880 solgte Jens Sørensen matr. nr. 1e Sejrup med mølle til Niels Chr. Kjær.

D. 21. okt. 1880, skøde fra Jens Sørensen til Vilhelm Nielsen, født d. 18. nov. 1855 i Tørring, gift med Ane Marie Hansen, født d. 20. febr. 1863 i Givskud. De blev gift i 1880.

D. 21. okt. 1880 købte Vilhelm Nielsen også matr. nr. 1e med mølle af N. Chr. Kjær og drev derefter både landbrug, mølle og købmandshandel.

D. 8. juli 1914, skøde fra Vilh. Nielsen til Rasmus Jørgen Petersen.

D. 10. juni 1921, skifteudskrift læst som adkomst for enke Karen Marie Hansen Petersen.

D. 29. dec. 1926, skøde fra Karen M. Petersen til Andreas Christensen.

D. 26. juli 1928, skøde fra Andr. Christensen til Jens Morten Andreas Laursen.

D. 30. sept. 1942, skøde fra Morten Laursen til Peter Østergaard fra Hindskov, gift med Gudrun Lund fra Kokborg. Senere ejedes stedet af deres søn Verner Østergaard.

Ejere i 1993: Linda og Viktor Jensen, Sejrupvej 66, Sejrup.

Matr. nr. 2 Sejrup, Anesminde.

Selvom gården er opstået af parceller fra 2 af de gamle gårde i Sejrup by, så stammer langt den største part fra den gård, der i 1649 havde Mads Larsen som fæster. Han nævnes første gang i et pantebrev, der blev udstedt d. 25. apr. dette år af Marie Below på Hastrup. Hun var jævnlige i pengeforlegenhed, derfor er nogle af fæsternes navne bevaret i hendes dokumenter. I dette tilfælde lånte hun penge af sin søstersøn Henrik Thott til Boltinggård.

Da Marie Below i 1651 solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, var det også Mads Larsen, der var fæster, men i jordebogen fra Hastrup, der er dateret d. 26. marts 1661, er Christen Madsen blevet fæster, det kunne være en søn af Mads Larsen. Gårdens hartkorn var 5 tdr. 2 skp. 2 fkr., og i landgilde ydedes årligt 1 td. rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Det er ikke sikkert, at Christen Madsen har overlevet krigen, for i matriklen i 1662 står der igen et nyt navn, Anders Gregersen. Hartkornet var ændret til 5 tdr. 3 skp. 2 fkr., og der skulle svares 1 rd. gæsteri. Der kunne årlig sås 1½ td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø.

Fra 1673 var der igen ny fæstere, muligvis far og søn, nemlig Hans Justesen og Peder Hansen. Hans Justesen kom fra Hesselbjerger, i 1683 er det kun ham, der nævnes, men Peder Hansen har nok været der også, da han omtales senere. Gårdens hartkorn blev takseret til 3 tdr. 1 fkr. 1 alb. 1 pen. I 1688 blev det fastsat til 3 tdr. 2 skp. 3 fkr. 2 alb., altså en kraftig nedsættelse. I skattelisten for 1687 står Peder Hansen som fæster, han var gift med Anne Nielsdatter. Han opgav sin besætning til 1 hest og 2 får. Peder Hansen var fæster endnu i 1697, men da sammen med Lille Christen Nielsen, der dog kun var der kort tid. På Østergård var der en anden Christen Nielsen samtidig.

Peder Hansen var der endnu i 1705, men i 1706 var Troels Nielsen blevet fæster, han var født i 1665 og gift med Else, og da hun var en Pedersdatter, kunne hun være datter af Peder Hansen. Det indebar fordele for både herremand og fæster, hvis gården blev i familien. Troels Nielsen klarede sig som de andre Sejrup bønder og svarede normalt bidrag til fattigkassen, som præsten og et par fremtrædende bønder stod for. I 1736, da sønnen Peder Troelsen var blevet medfæster, indtraf den ulykke, at gården nedbrændte sammen med 2 andre gårde i Sejrup by. I 3 år var Troels og søn fritaget for bidrag til fattigkassen på grund af branden, og da sønnen alene overtog fæstet, var han fritaget, fordi han tog sig af sine gamle forældre. I 1745 døde Else Pedersdatter og blev begravet d. 21. marts, hun var født i 1675. Samme år kaldes Peder Troelsen forarmet, og i 1748 blev han ramt af en ny ulykke, da en kvægsygdom ødelagde hans besætning. Fattigkassen ydede 4 skp. rug årligt til den gamle Troels Nielsen, Han døde i 1753 og blev begravet d. 2. dec., 88 år gl. Fra 1752 svarede Peder Troelsen igen bidrag, men først i 1762 var gården på fuld ydeevne. Det ser ud til, at husmanden Peder Madsen havde noget af jorden at dyrke i. Han boede der med sin kone og far, der fik almisse af sognet. Peder Madsen flyttede, og jorden faldt tilbage til gården.

Peder Troelsen døde i 1769 og blev begravet d. 4 juni, han var født i 1709. Hans enke Karen Pedersdatter døde i 1779 og blev begravet d. 5. dec., hun var født i 1708. Sønnen Peder Pedersen blev fæster, han var født i 1734 og døbt d. 27. dec. Han var gift med Ellen Kirstine Nielsdatter, der vistnok var fra Karstoft. Hans bror Troels Pedersen døde i 1778 og blev begravet d. 13. dec., 42 år gl. Han opholdt sig på gården. Peder Pedersen døde i 1782 og blev begravet d. 7. juli, og hans enke forlod Sejrup. Gården havde ligesom de andre gårde i Sejrup fået hartkornet 3 tdr. 4 skp. ved udligning imellem gårdene. Landgilden var 3 rd. 4 mark, og der forrettedes almindeligt hoveri på Hastrup, normalt 6 spanddage og en ægt. Peder Pedersen havde dyrket i 14 tdr. sædeland og betalt 4 rd. i hoveripenge. Han avlede 4 læs hø og havde græsning til 13 høveder.

Peder Pedersens efterfølger hed Michel Jespersen, han kom fra Lille Tykskov, hvor hans far havde været fæster i flere år. Han var gift med Maren Iversdatter, og hans søster Mette var gift med Peder Hansen i Vonge by. Michel Jespersen fik en datter Anne Marie i 1789, men i 1794 døde han, 42 år gl. og blev begravet d. 20. juli.

Den næste fæster kom helt fra Estrup, han hed Hans Christopher Møller og omtales som seigneur Møller, han var vistnok møllersøn. Han var gift med Wilhelmine Bering, og han fik en datter Marie Kirstine i 1794, hun blev døbt d. 18. jan. 1795. Jorden i Sejrup var blevet udskiftet i 1792, så markerne nu lå samlet for de forskellige gårde. Møller købte gården, og han blev den første selvejer i Sejrup.

D. 23. maj 1795, skøde fra Erhardt Carl Christian de Stiernholm til velagte Sr. Hans Christopher Møller på en fæstegård i Sejrup, som i brandkassen var assureret for 260 rd., og med htk. 3 tdr. 4 skp. efter lovlig oprettet købekontrakt af dato 26. aug. 1794. Købesum 500 rd., som Møller havde betalt. Skødet blev udstedt på snapstinget i Viborg, og forpagter Niemann på Hastrup underskrev som vidne. Møller lånte d. 12. dec. 1795 250 rd., dels i rede penge, dels ved afgørelse af en sag, der havde været imellem ham og långiveren Christen Christensen, Pinneberg. Gården blev sat i pant.

Hans C. Møller var medunderskriver, da bønderne i Sejrup i 1796 erklærede, at de var godt tilfredse med den udskiftning af deres jorder, der var foretaget i 1792, og at de ikke ønskede den gjort om, selvom dokumenterne var blevet borte. I 1797 solgte Møller gården til sin nabo Niels Pedersen.

D. 27. juni 1797, skøde fra Hans C. Møller, nu boende i Færgehuset ved Asmild Kloster, til Niels Pedersen i Sejrup på hans bondegård med htk. 3 tdr. 4 skp., købesum 355 rd. Skødet blev skrevet i Færgehuset. Niels Pedersen var født i 1750, søn af Peder Lauridsen. Han havde været fæster på gården, der lå lige overfor, nu var han ejer af den, han kaldte den Lille Skovgård, nu Høllosegård. Den købte gård blev nedrevet, så nær som et hus. Et af husene blev flyttet ud på marken og blev til stedet Langbjerrehus, nu matr. nr. 8. Det sidste hus er nok blevet brugt ved opbygningen af Anesminde, der opstod af en mindre parcel af Niels Pedersens gård og en større af Møllers gård.

Niels Pedersen ejede nu 7 tdr. htk. i Sejrup, men 2 parceller blev straks afstået til Jørgen Jensen, Søndergård. Rentekammeret bevilgede udstykning d. 25. sept. 1797. D. 13. juni 1803 købte Niels Pedersen tiender for de resterende 5 tdr. 3 skp. ½ alb. htk. af Thomas Grynderup i Thyregod. Købesum 274 rd. 2 mk. 5 sk.

D. 3. nov. 1804, skøde fra Niels Pedersen til svigersøn Thomas Laursen på et sted på Sejrup mark, Anesminde kaldet, med htk. 2 tdr. 5 skp. 2 fkr. 1 ¼ alb., købesum 298 rd. med bygninger. Gården bestod af 2 parceller: Nr. 2 af N. Pedersens gård, købt d. 29. juni 1896 af Jens Schoutrup og nr. 4 af Hans C. Møllers gård med htk. hhv. 6 skp. 2 fkr. ¾ alb. og 1 td. 7 skp. ½ alb. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Niels Pedersen og hustru Anne Marie Laursdatter. Amtet forlangte den tinglæst.

Den gård, der forsvandt, var en trelænget gård, der beskrives i brandforsikringen: 12 fag stuehus med 5 fag fæhus iberegnet, den vendte i øst og vest, 7 ¼ alen dyb, deri 3 skillevægge, 6 døre, 2 faste sengesteder, 1 skorsten af ler og sten, 1 stenkakkelovn, loft over 6 fag og rum til 8 fæhoveder, takseret til 110 rd. (det var det hus, der blev til Langbjerrehus).

11 fag ladehus med 1 fag porthus iberegnet, strå og lyngtækket, lå i øst og vest, 7 ¼ alen dyb, deri 3 skillevægge og 1 dør, takseret til 100 rd.

8 fag stald med 1 fag port, lyngtækket, lå i syd og nord, 7½ alen dyb, deri 2 skillevægge, 2 døre, rum til 4 heste, takseret til 50rd. Ialt 260 rd.

D. 23. juni 1797 solgte N. Pedersen en parcel til Jørgen Jensen, af landinspektør Haar var den beregnet til 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. Der medfulgte bygning på 7 fag, købesum 30 rd. danske.

D. 26. juni 1797 solgte N. Pedersen en parcel til Jørgen Christensen, af Haar beregnet til 5 skp. 3 fkr. 2 alb. Købesum 130 rd. med bygning. Sammen med en parcel fra Jørgen Jensen blev det til Langbjerrehus. Jørgen Jensen fik en påtale fra amtet, fordi han da ikke havde fået sit skøde fra N. Pedersen tinglæst

De parceller, som Thomas Laursen havde købt, blev senere matrikuleret under nr. 2 Sejrup. Thomas Laursen var født i 1770, døbt d. 11. marts, søn af Laurs Nielsen og Ingeborg Thomasdatter i Lindet. Han blev gift med Niels Pedersens datter Ane d. 11. okt. 1799, hun var født d. 27. nov. 1776, døbt d. 1. jan. 1777. De fik 3 døtre og 1 søn, inden de begge døde under en tyfusepidemi, der skulle være bragt til sognet af en hyrdepige i Hesselbjerge. Thomas døde i 1808 og blev begravet d. 27. nov. Ane døde i 1809 og blev begravet d. 29. jan. Noget tøj blev bragt over til Thomas' bror Niels i Lindet, man mente, at smitten blev bragt med, for 5 uger efter døde Niels.

D. 24. marts 1809 blev der holdt offentlig auktion over Anesminde med tiender. Den blev opråbt for 1000 rd. og blev tilslået Niels Pedersen for 1200 rd. Efter at han d. 22. juni 1811 havde forevist kvittering for beløbet fra inkassator Hr. Leth i Vester mølle, udstedte auktionsretten skøde til ham d. 16. juli 1812. I mellemtiden havde han solgt sin egen gård, Skovgård, han var uden tvivl velhavende efter den tids forhold, og han udlånte jævnlige penge.

Niels Pedersen døde i 1813, 63 år gl., han blev begravet d. 10. nov. Der var skifte efter ham d. 7. dec. 1813 og d. 20. apr. 1814. Boet blev delt imellem hans enke, der her kaldes Ane Marie Laugesdatter, og en datter Kirstine, gift med Mads Madsen, Mølgård, samt de efterladte børn af Ane og Thomas Laursen, som var: 1. en søn Niels Pedersen Thomsen. 2. en datter Ingeborg. 3. en do. Ane Marie. 4. en do. Ane Kirstine. Som formynder var tilstede afdødes bror Christen Pedersen, Enkelund, og enkens lavværge, Mads Madsen, Mølgård. Til deling var der 1208 rd. 4 mk. 8 sk.

D. 20. apr. 1814 blev skifteekstrakt læst som adkomst for Ane Marie Laugesdatter, hun drev gården i 13 år, bl. a. ved hjælp af Mads Madsen, der var søn af Kirstine og Mads Madsen, Mølgård.

D. 7. juli 1827 overtog Mads Madsen Anesminde ved skøde fra sin mormor Ane Marie Laugesdatter. Købesum 200 rbd. navneværdi. Mads Madsen skulle yde aftægt, han var d. 4. maj 1827 blevet gift med Ane Marie, datter af Thomas Pedersen i Lindet. Mads var født i marts 1796, og Ane Marie var født i 1803 og døbt d. 14. aug. Aftægtskonen Ane Marie Laugesdatter døde d. 20. jan. 1834, 85 år gl., hun var datter af Lauge Jørgensen i Oksenbjerge og hans 2. kone, der intet sted nævnes ved navn.

Mads Madsen har sikkert sat nye bygninger på gården, han lånte i 1837 300 rbd. af sin svoger Laurs Sørensen i Hornborg, og d. 14. dec. 1839 lånte han 300 rbd. sølv af Christen Nielsen, Nyborg i Langskov sogn. Ifølge matriklen havde han ret til gærdselshugst i matr. nr. 4 og 5 og ret til tørvegravning i nr. 3. Ejeren af nr. 4 havde til gengæld ret til tørvegravning i Mads Madsens grund vestlig på marken, men græsningen tilhørte Mads. D. 31. dec. 1850 døde Mads Madsens kone Ane Marie Thomasdatter af svindsot. Døtrene Kirstine og Mariane holdt derefter hus for ham. Mariane blev gift med Hans P. Nielsen fra Givskud, de fik en mindre ejendom i Thyregodlund.

D. 30. juni 1858 udstykkede Mads Madsen sin gård og frasolgte parcel matr. nr. 2b til sønnen Niels Madsen. Hovedparcel matr. nr. 2a med htk. 1 td. 3 skp. 1 3/4 alb. solgte han samme dag til sin svigersøn Knud Knudsen for 1200 rd. rigsmønt. Han var født i Pomphole d. 19. aug. 1830, søn af Knud Jensen og Ingeborg Thomasdatter, men Knud Jensen var død d. 6. apr. 1830, og Ingeborg Thomasdatter havde byttet sig til Hølmosegård i Sejrup. Knud Knudsen og Kirstine Madsen blev gift d. 6. nov. 1857. Kirstine var født d. 23. aug. 1826. Mads Madsen døde som aftægtsmand d. 29. dec. 1871.

D. 3. apr. 1859 udlejede Knud Knudsen et stk. tørvejord i "Strengelse mose" til Christen Andersen på matr. nr. 4a, årlig afgift 1 mark. Det var der, hvor han tidligere havde ret til at grave. D. 16. dec. 1869 lånte Knud Knudsen 600 rd. af Niels Peter Troelsen i Kollemorten, antagelig til byggeri.

D. 24. okt. 1891, tinglæst d. 3. marts 1899, skøde fra Knud Knudsen til søn Mads Knudsen, født d. 22. sept. 1863, gift med Maren Hansen, født d. 26. jan. 1858 i Givskud. De blev gift i 1886. Købesum 8000 kr. Årlig aftægtsydelse til værdi 378 kr.

D. 23. juni 1919, skøde fra Mads Knudsen til søn Hans Knudsen, født d. 15. sept. 1891, gift med Kathrine Søndergaard, født d. 25. marts 1894 og datter af Marie og Niels Søndergaard i Lønå.

D. 29. nov. 1960, skøde fra Hans Knudsen til søn Knud Mølgaard Knudsen.

1996: Tina og H. Chr. Knudsen, Kollemortenvvej 75, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 2 Sejrup.

Matr. nr. 2b Sejrup.

D. 30. juni 1858, skøde fra Mads Madsen til søn Niels Madsen på matr. nr. 2b Sejrup med htk. 6 skp. 3 fkr. 1/4 alb. Købesum 1000 rd. Det ser ikke ud til, at Niels Madsen har taget stedet i besiddelse straks, i 1860 var det Mads Madsen og datteren Mariane, der boede på stedet. Niels Madsen var blevet gift med Mette Marie Pedersen i 1857, hun opholdt sig i Nørup men var født i Ø. Nykirke d. 23. febr. 1825. Niels Madsen var født d. 28. apr. 1823. Han optog et lån på 1200 rd. i kreditforeningen d. 3. dec. 1862.

D. 26. nov. 1872 købte Niels Madsen parcel matr. nr. 1_o Enkelund af sin bror Søren Madsen, der ejede matr. nr. 1e Enkelund. Htk. 2 fkr. 1/2 alb., købesum 200 rd. rigsmønt.

D. 20. sept. 1884, skøde fra Niels Madsen til stedsøn Niels Jørgensen, født d. 7. apr. 1850 i Ø. Nykirke, gift d. 2. okt. 1885 med Ane Mette Jacobsen Grøndal, født d. 13. jan. 1861, datter af Jacob Christiansen Grøndal og Ane Johanne Nielsen, Vrads. Hun var opdraget hos Jens Nielsen, Rosenlund i Thyregodlund, det var hendes morbror. Niels Madsen og hustru fik aftægt af Niels Jørgensen. Også Jacob Christiansen Grøndal boede der, efter at han var blevet enkemand. Han var født i Hjarup d. 16. juni 1831.

D. 7. nov. 1917, skøde fra Niels Jørgensen til søn Jacob Grøndal, født d. 27. aug. 1890, gift med Jensine Kristine Jensen, født d. 18. dec. 1890, datter af Mikkel Peter Jensen og Kirstine Pedersen, Petersborg i Dørken. Jacob Grøndal var medlem af sognerådet og formand i flere perioder. Ane Mette J. Grøndal døde d. 17. okt. 1904, hendes alder opgives da fejlagtigt.

D. 29. nov. 1960, skøde fra Jacob Grøndal til søn Niels Grøndal.

1996: Villy Skov, Søgårdvej 2, Sejrup.

2008 Skifteattest til Annemette Ficher, EV. 1.050.000

Matr. nr. 2c Sejrup.

D. 12. dec. 1890, skøde fra Knud Knudsen til Jens Pedersen, født d. 29. jan. 1854 i Brande, gift med Jensine Pedersen, født d. 29. juni 1860 i Brande. Han var hjuler og havde før boet i Enrum ved Hastrup mølle.

D. 20. okt. 1896, skøde fra Jens Pedersen til Karen Hansen, der kom fra Lindet, hun var født d. 16. apr. 1832 i Hundslund. Hun havde været gift med husmand Niels Laursen i Lindet og levede af sin formue.

D. 17. jan. 1902, skifteudskrift som adkomst for Laurs Laursen, Laurs Jacob Laursen, Marie Kirstine Laursen og Niels Chr. Pedersen, gift med Ane Laursen.

D. 18. marts 1903, skøde fra N. Chr. Pedersen med flere til Niels Christian Sørensens enke Magdalene Christensen, der kom fra Kildegård på Alsted mark. Hun drev noget gartneri ved huset. Konsulent N. P. Jensen, Vonge, var hendes plejesøn.

D. 14. apr. 1939, skøde fra Magdalene Christensen til Jens Christian Fisbækhus.

D. 29. maj 1952, skøde fra (arvinger) til frk. Kirstine Madsen. D. 23. aug. 1956 behandlede hendes bo ved skifteretten i Vejle, og d. 26. marts 1957 blev skøde udstedt til frk. Nicoline Madsen.

D. 21. maj 1958, skøde fra Nicoline Madsen til Kristen Gandrup, født d. 2. nov. 1885 i Kokborg, søn af Knud Kristian Gandrup og Mette Marie Pedersen. Han døde på "Hjemmet" i Thyregod i 1985 og nåede at blive 100 år. Hans fødehjem ved Hastrup skov er forsvundet for mange år siden. Den næste ejer var hans søn, entreprenør Marinus Gandrup.

1996: Tove og Karsten K. Jensen, Kollemortenevej 69, Sejrup.

Matr. nr. 2d Sejrup.

D. 7. jan. 1919, skøde fra Jacob Grøndal til Søren Nielsen på matr. nr. 2d Sejrup til forening med matr. nr. 3e Sejrup og matr. nr. 1g Enkelund.

Matr. nr. 2e Sejrup.

D. 3. nov. 1925, skøde fra Jacob Grøndal til Karl Kristian Marius Hansen på matr. nr. 2e Sejrup og matr. nr. 1g Enkelund. Htk. for 2e: ½ alb. Parcellerne blev bebygget.

D. 7. marts 1932, skøde fra Karl K. M. Hansen til Elmar Christian Knudsen, søn af Mads Knudsen i Enkelund. Han rejste til Randerseggen efter at have afstået ejendommen.

D. 12. apr. 1949, skøde fra Elmar Knudsen til Erik Sæderup.

D. 26. okt. 1955, skøde fra Erik Sæderup til Hans Larsen.

D. 20. juni 1958, Skøde fra Hans Larsen til Svend Pedersen.

1993: ejer Tage Vilstrup, Kollemortenevej 79, Sejrup.

Matr. nr. 3 Sejrup, Hølmosegård.

Det første, man hører til den gård, er at den d. 3. febr. 1649 blev pantsat af Marie Below på Hastrup til hendes søstersøn Henrik Thott til Boltinggård, fordi han havde betalt 1650 rigsdaler, som hun skyldte Corfitz Ulfeld til Mattrup. Da var Laurids Skræder fæster, og det var han også i 1651, da oberst Jørgen Kaas købte Hastrup af Marie Below.

I Hastrups jordebog fra 1661 er det Niels Pedersen, der står som fæster, hartkornet var 5 tdr. 2 skp. 2 fkr. Det var forøvrigt ens for alle gårde i Sejrup til 1683. Landgilden bestod i 1 td. rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Efter svenskekrigen, da matriklen blev oprettet i 1662-64, var Niels Madsen blevet fæster, som ved de andre gårde var der lagt 1 skp. htk. til, og der skulle ydes 1 rd. gæsteri. Der kunne sås 2½ td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø.

Det gælder for alle 3 nævnte fæstere, at man ikke ved mere om dem, de døde alle, før den første kirkebog kom i brug i 1713. Hvis der har været ældre kirkebøger, og det er der noget, der tyder på, så er de gået tabt. Heller ikke andre steder står der noget om fæsterne.

Derimod vides der en del om den næste fæster, han hed Christen Pedersen, og han blev fæster i 1673. Han var født i 1643, og han var gift med Birrethe Christensdatter, der var født i 1650. Han var sikkert bror til Peder Pedersen i Thyregodlund, de brugte begge tilnavnet Naldal, det var vel der, de kom fra. Christen Pedersen dyrkede i 1683 i godt 25 tdr. sædeland, han avlede 4 læs godt hø og havde græsning til 2 køer. Jorden blev omvurderet til 3 tdr. 3 fkr. 1 alb. 3 penning. I 1688 blev htk. ansat til 3 tdr. 2 skp. 2 fkr. Det var gældende til ca. 1770.

I skattelisten for 1687, der blev udskrevet d. 16. apr., opgav han sin besætning til 1 kvie og 4 får. I ekstraskattelisten i 1705 skulle han svare 24 sk. af hver td. htk. Hans datter Karen tjente på Hammergård i 1713, da magister Trane ejede den. En anden datter Margrethe var gift med Knud Jacobsen i Ågård, hun var født i 1691. Sønnen Peder Christensen Naldal blev fæster sammen med faderen i 1715, han var født i 1675 eller 76 og blev d. 6. juli 1714 troløvet med Kirsten Madsdatter fra Damgård i Tinneth, hvor troløvelsen også fandt sted. Til stede var Christen Naldal, birkeskriver Christen

Graversen fra Sejrup, Jens Graversen fra Nr. Kollemorten, Iver Villadsen og Kirstens bror Jørgen fra Tinneth. De blev gift i Ø. Nykirke d. 10. okt. 1714. Kirsten var født i 1693.

Peder Christensen Naldal døde i 1721 og blev begravet d. 28. febr. D. 16. nov. samme år blev Kirsten Madsdatter trolovet med landsoldat Laurids Andersen med tilnavn Kimoss, antagelig var han søn af Anders Pedersen, Kidmose i Ejstrup sogn. Han måtte have tilladelse af sin foresatte major Villads, da det jo indebar, at han blev fri for tjenesten, hvis han overtog et gårdfæste. Han fik en forlovsseddel, som de kalder det i kirkebogen. De blev gift d. 5. juli 1722. Laurids var født i 1690.

Christen Pedersen Naldal døde i 1726 og blev begravet d. 3. marts. Hans alder opgives i kirkebogen til 79 år. Laurids Andersen ydede fuldt bidrag til fattiggassen, selvom han også forsørgede en gammel kone, det var Birrethe Naldal, der døde i 1741 og blev begravet d. 5. febr. 90 år gl. I sine sidste år fik hun lidt hjælp af fattiggassen, men det skyldes måske, at Laurids Andersen blev ramt af ildebranden i 1736 ligesom 2 af hans naboer. Laurids var fri for afgifter i 3 år, men det ser ud til, at han hurtigere kom over branden end naboerne.

I 1741 døde Kirsten Madsdatter og blev begravet d. 18. maj. D. 3. juli 1741 blev Laurids Andersen trolovet med Maren Jensdatter i Sejrup, og d. 5. nov. blev de gift. Hun var enke efter Iver Pedersen Enchelund i Sejrup og født i Nr.

Kollemorten ca. 1685. Laurids Andersen var fæster lige til sin død i 1750, han blev begravet d. 15. febr. Det sidste år var hans søn Peder Lauridsen med som fæster, han var født i 1725 og døbt d. 25. febr. I 1749 blev han gift med Kirsten Nielsdatter fra Krejbjerg, der er ingen kirkebøger fra den tid i Ejstrup, så dato kan ikke ses. Maren Jensdatter flyttede til Hesselbjerger, hvor hun havde en gift datter, der døde hun i 1752 og blev begravet d. 20. aug. 67 år og 3 mdr. gl.

Peder Lauridsen blev sommetider kaldt Peder Langdam, hvor det navn så kommer fra. Det kunne måske være navnet på et gadekær i Sejrup, det var der i alle landsbyer. Kirsten og Peder Lauridsen fik 7 sønner, men nogle af dem døde som små. De mest kendte var Niels, der overtog gården i Sejrup, og Christen, der blev gift på Enkelundgård i 1796. Kirsten Nielsdatter døde i 1772 og blev begravet d. 1. jan. 1773, hun var født i 1726. En søn Peder døde 11 år gl. og blev begravet d. 24. jan. Peder Lauridsen døde også samme år og blev begravet d. 16. juli. Der var ualmindelig mange dødsfald i 1773, men pastor Paludin bemærker ikke noget om smitsomme sygdomme.

Selvom sønnen Niels Pedersen kun var 23 år, fik han lov til at beholde fæstet, men Anders Bagger på Hastrup skulle også holde på sine fæstere, han havde ødegårde nok. Niels Pedersen blev i 1774 gift med Anne Marie Laugesdatter, der til blev kaldt Laursdatter, hun var datter af Lauge Jørgensen i Oksenbjerger med hans 2. kone, hvis navn er ukendt. Anne Marie var født i 1751.

D. 17. juli 1776 skrev Niels Pedersen under på en fæstekontrakt, der er en af de få, der er bevaret i sin fulde ordlyd. Det skete, fordi Niels Pedersen blev uenig med herremanden E. C. C. de Stiernholm om nogle ægter, fæstebrevet blev vedlagt retssagen. Niels Pedersens 2 naboer Jens Jørgensen, Søndergård og Christian Pedersen, Enkelund, skrev under som vidner. Niels Pedersen var en af de få fæstebønder i Thyregod sogn, der kunne skrive, man kan gætte på, at det var ham, Grundtvig lånte bøger af, når han trængte til lidt andet, end det pastor Feld havde i sit bogskab.

Peder Lauridsen havde haft 14 tdr. sædeland i brug, avlet 4 læs hø og haft græsning til 13 høveder. Han betalte 3rd. 2 nk. i landgilde og 4 rd. hoveripenge. Niels Pedersen skulle yde betydeligt mere, men gårdene gav også større udbytte end før. Der var ingen tjenestefolk på gården de første 15 år, men senere havde Niels Pedersen gerne en karl og en dreng. I nogle år boede der en enke med 3 børn hos N. Pedersen. Hun var indsidder og fik almisse til børnene. Det var Sidsel Andersdatter fra Risbjerg, der havde været gift med Christen Pedersen Hole i Thyregod.

Ejerforholdet til Hastrup skiftede tit sidst i 1700-årene, det har nok ikke gjort forholdene lettere for fæstebønderne.

Anders Bagger gik fallit i 1780 og måtte lade Hastrup gå på tvangsauktion, og han var vel ellers en af de hårde herremænd. Sejrup by fik sine jorder udskiftet i 1792, og det var ret tidligt. Gårdene var blevet egaliseret til 3 tdr. 4 skp. htk., det og så at der kun var 5 gårde og ingen husmænd gjorde, at udskiftningen var forholdsvis enkel, så alle var tilfredse, sådan var det ikke alle steder.

D. 29. juni 1796, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup til Niels Pedersen i Sejrup på hans iboende fæstegård med htk. 3 tdr. 4 skp. Navnet på gården opgives meget forskelligt til Skovgård, Sønder Skovgård og Lille Skovgård. Nu hedder den Hølmosgård efter den nærliggende mose.

D. 22. juni 1797 købte Niels Pedersen også den overfor liggende gård af H. Christopher Møller for 355 rd. Det havde været den første selvejergård i Sejrup. Sammen med Jørgen Jensen på Søndergård udstykkede han begge sine gårde, og derfra kom matr. nr. 2, 3, 8, 10 og 11 i Sejrup. H. C. Møllers gård blev brudt ned og brugt til opførelse af bygninger på nogle af de nye lodder. D. 13. juni 1803 købte Niels Pedersen tiender til ialt 5 tdr. 3 skp. ½ alb. htk. af Th. Grynderup i Thyregod for 274 rd. 2 mk. 5 sk. Resten af hartkornet havde han allerede solgt til Jørgen Jensen og Jørgen Christensen uden tiender.

D. 23. juni 1797 solgte Niels Pedersen 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. htk. til Jørgen Jensen, Søndergård.

- D. 26. juni 1797 solgte han 5 skp. 3 fkr. ½ alb. htk. til Jørgen Christensen, Alsted
- D. 27. juni 1804 solgte han 1 skp. 3 fkr. htk. til Thomas Hansen fra Hedegård i Ejstrup sogn.
- D. 3. nov. 1804 solgte Niels Pedersen gården Anesminde til sin svigersøn Thomas Laursen. Den var sammensat af parcel nr. 2 fra Lille Skovgård med htk. 6 skp. 2 fkr. ¾ alb. og en parcel fra Hans Møllers gård.
- D. 19. juni 1809 skødede han ejendomsretten til de klyner, der var i et nærmere angivet mosestykke til sin anden svigersøn Mads Madsen i Mølgård. Købesum 40 rd., Niels Pedersen beholdt grunden og græsningen. Da datteren og svigersønnen på Anesminde døde i 1808 og 1809, købte han denne gård på auktion og flyttede derover, hans videre historie findes under matr. nr. 2 Sejrup.
- D. 13. juni 1810, skøde fra Niels Pedersen til Lars Christensen Vinding på hans forhen påboende Skovgård, bestående af 2 parceller, nemlig nr. 1, der var bebygget, htk. 2 tdr. 3 skp. 1 fkr. ¾ alb., og nr. 4 med htk. 1 fkr. ½ alb. med deres anpart i tiender. Købesum 1000 rd. Lars Vinding skulle respektere skødet til Mads Madsen på tørvenerne. Sognefoged Jens Jensen i Thyregodlund attesterede, at der var bygninger på hovedparcellen, og at parcel nr. 4 blev drevet fra gården. Lars Vinding var født i Ring sogn i 1749, søn af Christen Larsen. Han havde først været gift med Bodil Margrethe Jensdatter, der var født i 1759. Efter hendes død i 1788 blev han gift med Maren Jensdatter fra Lilleholm i Brande sogn. Hun var født i 1764 og døde i 1801, der var skifte d. 29. maj 1801. Lars Vinding blev gift med Anne, datter af Christen Larsen i Askær. Han havde forskellige ejendomme i Brande, inden han kom til Sejrup. Han var svoger til Ole Iversen, Søndergård, Dørken.
- D. 17. juni 1811 lånte Lars Vinding 500 rd. af pastor From i Brande, der finansierede mange gårdkøb på egnen.
- D. 20. okt. 1828 blev Lars Vindings datter Kathrine Marie gift med Hans Christian Andersen fra Omvrå, og d. 22. dec. 1828 skødede Lars Vinding gården til svigersønnen med htk. 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. ¼ alb. Køberen skulle respektere skødet på tørveskiftet, en lejekontrakt af 12. dec. 1828 og Lars Vinding havde solgt tørvenerne i en lod til Niels Hansen, Myllerup og Jens Nielsen i Lundgård, Hammer mark, men beholdt grunden. Det var sket d. 12. juni 1811, og Lars havde fået 200 rd. for tørvenerne. I den omtalte lejekontrakt fra 1828 havde Lars Vinding udlejet en parcel på 4 skp. 2 fkr. htk. til sin svigersøn Niels Pedersen fra Dørken, der var blevet gift med Bodil Margrethe i 1820. Lejeretten gjaldt også for deres arvinger.
- Hans Chr. Andersen var født i Omvrå i 1799. Han var bror til Terkel Andersen, Omvrå, og Peder Andersen i Kokborg by. Kathrine Marie var født i Brande i 1805.
- D. 1. marts 1831, mageskifteskøde fra H. Chr. Andersen til enke Ingeborg Thomasdatter fra Pomphole, der var enke efter gårdmand Knud Jensen. Hun overtog aftægten til Lars Vinding og hustru, til gengæld overtog H. Chr. Andersen aftægten til Jacob Pedersen, Pomphole, der var bror til Ingeborg Thomasdatters bedstemor Anne Pedersdatter. De 2 gårde blev vurderet til 200 rbd. sølv hver.
- Ingeborg Thomasdatter var født i Lindet i 1793 og døbt d. 24. nov., datter af Thomas Pedersen og Maren Jensdatter. Hun havde 4 sønner i ægteskabet med Knud Jensen. D. 23. nov. 1833 blev hun gift med Christen Nicolaisen Sveistrup fra Tørring, født i 1798, søn af Nicolai Christophersen i Tinnet. Hans vielsesattest blev tinglæst d. 15. dec. 1837 som adkomst til gården.
- Han var dog død allerede d. 4. okt. 1837, men der var en søn i ægteskabet, han hed Erik Christensen Sveistrup, og han var på Alstedgård, da han d. 4. nov. 1854 kvitterede for arv efter far og bedstefar.
- D. 22. apr. 1851 udstedte Ingeborg Thomasdatter gavebreve på 200 rbd. til hver af de 4 sønner i hendes 1. ægteskab, Jens Peter, Thomas, Niels Peter og Knud Knudsen. Aftægtsmand Lars Christensen Vinding døde d. 25. jan. 1836. Hans enke Anne Christensdatter døde d. 9. apr. 1857, 90 år gl.
- D. 3. maj 1852, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til søn Jens Peter Knudsen på gården, der efter udstykning var ansat til htk. 1 td. 1 skp. 2 fkr. 1 ¾ alb. under matr. nr. 3a Sejrup ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 20. marts 1852. Købesum 600 rbd. sølv. Jens P. Knudsen var født d. 18. febr. 1822 i Pomphole, d. 31. okt. 1851 var han blevet gift med Ane Johansdatter, født d. 22. jan. 1823 og datter af Johan Pedersen i Sejrup. Der var opstået mange småejendomme ved udstykning af Hølmosegård, de behandles under udstykninger. J. P. Knudsen udlejede mange moseskifter fra gårdens moser, nogle af lejekontrakterne blev tinglæst, den årlige lejeafgift lå på 1 eller 2 mark i 1850-erne. Parcellen matr. nr. 3f solgtes af Ingeborg Thomasdatter, efter at hun havde solgt gården til sønnen. Hun døde som aftægtskone d. 26. maj 1863 på Hølmosegård.
- D. 7. juni 1881, skøde fra Jens P. Knudsen til svigersøn Christen Albrechtsen, født d. 5. dec. 1854 i Hammer, søn af Albrecht Pedersen, der nu boede i Kollemorten. Christen var blevet gift med Ane Marie Jensen d. 14. dec. 1877, hun var født d. 22. sept. 1853. De boede først i Ø. Nykirke. Der var i nogle år engstation på Hølmosegård, hvor man gjorde forsøg med gødning og afgrøder i de gamle mosearealer. Jens P. Knudsen døde som aftægtsmand på gården d. 2. juli 1888. Ane Johansen døde d. 17. sept. 1906.

D. 25. nov. 1914, skøde fra Martin Albrechtsen til søn Martin Marinus Albrechtsen, født d. 27. sept. 1887, gift med Sofie Kirstine Sørensen. Christen Albrechtsen boede i nogle år i Brande.
 D. 15. maj 1950, skøde fra Martin Albrechtsen til Johannes Sørensen. Martin Albrechtsen bosatte sig i Give.
 D. 3. dec. 1952, skøde fra Johannes Sørensen til brødrene Christian og Jens Nielsen fra Gadbjerg med lige anpart.
 D. 21. aug. 1956, skøde fra Christian Nielsen til Jens Nielsen på sin anpart. Christian Nielsen flyttede til Oksenbjerge.
 1993: ejer Elvin M. Kyed, Kollemortenevej 74, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 3 Sejrup.

Matr. nr. 3b Sejrup.

Ejendommen opstod efter et arvefæste. Det var en meget almindelig måde, efter at gårdfæsterne var blevet selvejere, særlig i Vejle amts vesteregner blev det så almindeligt, at det vakte opsigt.

D. 12. sept. 1828, lejekontrakt fra Lars Christensen, Skovgård, til svigersøn Niels Pedersen i Dørken på en parcel beliggende i det nordøstre hjørne af gårdens mark, udskilt i mænds overværelse og efter uvildige mænds skøn ansat til 4 skp. 2 fkr. htk. Der var bygninger på parcellen. Lejeren skulle i forhold til sit htk. deltage i alle gårdens udgifter. Niels Pedersen (Bank) var født i 1788, hjemmedøbt d. 18. marts, søn af Peder Nielsen, Bankgård, Dørken. Han blev gift med Bodil Margrethe d. 23. sept. 1820, hun var født i Brande i 1790.

D. 23. marts 1847, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til Niels Pedersen på matr. nr. 3b Sejrup, som han havde haft i arvefæste. Nyt htk. 3 skp. 3 fkr. 1/4 alb. Købesum 200 rbd. sølv. Niels Pedersen lånte d. 29. juli 1848 100 rbd. sølv af gmd. Peder Madsen i Vemmelund. D. 25. marts 1851 døde Niels Pedersen, og enken har nok siddet i uskiftet bo.

D. 27. sept. 1851, skøde fra Bodil Margrethe Larsdatter til søn Jens Christian Nielsen med lavværgens samtykke. Købesum 200 rbd. Sønnen var snedker, han var født d. 22. juli 1828, mens forældrene boede i Egeskov. Han var gift med Karoline Jensen, født i Nr. Snede i 1832. Hans mor fik aftægt til kapitalværdi 200 rbd. Hun havde en stue i stuehuset og et kammer ved forgangen til beboelse. D. 30. maj 1864 døde hun, efter kirkebogen 70 år gl.

D. 7. febr. 1860 udstedte J. Chr. Nielsen en obligation på 50 rd. til husmand Byrge Rasmussen på Rørbæk mark. D. 8. nov. 1863 bortlejede han en moselod til samme mand for 6 sk. årlig leje. D. 14. apr. 1868 en dito til kromand Niels Jepsen i Kollemorten for 34 rd. 48 sk. en gang for alle. D. 14. juni 1873 en dito til Kjeld Mathiasen og Johannes Nielsen, begge i Sejrup, lejetid 50 år, udbetalt 30 rd., årlig leje hhv. 4 og 8 sk. D. 7. febr. 1874 lånte han 250 rd. af Kjeld Mathiasen og gav pant i ejendommen. D. 9. okt. 1875 udstykkede og solgte han matr. nr. 31 til Hans Peder Thomsen og matr. nr. 3u til Jens P. Knudsen.

I 1881 gik J. Chr. Nielsens ejendom på auktion, og d. 3. febr. 1881 skødede auktionsretten matr. nr. 3b til Niels Sørensen fra Jelling, han var gift med Ane Nielsen fra Give. J. Chr. Nielsen nedsatte sig som snedkermester i Thyregod by.

D. 29. nov. 1888, mageskifteskøde fra Niels Sørensen til Peder Jørgen Pedersen fra Ø. Nykirke, gift med Johanne Marie Jensine Jensen, født d. 16. apr. 1863, datter af husmand Jens Pedersen og Kirsten Marie Pedersen i Dørken. De havde boet i Dørken.

D. 5. apr. 1897, mageskifteskøde fra Peder J. Pedersen til Martinus Eriksen.

D. 22. juni 1899, udlægsskøde til bager Jens Peter Hansen, født i Sindbjerg d. 26. sept. 1858, gift med Mette Marie Sørensen, født d. 6. dec. 1870 i Sdr. Omme. De havde boet i Tørring og Hvejsel.

D. 15. okt. 1906, skifteudskrift læst som adkomst for enke Mette Marie Sørensen. Samme dato blev vielsesattest læst som adkomst for Marinus Nielsen.

D. 18. jan. 1924, skøde fra Marinus Nielsen til Hans Hansen.

D. 14. apr. 1925, skøde fra Hans Hansen til Søren Knudsen Henriksen Nybygget.

D. 8. nov. 1940, skøde fra Søren Nybygget til Elmer Østergaard, født d. 5. okt. 1900 i Lindet, søn af Mette og Kristen Mosgaard Jensen. Han var gift med Johanne, datter af Niels Peter Thyregod.

1993: ejer Gunnar P. Nørtoft, Sejrupvej 38, Sejrup.

Matr. nr. 3c Sejrup.

D. 29. marts 1847, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til Søren Andersen, født d. 29. juni 1820, søn af Anders Sørensen i Sejrup. Udstykket efter bevilling af 6. febr. 1847, htk. 2 fkr. 3/4 alb., købesum 100 rbd. Søren var gift med Johanne Marie, født d. 19. maj 1821, datter af Niels Pedersen Bank i Sejrup. Han bebyggede selv parcellen. Han udstedte flere obligationer, men synes at have afviklet dem ret hurtigt. D. 30. dec. 1857, 100 rd. rigsmønt til gmd. Kjeld Mathiasen. D. 21. juni 1860, 200 rd. til samme. D. 3. jan. 1863, 100 rd. til hmd. Byrge Rasmussen på Rørbæk mark. D. 22. dec. 1866,

200 rd. til ungarl Christen Carstensen, der tjente hos Niels Pedersen i Uhre. Den blev afkvikteret d. 21. juni 1870, da Carstensen tjente i Hindskov.

D. 8. dec. 1871, skøde fra Søren Andersen til Niels Ole Nielsen fra Ø. Nykirke. Nyt htk. 1 fkr. 1½ alb. Købesum 900 rd. N. O. Nielsen var gift med Mariane Pedersen fra Nørup. D. 18. dec. 1871 lånte han 600 rd. af Kjeld Mathiasen, og d. 28. dec. 1875 købte han parcel matr. nr. 3k af Jens Christian Nielsen.

D. 25. juli 1881, mageskifteskøde fra Niels O. Nielsen til Niels Hansen. Han blev skilt fra sin kone Marie Kirstine Jensen, og d. 6. sept. 1881 blev separationsbevilling tinglæst som adkomst for hende.

D. 6. marts 1882, mageskifteskøde fra Marie K. Jensen til Mathias Kjeldsen, født d. 12. febr. 1847 i Sejrup, søn af Kjeld Mathiasen og Karen Nielsdatter.

D. 3. febr. 1887, skøde fra Mathias Kjeldsen til Niels Nielsen Katballe, født i Vester d. 5. dec. 1855, søn af Niels Peter Nielsen og Marie Kirstine Jensen i Katballe. Han fik i 1917 tilladelse til at kalde sig Niels Katballe. Han var gift med Pedersine Christensen, født d. 13. juni 1867 i Gadbjerg.

D. 23. nov. 1923, skøde fra Niels Katballe til søn Niels Peter Katballe, født d. 24. nov. 1889 i Sejrup. D. 27. okt. 1934 blev adkomst læst for N. P. Katballe til matr. nr. 10 af Lindet.

D. 27. aug. 1940, skøde fra Niels Peter Katballe til Hartvig Jensen.

1996: ejer Mads Knudsen, Sejrupvej 44, Sejrup.

Matr. nr. 3d Sejrup.

D. 4. maj 1836, lejekontrakt indgået mellem Christen Nicolaisen Sveistrup og Hans Pedersen, lejetid 40 år, årlig leje 8 rbd. sølv. Stedet kaldes Skovhus, og der var 7 fag hus på det. Lejeren skulle have jord til tørvegravning, klyne, græsning, rishugst og lyngplukning øst for Vester sogns jordemodervej. Hans Pedersen var født i Bredstrup i 1811, han blev d. 28. maj 1837 gift med Barbara Thomasdatter, født i Sejrup d. 7. jan. 1816, datter af Thomas Hansen og Zidse Pedersdatter. Barbara døde d. 28. febr. 1840. D. 21. juni 1840 blev Hans Pedersen gift med Mette Mikkelsdatter, der var søster til naboen Christen Thomsens hustru Bodil Marie, de var døtre af Mikkel Sørensen i Stounekjærhus i Lindeballe.

D. 6. sept. 1847, skøde fra Chr. Nicolaisens enke Ingeborg Thomasdatter til Hans Pedersen på parcel matr. nr. 3d Sejrup efter bevilling af 6. febr. 1847, htk. 2 skp., købesum 300 rbd. I. Thomasdatter havde ret til rishugst, lyngslet og tørveskær i lodden. Laust Sørensen Baarup i Thyregod skrev under som lavværge for enken. Hans Pedersen udstedte en obligation på 300 rbd. rede sølv til Ingeborg Thomasdatter mod pant i ejendommen. D. 26. sept. 1849 udlejede han retten til rishugst, lyngslet og tørveskær i et afskilt moseskifte til hende for 8 sk. årligt.

D. 18. sept. 1851, skøde fra Hans Pedersen til Lars Frederiksen af Gødsbøl på matr. nr. 3d. Køberen skulle efterkomme en lejekontrakt til Laurs Christensen. Købesum 300 rbd. rede sølv. Lars Frederiksen udstedte samme dag en obligation på 150 rbd. til Hans Pedersen, nu i Gødsbøl. D. 11. maj 1852 købte Hans Pedersen en større ejendom i Gødsbøl. Lars var født i Lindeballe i 1807, han var gift med Karen Nielsen, født i Amlund, Lindeballe, i 1803. D. 24. juni 1851 havde Lars Frederiksen lånt 300 rbd. af Mads Pedersen i Vemmelund.

D. 22. juli 1856 udstykkede og solgte Lars Frederiksen matr. nr. 3g til Hans Peter Thomsen og matr. nr. 3h til sønnen Christen Frederik Larsen.

D. 10. juni 1864, skøde fra Lars Frederiksen til søn Christen Frederik Larsen på matr. nr. 3d. Han havde solgt matr. nr. 3h til sin bror Niels Larsen. Chr. Fr. Larsen var født i Lindeballe i 1834, han var gift med Ane Marie Gydesen, født i Gesten d. 25. okt. 1836, datter af Gyde Hansen i Toftløs. Chr. Fr. Larsen forsørgede også sin svigermor Ane Kirstine Mathiasdatter, født i Brande i 1806, og 2 svigerinder, Maren Kirstine og Christine Gydesen. Karen Nielsen døde d. 6. jan. 1873, og Lars Frederiksen døde d. 6. marts 1885 som aftægtsmand.

D. 22. juli 1885 døde Christen Fr. Larsen, 50 år gl., og d. 22. marts 1886 fik emke Ane Marie Gydesen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 19. marts 1887 blev matr. nr. 3m og 3n udstykket og solgt, nr. 3m blev købt af sønnen Gyde Chr. Larsen.

D. 2. febr. 1891, skøde fra Ane Marie Gydesen til Christen Thisgaard Hansen, født d. 15. juni 1864 i Dørken, søn af Hans Sørensen, Thisgård. Han var gift med Cecilie Karoline Olesen, født d. 29. okt. 1871 i Dørken, datter af Jens Olesen og Nielsine Sørensen, Nørregård.

D. 19. febr. 1918, skøde fra Chr. Thisgaard Hansen til Peder Kjær Niels Skovbjerg og Otto G. Nielsen.

D. 7. maj 1918, skøde fra P. Kjær Niels Skovbjerg til Otto G. Nielsen på sin anpart.

D. 29. nov. 1921, skøde fra Otto G. Nielsen til Christen Marinus Christensen.

D. 1. nov. 1923, skøde fra Christen M. Christensen til handelsmand Søren Peter Lund.

D. 26. apr. 1924, skøde fra Søren Lund til Søren Christensen.

D. 1. jan. 1947, skøde fra Søren Christensen til Peter Søren Østergaard fra Lindet. Det beplantede areal har matr. nr. 3æ.

D. 16. aug. 1955, skøde fra Peter Østergaard til Egon Jensen på hovedparcellen matr. nr. 3d til forening med matr. nr. 3i Sejrup. Bygningerne på parcellen er nedbrudt.

Matr. nr. 3e Sejrup.

D. 24. apr. 1852, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til Jørgen Henrik Pedersen på matr. nr. 3d Sejrup med htk. 1 skp. 1 fkr. 1½ alb. Købesum 400 rbd, rede sølv. Laust Baarup i Thyregod skrev under som lavværge. J. H. Pedersen udstedte samme dag en obligation på 200 rbd. sølv til gmd. Jens P. Knudsen i Sejrup og en dito på 100 rbd. til sin svigerfar aftægtsmand Søren Jensen i Sejrup. J. H. Pedersen var født i Neder Donnerup i 1825, d. 5. juli 1850 blev han gift med Zidsel Marie Sørensen, født d. 4. apr. 1828, datter af Søren Jensen og Karen Andersdatter på matr. nr. 10 Sejrup.

D. 30. dec. 1856, skøde fra Jørgen H. Pedersen til smed Hans Christian Olesen, købesum 600 rd. Han var født i Ringgive d. 10. aug. 1821 og gift med Karen Larsen, født i Jordløse d. 20. febr. 1821. Han havde boet på Tåsinge, og han skal have været en meget dygtig smed, der bl. a. lavede en god svingplov. Han udstillede sine redskaber på markeder.

D. 22. juli 1862 udstedte han en obligation på 200 rd. til gmd. J. P. Knudsen. D. 26. juli 1862 en dito på 600 rd. til kromand Ditlev Lorentzen Mærsk i Thyregod og d. 18. juli 1866 en dito på 700 rd. til gmd. Frederik Damgaard i Kokborg.

D. 14. jan. 1858 købte han parcel matr. nr. 1g Enkelund af Iver Christensen og lagde den sammen med matr. nr. 3e, htk. 3 fkr. 2 3/4 alb., købesum 500 rd. Han overtog en part af aftægten til Ivers forældre, Christen Iversen og Kirsten Olesdatter, og han skulle selv bebygge parcellen. Han var aktiv i mange år, men i 1901 kaldes han aldersrentenyder.

D. 14. sept. 1902, tinglæst skøde fra H. Chr. Olesen til Ane Sophie Frederikke Overgaard, født Sørensen d. 20. juli 1867 i Ejstrup sogn, gift med Troels Martinussen Overgaard, født d. 7. okt. 1866 i Lønå. De havde boet i Hindskov.

D. 30. jan. 1914, skøde fra Ane Sophie Overgaard til Søren Christian Nielsen, født i Tofthøj d. 27. marts 1859. Han havde været bestyrer i Vesterdam og været ejer af matr. nr. 12a Kokborg.

D. 7. jan. 1919, skøde fra Jacob Grøndal til Søren Nielsen på matr. nr. 2d Sejrup til forening med matr. nr. 3e.

D. 9. aug. 1942, skøde fra Søren Nielsen til plejesøn Leo Nielsen.

D. 15. okt. 1946, skøde fra Leo Nielsen til Hans Alfred Larsen.

D. 11. jan. 1950, skøde fra Hans A. Larsen til Ejler Richardt Hansen.

1993: Ejler R. G. Hansen, Kollemortenvej 78, Sejrup.

Matr. nr. 3f Sejrup.

D. 22. febr. 1854, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til Gyde Hansen på matr. nr. 3f med htk. 2½ alb., købesum 50 rbd. rede sølv. Til forening med matr. nr. 11 Sejrup.

Matr. nr. 3g Sejrup.

D. 6. jan. 1857, udstykket fra matr. nr. 3d af Lars Frederiksen og solgt til Hans Peter Thomsen, htk. 1 fkr. 2 3/4 alb., købesum 200 rd. Der var 5 fag bindingsværkshus på stedet, og Thomsen fik ret til rishugst og lyngpluk på Lars Frederiksens lod på et anvist sted, men kun til havegærde og husholdning. H. P. Thomsen var født d. 18. sept. 1820 i Ø. Nykirke og gift med Johanne Marie Jensen, født i Givskud i 1827. Hun døde i 1900, 73 år gl.

D. 28. dec. 1875, skøde fra Jens Christian Nielsen til H. P. Thomsen på matr. nr. 3l Sejrup til forening med matr. nr. 3g. Jens Chr. Nielsen udstykkede parcellen fra matr. nr. 3b.

D. 31. jan. 1906, skøde fra H. P. Thomsen til gmd. Frederik Christian Frederiksen og gmd. Vilhelm Nielsen på matr. nr. 3g og 3l Sejrup. Parcellerne blev tilplantet.

D. 26. okt. 1912, skøde fra Fr. Chr. Frederiksen til Vilhelm Nielsen på sin anpart.

D. 22. aug. 1936, skifteattest læst som adkomst for enke Anne Marie Nielsen. Samme dato, skøde fra Anne M. Nielsen til Jens Christian Jensen Hein i Lindet.

D. 24. nov. 1959, skifteretsattest læst som adkomst for enke Marie Kirstine Hein i Lindet.

D. 5. febr. 1960, skøde fra Marie K. Hein til gmd. Mads Knudsen i Enkelund.

Matr. nr. 3h Sejrup.

D. 30. maj 1857, udstykket af Lars Frederiksen fra matr. nr. 3d efter bevilling af 22. juli 1856 og solgt til søn Christian Frederik Larsen, htk. 1 fkr. ½ alb., købesum 200 rd. Der blev oprettet aftægtskontrakt til værdi 37 rd. 2 mk. 6 sk. for Lars Frederiksen og hustru Karen Nielsen. Chr. Fr. Larsen lånte 75 rd. af sin kones søster Christine Gydesen.

D. 10. juni 1864, skøde fra Chr. Fr. Larsen til broderen Niels Larsen, født i Lindeballe d. 13. marts 1842, gift med Nielsine Henriette Elisabeth Pedersen, født i Vindelev d. 5. maj 1841. Niels Larsen døde d. 5. maj 1878, 36 år gl., men Nielsine drev selv ejendommen videre. Først d. 25. juli 1905 blev skifteudskrift læst som adkomst for hende. D. 14. maj 1880 blev Nielsine gift med husmand Hans Christian Nielsen, Gødding mark i Nørup sogn. Han var enkemand, kort efter blev de skilt. D. 23. jan. 1886 blev Nielsine gift med enkemand Søren Peter Simonsen fra Vindelev, han var født i Gadbjerg d. 25. nov. 1837, og han døde d. 30. maj 1886. Nielsine Pedersen flyttede fra stedet omkring 1900, og Knud Christian Gandrup flyttede ind.

I 1910 var der auktion over stedet, og d. 7. jan. 1911 udstedtes auktionsskøde til Knud Chr. Gandrup på matr. nr. 2h og 3q. Han var født d. 12. marts 1858 i Ø. Nykirke og gift med Marie Pedersen, født i Slesvig d. 23. marts 1859. De havde boet i Kokborg og Arnborg.

D. 11. febr. 1911, skøde fra Knud Chr. Gandrup til snedkermester Jens Christian Nielsen.

D. 3. apr. 1936, skøde fra Jens Chr. Nielsen til Jens Christian Petersen.

D. 18. febr. 1941, skøde fra Jens Chr. Petersen til Børge Haarsbjerg.

D. 3. marts 1942, skøde fra Børge Haarsbjerg til Poul Madsen og Peter Andersen, hver på halvdelen.

D. 4. maj 1944, skøde fra Poul Madsen og Peter Andersen til A. B. Henriksen.

D. 28. okt. 1957, skøde fra A. B. Henriksen til Aksel Valdemar Katballe. Matr. nr. 3q Sejrup er frasolgt.

Matr. nr. 4 Sejrup. "Andalgaard" Kollemortenvvej 64.

Både matr. nr. 4 og 5 stammer fra den samme helgård i Sejrup. Den var i 1649 beboet af fæsteren Anders Mortensen. Det var den ene af 2 gårde, som Marie Below på Hastrup pantsatte til sin søstersøn Henrik Thott til Boltinggård d. 25. apr. 1649. Igen i 1651 nævnes Anders Mortensen, da oberst Jørgen Kaas købte Hastrup. D. 26. marts 1661 opgives gårdens hartkorn i Hastrups jordebog til 5 tdr. 2 skp. 2 fkr., og den årlige landgilde var 1 td. rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns.

Anders Mortensen var en af de få fæstere, der overlevede krigen, og han var med i matriklen i 1662-64. Hans htk. var ændret til 5 tdr. 2 skp. 2 alb., og foruden landgilde skulle han yde 1 rd. gæsteri. Udsæden var 1½ td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. Mens de 2 brødre Jørgen Grubbe Kaas og Hans Kaas ejede Hastrup, er det lidt vanskeligt at se, hvem der var fæstere, fordi navnene i deres jordebøger tit var forældede, men i 1683 var Anders Mortensen borte, og i stedet var det Peder Vestesen og Niels Christensen, der var fæstere. Peder Vestesen er kendt fra kirkebogen, han var født i 1644 eller 45, og han døde i 1717 og blev begravet d. 9. maj ved pastor Søren Christensen Borch.

I forberedelsen til matriklen i 1683 nævnes kun Niels Christensen, hans jord kaldes skarp, han dyrkede i 26 tdr. land og avlede 4 læs godt hø og havde græsning til 2 høveder. Hans htk. blev vurderet til 3 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 alb. 2 penning. I den færdige matrikel i 1688 blev det fastsat til 3 tdr. 3 skp. 1 alb., der var gældende i ca. 80 år. I skatelisten for 1687 opgav Niels at have 1 ko, 1 hest og 2 får, det var den største besætning i Sejrup dengang. Hans kone hed Dorethe Pedersdatter, men hun må være død inden 1713, hun nævnes ikke i kirkebogen. Peder Vestesen boede i 1687 på en af de andre gårde i Sejrup.

I 1697 står der Niels Christensen og Peder Vistesen i en jordebog, og Niels Christensen og Peder Christensen i en anden. Det er nok det første, der er rigtigt, for i 1704 var Peder Vistesen fæster sammen med Rasmus Sørensen, der kunne være Niels Christensens svigersøn, han fik nemlig en søn, der blev døbt Niels. Der skete ingen ændring før 1711, da Mads Pedersen blev fæster i stedet for Peder Vistesen. Mads var født i 1686 og søn af Peder Frandsen og Johanne Andersdatter i Enkelund. Han var gift med Maren Pedersdatter. Rasmus Sørensen synes at have forladt sognet i 1716, hverken han eller hans kone døde i Thyregod sogn. I stedet kom Hans Pedersen, der var født i 1690, antagelig var han søn af Peder Hansen i Nørre Hindskov, hvis fæste han senere overtog. Hans Pedersen blev d. 10. nov. 1716 gift med Anne, der var født i 1690 og datter af Christen Pedersen Thyboe i Fuglsang. Både Anne og Hans Pedersen døde i Hindskov i 1777.

Mads Pedersen flyttede tilbage til Enkelund, og hans bror Iver Pedersen Enchelund afløste ham. Han var født i 1682 og i 1708 blev han gift med Maren Jensdatter, der var født i Nørre Kollemorten i 1685. Iver Pedersen døde i 1729 og blev begravet d. 4. sept. Hans Pedersen var da flyttet til Hindskov, så det er forkert, at de figurerer i jordebøger så sent som 1739. Maren beholdt fæstet, i fattigprotokollen er hun opført som Maren, salig Ivers enke. Hun var fri for bidrag, fordi hun sammen med Christen Pedersen Hole i Thyregodlund forsørgede sin gamle svigermor Johanne Andersdatter. Hun havde en voksen søn Peder Iversen, der var født i 1712, han blev d. 2. nov. 1732 gift med Anne Pedersdatter fra Thyregod by, hvorefter han overtog fæstet. Maren Jensdatter blev d. 5. nov. 1741 gift med enkemand Laurids Andersen i Sejrup, og efter hans død flyttede hun til en datter i Hesselbjerg, hvor hun døde i 1752 og blev begravet d. 20. aug.

Efter Johanne Andersdatters død i 1733 svarede Peder Iversen igen normalt bidrag til fattiggassen, 1 skp. rug, 1 fkr. malt, 1 fkr. gryn og 2 eller 4 skilling. I 1736 brændte Peder Iversens fæstegård sammen med 2 andre på samme side af vejen, og han slap for at yde bidrag et par år, men i 1737 overtog han fæstet af Bredgård i Thyregod by, det senere Skovlund, og der døde han i 1780 og blev begravet d. 23. apr., 68 år gl.

Fæstet i Sejrup blev overtaget af Morten Jørgensen, der kom fra Ejstrup og var født i 1710. Han var gift med Sidsel Sørensdatter, der muligvis var fra samme sogn og født i 1703. Det første år var han fri for bidrag på grund af branden, men ellers svarede han det, han skulle, i 1751 var han fattigforstander. De fik 4 børn i Sejrup, det var deres yngste datter Abelone, der blev gift med Frands Mathiasen på Thisgård i Dørken. Sønnen Søren Mortensen, der var født i 1740 og fremstillet i kirken d. 9. okt., blev d. 7. juli 1765 gift med Dorothe Jensdatter, født i 1744, fremstillet d. 10. maj, datter af Jens Christensen i Neder Fuglsang. De overtog fæstet i 1768, og det var omkring den tid, at gården fik sit htk. ændret til 3 tdr. 4 skp. I 1771 dyrkedes i 14 tdr. sædeland, der avledes 4 læs hø, og der var græsning til 13 høveder. Landgilde og hoveripenge var 7 rd. 2 mk. som for de andre gårde i Sejrup.

Morten Jørgensen døde i 1777 og blev begravet d. 14. dec. Sidsel Sørensdatter døde i 1784 og blev begravet d. 5. dec. De boede hos sønnen. Søren Mortensen havde i 1787 en karl, der var national soldat. En enke Anne Hansdatter boede til leje på gården.

Ved udskiftningen af Sejrup i 1792 fik Søren Mortensen sin jord nordøst på Sejrup mark, men det varede et stykke tid, inden gården blev flyttet. Søren Mortensen lod gården i Sejrup by forsikre d. 9. okt. 1795, og da er bygninger og indretning beskrevet:

- a) 12 fag stuehus med 5 fag fæhus iberegnet, ligger i Øst og vest, 7 3/4 alen dyb, deri 6 skillevægge, 6 døre, 4 faste sengesteder, 1 ovn og 1 skorsten af ler og sten, 1 stenkakkelovn, loft over 6 fag og plads til 6 høveder, takseret til 130 rd.
 - b) 19 fag lade og aftægtshus samt porte, ligger i øst og vest, 7 1/2 alen dyb, deri 9 skillevægge, 5 døre, 1 skorsten af ler og sten, 1 fast sengested, loft over 2 fag, takseret til 100 rd.
 - c) 10 fag fæhus, ligger i syd og nord, 7 alen dyb, deri 5 skillevægge, 4 døre, plads til 2 heste og 8 fæhøveder, takseret til 70 rd. Ialt 300 rd. - Bygningerne var af egebindingsværk og tækket med lyng og strå, de var vel indrettet mod brandfare.
- D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup til Søren Mortensen på hans iboende fæstegård med htk. 3 tdr. 4 skp., købesum 320 rd. D. 28. juni 1805 købte Søren Mortensen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by, købesum 196 rd. Søren Mortensen lånte 200 rd. af justitsråd de Thygeson på Matstrup.
- D. 6. sept. 1807 fik Søren Mortensen rentekammerets bevilling til at udstykke gården i 2 parceller, og samtidig er gården udflyttet. D. 16. apr. 1808 solgte Søren tørvene i et 5520 kvadratalen stort skifte til forligskommissær Leth i Vester mølle for 20 rd. Arealet var indpælet og afmærket, græsningen beholdt Søren.
- D. 25. juni 1808 solgte Søren Mortensen hovedparcellen med htk. 2 tdr til Jørgen Pedersen Kudsk fra Hvejsel. Købesum 500 rd. D. 12. juni 1810 lånte Jørgen Pedersen 99 rd. dansk kurant af sognefoged Jens Jensen i Thyregodlund og pantsatte gården på 2. prioritet næsteften lånet hos de Thygeson. Det blev påtalt, at hverken hans skøde eller pantebrevet til de Thygeson var tinglæst, så man fra amtet kunne se, om han var berettiget til at optage lånet. Jørgen Pedersen var født i 1746, han var enkemand, da han d. 31. aug. 1805 blev gift med Maren, der var datter af Jacob Christensen, Østergård i Dørken. Hun var født i 1776 og døbt d. 11. febr. De fik 3 børn i Sejrup: Jacob i 1806. Peder i 1808 og Ane i 1811.
- Jørgen Pedersen døde i 1812 og blev begravet d. 13. sept., 66 år gl. Ved skiftet efter ham d. 24. nov. 1812 blev det opgivet, at gården var solgt til Niels Pedersen Damsted, og at han havde udbetalt 1000 rd., imod af Maren Jacobsdatter forpligtede sig til at udrede boets gæld. D. 24. febr. 1815 udstedte amtet skifteattest og resolverede, at når hun havde udbetalt gælden, måtte hun også være berettiget til at udstede skøde til Niels Pedersen.
- D. 24. juni 1813, skøde fra Maren Jacobsdatter til Niels Pedersen Damsted på den gård, der havde tilhørt hendes salig mand Jørgen Pedersen Kudsk. Købesum omskrevet til den ny møntfod 200 rbd. Gælden til de Thygeson var tilsvarende omskrevet til 44 rbd. 3 mk. 4 2/3 sk.
- D. 17. juli 1814 blev der oprettet aftægtskontrakt for Maren, hun skulle have: 1. 6 fag hus ved gården, som hun allerede var flyttet i. 2. et stykke jord ved Jørgen Sørensens skel. 3. tørv i den såkaldte Oksenbjerge mose og halvdelen af Niels Pedersens skifte i Stormosen. 4. 8 plovbede årligt. Marens far og Anders Nielsen Kartborg skrev under.
- Maren Jacobsdatter blev gift igen. Hendes 2. mand var Lars eller Laurids Pedersen fra Dørken. D. 28. apr. 1820 kvitterede hun for sin aftægt, efter at der var kommet en ny ejer på gården. Lars var daglejer, de boede i et lille hus i Dørken. D. 15. marts 1839 døde Lars 60 år gl. Maren boede derefter sammen med 2 sønner og ernærede sig som uldbinder. Den ældste søn Jacob fik almisse, den yngste Peder var kartemager. Maren døde som almisselem af alderdom d. 2. aug. 1849.

D. 11. juni 1813 optog Niels Pedersen et lån på 166 rbd. hos Jørgen Hansen i Sdr. Kollemorten, og d. 13. juni 1816 et lån på 475 rbd. hos samme mand.

D. 27. apr. 1820 solgte Niels Pedersen Damsted gården til Anders Sørensen fra Åstrup i Føvling sogn, købesum 300 rbd. rede sølv. Anders Sørensen var født i Sindbjerg sogn i 1788 og gift med Kirsten Christensdatter, født i Langskov i 1784 eller 85. Aftægtskontrakten til Maren Jacobsdatter blev vurderet til 35 rbd. kapitalværdi, som Anders Sørensen straks udbetalte. Lars Pedersen, der vistnok var fra Jelling, fremviste vielsesattest af 23. febr. 1813 og kvitterede for beløbet.

D. 20. juni 1836 lånte Anders Sørensen 250 hårde specier af værtshusholder Poulsen i Vejle og satte gården i pant. Ved den ny matrikulering i 1844 blev gårdens htk. ansat til 1 td. 6 skp. 2 fkr. 3/4 alb. under matr. nr. 4 Sejrup. Ejerne af matr. nr. 1 og 2 havde ret til at hugge gærdsel i gårdens krat, Anders havde ret til tørvegravning i moserne til nr. 2 og 3. Navnet Andalgård ses første gang, da Anders Sørensen d. 25. okt. 1820 lånte 50 rbd. navneværdi af ungkarl Jens Jørgensen i Åle og satte gården i pant. Anders Sørensens ældste søn Søren blev husmand på en lod fra Hølmosegård, den yngste Christen overtog Andalgård. Anders Sørensens mor Kirsten Andersdatter fra Sindbjerg boede hos dem til sin død d. 19. maj 1847, hun blev 85½ år gl.

D. 26. nov. 1853, skøde fra Anders Sørensen til søn Christen Andersen, født d. 12. nov. 1827. Købesum 800 rbd. ved at overtage lån 500 rbd. og udbetale 300 rbd. kontant. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Anders og hustru samme dag. Anders døde d. 13. nov. 1863, 75 år gl. Kirsten Christensdatter døde d. 24. apr. 1865, 80 år gl. Christen Andersen blev d. 29. dec. 1853 gift med Mariane, født d. 28. marts 1833 og datter af bolsmand Niels Albrechtsen i Egeskov.

Da der gik 20 år, uden at Mariane og Christen Andersen fik børn, lod de et testamente oprette, hvor de gensidigt indsatte hinanden som arvinger, men i 1874 tog de pigen Maren Kirstine Christensen til sig som deres datter, og hun overtog senere gården. Desuden havde de en plejedatter fra København, Lydia Charlotte Hyne. Mariane Nielsen døde d. 4. jan. 1880, og Christen Andersen havde husbestyrerinder i nogle år.

D. 21. juni 1900, skøde fra Christen Andersen til Maren Kirstine Christensen, som drev gården med forskellige bestyrere. I mange år var det Peter Laursen fra Hornstrup, en kort tid var det Peder Pedersen fra Enkelund, og i de senere år var det Karl Otto Hansen.

D. 7. okt. 1949 overtog Karl Otto Hansen gården efter Kirstine Christensens død.

Den næste ejer var Johannes Krusborg, søn af Frederik Krusborg. Han var gift med Margrethe, datter af Peder Kristian Poulsen i Kokborg.

1993: ejere Else og Jens Erik Svane, Kollemortenvvej 64, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 4 Sejrup.

Matr. nr. 4b Sejrup.

D. 19. febr. 1856, efter bevilling af 29. jan. 1856 udstykket af Christen Andersen og solgt til Peder Jensen, født i 1818 i Føvling, søn af Jens Jensen og Ane Pedersdatter. Htk. 1 skp. 2 fkr. 2 alb., købesum 300 rd. Peder Jensen var d. 2. aug. 1851 blevet gift med Johanne, datter af husmand og smed Christen Jørgensen på Lindet mark. Hun opgives at være født i Vester, det var hun ikke, men antagelig i Give i 1826. D. 19. nov. 1856 lånte P. Jensen 400 rd. af gmd. Jens Iversen i Thyregodlund.

D. 12. marts 1857 udlejede Peder Jensen til Christen Andersen et stykke hedejord, som han måtte benytte til rishugst og sodgravning i 49 på hinanden følgende år, den årlige leje 2 mark. D. 15. juni 1859 forøgede P. Jensen sit lån hos Jens Iversen med 100 rd.

D. 13. dec. 1862, skøde fra Peder Jensen til Erik Jensen, født d. 13. maj 1834, søn af Jens Jensen og Else Marie Nielsdatter i Skovlund, Thyregod by. Købesum 600 rd. Erik Jensen lånte samme dag 400 rd. af Sabroe på Alstedgård.

D. 5. maj 1863 blev Erik Jensen gift med Sidsel Marie, født d. 1. jan. 1839, datter af Niels Christensen og Sidsel Marie Poulsdatter i Enkelund.

D. 15. jan. 1870, skøde fra Erik Jensen til Anders Andersen fra Uldum på matr. nr. 4b, efter udstykning med htk. 1 skp. 1 3/4 alb., købesum 600 rd. rigsmønt. Anders var født i 1840, han tjente i Linnerup, da han d. 7. maj 1861 blev gift med Juliane, født d. 5. marts 1843, datter af sognefoged Christen Christensen i Lindet.

D. 26. nov. 1883, skøde fra Anders Andersen til Mathias Kjeldsen, født d. 12. febr. 1847, søn af gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup.

D. 16. marts 1885, skøde fra Mathias Kjeldsen til brødrene Gyde Christian Larsen og Lars Frederik Larsen fra Sejrup.

D. 30. juni 1886, skøde fra brødrene Larsen til Hans Nielsen Hauge, gift med Mariane Jensen. De var begge fra Give.

D. 28. febr. 1908, skøde fra Hans Nielsen Hauge til Frederik Chr. Frederiksen og Peter Laursen fra Sejrup.

D. 24. juli 1931, skifteudskrift læst som adkomst for Peter Laursens enke Ane Jørgensen m. fl. på hans anpart. Samme dato, arveudlægsskøde til Maren Madsen, født Laursen, og Jensine Jørgensen, født Laursen, på halvparten af 4b.

D. 23. juli 1934, skifteattest læst som adkomst for bolsmand Martin Madsen, enkemand efter Maren Sofie Madsen, på en fjerdedel af matr. nr. 4b.

D. 8. dec. 1936, skøde fra Jensine Jørgensen og Martin Madsen til gmd. Niels Klemmensen og gmd. Thomas Knudsen på halvparten af matr. nr. 4b.

D. 26. marts 1957, skifteretsattest for fru Ane Krusborg som adkomst på halvdelen af matr. nr. 4b.

D. 2. aug. 1957, skifteretsattest for fru Ane Marie Knudsen som adkomst på Thomas Ingo Knudsens fjerdepart af 4b. Samme dato, skøde fra Ane Marie Knudsen til søn Mads Knudsen på en fjerdedel af matr. nr. 4b.

D. 22. aug. 1958, skøde fra Ane Krusborg til søn Elmer Krusborg på en fjerdedel af matr. nr. 4b.

Matr. nr. 4c Sejrup.

D. 19. febr. 1856, skøde fra Christen Andersen til Jørgen Christian Therkelsen, født i Sindbjerg i 1819, søn af Therkel Jørgensen og Ane Hansdatter, der var flyttet til Kokborg. Htk. 1 skp., købesum 100 rd. Han var gift med Sidsel Marie Jespersen, født i 1813 i Arnborg, de havde boet i Hvejsel i nogle år, men i 1846 boede Sidsel til leje i Thyregodlund, mens Jørgen Christian tjente i Skovbølling. Ejendommen i Sejrup bestod af hede og krat, som han tog fat på at rydde og opdyrke. Det lykkedes helt godt for ham, men på sine gamle dage mistede han stedet på grund af en kautionsforpligtelse. Han fik understøttelse i sine sidste år, han døde hos en datter i Ringgive.

D. 25. jan. 1904, fogedudlægsskøde til Søren Christian Sørensen.

D. 19. maj 1906, skøde fra Søren Chr. Sørensen til gmd. Knud Pedersen, Ådal, Johannes J. Rasmussen, Hvejsel, og Thorvald Aagaard, Hvejsel. Ejendommen blev tilplantet, det kan endnu ses, hvor bygningerne har ligget.

D. 18. maj 1927, skøde fra Thorvald Aagaard til Kirstine Østergaard på en trediedel af matr. nr. 4c.

D. 4. jan. 1938, skifteudskrift for Johs. J. Rasmussens arvinger som adkomst på en trediedel af matr. nr. 4c.

Samme dato, arveudlægsskøde til Jens Rasmussen, Aage Rasmussen og Olga Ejsing på nævnte trediedel.

D. 12. marts 1938, skøde fra Kirstine Østergaard til Kristian Skovbjerg på en trediedel af 4c.

D. 4. okt. 1957, skøde fra samtlige ejere af matr. nr. 4c til Ejler Skinhøj på hele parcellen.

Matr. nr. 4d Sejrup.

D. 15. jan. 1870, udstykket fra matr. nr. 4b af Erik Jensen og solgt til Knud Rasmussen, født i Ø. Snede i 1836, htk. 2 fkr. 1/4 alb., købesum 350 rd. rigsmønt. D. 29. dec. 1870 udstedte Knud Rasmussen en obligation på 150 rd. til gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup. Knud Rasmussen var gift med Ane Kirstine, født d. 12. marts 1827, datter af gmd. Jens Peter Nissen i Skovsbøl. Inden de kom til Sejrup, havde ægteparret boet i Vindelev.

D. 25. apr. 1891, tilladelse til at sidde i uskiftet bo for Ane Kirstine Jensen. Knud Rasmussen var død d. 13. dec. 1882.

D. 4. maj 1891, skøde fra Ane Kirstine Jensen til Hans Peter Thomsen. Han boede på matr. nr. 3f Sejrup, han var gift med Johanne Marie Jensen fra Givskud, og et af Henrik Dahl Martinussens børn, Martinus, blev opdraget hos ham. Johanne døde i 1900.

D. 15. febr. 1906, skøde fra Hans P. Thomsen til Hans Jacob Jørgensen, gift med Else Andersen. De boede på matr. nr. 3p Sejrup.

D. 6. juli 1912, skøde fra Hans J. Jørgensen til Frederik Jensen, født i Grædstrup d. 12. apr. 1874, gift i 1900 med Karen Christensen, født d. 14. apr. 1879, datter af Mads Christensen og Bodil Cathrine Jørgensen i Thyregodlund.

D. 21. dec. 1912, skøde fra Frederik Jensen til Christen Pedersen.

D. 29. juni 1915, skøde fra Christen Pedersen til Martinus Svendsen.

D. 21. okt. 1916, skøde fra Martinus Svendsen til Søren Peter Lund.

D. 27. nov. 1917, skøde fra Søren P. Lund til Carl Christian Nielsen.

D. 5. marts 1918, skøde fra Carl Chr. Nielsen til enke Karen Jepsen.

D. 1. apr. 1919, skøde fra Karen Jepsen til Otto G. Nielsen, der også ejede matr. nr. 3d Sejrup.

D. 12. aug. 1919, skøde fra Otto G. Nielsen til Cecilius Pedersen, født d. 21. marts 1859, søn af Peder Johansen og Ane Marie Jensen i Sejrup. Han havde boet i Ø. Nykirke. I 1933 udgik matr. nr. 4g Sejrup af sandflugtsprotokollen og faldt tilbage til matr. nr. 4d, hvorfra den kom.

D. 14. dec. 1951, skifteudskrift læst som adkomst for datter Ane Marie Pedersen, født d. 10. apr. 1889 i Ø. Nykirke. Cecilius Pedersen døde, efter at han et stykke tid før var blevet trampet ned af sine egne køer og aldrig rigtig kom over det.

Matr. nr. 4e Sejrup.

D. 29. aug. 1879, skøde fra Christen Andersen til Augustinus Abrahamsen på matr. nr. 4e Sejrup til forening med matr. nr. 5b og 6c Sejrup.

Matr. nr. 4f Sejrup, skolelodden.

D. 18. marts 1879, skøde fra Christen Andersen til Thyregod-Vester sogneråd på matr. nr. 4f. I lodden indgik også matr. nr. 4h, 4k og 6d Sejrup.

Matr. nr. 4g Sejrup.

D. 20. nov. 1863, udskrift af sandflugtsprotokollen for Vejle amt som adkomst for det offentlige på matr. nr. 4g Sejrup.

Matr. nr. 4k Sejrup.

D. 16. marts 1928, skøde fra Maren Kirstine Christensen til Thyregod sognekommune på matr. nr. 4k til forening med matr. nr. 4f og 4h.

Matr. nr. 4i Sejrup.

D. 4. sept. 1909, skøde fra Maren K. Christensen til Kristiane Magdalene Sørensen.

D. 15. jan. 1913, skøde fra Kristiane M. Sørensen til Peder Jensen.

D. 12. juli 1919, skøde fra Peder Jensen til smedemester N. H. Rasmussen.

D. 11. apr. 1928, skøde fra N. H. Rasmussen til smedemester Hjalmar Andersen.

D. 30. juni 1954, skøde fra Hjalmar Andersen til Søren Christensen.

D. 1. nov. 1957, skifteretsattest for Søren Christensens arvinger som adkomst.

Samme dato, skøde fra arvingerne til traktorhandler og reparatør Kaj Rasmussen.

1993: Egon M. Madsen, Kollemortenvvej 70, Sejrup.

Matr. nr. 4l Sejrup.

D. 7. dec. 1926, skøde fra Maren Kirstine Christensen til Marinus Nielsen.

D. 8. dec. 1952, skifteattest for enke Mette Marie Nielsen som adkomst.

Samme dato, skøde fra Mette Marie Nielsen til Hans Laugesen.

D. 22. apr. 1955, skøde fra Hans Laugesen til Søren Christian Nielsen.

Matr. nr. 4n Sejrup.

Udstykket til Sejrup frysehus, dato mangler.

Matr. nr. 4r Sejrup. Horsbjergvej 17b

Svend Lind

2008: Max Møller til Bente Brødbæk, *****

Matr. nr. 5 Sejrup.

Gården stammer fra den gård, som Søren Mortensen d. 14. juni 1798 købte af Jens Schoutrup på Hastrup for 320 rd.

Søren Mortensen havde opført bygninger på stedet, da han i 1805 solgte Andalgård matr. nr. 4 til Jørgen Pedersen Kudsk.

D. 25. juni 1808 solgte Søren Mortensen gården til sin søn Jørgen Sørensen, efter at der var skrevet købekontrakt d. 30. juni 1807. Htk. 1 td. 4 skp., købesum 69 rd., som Jørgen havde forbundet sig til at betale justitsråd de Thygeson imod at få Søren Mortensens forskrivning ekstraderet. Der var 2 bygninger på stedet, der kaldtes Dalhus. De 2 tørveskifter i den såkaldte Oksenbjerge mose i Jacob Pedersens udflyttede sted medfulgte ligesom besætningen. Aftægt var betinget i kontrakten. Jørgen Sørensen var i 1801 opført i folketællingen som husmand uden jord, han var født i 1774 og døbt d. 14. aug. Han var d. 12. okt. 1800 blevet gift med Ane Andersdatter, født i 1771 i Skerris, datter af Anders Larsen og Dorthe Andersdatter.

Søren Mortensen døde d. 8. aug. 1814, 74 år gl., og Dorothe Jensdatter døde d. 14. nov. 1827, 84 år gl. D. 16. juni 1812 lånte Jørgen Sørensen 150 rd. af gmd. Niels Pedersen, Anesminde, og pantsatte Dalhus som sikkerhed.

D. 16. juni 1821 udstedte Johan Henrich Larsen, tidligere Lille Risager i Vester sogn, nu Sejrup mark i Thyregod sogn, et pantebrev til Anders Nielsen i Åle på 150 rbd. navneværdi og satte et sted på Sejrup mark med htk. 12 skp. i pant. Han boede i Dalhus. Pantebrevet fik den påtegning, at før hans skøde på stedet blev tinglæst, kunne man ikke fra amtet se, at han var berettiget til at pantsætte stedet. Han fik aldrig noget tinglæst skøde på stedet, antagelig har han haft et fæstebrev, men det blev heller ikke tinglæst, han boede der til 1836. Han var født i Linnerup, og han var gift med Johanne Cathrine Jensdatter fra Brande.

D. 26. nov. 1836, skøde fra Jørgen Sørensen på sin ejende gård Dalhus til Rasmus Pedersen fra Hundshoved. Htk. 1 td. 4 skp., undtagen det stykke hedejord, som Jørgen Sørensen skulle beholde i sin livstid, købesum 150 rbd. rede sølv. Jørgens hedelod lå ved Kollemorten skel. Ane Andersdatter var død d. 6. jan. 1832, 61 år gl. Jørgens datter Dorthe holdt hus for ham, til han døde d. 6. juni 1837 som aftægtsmand.

Rasmus Pedersen var d. 28. nov. 1830 blevet gift med Ane, der var født i 1797 i Lille Risager, døbt d. 12. nov., datter af Johan Henrich Larsen. Rasmus skulle også yde aftægt til Johan H. Larsen og hustru, så nogen rettighed må de have haft i stedet. Johan døde d. 4. jan. 1849, 82 år gl. Johanne Cathrine døde d. 16. febr. 1850 af alderdom, 83 år gl.

D. 29. juni 1837, skøde fra Rasmus Pedersen til Hans Jensen fra Thyregodlund på Dalhus med htk. 1 td. 4 skp.

Købesum 200 rbd. rede sølv. Hans Jensen var født d. 1. maj 1799, søn af Jens Hansen i Oddebæk. Han var gift med Kirsten, født i 1798, døbt d. 15. juli, datter af Peder Pedersen, Østergård i Sejrup. De havde haft matr. nr. 8 Thyregodlund. D. 4. juli 1837 overtog Hans Jensen resten af lånet hos Anders Nielsen i Åle, 75 rbd. sedler og tegn.

D. 21. juli 1837 bortlejede Hans Jensen en hedelod ved den østre side af marken til Johan Henric Larsen, mod øst grænsende til Peder Pedersens, mod vest til Hans Jensens agre og mod nord til Jørgen Sørensens lod. Indfæste 50 rbd., årlig leje 1 mark sølv. Lejemålet gjaldt for J. H. Larsens livstid. D. 12. dec. 1838 lånte Hans Jensen 150 rbd. sølv af Søren Rasmussen i Nr. Kollemorten, og d. 16. marts lånte han 250 rbd. sølv i overformynderiet og satte Dalhus i pant med htk. 1 td. 2 skp. 1/4 alb.

D. 12. dec. 1842, skøde fra Hans Jensen til enke Maren Pedersdatter fra Lønå på Dalhus, bestående af parcel nr. 1 med htk. 1 td. 3 fkr. 2½ alb. og nr. 2 med htk. 1 skp. 3/4 alb., købesum 200 rbd. sølv. Rentekammerbevilling af 22. febr. 1842. Maren var født d. 28. apr. 1787, datter af Peder Andersen den ældre. Hun havde været gift med Peder Andersen Riis i Lønå. Hans Jensen flyttede til Ø. Nykirke ligesom forgængeren Rasmus Pedersen. Hans købte Steenagerhus i Oksenbjerg og gik på aftægt allerede i 1852.

Ved matrikuleringen i 1844 fik Dalhus matr. nr. 5 Sejrup. I krattet havde ejeren af matr. nr. 2 ret til gærdselshugst. Ejeren af nr. 5 mente at have ret til tørvegravning i matr. nr. 9, det var ejeren af nr. 9 ikke helt enig i. D. 24. jan. 1844 lånte Maren Pedersdatter 100 rbd. sølv af ungkarl Hans Olesen i Ullerup, der tjente på Grundet, han fik pant i Dalhus.

D. 12. febr. 1849, skøde fra Maren Pedersdatter til søn Anders Pedersen på Dalhus, matr. nr. 5 med nyt htk. 5 skp. 1 fkr. ½ alb., købesum 300 rbd. Anders var født i Lønå i 1814 og døbt d. 9. apr., han blev gift med Johanne Knudsen d. 9. apr. 1853, hun var født d. 2. febr. 1825 i Grarup, datter af Knud Pedersen og Margrethe Clemensdatter. Johanne døde d. 2. sept. 1855, og d. 22. febr. 1856 blev Anders gift med Ida Marie, født d. 21. juni 1831 i Dørken, datter af Johannes Madsen, nu aftægtsmand i Thyregod.

D. 5. jan. 1854 lånte Maren Pedersdatter 150 rbd. i overformynderiet, og hun kaldte sig da stadig ejer af Dalhus, som hun gav sikkerhed i. Der er ingen forklaring på, hvordan det skal forstås.

Anders Pedersen døde d. 19. juni 1870, og d. 19. nov. 1870 blev skiftebrev læst som adkomst for enke Ida Marie Johannesen. D. 15. apr. 1871 blev hun gift med Hans Christian Therkelsen, husmand i Sejrup, født d. 4. apr. 1826 i Sindbjerg, søn af Therkel Jørgensen og Ane Hansdatter i Kokborg. Han var bror til hedeopdyrkeren Jørgen Chr. Therkelsen. D. 1. nov. 1881 døde H. Chr. Therkelsen, hans vielsesattest blev først tinglæst som adkomst for ham d. 11. maj 1885, men et testamente blev tinglæst som adkomst fra Ida Marie d. 3. sept. 1881. Aftægtskonen Maren Pedersdatter døde d. 29. apr. 1882, hun var ellers blevet hjemmedøbt af jordmoderen i 1787, fordi man tvivlede på, at hun kunne leve.

D. 21. jan. 1894, skøde fra Ida Marie Johannesen til søn Johannes Andersen, født d. 26. sept. 1866 i Sejrup. Han var ungkarl med moderen som husbestyrer. Han døde i 1911, og d. 7. febr. 1912 blev skifteudskrift læst som adkomst for hans søstre, Johanne Marie Andersen, gift med Klaus Jeremiassen på Riis mark og Maren Andersen af Uhrskov.

D. 20. jan. 1912 havde de 2 søstre allerede skødet Dalhus til gmd. Frederik Frederiksen Krusborg i Sejrup.

D. 24. maj. 1913, skøde fra Frederik Krusborg til Alfred Rasmussen.

D. 16. febr. 1928, skøde fra Alfred Rasmussen til Kirstine Marie Nielsen på Dalhus som hendes særeje. Hun var gift med Søren Kristian Nielsen, født d. 2. apr. 1884, søn af Vilhelm Nielsen og Ane Marie Hansen i Sejrup. Samme dag blev ægtepagt tinglæst for Kirstine Marie Nielsen, født Pedersen.

D. 22. april 1955, skøde fra Kirstine Marie, født Pedersen, til søn Bent Møller Nielsen.

1993: Karen og Bent Møller Nielsen, Kollemortenvvej 58, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 5 Sejrup.

Matr. nr. 5b Sejrup.

D. 8. apr. 1842, udstykket af Hans Jensen efter bevilling af 22. febr. 1842 og solgt til Niels Hansen fra Sindbjerg, htk. 1 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb., købesum 100 rbd. rede sølv. Hans Jensen forbeholdt sig ret til at tage mergel til eget brug af mergelgraven på parcellen. Niels Hansen var født i 1794, og han var gift med Ane Sophie Sørensdaughter, født i Hvejsel i 1800. De havde før boet i Vonge. D. 11. juni 1842 lånte Niels Hansen 50 rbd. af gmd. Peder Sørensdaughter i Fousing, og d. 11. juli 1845 lånte han 100 rbd. sølv af gmd. Peder Nielsen i Sdr. Tinneth. Han har sikkert selv bebygget stedet. D. 28. okt. 1850 døde Niels Hansen, 56 år gl., og d. 23. nov. 1850 fik hans enke tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 29. dec. 1862, skøde fra Ane Sophie Sørensdaughter til Poul Peter Poulsen, født d. 16. marts 1840, søn af lærer Hans Jacob Poulsen i Enkelund. Matr. nr. 5b havde fået nyt htk. 1 skp. 1 fkr. 2 alb. Købesum 300 rd. Poulsen lånte 150 rd. af gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup. Poulsens kone hed Thomasine Nielsen Kirkelund, men det vides ikke, hvor hun var født.

D. 11. apr. 1868, skøde fra Poul P. Poulsen til tidligere gårdmand i Sejrup Johan Pedersen. Efter at hans første kone var død, var Johan Pedersen d. 30. sept. 1853 blevet gift med Mette Marie Pedersdaughter, født d. 21. marts 1827, datter af Peder Andersen Riis og Maren Pedersdaughter i Lønå. D. 9. febr. 1872 døde Johan Pedersen, 78 år gl., og d. 16. juni 1876 fik enke tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 15. juni 1876 købte hun parcel matr. nr. 6c Sejrup af Marius Chr. Johansen til forening med matr. nr. 5b.

D. 29. aug. 1879, skøde fra Mette Marie Pedersdaughter til Augustinus Abrahamsen, født i 1831 i Gaurslund, gift med Marie Dorthea Jensen, født i 1837 i Vejle. Deres 6 børn var født i Vejle, i Sejrup fik de datteren Karen i 1879. D. 29. aug. 1879 købte Abrahamsen matr. nr. 4e Sejrup af Christen Andersen.

D. 15. febr. 1882, mageskifteskøde fra Augustinus Abrahamsen til Mads Nielsen, der var skrædder. Han døde d. 18. apr. 1884, 47 år gl., hans fødested er ukendt. D. 5. juli 1884 fik hans enke Rasmine Andersen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun var født på Nortvig mark, Nr. Snede sogn d. 6. jan. 1846.

D. 11. april 1885 blev Rasmine Andersen gift med enkemand Anders Andersen i Sejrup, han var født i Uldum d. 8. juli 1840 og havde været gift med Juliane Christensen fra Lindet. 2 af hans små drenge af 1. ægteskab udvandrede til U. S. A. sammen med slægtninge. D. 5. apr. 1887 blev vielsesattesten læst som adkomst for Anders Andersen til matr. nr. 5b m. fl.

D. 9. okt. 1890, skøde fra Anders Andersen til Anders Peter Thomsen, født d. 1. juni 1839 i Ø. Nykirke, gift med Ane Jensen, født d. 3. sept. 1839 i Ø. Nykirke.

D. 1. sept. 1909, skøde fra Anders P. Thomsen til Marinus Lund.

D. 4. aug. 1911, skøde fra Marinus Lund til Kristen Peter Nielsen.

D. 12. dec. 1911, skøde fra Kristen P. Nielsen til Johannes Andersen.

D. 17. apr. 1912, skøde fra Johs. Andersen til Hans Frederik Nielsen.

D. 24. febr. 1914, skøde fra Hans Fr. Nielsen til Peter Nielsen.

D. 25. sept. 1917, skøde fra Peter Nielsen til Ole Nielsen.

D. 8. nov. 1921, skøde fra Ole Nielsen til Karl Madsen Jensen fra Vester.

D. 2. dec. 1929, skøde fra Karl M. Jensen til Peter Olesen Schultz.

D. 20. dec. 1944, skifteudskrift læst som adkomst for P. O. Schultz' arvinger.

Samme dato, arveudlægsskøde til Magda Christensen.

D. 11. apr. 1947, skøde fra Magda Christensen til Karl Møller.

D. 23. sept. 1947, skøde fra Karl Møller til Søren Christensen.

D. 15. febr. 1955, skøde fra Søren Christensen til søn Laurids Otto Christensen.

1993: Else og Laurids Otto Christensen, Kollemortenvvej 60, Sejrup.

Matr. nr. 5c Sejrup.

D. 7. juni 1847, skøde fra Maren Pedersdaughter til Knud Hansen, født i 1820 på Rugsted mark i Ødsted, gift med Marie, datter af Johan Henrich Larsen, Lille Risager og født i 1808, døbt d. 29. maj. Parcel nr. 3 af Dalhus efter bevilling af 22. febr. 1842, htk. 1 skp. 3/4 alb., købesum 100 rbd. sølv. Hendes lavværge underskrev sig bare Pedersen. Knud Hansen lånte d. 11. juni 1847 225 rbd. sølv af gmd. Peder Nielsen i Sdr. Tinneth. Hans svigermor Johanne Jensdaughter boede hos dem til sin død. Knud Hansens børn blev af en eller anden grund ikke døbt i Thyregod kirke.

D. 2. juli 1853, skøde fra Knud Hansen til Nis Fisker Christensen, født i 1806, døbt d. 2. nov., gift med Kirsten Jensdatter fra Uhre. Nis var søn af Christen Andersen og Kirsten Kirstine Nisdatter i Ålbæk. Stedet havde fået nyt htk. 2 alb., købesum 300 rbd. Nis lånte samme dag 250 rbd. sedler og tegn af gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup. Ejendommen var for lille, og Nis måtte tage plads som tjenestekarl.

D. 22. juni 1864, skøde fra Nis F. Christensen til Mikkel Josephsen, født i 1824 i Vile ved Nibe, søn af gmd. Joseph Mikkelsen. Købesum 275 rd., som Mikkel udredede ved at overtage lån 250 rd. fra Kjeld Mathiasen og betale 25 rd. kontant. Mikkel havde været gift med Ane Marie Pedersen i Nørhus, Hindskov, men de var separeret, hvorved han fik 300 rd. tilgode hos hende, og hun beholdt Nørhus.

D. 14. dec. 1866, skøde fra Mikkel Josephsen til Anders Andersen fra Oksenbjerger, født i Uldum i 1840 og gift med Juliane Christensdatter fra Lindet. Købesum 350 rd. Han var allerede flyttet ind året før, da han lånte 50 rd. af hmd. Chr. Christensen i Nr. Kollemorten og satte matr. nr. 5c i pant.

D. 16. juni 1902, udlægsskøde til gmd. Johannes Nielsen i Sejrup. Anders Andersen var flyttet længe før. D. 11. dec. 1866 havde han lånt 100 rd. af gmd. Anders Christensen i Oddebæk, og den samme dag 225 rd. af Kjeld Mathiasen, det var nok mere, end stedet kunne bære.

D. 26. sept. 1902, skøde fra Johs. Nielsen til svigersøn Frederik Kr. Frederiksen til forening med matr. nr. 12a Sejrup.

Matr. nr. 5d Sejrup.

En parcel, der hører under hovedparcellen matr. nr. 5a. Der er foretaget et par udstykninger fra den.

Matr. nr. 5e Sejrup.

D. 15. sept. 1925, udstykket fra matr. nr. 5d af Alfred Rasmussen og solgt til Peder Ove Pedersen, ejer af matr. nr. 9a Sejrup. Htk. 1 fkr. 2 3/4 alb.

D. 26. nov. 1953, skøde fra Peder O. Pedersen til Hans Larsen.

D. 2. febr. 1955, skøde fra Hans Larsen til Hans Christian Højvang.

D. 12. jan. 1960, skøde fra Hans Chr. Højvang til Hans Roed på halvparten af parcellen sammen med matr. nr. 2d Nr. Kollemorten.

Matr. nr. 5f Sejrup.

D. 3. okt. 1925, skøde fra Alfred Rasmussen til de umyndige sønner af Frederik Kr. Frederiksen, Elmar Frederiksen og Johannes Frederiksen, hver med halvdelen af hartkornet 2 fkr. 1/2 alb.

D. 19. maj 1949, skøde fra Johannes Krusborg til Elmar Krusborg på sin halvdel. Til forening med matr. nr. 12a Sejrup.

Matr. nr. 6 Sejrup, Østergård.

Man hører første gang om Østergård d. 3. febr. 1649, da Marie Below på Hastrup pantsatte gården sammen med 2 andre, fæsteren hed Niels Thomsen. Et par år efter, da Marie Below solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, kaldes fæsteren Jens Thomsen, måske har 2 brødre fæstet gården, begge navne bruges også senere, men ikke samtidigt. I Hastrups jordebog fra 1661 står der igen Jens Thomsen, gårdens hartkorn var 5 tdr. 2 skp. 2 fkr., og den årlige landgilde opgives til 1 td. rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Gården hørte under Hastrup i de 150 år, den kan følges som fæstegård, og der er ingen vanskelighed i at følge den fra 1649 til nu.

I matriklen fra 1662-64 er det igen Niels Thomsen, der står som fæster. Htk. var ændret til 5 tdr. 3 skp. 2 alb., og der skulle ydes 1 rd. gæsteri. Der kunne sås 1 1/2 td. rug og 1/2 td. byg, og der avledes 6 læs hø. I matriklen er der indføjet navne på 2 nye fæstere efter Niels Thomsen, nemlig Anders Andersen og Peder Andersen, der kunne være brødre. Kirkebogen giver ingen oplysninger om dem, den begyndte først i 1713. Anders Andersen er nok den samme som Anders Tornvig, der er nævnt i Hans Kaases pantebrev af 3. apr. 1672 til forvalter Peder Hansen på Palsgård. Som navnet viser må han være hentet udefra, men Hastrup havde fæstere vidt omkring. Ejerlavet kaldes Øster Sejrup, da Vester Sejrup stadig brugtes om Dørken.

Jørgen Grubbe Kaas må have haft part i gården, da den også nævnes i et af hans pantebreve. I 1683, da den ny matrikel blev forberedt, var Anders Andersen stadig fæster. Hartkornet blev omvurderet til 3 tdr. 6 skp. 1 alb. 1 penning. Jorden kaldes skarp, der avledes 6 læs mosefoder, og der var græsning til 2 hoveder. I den endelige matrikel, der blev færdig i 1688 blev hartkornet fastsat til 4 tdr., der var det største htk. i Sejrup. Anders Andersen står i matriklen, men i en skatteliste fra 1687 er Christen Pedersen fæster, han er nok den rigtige. Han opgav sin besætning til 1 fole under 3 år. Der var en Christen Pedersen mere i Sejrup, men han brugte tilnavnet Naldal.

Da amtmand Knud Gedde havde købt Hastrup på auktion i 1697, udstedte han et pantebrev, dateret 18. marts 1697, og der står Anders Thornvig og Christen Nielsen som fæstere på Østergård. Det må være forældede navne, for en jordebog fra samme år havde stadig Christen Pedersen, men Chr. Nielsen har altså været fæster sammen med A. Thornvig. På en af de andre gårde var der en Lille Christen Nielsen.

Omkring 1700 var der en fæster, der hed Rasmus Sørensen, men han var der kun i få år. I 1705 eller måske et par år før kom Peder Jensen, også kaldt Peder Skærhoved, og han var en kendt mand. Han har nok været født omkring 1650, da han kort efter 1687 blev birkedommer ved Hastrup birk. Den stilling beholdt han, efter at han blev fæster på Østergård. Han optrådte også som stokkemand ved herredstinget i Givskud og som vidne ved handler og andre forretninger. Hans medarbejder ved birket birkeskriveren Christen Graversen var også blevet gårdfæster i Sejrup, så hele retsvæsenet var samlet der.

Peder Jensen var gift med Karen Madsdatter, der var født i 1660, hun var muligvis fra Sejrup, siden præsten vidste så god besked med hendes alder. Da Peder Jensen døde i 1722 og blev begravet d. 2. april, står der ikke noget om hans alder, og ikke en gang hans navn er nævnt, det skal findes i andre kilder. Der er nok ingen tvivl om, at han var søn af Jens Nielsen, der var fæster i Skærhoved, Give sogn, i sidste halvdel af 1600-årene.

Karen Madsdatter overtog fæstet, og hun stod som fæster til 1733, så blev det overtaget af hendes søn Mads Pedersen, kaldt Mads Østergaard, der var født i 1701. Antagelig er han samme år blevet gift med Maren Lassdatter fra Ejstrup, hvor der ikke findes kirkebøger fra den tid, men hun var helt sikkert datter af gårdfæster Lass Andersen i Hedegård. De fik 10 børn, men i 1751 døde Maren Lassdatter, da hun fik det sidste, hun blev begravet d. 16. dec. 41½ år gl.

Mads Pedersen blev straks efter gift med enke Anne Mortensdatter, der var født i Hesselbjerg i 1707, datter af Sidsel og Morten Christensen. Hun havde været gift med Peder Madsen i Brande, der var død omkring 1750, og med til Sejrup havde hun en lille søn Morten på 4 år, han blev derved stavnsbundet under Hastrup. Da han blev voksen, blev han uddannet som snedker og ønskede at videreudanne sig i en købstad. Han søgte derfor fripas fra Hastrup og fik det også bevilget af Anders Bagger. Ordlyden er bevaret, fordi Morten Pedersen for en sikkerheds skyld lod det tinglyse. Han boede senere hos sin svoger Troels Jørgensen i Store Sandfeld, men blev så gårdfæster i Ejstrup. Anne Mortensdatters søster Mette var gift med Jens Hansen Borup i Thyregodlund, Thyregod-slægtens stamfar. Hendes datter Zidsel var gift med Jens Christensen, Haurballegård i Lindet, og den anden datter Mette var gift med Troels Jørgensen.

Peder Jensens enke Karen Madsdatter døde i 1739 og blev begravet d. 15. marts. Mads Pedersen havde en søn Peder, der var født i 1734 og døbt d. 26. apr. Han blev gift med Lene Mathiasdatter fra Dørken d. 11. okt. 1761, hun var født i 1743 og døbt d. 30. juni, datter af Mathias Frandsen. Peder Madsen blev fæster sammen med faderen i 1761. Mads Pedersens datter Anne døde hos familien i Hedegård i 1762, i kirkebogen er hun indført som Peder Madsens datter, men det var hans søster. En anden søster var død året før, deres alder i kirkebogen passer ikke. Anne Mortensdatter døde i 1770 og blev begravet d. 12. dec. Mads Pedersen døde i 1772 og blev begravet d. 25. okt. Der boede en husmand Peder Madsen i Sejrup fra ca. 1762, det ser ud til, at han havde nogle agre fra Søndergård, han må ikke forveksles med manden på Østergård, men det ser ud til, at han er rejst før 1770.

Østergård måtte afgive 4 skp. htk. til de andre gårde, da de blev gjort lige store efter 1760, fra den tid havde den 3 tdr. 4 skp. htk. som de andre. Lene eller Malene Mathiasdatter døde i 1773 og blev begravet d. 31. jan. 29½ år gl. D. 19. marts 1773 blev Peder Madsen trolovet med Kirsten Pedersdatter Fuglsang, der tjente i Hastrup mølle ved Johan Raun Bering. Hun var født i Kokborg i 1729 og døbt d. 11. dec., datter af Peder Pedersen Hole den yngre. Inden vielsen døde Peder Madsen og blev begravet d. 26. maj 1773, som før nævnt var der ualmindelig mange dødsfald det år. Trolovelsen var retsgyldig, og Kirsten blev på gården, det blev senere hendes søn Peder, som hun havde før trolovelsen, der kom til at overtage gården.

D. 30. juni 1773 blev Kirsten trolovet med Peder Sørensen, født i 1744, døbt d. 22. nov., søn af Søren Pedersen i Ålbæk. De blev gift d. 24. okt. 1773. Peder Sørensen overtog fæstet af Østergård. De 4 andre gårde i Sejrup gjorde halv hoveri og betalte 3 rd. 2 mk. i landgilde. Ved Østergård nævnes ægt og arbejde, men landgilden var 6 rd. Under Anders Bagers tid på Hastrup blev landgilden for alle 5 gårde sat op til 7 rd. 2 mk. Indfæstningen eller stedsmål var 32 rd., når der kom en ny fæster.

I 1792 fik Sejrup sin jord udskiftet, alle gårdene var lige i hartkorn, men det betød ikke, at de var lige store i areal. Jorden blev vurderet i alle fald eller åse i en skala fra 1 til 24, hvis en gård fik for lidt i ager og eng, fik den et større areal i hede og krat. Vurderingen blev foretaget af udenbys, upartiske bønder, opmålingen blev foretaget af Hans Christensen, Fløjstrup, og for selve udskiftningen stod stiftslandinspektør Haar fra Århus.

Udskiftningen blev tilendebragt, men dokumenterne blev væk, muligvis på Hastrup, og det var meningen, at der skulle ske en ny udskiftning. Alle bønderne i Sejrup, også den ene selvejer, skrev under på en erklæring, hvor de frabad sig en ændring, da de var tilfredse med de lodder, de havde fået tildelt. Erklæringen blev tinglyst og taget til følge i 1796.

Østergård fik sin lod fra byen mod øst og sydøst til Ø. Nykirke skel. Ved matrikuleringen, der blev afsluttet d. 1. jan. 1844, fik gården matr. nr. 6. Den første parcel, der blev frasolgt, fik selvstændigt matr. nr. 12.

D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Schoustrup på Hastrup til fæster Peder Sørensen på hans iboende fæstegård i Sejrup med htk. 3 tdr. 4 skp., som den nu var udskiftet af fællesskabet. Købesum 370 rd. Samme dag udstedte Peder Sørensen en obligation på 298 rd. til justitsråd de Thygeson på Matstrup. Der gik 27 år, inden skødet blev tinglæst.

D. 26. apr. 1800, skøde fra Peder Sørensen til Peder Pedersen, som han kalder sin søn, på sin ejendomsgård i Sejrup, købesum 298 rd. Det blev påtalt, at det tidligere skøde endnu ikke var tinglæst. Peder Pedersen var født på anneksgården i Vester i 1759 og døbt d. 11. maj., søn af Kirsten Pedersdatter, men blev altså betragtet som søn af Peder Sørensen. Han blev d. 20. sept. 1788 trolovet med Maren, der var født i 1764, døbt d. 22. juli, datter af Christen Vorgod Iversen, Vestergård i Thyregod. De blev gift d. 9. nov., og i en del år var de fæstere på den gård i Thyregod by, der senere gik under navnet "Ths. Grynderups Gaard" efter en velstående mand, der ejede den. D. 25. juni 1806 lånte Peder Pedersen 75 rd. af farver Christian Brandt i Horsens. Da var hans eget skøde ikke tinglæst endnu. Han havde d. 13. juni 1803 købt gårdens tiender af nævnte Thomas Grynderup, der havde købt hele Thyregod sogns tiender af Jens Schoustrup. Peder Pedersen måtte betale 200 rd. for sine tiender. Peder Sørensen døde som aftægtsmand i 1808 og blev begravet d. 7. febr. Kirsten Pedersdatter døde i 1813 og blev begravet d. 26. aug.

Peder Pedersen døde d. 21. marts 1819, og Maren Christensdatter overtog gården ved skiftet. D. 3. maj 1823 fik hun bevilling fra rentekammeret til at udstykke gården. D. 6. juli 1825 solgte hun parcel nr. 2 til sin søn Peder Pedersen med htk. 1 td. Købesum 50 rbd. sedler. Der var endda bygninger på parcellen, der blev til matr. nr. 12 Sejrup. Der manglede attest fra skifteretten, så man kunne se, at hun havde ret til at sælge parcellen.

D. 11. juli 1825, skøde fra Maren Christensdatter til søn Johan Pedersen på hovedparcellen med htk. 2 tdr. 4 skp. Købesum 175 rbd. sedler. Aftægtskontrakt blev oprettet samtidigt. Begge skøder blev skrevet med hendes lavværge pastor Rahbeks samtykke, og Anders Nielsen Kartborg skrev dem, og Marens bror Morten Christensen i Kokborghuse var vidne. Johan Pedersen var født i 1793 og døbt d. 22. sept., han var gift med Ane Marie, født i 1802 og døbt d. 29. aug., datter af Thomas Laursen og Ane Nielsdatter på Anesminde. De blev gift d. 15. jan. 1822.

D. 9. juli 1823 kvitterede Johan Pedersen for arv 205 rbd., der var tilfaldet hans kone efter hendes forældre og hendes morfar Niels Pedersen på Anesminde. Aftægtskone Maren Christensdatter døde d. 25. maj 1831, 67 år gl. Ane Marie Thomasdatter døde d. 24. sept. 1845, men først d. 23. juli 1853 var der skifte efter hende. Johan Pedersen blev i 1853 gift med Mette Marie Pedersdatter fra Lønå. Hans umyndige børn Marius Christian og Laurs Ingo fik hver tillagt 300 rbd. i arv, og deres morbror Niels Peter Thomsen i Hornborg blev beskikket som værge for dem.

D. 23. dec. 1853 skødede Johan Pedersen hovedparcellen matr. nr. 6a til sin søn Peder Johansen, htk. 2 tdr. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 1200 rbd. D. 5. jan. 1854 lånte Peder Johansen 600 rbd. i overformynderiet. Johan Pedersen havde frataget parcel matr. nr. 6b, og der byggede han.

Peder Johansen var født d. 2. marts 1826, og d. 18. sept. 1852 var han blevet gift med Ane Marie, født d. 13. febr. 1828 og datter af gmd. Jens Peter Thomsen i Lindet. Der var 9 børn i ægteskabet: Jens Peter, født d. 6. febr. 1853. Johan, født d. 23. febr. 1857. Cæcilus, født d. 21. marts 1859. Thomas Peder, født d. 31. dec. 1866. Marie Kirstine, født d. 25. febr. 1861. Thomasine, født d. 19. jan. 1863. Petrea Marie, født d. 12. maj 1864. Ane Marie, født d. 13. aug. 1869. Mette Marie, født d. 13. jan. 1872. Ane Marie Jensen døde d. 1. nov. 1876. Derefter klarede Peder Johansen sig med sønnen Cæcilus og en pige, men de yngste børn var også hjemme.

D. 30. aug. 1889, skøde fra Peder Johansen til søn Thomas Peder Pedersen, der i 1892 blev gift med Anne Jensen, født d. 28. juni 1866 i Grædstrup, Ring sogn. Foruden deres egne børn havde de plejesønnen Jens Jensen Veng, der blev udlært som snedker. Deres eneste søn Peder Johannes Pedersen, der var født d. 5. sept. 1904, døde som ung.

D. 17. apr. 1929, skøde fra Thomas Peder Pedersen til svigersøn Hans Larsen Hansen, gift med Kathrine Marie Pedersen, født d. 20. jan. 1899. Den næste ejer var deres svigersøn Henning Andersen.

1993: ejer Søren B. Holm, Kollemortenvvej 63, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 6 Sejrup.

Matr. nr. 6b Sejrup.

D. 23. dec. 1853 solgte Johan Pedersen hovedparcellen til sin søn og beholdt selv matr. nr. 6b Sejrup med htk. 6 skp. 3 fkr. Efter at hans første kone var død, var han d. 30. sept. 1853 blevet gift med Mette Marie, født d. 21. marts 1827, datter af Peder Andersen Riis og Maren Pedersdatter i Lønå. De fik børnene Ane Marie, Christen og Martin.

D. 25. apr. 1866 lånte Johan Pedersen 200 rd. af aftægtsmand Jens Madsen i Kirkehus i Vester sogn. I 1881 kvitterede Jens Madsens svigersøn Lars Nielsen i Risager for indfrielse af lånet.

D. 11. apr. 1868, skøde fra Johan Pedersen til søn af 1. ægteskab Marius Christian Johansen, født d. 13. okt. 1837, gift med Maren Nielsen, født i Åle i 1842. Johan Pedersen købte matr. nr. 5b Sejrup og flyttede dertil, og der døde han d. 9. febr. 1872, 78 år gl. D. 15. juni 1876 skødede Marius Chr. Johansen parcel matr. nr. 6c til sin stedmor Mette Marie til forening med matr. nr. 5b.

D. 24. apr. 1897, skøde fra Marius Christian Johansen til brorsøn Cæcilius Pedersen, født d. 21. marts 1859, gift i 1882 med Jørgine Hansen, født d. 4. apr. 1855 i Langskov. De havde i nogle år boet i Ø. Nykirke.

D. 17. dec. 1920, skøde fra Cæcilius Pedersen til søn Peder Johan Pedersen, født d. 28. aug. i Ø. Nykirke.

D. 14. juni 1956, skøde fra Peder Johan Pedersen til svigersøn Poul Djernæs Søholm. Peder J. Pedersen købte den gamle pøgeskole på Solsortevej af lærer Carl Jørgensen.

1993: ejer Johanne og Poul D. Søholm, Kollemortervej 61, Sejrup.

Matr. nr. 6c Sejrup.

D. 2. okt. 1874 blev parcellen udstykket fra matr. nr. 6b, og d. 15. juni 1876 solgt af Marius Chr. Johansen til stedmor Mette Marie Pedersen til forening med matr. nr. 5b Sejrup.

D. 29. aug. 1879 solgte Mette Marie ejendommen til Augustinus Abrahamsen fra Gaurslund, gift med Marie Dorthea Jensen. Mette Marie var i 1880 husbestyrerinde for sin bror Niels Pedersen i Sejrup, men inden 1890 ser de ud til at have forladt sognet.

Matr. nr. 6e Sejrup.

D. 12. dec. 1916, skøde fra Thomas Peder Pedersen til købmand Peder Rasmussen.

D. 16. marts 1929, skøde fra Peder Rasmussen til købmand N. P. Christensen.

D. 25. okt. 1929, skøde fra N. P. Christensen til købmand Magnus Andreasen.

D. 26. jan. 1932, tvangsauktion afholdt over købmandsforretningen.

D. 25. okt. 1935, fogedudlægsskøde til købmand Nicolai Petersen.

D. 28. juli 1943, skøde fra Nicolai Petersen til Maja Schlosser.

D. 20. apr. 1944, skøde fra Maja Schlosser til købmand Niels Anker Christian Jensen.

D. 24. sept. 1945, skøde fra N. Anker Chr. Jensen til Hans Sørensen.

1993: ejer Jenny Magna Sørensen, Kollemortervej 67, Sejrup.

Matr. nr. 6f Sejrup.

D. 12. dec. 1916, skøde fra Thomas Peder Pedersen til frk. Jensine Jensen.

D. 14. okt. 1939, skifteudskrift læst som adkomst for enke Ane Pedersen, Anders Peter Jensen, Barbara Sørensen og Karoline Madsen.

D. 16. okt. 1939, skøde fra arvingerne til Gyde Christian Larsen, født d. 16. apr. 1866 i Sejrup.

D. 30. juni 1944, skifteretsattest læst som adkomst for enke Karen Larsen, født Andreasen d. 10. jan. 1875 i Ø. Snede.

D. 30. juni 1944, skøde fra Karen Larsen til datter Amalie Larsen.

1993: ejere Amalie og Johannes Jørgensen, Kollemortervej 65, Sejrup.

Matr. nr. 7 Sejrup.

D. 16. juni 1797, udstykket fra Søndergård af Jørgen Jensen efter rentekammerets bevilling af 18. febr. 1797 og solgt til agtbare Anders Larsen. Htk. beregnet af landinspektør Haar til 1 td. 3 fkr., købesum 180 rd. med dertil leverede bygninger og avl. Til vitterlighed underskrev Errich Philipusen og Jacob Jensen i Kokborg. Anders Larsen lånte d. 21. juni 1798 150 rd. af gmd. Jens Christensen i Tinnest. D. 13. juni 1804 købte han gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by. D. 3. juli 1805 lånte han 297 rd. 2 mk. 3 5/6 sk. i overformyndieret.

Anders Larsen var født i Gludsted i 1769, men hans mor boede nu i Vonge. Han var d. 10. okt. 1792 blevet gift i Brande kirke med Ane Clemensdatter, datter af Clemen Andersen og Karen Pedersdatter i Skerris. De fik datteren Ane Margrethe i 1798, hun døde 2 år gl. Igen en datter af samme navn i 1800, en søn Clemen i 1804, Kirsten Marie i 1808 og Niels i 1811. Lars og Karen var født, inden de kom til Sejrup. D. 9. maj 1826 døde Ane Clemensdatter, 60 år gl. Samme år blev Anders Larsen gift med Ane Thomasdatter fra Brande, hun var født i 1789. De fik sønnen Thomas i 1828, han døde i 1830.

D. 28. sept. 1836 døde Anders Larsen, 67 år gl. Ane Thomasdatter beholdt gården, og d. 19. aug. 1838 blev hun gift med aftægtsenkemand Niels Pedersen fra Farre, han var født i Lindeballe i 1795. D. 5. okt. 1836 var der givet arveafkald til Anders Larsen og hustru fra Lars, Clemen og Niels Andersen samt fra Peder Andersen i Ildved, gift med

Ane Margrethe Andersdatter. Karen, der var gift med Søren Jensen i Sejrup, nævnes ikke. Niels Pedersen udstedte d. 17. sept. 1838 en obligation på 200 rbd. til gmd. Niels Olesen i Oksenbjerger.

Ane Thomasdatter døde d. 26. dec. 1839, 50 år gl. Niels Pedersen, enkemand for 2. gang, blev d. 14. maj 1840 gift med Birthe Marie Jensdatter i Sejrup, født i 1789 i Ø. Nykirke. Hun var enke efter Friderich Pedersen i Sejrup. I 1840 købte Niels Pedersen matr. nr. 1b Sejrup af Thomas Madsen, men solgte omgående videre til Hans Jensen, der var gift med Mette, Niels Pedersens steddatter, der var født d. 13. maj 1818. De var blevet gift d. 11. dec. 1838. Niels Pedersen havde en stedsøn i sit 2. ægteskab, det var Christen Thomsen, der opholdt sig på gården. Der blev gjort udlæg i matr. nr. 7 for arv til Birthe Maries 2 børn, da hun døde d. 20. okt. 1843. Ved skiftet d. 6. dec. 1843 fik Peder Frederiksen 150 rbd. 1 mk. 7 1/3 sk., og hans søster Else fik 75 rbd. 11 2/3 sk. Mette var nok holdt skadesløs.

D. 1. apr. 1844 blev Niels Pedersen gift for 4. gang, hans kone Ane Marie Hansdatter var født i Give i 1810. Hun var enke og havde en søn Ole med til Sejrup. Christen Thomsen var rejst.

D. 20. juni 1846 mageskiftede Niels Pedersen med Kjeld Mathiasen, der var født i Grarup i 1814, men ejede et husmandssted i Oksenbjerger. Han var gift med Karen Nielsdatter, født i Oksenbjerger d. 19. sept. 1827, datter af Niels Olesen, der var en velhavende mand. Kjeld Mathiasen står også som långiver i mange dokumenter, han var medlem af sogneråd og skolekommission. Der var mange børn i hans ægteskab med Karen, men det blev en svigersøn, der overtog gården. Johannes Peter Christensen, der var født i Harild, Ejstrup sogn d. 23. maj 1851, blev d. 15. juli 1887 gift med Ane Marie Kjeldsen, født d. 5. maj 1849.

D. 8. nov. 1886, skøde fra Kjeld Mathiasen til Johannes Peter Christensen. Aftægtskontrakt blev oprettet samme dag. Kjeld Mathiasen døde d. 10. dec. 1886, 71 år gl. Karen Nielsdatter levede endnu i 1906 som aftægtskone hos Johs. P. Christensen. D. 12. sept. 1909 købte Johs. P. Christensen matr. nr. 9d Sejrup af Dortinus Troelsen i Sejrup og lagde den til 7a.

D. 20. juni 1916, skøde fra Johs. P. Christensen til Søren Christian Nielsen fra Sejrup. Johs. P. Christensens eneste barn, datteren Karen Johanne, født d. 22. jan. 1891, blev gift Søsted.

D. 23. marts 1918, skøde fra Søren Chr. Nielsen til Lars Marius Larsen.

D. 4. juni 1919, skøde fra Lars M. Larsen til Niels Hansen Jensen.

D. 13. nov. 1919, tinglæst d. 8. okt. 1925, skøde fra Niels Hansen Jensen til Thomas Marinus Nørtoft. Den næste ejer var hans søn Søren Peter Nørtoft.

1993: ejer Ove Nielsen, Vejle.

Udstykning fra matr. nr. 7 Sejrup.

Matr. nr. 7b Sejrup.

D. 5. apr. 1911, skøde fra Johannes Peter Christensen til Søren Christian Nielsen på matr. nr. 7b Sejrup til forening med matr. nr. 9a Sejrup.

Matr. nr. 8 Sejrup.

D. 26. juni 1797, skøde fra Niels Pedersen til Jørgen Christensen på den parcel af den gård, som Hans Møller beboede, og som ved landinspektør Haar var beregnet til htk. 5 skp. 3 fkr. 2 alb., udstykket efter rentekammerets bevilling af 25. febr. 1797. Købesum 130 rd. Der var bygning på parcellen.

Samme dag, skøde fra Jørgen Jensen til Jørgen Christensen på den parcel af samme gård, som landinspektør Haar havde beregnet til htk. 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. Købesum 100 rd. Jørgen Jensen havde købt parcellen af Niels Pedersen d. 23. juni 1797 for 30 rd., og de havde nedbrudt 7 fag af Hans Møllers gård og flyttet dem ud på Langbjerg og kaldte derfor stedet for Langbjerghus. Det var et egebindingsværkshus med klinede vægge og tag af lyng og strå.

Jørgen Christensen, kaldet Jørgen Alsted, var født i 1756, antagelig i Ø. Nykirke. Han blev trolovet med Apolone Jensdatter i Sejrup d. 17. marts 1797, og d. 11. apr. 1797 blev de gift. Apolone boede da allerede i Langbjerghus, hun var født i Sejrup i 1741, hjemmedøbt og fremstillet i kirken d. 29. okt., datter af Jens Jørgensen og Karen Jensdatter. D. 13. juni 1803 købte Jørgen Christensen gårdens tiender for 60 rd. 11 sk. af Thomas Grynderup i Thyregod. Det samlede htk. var 1 td. 1 fkr. ½ alb.

Jørgen lånte 190 rd. af Johannes Bentzen i Styvel. D. 4. juni 1805 meddelte han arveafkald efter sin svoger Jørgen Jensen, Søndergård.

D. 13. aug. 1823, skøde fra Jørgen Christensen til Søren Jensen Kjærgaard, der udbetalte 5 rbd. sedler eller 4 rbd. sølv og overtog lånet hos Johs. Bentzen. Han forpligtede sig til at yde Apolone og Jørgen aftægt. Pastor Rahbek og Anders Kartborg var vidner. Søren Jensen var Apolones brorsøn, han var født i Kjærgård i 1782, døbt d. 29. aug., søn af Jens Jensen og Sidsel Maria Sørensdatter, der siden blev skilt. Søren opholdt sig i Hornborg, da han d. 4. apr. 1823 blev gift med Karen, der var født i Hvejsel i 1794 og datter af Anders Larsen og Ane Clemensdatter, der flyttede til Sejrup. Apolone Jensdatter døde d. 7. febr. 1830, der står at hun blev 91 år, det var nu knap nok. Jørgen Christensen døde d. 8. nov. 1830, 74 år gl.

D. 1. juni 1846 udstedte Søren Jensen en obligation på 110 rbd. til skrædder Peder Jepsen i Jelling, og tidligere havde han lånt 190 rbd. af samme mand, det kunne være lånet hos Johs. Bentzen, der er transporteret. Ved den ny matrikel i 1844 blev htk. forhøjet til 1 td. 3 skp. 1 fkr. 1/4 alb.

D. 9. apr. 1851, skøde fra Søren Jensen til Jens Christian Jacobsen, der skulle betale 500 rbd. samt overtage lån 300 rbd. hos Peder Jepsen i Jelling og yde aftægt. Jens Chr. Jacobsen var født i Hvejsel i 1795 og gift med Ane Christensdatter, født i Ejstrup sogn i 1795. De havde boet i Givskud og en kort tid været ejere af Søndergård i Sejrup. Søren Jensen døde d. 1. nov. 1852, 70 år gl. Karen Andersen boede derefter sammen med en datter og en plejedatter. Jens Chr. Jacobsen flyttede fra gården, inden han solgte den og flyttede til Sdr. Kollemorten. I stedet boede den tidligere kromand i Hjortsballe Niels Laursen på gården med 2 børn og 1 tjenestepige.

D. 26. juni 1855, skøde fra Jens Chr. Jacobsen til Hans Peder Pedersen på matr. nr. 8 Sejrup, købesum 2200 rd. rigsmønt. Køberen skulle overtage aftægten. H. P. Pedersen udstedte en række obligationer, alle dateret d. 26. juni 1855: 1. 300 rd. rm. til skrædder Peder Jepsen i Jelling. 2. 800 rd. rm. til gmd. Troels Andersen i Oksensbjerg. 3. 500 rd. rm. til tjenestekarl Jens Frederik Lauritzen Skov i Hopballe, (det var kromandens søn). 4. 400 rd. rm. til Niels Lauritzen i Riis.

Hans P. Pedersen var født i 1826 i Hvirring, han overtog også forpagtningen af Vester mølle og overlod pasningen af gården til sin kone Mette Marie Madsen, født i 1827 i Grædstrup. Til hjælp havde hun en ung bestyrer fra Ø. Nykirke og Karens søn Jens. Karen Andersen boede stadig på aftægt med en ny plejedatter. Mette Marie Madsen døde d. 5. sept. 1862, 36 år gl. D. 29. maj 1863 blev Hans P. Pedersen gift med Else Marie Christensen, der tjente på gården, hun var født d. 9. jan. 1835 og datter af husmand Christen Pedersen og Marie Madsdatter i Thyregodlund og altså kusine til C. A. Thyregod.

D. 1. aug. 1863 fik H. P. Pedersen indføjet i aftægtskontrakten, at der med udtrykket arvinger og efterkommere i kontrakten kun mentes Søren Jensen endnu levende enke. Det stadfæstedes af Karen Andersen. D. 22. febr. 1861 havde H. P. Pedersen udstedt en obligation på 3000 rd. til gårdmand Mads Christensen i Give.

D. 28. juni 1867, skøde fra Hans Peder Pedersen til Berthold Anton Lunding fra Give på matr. nr. 8 Sejrup. Købesum 3700 rd. rm. Også han skulle overtage aftægtskontrakten. Han var født i Oksenvad i 1833 og gift med Juliane Dorthea Madsen, født i Give i 1838. Han flyttede ind i gården med sin familie, deriblandt den 4-årige søn Steffen Lunding, senere en kendt forretningsmand i Vejle. Karen Andersen må være flyttet fra Sejrup inden 1870, hun døde ikke i Thyregod sogn. Hans P. Pedersen købte en gård i Sdr. Kollemorten.

D. 5. nov. 1872, skøde fra Berthold A. Lunding til Villum Jensen, købesum 4000 rd. rigsmønt. Villum udstedte samme dag en obligation på 3000 rd. til Lunding, der var flyttet til Give. Villum Jensen var født d. 28. nov. 1845 i Ø. Nykirke og gift med Mette Kirstine Jensen, født d. 4. apr. 1851 i Ø. Nykirke. De blev gift i 1872.

D. 13. apr. 1914, skøde fra Villum Jensen til Kristen Jensen.

D. 27. febr. 1918, skøde fra Kristen Jensen til Johannes Egeberg.

D. 29. marts 1919, skøde fra Johannes Egeberg til Niels J. Pedersen, kaldt Daugaard. Han var gift med Augusta Katrine Kristensen, født d. 14. febr. 1893, datter af Jørgen Christensen og Petrine Bjerre Pedersen, Uhre, Brande sogn.

D. 15. april 1947, skøde fra Niels J. Pedersen (Daugaard) til Viggo Nielsen.

1993: Aage Brødsgaard, Øster Dørkenvej 14, Sejrup.

Udstykning fra matr. nr. 8 Sejrup.

Matr. nr. 8b og 8c Sejrup.

D. 20. nov. 1917, skøde fra Kristen Jensen til Christian Christensen og Jens Christian Rørby på matr. nr. 8b og 8c Sejrup.

D. 13. dec. 1922, skøde fra Christian Christensen og Jens Christian Rørby til Niels Ingemann Pedersen (Daugaard), til forening med matr. nr. 8a igen.

Matr. nr. 9 Sejrup.

D. 16. juni 1797, skøde fra Jørgen Jensen, Søndergård, til agtbare Jacob Pedersen på den parcel af Søndergård, der af landinspektør Haar var beregnet til htk. 3 skp. 1 alb., og efter rentekammerbevilling af 18. febr. 1797 var udparcelleret med bygning, nu kaldt Bankhus. Købesum 99 rd. danske. Jacob Pedersen var af Hole-familien, han var født i 1760, døbt d. 20. april, søn af Peder Christensen og Birthe Villumsdatter i Thyregodlund. Hans bedstefar Christen Pedersen Hole, der var født i 1668, havde endda været med ved dåben. Jacob var gift med Karen Pedersdatter, der var født i Uhre, Brande sogn i 1753, hendes far var gårdfæster. De havde boet i Hindskov og Thyregodlund, i 1792 kom de til Sejrup. Jacob Pedersen lånte de 99 rd. til købet af Schmidt på Mindstrup.

I folketællingen i 1801 stod Jacob Pedersen opført som enkemand, det er forkert, for Karen Pedersdatter overlevede ham og døde først d. 25. marts 1836 i den høje alder 82 år.

D. 28. dec. 1819, skøde fra Jacob Pedersen til Hans Nielsen Møller fra Vester, han var snedker. Købesum 50 rbd. rede sølv. Hans Nielsen var født i 1780, hjemmedøbt og fremstillet i kirken d. 28. maj, søn af Niels Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, Østerlund. Hans Nielsen blev gift 1. gang med Karen Nielsdatter fra Rørbæk, men de blev skilt, og d. 20. dec. 1818 blev han gift med Marie Cathrine, født d. 4. marts 1788 i Hindskov, datter af Jacob Pedersen.

D. 11. juni 1832 lånte Hans Nielsen 100 rbd. sølv af pastor Rahbek i Thyregodlund, og d. 8. dec. 1840 lånte han 150 rbd. af pastor Rahbeks søn, møller Jacob Peter Rahbek i Hastrup mølle. Jacob Pedersen døde som aftægtsmand i Sejrup d. 6. febr. 1832, og hans enke Karen boede hos svigersønnen, men de sidste år fik hun understøttelse af sognet.

D. 8. maj 1842 bortlejede Hans Nielsen et tørveskifte på 20x40 favne til Søren Madsens enke i Hornun by for 4 rbd. 4 sølv en gang for alle og 1 rbm. årlig i grundskat. D. 13. juni 1842 bortlejede han et dito til gmd. Peder Nielsen i Myllerup for 12 rbsk. årlig. Begge lejemaal strakte sig over 99 år.

Hans Nielsen døde d. 6. apr. 1842, 62 år gl., men hans enke drev stedet videre i nogle år. D. 22. dec. 1843 lånte hun 190 rbd. af møllersvend Anders Nielsen i Hastrup mølle og stillede Bankhus som sikkerhed på 1. prioritet.

D. 14. maj 1847, skøde fra Marie Cathrine Jacobsdatter til svigersøn Jens Christensen fra Oksenbjerge på Bankhus med nyt htk. 4 skp. 2 fkr. 2 alb., købesum 500 rbd. sølv. Jens Christensen, der tit blev kaldt Jens Jonassen, var født i Give i 1815, han var d. 8. febr. 1844 blevet gift med Mette Cathrine Hansdatter, født i Sejrup d. 18. dec. 1822. Han var tømrer, men kaldtes også snedker og smed.

D. 15. maj 1847 lånte han 419 rbd. 3 mk. 4 sk. i Vejle købstads overformynderi og satte Bankhus med nyt matr. nr. 9 Sejrup i pant. Stedet var kort forinden blevet vurderet til 900 rbd. D. 28. okt. 1853 lånte han 50 rbd. af enke Maren Nielsdatter i Oksenbjerge, allerede d. 28. juni 1855 indfrieede han lånet. D. 24. juni 1856 lånte han 400 rd. af gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup og satte matr. nr. 9 i pant, nu med htk. 2 skp. 3 fkr. 3/4 alb. efter udstykning. D. 30. dec. 1861 lånte han yderligere 100 rd. af Kjeld Mathiasen, og d. 24. febr. 1863 50 rd. af samme mand. Htk. var da kommet ned på 1 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb. Marie Cathrine Jacobsdatter tillod samme dag, at hendes aftægt måtte træde tilbage for obligationen.

Jens Christensen havde frasolgt matr. nr. 9b og 9c til sin svoger Søren Chr. Hansen og bortlejet 2 moseskifter til ham i 50 år, leje 20 rd., årlig afgift 8 sk. Man får det indtryk, at det har knebet med økonomien. Mette Cathrine Hansdatter døde d. 19. maj 1863, 40 år gl. Hendes mor Marie Cathrine Jacobsdatter døde d. 25. dec. 1867, 79 år gl. som aftægtsenke hos Jens Christensen, der da stadig boede i Sejrup. Det ser ud til, at han har prøvet på at sælge ejendommen, inden han flyttede til Thyregod by. Søren Jensen Green, der var født i 1827 i Grene sogn, skrev i 1869 til sognerådet i Thyregod for at få støtte til at underholde den sindssvage Jacob Hansen, som han havde overtaget ved købet af Jens Jonassens hus i Sejrup. Hans forsørgelse hvilede nemlig som en byrde på huset.

Jacob Hansen var Jens Jonassens svoger, der var født d. 28. juli 1828. Sognerådet overtog forsørgelsen, men Søren Jensen fik ikke skøde på ejendommen, der i stedet gik til tvangsauktion. Mette Cathrine og Jens Christensen (Jonassen) var forældre til Niels Christian Jensen, der blev født d. 24. jan. 1861. Under navnet Jensen Flø blev han en kendt folketingsmand for egnen.

D. 15. nov. 1869 blev der holdt offentlig auktion over matr. nr. 9a Sejrup efter udlægshaverens begæring. Jens Christensens skøde lød ikke på kongetienden. Lejekontrakterne skulle respekteres. Gmd. Iver Christian Jensen i Odderbæk blev højstbydende med 550 rd., og der blev udstedt auktionsskøde til ham d. 29. juni 1870. Jens Christensen flyttede til Thyregod by med sin ny kone Sidsel Katrine Nielsen, der var født i Sdr. Omme i 1819. Han boede til leje og fik fattigunderstøttelse, men ser ud til at have forladt sognet.

D. 12. sept. 1872, skøde fra Iver Chr. Jensen til Jørgen Hansen Bæk. Han havde boet i Vester sogn, men han var født i Slesvig d. 1. nov. 1840. Han var gift med Jensine Christoffersen, der var født i Herslev i 1845. Hun døde i Sejrup d. 7.

marts 1879. D. 10. nov. 1882 blev Jørgen Bæk gift med Jensine Marie Rasmussen, født i Jelling d. 1. jan. 1849. En af hans sønner blev forfatter, men hvad han skrev, vides ikke. Jørgen Bæk var veteran fra 1864.

D. 15. febr. 1910, skøde fra Jørgen Hansen Bæk til Søren Christian Nielsen fra Sejrup.

D. 5. apr. 1911, skøde fra Johs. P. Christensen til Søren Chr. Nielsen på matr. nr. 7b Sejrup til forening med matr. nr. 9a.

D. 10. juni 1916, skøde fra Søren Chr. Nielsen til Mads Marius Madsen.

D. 26. juli 1922, skøde fra Mads Marius Madsen til Peder Ove Pedersen.

D. 16. sept. 1940, skøde fra Peder Ove Pedersen til Kaj Møller Jensen.

D. 4. apr. 1946, skøde fra ministeriet for landbrug og fiskeri på jordfondens vegne til Kaj M. Jensen på matr. nr. 1i Oksenbjerge.

D. 12. maj 1947, skøde fra Kaj M. Jensen til Johannes Christensen.

D. 22. sept. 1948, skøde fra Johannes Christensen til Kristian Laursen (ved far og værge Peder Laursen).

D. 9. apr. 1951, skøde fra Kristian Laursen til Søren Thisgaard Olesen fra Dørken.

1993: Lilian og John Gregersen, Sejrupvej 71, Sejrup.

Udstykninger fra matr. nr. 9 Sejrup.

Matr. nr. 9b Sejrup.

D. 15. dec. 1855, skøde fra Jens Christensen til Søren Christian Hansen på parcel matr. nr. 9b med htk. 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 300 rigsd. Hans Niensens enke Marie Cathrine Jacobsdatter gav d. 15. jan. 1856 tilladelse til, at parcellen måtte udgå af pantet for hendes aftægt. Søren Chr. Hansen lånte d. 24. dec. 1855 200 rd. af gmd. Mads Christensen i Bjørnskov. Søren var født i Sejrup d. 15. jan. 1825, søn af Marie Cathrine og Hans Nielsen, han var gift med Johanne Kirstine Christensen, født i 1826 i Give. De havde boet nogle år i Kollemorten, hvor de 2 ældste børn var født.

D. 19. aug. 1858 måtte Søren Chr. Hansen og svogeren Jens Christensen indgå på at betale 123 rd. 4 mk. 8 sk. til købmand og vognmand Ditlev Lorentzen Mærsk i Thyregod, der står ikke noget om hvorfor, men antagelig var det byggematerialer.

D. 16. juli 1859, skøde fra Jens Christensen til Søren Chr. Hansen på matr. nr. 9c Sejrup med htk. 1 skp. 2 alb. til forening med matr. nr. 9b Sejrup. Købesum 200 rd. Samtidig lejede Søren 2 moseskifter af Jens Christensen i 50 år. Indfæste 20 rd., årlig afgift 8 sk. Søren lånte d. 30. juli 1859 275 rd. af Mads Christensen, Bjørnskov og Kjeld Mathiasen, Sejrup. D. 14. juni 1862 lånte han yderligere 150 rd. af gmd. Peder Johansen i Sejrup med pant i ejendommen.

D. 23. juni 1866, skøde fra Søren Christian Hansen til smed Anders Nielsen, født i Tolstrup i 1819, gift med Karen Marie Christensen, født i Tørring i 1825. De kom fra Hansted. Købesum 500 rd. rigsmønt. Anders Nielsen lånte d. 29. dec. 1872 400 rd. rm. af gmd. Kjeld Mathiasen.

D. 15. nov. 1886, skøde fra Anders Nielsen til søn Martin Andersen, født i Sejrup d. 14. aug. 1869, han var også smed, men han rejste fra Sejrup i 1900. Han beholdt dog stedet til 1904, men det blev beboet af Kristen Andersen Bjerre fra Brande, født d. 28. juni 1878, gift med Ane K. Nielsen Mølgaard, født d. 31. aug. 1877 i Ø. Nykirke. De flyttede til fra Vejle i 1900.

D. 16. apr. 1904, skøde fra Martin Andersen til Laurits Jørgen Lauritsen, gift med Maren Hansine Jensen. Ingen af dem var fra Thyregod.

D. 27. marts 1908, skøde fra Laurits J. Lauritsen til Mette Marie Madsen.

D. 1. maj 1923, skøde fra Mette Marie Madsen til Carl Vilhelm Christensen.

D. 13. okt. 1923, skøde fra Carl Vilhelm Christensen til Hans Jepsen.

D. 3. aug. 1931, skøde fra Hans Jepsen til Frederik Krusborg, P. Ove Pedersen, Martin Jensen, A. Henriksen og Th. Andersen i forening.

D. 23. nov. 1931, skøde fra Krusborg, Pedersen, Jensen, Henriksen og Andersen til Johannes Andersen på den samlede ejendom, der omfatter matr. nr. 9b og c Sejrup og matr. nr. 1k og s Oksenbjerge.

1993: Doris, født Andersen og Erling D. Jørgensen, Sejrupvej 69, Sejrup.

Wiborg Landzting thend 27. Septembris Anno 1595.

En Domb om Skodzmöll.

Mouritz Stygge till Holbekgaardt, Jørgin Friis thil Krastrup, Landzdommer wdj Nøriuttland, och Gunde Schriffuer, Landzthinghører ibidem, giøre witterligt, att Aar ephther Gudz Byrd MCXCV, thend 27. Dag Septhembris, paa Wiborig Landxthing wor skickitt erlig och Welbyrdig Mand Hendrick Billoe thill Spøttrup, Høffuitzmand paa Hald, med enn Opzethilsze her aff Landzthingitt Idag Moniit wdgangitt, liudendis hanom tha att haffue hiid y Rette steffnt Hans Skiøtt y Linditt, Hansz Perszen y Stoffgaardt, Therckild Perszin y Linditt, Nielsz Laurizen y Damgaardt, Jep Anderszin y Kollemorthen, Niels Chrestensen y Tøregod, Pouill Nielszin ibidem, Chrestin Hanszen y Linditt, Olluff Michilszin y Thørge, Therckild Hanszin y Løno, Faster Jørginszin, Albritt Jennszin y Vesterlund, Søren Jennszinn, Jensz Anskariszinn, Olluff Anskariszin ibidem och Anders Nielsinn y Kolle Morthin for ett Vinde, the nogen Thiid sidenn forleden med Peder Jennszen, Fougitt paa Rørbeck, wonditt haffuer, att thennd Bolleg, Jennsz Palszin y Øster Seyrup iboer, schall vere enn fuld Redzillszgaardt, thet the icke anditt haffuer hørdt eller wiid, huilckitt Vinde forne(ffnte) Hendrik Billoe minte icke saa nøgactig eller vdrøckeligen wonditt att uere, att thett buorde nogin Magtt att haffue eller komme hannum emod hanns gamill Breffue thill Hinder eller Skade y nogin Made. Sammeledis hagde hid steffnit forne(ffnte) Per Jennszin med samme Winde, som thet thagitt och forhierffuitt haffuer. Thisligiste Jennsz Perszin y Seyrup, om hand haffuer nogitt ther thill att suare. Framdiellis hagde hid steffnit Therckild Grønn y Vindeløff, Herrizfougitt y Nøruongheritt, for enn Dom, hand ephther samme Vinde om Eigindomen dømppt haffuer, lige well Winditt schulle haffue weritt hiid steffnit thil Landzthingitt och Sagin tha att uere upthagin, och hand thet icke willit ansee, mienendis hannom ther med Wrett att haffue giordt och buorde ther for att stande thill Rette.

Tha ephther beggie Parthernis Beuilling bleff samme Sag opsatt thill Idag. Och ther huos hagde forne(ffnte) Hendrick Billoe Idag hiid steffnit forne(ffnte) Per Jennszin for en vendelig Dom, hand thennd 16. Septhembris thill Nøroungherritzthing forhuerffuit haffuer om Brugelligeth, erlig och Welbyrdig Frue Heluig Wlfeldt will haffue thill hindis Gaard y Øster Siørup ligge wed enn aff forne(ffnte) Hendrick Billoes Gaarde ther y Byinn, huilckin Dom hand minte med wrang Wnderuisning att uere forhuerffuit, som hand med Thingswinder och Laugheffder forminte sig nochsom att uille beuisze, och samme Dom icke skulle vere endelig och mint fordj, thennd icke buorde lenger Magt att haffue. Ochsaa hagde hiid kallitt forne(ffnte) Therckild Grønn, som samme Dom dømppt haffuer, om hand haffuer nogitt ther vdj att siige.

Saa møtt Lauritz Jørginszin y Aareschouff och Per Matzin y Balle paa forne(ffnte) Per Jennszenns Wegne med hans Fuldmagdt och giorde hannsz Schodzmoll, att hand paa Reigsenn offuer till Fyenn thill hans Hosbundt, saa hand ther for icke nu thill thette Landzthing her møde. Ther thill suaritt forne(ffnte) Hendrick Billoe och forminte thet Skodzmoll jcke nochsom eller louglig, ephtherthj thenne Sag icke Peder Jennszins Hosbundz egin Sagh, menn Frue Heluig Vlfeldz Sag, och Møndigheth icke medføre, thet hand schall were forhindrit wdj hindis Forfaldt. Och satte ther for y Rette, om hand icke buorde att haffue Dom for siig y samme Sagh.

Tha ephther saadan Legligheth, att ephtherthj thisse Sager icke er forneffnte Per Jennszinns Hosbundz Sager, menn Frue Heluig Vlfeldz, och Per Jennszin lader giøre Schodzmoll, att handt nu vdj hans Hosbundz Forfald och icke wdj hindis, tha wiide wy ephther thet forneffnte Skodzmoll vdj the Made jcke att kand upholde forneffnte Hendrick Billoe hans Sager, och ther fore finder wy forneffnte Winde och forneffnte Dom ther ephther giordt er magtheløs att uere, jndtill huem ther haffuer wdj att siige, steffner paa nye lougliig, kommer her och will were y Rette.

In cuius rei testimonium sigilla nostra inferius præsentibus impressa.

NB. Det er ikke muligt at se, hvad det var for en gård eller bol, som Jens Pallesen beboede i Sejrup i 1595. I 1651 var der 5 gårde i Sejrup og ingen bol. Gården må have hørt under Rørbæk. Helvig Hartvigsdatter Ulfeldt blev i 1552 gift med Steen Knudsen Bille til Kærsgård. Det var deres søn Erik Steensen Bille på Rørbæk, der førte den lange retssag med Thomas Jensen i Skovsbøl.

Matr, nr. 10 Sejrup.

Efter at Niels Pedersen på Lille Skovgard (Hølmose) havde købt H. Christopher Møllers selvejergård i Sejrup d. 22. 6. 1797, udstykkede han sammen med naboen Jørgen Jensen gården i flere parceller. Han havde allerede d. 25. 2. 1797 sikret sig rentekammerets bevilling til at udstykke en parcel uden bygninger.

D. 15. 9. 1801, skøde fra Niels Pedersen til Jørgen Jensen på den parcel af Hans Christopher Møllers tidligere gård, som af landinspektør Haar i Århus var beregnet til hartkorn 4 skp. 2 fkr. 2 alb., uden for fællesskab og uden hæftelser. Købesummen 49 rigsdaler danske var betalt.

D. 13. 10. 1801, skøde fra Jørgen Jensen, Søndergard til Jens Jensen på parcellen med htk. 0-4-2-2. Købesum 60 rd. Såvidt det kan ses, har der ikke været bygninger på stedet i de første år, det blev drevet fra Jens Jensens lejehus i Nørre Enkelund.

D. 13. 6. 1804 købte Jens Jensen sit hartkorns tiender af Thomas Christensen Grynderup i Thyregod. Købesum 25 rigsdaler. Skødet fik den anmærkning, at der ikke var tinglyst noget skøde på stedet for Jens Jensen. Det skete først d. 7. 7. 1809.

Jens Jensen var født i Sejrup i 1750 og døbt d. 11. 2.; han var søn af Jens Jørgensen og Karen Jensdatter i Søndergård og altså bror til Jørgen Jensen. Han var i 1778 blevet gift med Sidsel Marie Sørensdatter fra Kokborg, der var født i 1752. Hun var datter af væver og husfæster Søren Andersen. Han blev fæster i Kjærgård, indtil han nogle år efter rømmede fra både fæste, kone og børn. Det lader ikke til, at nogen vidste, hvor han var, men da Sidsel Marie og et par af børnene var døde, dukkede han op igen. Fra sin tid i Kjærgård brugte han navnet Jens Jensen Kjærgaard. Han blev i 1808 gift med Maren Pallesdatter fra Borup. De fik en søn Palle, der døde i Enkelund i 1810, 11 mdr, gl.

Jens Jensen Kjærgaard var død i marts 1809, han blev begravet d. 22. 3. Han var da opført som lejehusmand på Enkelund mark, men han ejede altså jorden i Sejrup. Den eneste efterkommer Jens Jensen efterlod, ser ud til at være Søren Jensen Kjærgaard, den senere ejer af matr. nr. 8 Sejrup, Langbjerrehus.

D. 23. 6. 1810 var der skifte efter Jens Jensen. Hans enke Maren Pallesdatter oplyste da, at han i levende live og uden skriftlig købekontrakt havde solgt sin ejendom på Sejrup mark med tiender til Hans Mortensen Klaborg af Sejrup for 325 rd., hvoraf der var Hans Mortensen til snapsting havde indbetalt retskifteforvalteren, udstedte denne, Poul Resen til Hans Mortensen Klaborg. Han havde boet der, i hvert fald fra 1805 så der må have været bygninger, og prisen antyder at de er opført af Jens Jensen. Der var ingen hæftelser på Ejendommen.

Hans Mortensen kom fra Hampensø, men både han og hans kone Inger Jørgensdatter var fra Give sogn, Hans Mortensen var ødt i 1781, muligvis i Bæksgård, hans forældre Morten Olesen og Maren Hansdatter boede i Neder Donnerup. Inger Jørgensdatter var født i 1765 i Moesgaard, hun tjente i Nygård i 1787.

D. 22. 6. 1826, skøde fra Hans Mortensen til søn Morten Hansen, der var født i Sejrup i 1805 og døbt søndag efter helligtrekonger 1806. Købesummen var 150 rbd. sedler.

Morten Hansen blev d. 9. 9. 1826 gift med Kirstine Christensdatter, født i 1803 i Enkelund, datter af Christen Pedersen og Ane Christiansdatter, Enkelundgaard.

D. 5. 11. 1846 lejede Morten Hansen et stykke hede af svogeren Peder Christensen, Enkelund. Jorden vurderedes til hartkorn 2 fkr. 2 3/4 alb, og skulle tilhøre Morten Hansen i 99 år. Peder Christensen forbeholdt sig fri gravning i mosen. Årlig leje 8 rbd, og 2 skp, rug til hvert års 1. november.

D. 29. 12. 1857 udstedte Morten Hansen en obligation på 300 rdl. til ungkarl Johannes Christensen i Enkelund og satte gården i pant nu med hartkorn 1 td. 2 3/4 alb.

D. 11. 5. 1859 udstedte han en obligation på 100 rd, til samme.

D. 20. 12. 1859, igen en obligation på 500 rd, til Christian Pedersen i Enkelund.

D. 20. 12. 1859 blev lejekontrakten med Peder Christensen ophævet efter overenskomst, og en ny lejekontrakt om 10-11 tdl. blev indgået med Christian Pedersen, Enkelund.

D. 29. 5. 1861 mageskiftede Morten Hansen med Christen Pedersen i Hedegård. Matr. nr. 10 Sejrup ansattes til 1000 rd. Morten Hansen fik i stedet matr. nr. 3a Hedegård med htk. 1 td. 4 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb, med andel i matr. nr. 6 og 7 sammesteds samt matr. nr. 27 Søndersthoved, matr. nr. 25 Hestlund og matr. nr. 36 Vorslunde ansat til 1000 rd.

Morten Hansen overflyttede sit lån på 500 rd, hos Christian Pedersen til ejendommen i Hedegård, dateret 12. 11. 61.

Christen Pedersen optog et nyt lån på 500 rd. hos gmd. Christen Hansen Vindbjerg i Ringgive og gav pant med 1. prioritet i matr. nr. 10 Sejrup.

Christen Pedersen var født i Give sogn i 1818, han var gift med Ane Magdalene Sophie Sørensen, født 1817 i Lindeballe.

D. 12. 7. 1867 mageskiftede Christen Pedersen med Hans Sørensen på Thisgaard i Dørken. Værdien af matr. nr. 10 Sejrup blev sat til 1000 rd. Værdien af Thisgaard blev sat til 1200 rd., og Hans Sørensen fik 200 rd, kontant.

Hans Sørensen var født i Kokborg d. 2. 4. 1821 og søn af Søren Jacobsen og Else Cathrine Hansdatter. Han blev gift med Christian Christensens datter Ane Kirstine i 1851. Han havde haft Thisgaard lige

siden. Ane Kirstine var født d. 15.1.1828. Hun døde d. 1. januar 1886. I 1890 boede Hans Sørensen på gården med 2 døtre.

D. 12. 11. 1895, skøde fra Hans Sørensen til Jens Peter Hansen, født d. 4. 3. 1869 i Givskud. Han var ugift, Johanne Marie Pedersdatter holdt hus for ham, hun var vel hans mor. Hans Sørensen blev boende som aftægtsmand. Hans datter Poulina, der var syerske og modehandler, boede der også.

Jens Peter Hansen blev i 1901 gift med Ane Kirstine Elise Olesen, født d. 10. 7. 1875 i Sdr. Kollemorten.

D. 30. 12. 1910 købte Jens P. Hansen matr, nr, lu Enkelund af Jens Klemmensen Jensen.

D. 28. 11. 1941, skøde fra Jens Peter Hansen til søn Laurids Hansen.

1993: Margit og Per Udsen, Enkelundvej 5, Sejrup.

{2008: Claus Sejrup Villadsen (- Chr. Tirsgaards tilføjelse)}

Skiøde.

Underskrevne Niels Pedersen i Seirup Bye sælger til Jørgen Jensen og hans Arvinger den Parcel af min eiende Gaard udi Seirup Bye, som ved Landinspecteuer Haar er beregnet til Hartkorn 4 Skp 2 Fkr. 2 Alb. og ved Høy Kongl. Rentekammer Bevilling af 25. Febr. 1797 er tilladt at udparcelleres uden Bygning og Avl samt uden Fældesskab. Kiøbesumma 49 Rigsdaler Danske er betalt. Tidligere Skiøde er af 22. Junii 1797.

Seirup den 15. Sept. 1801,

Niels Pedersen.

Til Vitterlighed: Peder Iversen, Thyregodlund. Friderich Madsen, Thyregod.

NB. Paategnet: uforhæftet af Sælgeren opad indtil ældst læste Skiøde af 23de Junii 1795 (fra Stiernholm til H.

Christopher Møller {Ejnar Bjerres tilføjelse})

::::

Skiøde

Underskrevne Jørgen Jensen, Selveier i Seirup Bye, sælger den Parcel af sin eiende Gaard udi Seirup Bye til agtbare Jens Jensen, hvis Hartkorn af Landinspecteuer Haar er beregnet til 4 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. og med Høykongelig Rentekammers Bevilling tilladt at udparcelleres uden Bygning og Avl samt uden Fældesskab. Kiøbesumma er betalt med 60 Rigsdaler Danske. Tidligere Skiøde er af 22. Juni 1797. Kiøberen maa benytte sig af Eiendommen paa bedste Maade, som han vil og kan, og følgelig tilsvare alle Onera.

Dateret Seirup den 13de October 1801.

Jørgen Jensen.

Til Vitterlighed: Friderich Madsen af Thyregod.

Niels Pedersen, Seyrup.

::::

Skiøde

Thomas Christensen Grynderup sælger Tiender til Jensen i Seirup af hans Steds Harkorn 4 Skp. 2 Fkr. 2 Alb. efter nyeste Matricule. Kiøbesumma 25 Rigsdaler.

Thyregod Bye den 13de Juni 1804

Th. Grynderup.

NB: Der er ingen Skjøde læst paa Stedet for Jens Jensen.

::::

Skifteretsskjøde 1810.

Aar 1812 den 31te jan. blev følgende Documenter læste: (6-769).

Poul Resen Steenstrup onst. Herredsfoged og Skifteforvalter i Nørvangs Tørrild Herreder, Giør vitterligt: At efter afg. Leie Huusmand Jens Jensen af Nørre Enkelund i Thyregod Sogn, hans Enkes Maren Pallesdatter og Arvingers Forklaring under Skiftebehandlingen efter forbemeldte Afdøde, haver han i levende Live og uden skriftlig Kiøbe Contract var oprettet, solgt sin efter Skiøde af 13de October 1801, tinglæst 7de Julii 1809, og protocolleret No. 6 fol.

211 og 212, ejende og brugte Sted paa Seyerup Mark i Thyregod Sogn, staaende for Jordskyld 4 Skp. 2 Fkr. 2 Alb til Hans Mortensen Klaborg af Seyerup tilligemed den til indbemeldte Parcel eller Sted samkjøbte Konge Kirke Korn og Qvægtiende efter Skjøde af 13de Junii 1804, tinglæst 23de Junii 1809, protocolleret No. 6, fol. 197, ialt for den Sum 325 Rigsdaler. Og da der paa denne Kjøbesum efter Enkens og Arvingers Tilstaaelse er betalt til den Afdøde selv 75 Rigsdaler, og Hans Mortensen Klaborg i indeværende Aars Snapsting til mig som Skifteforvalter har indbetalt Resten 250 Rigsdaler hvormed altsaa Kjøbesummen i det hele er erlagt. Som ifølge forestaaende og efter fornævnte Enkes og Arvingers Begjæring ved Skiftets Slutning den 20de hujus, sælger, skjøder og overdrager jeg herved som Skifteforvalter i afgangne Jens Jensens Boe, til Hans Mortensen Klaborg af Seyerup, fornævnte Jordparcel med dertil hørende og indkjøbte Konge Kirke Korn og Qvægtiender for sammes Hartkorn, alt med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder, som disse Ejendomme ere afgangne Jens Jensen tilskjødet, og af ham haver været ejet og besiddet, og bør iøvrigt hans Enke og Arvinger hjemle Kjøberens samme efter Loven.

- Dets til Bekræftelse under min Haan og Segl. -

Nørvangs Tørrild Herredscontoir i Wejle den 23de Junii 1810.

P. R. Steenstrup

NB. Paategnet: uforhæftet af Sælgeren og op ad til ældst læste Skjøde paa hartkornet af 23de Jun. 1795, og paa Tiender af 21de Junii 1796.

....

Lejekontrakt

vedrørende udlejning af et stykke hede fra Enkelundgård til Vestbjerggård i Sejrup. (fra skøde- og panteprotokol nr. 18, folio 78).

Leiecontract imellem Peder Christensen, Enkelund og Morten Hansen, Sejrup om et Stykke af min Gaards Hede, som tager sin Begyndelse ved den Vei, der kommer fra Dørken og til Enkelund og bliver ved i Nord efter afsat Skjel næsten til disse Agre, som kaldes Blokagre, og Skjellet gaar derfra i Øster til det søndre Hjørne af Tørvemosen, og derfra i Nord saa langt, som Mosen er bred, og naar den er forbi Mosen, tager Skjellet en lige Linie efter den nordre Holm i Søen, og det har jeg bortlejet paa følgende Vilkaar:

1. Jeg forbeholder mig fri Gravning i Mosen, tillige skal han give i aarlig Leie 8 Rigsbankdaler og 2 Skiepper Rug til hver Aars 1. November, og hvis Afgiften ikke bliver betalt til den bestemte Tid, er Leiecontracten forbrudt.
2. Gaarden, som Heden tilhører, er mig tilhørende efter Skjøde af 12. April 1839 og staaer for Hartkorn 2 Tønder 6 Skiepper, og 2 Fierdingkar, 2 3/4 Album skal tilhøre Morten Hansen i 99 Aar paa foranførte Vilkaar.

Thyregod d. 5. Nobr. 1846,

P. Christensen, Udleier.

Morten Hansen, Leier.

....

Bilag til matr. nr. 10 Sejrup.

Matr. nr. 11 Sejrup.

Ejendommen er udstykket fra Lille Skovgård (Hølmose) i Sejrup efter rentekammerets bevilling af 3. februar 1804.

D. 27. 6. 1804, skøde fra Niels Pedersen til Thomas Hansen på et hus med hartkorn 1 skp. 3 fkr. Købesum 98 rd.

Samme dag udstedte Thomas Hansen en obligation på 98 rd. til Niels Pedersen og satte huset i pant. Niels Pedersen var ejer af Lille Skovgård, der senere fik navneforandring til Hølmosegård.

Thomas Hansen var kommet fra Ejstrup. Han tjente på Hastrup, da han i 1792 blev gift med Zidsel, der var datter af Peder Friderichsen og Chritiane Hansdatter i Kokborg by. Hun var født i 1771. Thomas Hansen var født omkring 1764. De købte en halvgård i Kokborg af Jens Schoustrup på Hastrup, men skødet blev ikke tinglæst. Den solgte de d. 27. 12. 1800 til Jacob Jensen i Kokborg (Hans Thisgaards bedstefar), men heller ikke det skøde blev tinglæst. En kort tid var de fæstere i Egeskov, inden de i 1804 købte stedet i Sejrup, som de kaldte Skovborg. Skødet på huset blev først tinglæst i 1845.

D. 16. 1. 1841, skøde fra Thomas Hansen til søn Christen Thomsen, der var født i 1806 og døbt d. 14. 12. Købesum 100 rigsbankdaler sølv. Christen Thomsen var gift med Bodil Marie Mikkelsdatter fra Lindeballe, født i 1808. Hun var datter af Mikkel Sørensen i Stounekjærhus og søster til naboen Hans Pedersens kone Mette Mikkelsdatter i Sejrup. Thomas Hansen og Zidsel boede i et lille hus på deres gamle dage, Thomas Hansen døde d. 6. 3. 1845 som aftægtsmand. Da opgives hans alder til 84 år, så skulle han være føst i 1760 eller 61. I folketællingen i 1845 angives han at være født i Thyregod, men det er ikke rigtigt. Zidsel Pedersdatter døde i Thyregodlund d. 30. 11. 1847, hendes alder opgives til 77 år. Hendes søster Ane Marie havde været gift med Niels Pedersen Askjær på Rosenlund, men hun var forlængst død, så det forklarer ikke hvorfor hun var i Thyregodlund.

D. 21.2. 1851 lånte Christen Thomsen 196 rbd. af Peder Jensen og Laurs Nielsen, begge boende i Gødsbøl, men kort efter solgte han.

D. 25. 6. 1851, skøde fra Christen Thomsen til Gyde Hansen, der kom fra Toftløs men var født i Vamdrup i 1803.

Ejendommen havde under matr. nr. 11 Sejrup fået nyt hartkorn 2 skp. 1 alb. Købesum 200 rbd. Gyde Hansen var gift med Ane Kirstine Mathiasdatter, født i Brande sogn i 1806.

D. 6. 7. 1851 lånte Gyde Hansen 200 rbd. af ungkarl Thomas Jensen i Grarup.

D. 22.2. 1854, skøde fra Ingeborg Thomasdatter til Gyde Hansen på matr. nr. 3f Sejrup med hartkorn 2½ alb. Købesum 50 rigsbankdaler rede sølv. Til forening med matr. nr. 11 Sejrup.

D. 23. 4. 1859 udlejede Gyde Hansen et stykke klynejord i Stormosens vestre side til Christen Andersen i Sejrup. Årlig afgift 8 skilling. For vejret til mosen skulle Christen Andersen og Anders Pedersen hver betale 1 mark 8 sk.

Gyde Hansen døde d. 7. 9. 1859, 55 år gl. D. 18. 11. 1859 fik hans enke Ane Kirstine Mathiasdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 20. 10. 1860, skøde fra Ane K. Mathiasdatter til skoleholder Jens Christiansen Aalbæk, der var født d. 29. 6. 1830.

Han var søn af Christian Nissen Fisker og Bodil Margrethe Christensdatter i Aalbæk. Han var ikke uddannet lærer, men han var alligevel skoleholder i Sejrup i mange år. han var gift med Laursine Jensen Østerholm fra Givskud, hun var født i 1840.

D. 6. 6. 1882, skøde fra Jens Christiansen Aalbæk til Morten Nielsen Jepsen, født d. 10. 2 1855. Han var gift med Ane Kirstine Jensen, født d. 21. 3. 1857 i Ø. Nykirke. Hun var datter af Jens Peter Christensen, og hendes bedstefar var Christen Andersen i Odderbæk. Jens P. Christensen boede senere hos dem.

D. 29. 12. 1883, mageskifteskøde fra Morten Nielsen Jepsen til Hans Nielsen Hauge, født d. 10. 12 1835 i Give og gift med Mariane Jensen, født d. 28. 6. 1839 i Give.

D. 28. 3. 1891, skøde fra Hans Nielsen Hauge til Peder Christian Pedersen.

D. 7. 4. 1896, skøde fra Peder Chr. Pedersen til Elias Johansen. Han var født d. 26. 11. 1839 i Nibe. Hans første kone Kirsten Marie Poulsen var død, og i 1893 var han blevet gift med enke Ane Marie Gydesen, født d. 25. 10. 1836 i Gesten.

D. 26. 4. 1901 mageskiftede Elias Johansen med Niels Kjærsgård Hansen, der var født d. 25.3. 1858. Han var gift med Maren Pedersen, født d. 29.3. 1865.

D. 7. 1. 1919, skøde fra Otto G. Nielsen til Niels Kjærsgård Hansen på matr. nr. 3n Sejrup.

D. 11 3. 1919, skøde fra Niels Kjærsgård Hansen til Karl Madsen Jensen på matr. nr. 11, 3f og 3n Sejrup. Karl M. Jensen var født i Vester d. 23. 1. 1879. Han var gift med Martine Jensen, født Christensen.

D. 12. 10. 1921, skøde fra Karl Madsen Jensen til Søren Nielsen.

D. 3. 5. 1924, skøde fra Søren Nielsen til Peder Pedersen.

D. 26. 10. 1927, skøde fra Peder Pedersen til Niels Bjerregård Nielsen.

D. 13. 1. 1938, skøde fra Niels Bjerregård Nielsen til Peter Emil Thomsen.

D. 11. 12. 1947, skøde fra Julius A. Hansen til Peter E. Thomsen på matr. nr. 3r Sejrup til forening med matr. nr. 11 Sejrup.

1993: Mads Knudsen, Sejrupvej 44, Sejrup.

Det første skøde på det senere matr. nr. 11 af Sejrup. 1804.

Jeg Niels Pedersen, Seirup kjendes og herved vitterliggjør at have solgt, skjødet og afhændet fra mig og mine Arvinger til velagte Thomas Hansen og hans Arvinger et Huus mig tilhørende, der er beliggende i ny Veile Amt i Nørvangs Herred, Tyregod sogn paa Seirup Mark, staaende for Ager og Engs Hartkorn 1 Skp. 3 Fkr., som efter Rentekammerets Bevilling a 3. Febr. 1804 er udsat og tilddelt, med alle sine tillagte Eiendomme, som deet nu findes af Fældsskabet uddeelt. Endvidere skjøder jeg bemeldte Thomas Hansen og Arvinger Part i Tyregod Sogns Kirke og Konge Korn og Qvægtiender efter Husets Hartkorn 1 Skp. 3 Fkr., ligesom jeg det selv ved Skjødet af 13. Juni 1803, skal meerbemeldte Thomas Hansen have Lod og Deel udi Kirke og Kongetienden samt Qvægtienden, Kirke Jorder, Kirkens Ornamentter paa samme Maade, som jeg det eier og indehaver, skal Kjøber nyde Lod og Part udi Kirken og dens Eiendoms Tiender og Rettigheder. Ligesom det er en Følge, at bemeldte Kjøber tager Deel og Lod i Kirkens Byrder og Udgivter. - Og da bemeldte Thomas Hansen har betalt den for Huus og Eiendom, Tiender og det Rigtighed i den accorderede Kjøbesum 98 Rd. skriver Halvfemsinstyve og Otte Rigsdaler, saa kjendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi fornævnte Eiendom, men samme nu herefter at skal følge og tilhøre bemeldte Thomas Hansen og hans Arvinger, og det med alle Friheder og Rettighed, det være sig af Bygning, Jord, Grund, Mose og Fæegang, Hede, Lyngslet, aldeles intet forbeholden eller reserveret af hvad Friheder og Rettigheder, som det med Rette bør til bemeldte Huus og Eiendom henhøre, der følger alt ligesom det Skjel er udsat og forefindes. Hvilke Eiendomme jeg lovlig skal hjemle skadesløs. Dette mit udgivne Skjøde maa til Tinge læses og protocolleres, hvor og naar det forlanges, uden mig dertil at kalde.

Det til Bekræftelse under min Haand og Segl samt tvende Vidners Underskrift,

Datum Seirup den 27. Juni 1804,

Niels Pedersen.

Mads Madsen Mølgaard. Jens Jensen Thyregodlund.

Da om dette Beløb ingen skriftlig Congtract eller andet Document mellem os er oprettet, testerer

Niels Pedersen.

Imod dette Skjødes Tinglæsning haves fra Amtets Side Intet at erindre,

Veile Amtscontoir den 28. October 1845,

Hoppe

Skatterne af foranførte Eiendom betalt til Juni Maanedes Udgang dette Aar.

Veile Amstue den 4. November 1845,

Carøe.

Havlprocenten betalt med tre Mark Sølv, Veile den 7. November 1845, C.

....

Matr. nr. 12 Sejrup

Dette matrikelnummer opstod så sent som 1825 ved udstykning fra Østergård, det var altså lige før, man afsluttede arbejdet med de ny matrikel. Udstykningsbevillingen fra rentekammeret var dateret d. 3. 5. 1823.

D. 6. 7. 1825, skøde fra Maren Christensdatter, enke efter Peder Pedersen, Østergård, til søn Peder Pedersen på parcel nr. 2 fra Østergård i Sejrup by, ansat til hartkorn 1 td. Købesum 50 rbd. sedler. Maren Christensdatter skrev under med vedholdt pen sammen med sin lavværge pastor Rahbek. Ander Nielsen Kartborg i Thyregod skrev skødet og skrev under til vitterlighed sammen med Mads Madsen på Anesminde. Attest fra skifteprotokollen manglede. Peder Pedersen var født i Thyregod by i 1795, døbt 24. søndag efter trinitatis 15 nov. Han var gift med Margrethe, datter af Jens Nielsen og Margrethe Hansdatter i Hørup og født i 1790. De fik 7 børn.

D. 18. 12. 1830 kvitterede Peder Ppedersen for en arv fra sin kones forældre i Hørup.

D. 31. 7. 1848 døde Peder Pedersen af mavesyge, hvad det så betyder. Margrethe Jensdatter søgte og fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo med sine børn. Tilladelsen var dateret d. 15. 8. 1848.

D. 9. 8. 1853 fik hun tilladelse til at udstykke gården i 3 parceller, og den ovennævnte tilladelse blev tinglæst som adkomst for hende til de 3 parceller, matr. nr. 12a med nyt hartkorn 7 skp. 1 fkr. 3/4 alb., Matr. nr. 12b med hartkorn 1 skp. 1 fkr. 1 alb. og matr. nr. 12c med hartkorn 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.

D. 10. 6. 1854 skødede hun matr. nr. 12b og 12c til sin søn Hans Pedersen for 200 rigsbankdaler.

D. 23. 6. 1854 skødede hun hovedparcellen Matr. nr. 12a til sin svigersøn Adam Theodor Møller for 900 rbd. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for Margrethe Jensdatter. Til beboelse skulle hun have 2 fag af sidestuen, der var indrettet i stuehuset til forsiden af skorstenen.

Adam Th. Møller udstedte en obligation på 200 rbd. til Peder Pedersens søn Mogens Christian og en obligation på 100 rbd. til hver af de 3 døtre, Else Marie, Pederline og Johanne. Som sikkerhed satte han gården i pant.

Adam Theodor Møller var søn af pastor, dr. phil. Jeremicas Møller i Barrit. Han var født i 1824 og gift med Ane Margrethe Pedersen, født d. 6. 2. 1827.

D. 7. 12. 1854 lånte Adam Th. Møller 300 rd. rigsmønt af ungarl Jens Nielsen i Oksenbjerger og satte gården i pant med 1. prioritet.

D. 27. 6. 1855 udstedte han en obligation på 900 rd. rigsmønt til hr. studiosus Rørbye på Hornborg mark.

D. 4. 7. 1855 udstedte han en obligation på 100 rd. rm. til samme mand.

D. 30. 12. 1856, skøde fra Adam Theodor Møller til Ole Mandix Laursen fra Tørring på matr. nr. 12a Sejrup. Købesum 2100 rd. rm. Køberen skulle overtage aftægten til Margrethe Jensdatter. Ole Manix Laursen var født i 1822 i Uldum, han var gift med Abelone Madsen, der var født i 1816 i Hvirring.

I 1865 indgik Ole Mandix Laursen en byttehandel med Erik Jensen i Ejstrup, der overflyttede sikkerheden for en kaution fra flere matr. nr. i Ejstrup til matr. nr. 12a Sejrup. Kreditorerne var Mads Pedersen og Christen Nielsen i Rønslunde. Skøde blev aldrig skrevet, og handlen blev alligevel ikke til noget.

D. 27. 6. 1866, skøde fra Ole Mandix Laursen til Johannes Nielsen fra Oksenbjerger på matr. nr. 12a Sejrup. Købesum 1400 rigsdaler. Aftægten til Margrethe Jensdatter var bortfaldet. Hun var død d. 7. 1. 1860 i Thyregodlund.

Johannes Nielsen far født d. 25. 9. 1838, han var gift med Dorthea Jensen, født d. 6. 9. 1847, begge i Ø. Nykirke sogn. De blev gift i 1866.

D. 26. 9. 1902, skøde fra Johannes Nielsen til Frederik Christian Frederiksen, der senere tog navnet Krusborg. Han var født d. 13. 11. 1875 i Thyregodlund og søn af Ole Christian Frederiksen og Inger Marie Laursen. Han var i 1900 blevet gift med Johannes Niensens datter Mette Marie, født d. 27. 11. 1871.

Johannes Nielsen døde kort efter. Mette Marie Nielsen døde også, og Fr. Chr. Frederiksen blev gift med Ane Christensen, datter af Andreas Smedegård Christensen og Else Thomsen i Thyregodlund. Hun var født d. 28. 9. 1878 i Enkelund.

Frederik Chr. Frederiksen købte flere parceller i Sejrup, og sammen med Peder Laursen tilplantede han store arealer.

D. 26. 10. 1912, skøde fra Vilhelm Nielsen til Frederik Chr. Federiksen på matr. nr. 3s Sejrup.

D. 8. 1. 1930, skøde fra Vilhelm Nielsen til Fr. Chr. Frederiksen på matr. nr. 3t Sejrup.

De andre køb findes under de respektive matrikelsnumre.

D. 27. 9. 1947, skøde fra Frederik Krusborg til søn Elmer Krusborg.

1993: Åse og Frederik Krusborg, Kollemortenvej 57, Sejrup.

Matr. nr. 12b og 12c Sejrup.

D. 10. 6. 1854, skøde fra Peder Pedersens enke Margrethe Jensdatter til søn Hans Pedersen på matr. nr. 12b og 12c Sejrup. Hartkorn 1 skp. 1 fkr. 1 alb. + 1 skp. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 200 rbd. Udstyningsbevilingen var datgeret d. 9. 8. 1853. Parcellen matr. nr. 12b var allerede bebygget og taget i besiddelse af Hans Pedersen. Laust Bårup i Thyregod skrev under som lavværg for enken. Hans Pedersen var født d. 20. 9. 1824. Han var gift med Johanne Madsen, født i 1825 i Hygum.

D. 30. 6. 1858, skøde fra Hans Pedersen til Laurits Christensen fra Tørring på pracellerne matr. nr. 12b og 12c Sejrup med bygninger, som Hans Pedersen havde opført. Hartkorn 2 skp. 3 fkr. ½ alb. Købesum 800 rd. Laurits Christensen var født i Tørring i 1827 og søn af indsidder Christen Mikkelsen. Han var d. 2.11. 1850 blevet gift med Karen Christensen, født d. 1. 4. 1830 og datter af smed Christen Jørgensen og Maren Christiansdatter på Lindet mark.

D. 23. 6. 1866 udstedte Laurits Christensen en obligation på 300 rd. til gårdmand Jens Iversen i Thyregodlund og en på 300 rd. til gårdmand Kjeld Mathiasen i Sejrup. Pan i matr. nr. 12b og 12c.

D. 26. 1. 1873, skifteattest læst som adkomst for enke Karen Christensen. Laurits Christensen okom, da en mergelgrav styrtede sammen over ham d. 25. 5. 1872.

D. 16. 8. 1873 blev Karen Christensen gift med enkemand Christen Christensen (Lindved) fra Ejstrup. Han var født d. 14. 8. 1829 i Lindved. Han havde en datter på 5 år med fra Ejstrup.

D. 24. 7. 1889, udlægsskøde udstedt til gmd. Johannes Nielsen i Sejrup ifølge transport. Dermed blev de to matrielsnumer genforenet med hovedparcellen matr. nr. 12a Sejrup.

....