

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Hindskov

Matr. nr. 1.

Både matr. nr. 1 og 2 i Hindskov stammer fra den samme helgård, så tiden før de blev adskilt behandles under et som Vester Hindskov. Gården findes ikke i det gamle skøde på Hastrup fra 1419, så da må Hindskov have haft et andet tilhørsforhold. I 1651 hørte Vester Hindskov under Hastrup, der var kun en fæster, han hed Mads Nielsen. Det var også ham, der stod i den ældste jordebog, der var dateret d. 26. marts 1661, men kort tid efter må han være død. Den årlige landgilde, der skulle ydes til Hastrup, var som for de andre Hindskovgårde 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1skp. havre og 2 høns. Hartkornet var 4 tdr. 6 skp. 2 fkr.

I matriklen i 1662 stod Mads Niensens enke Else Mads-kone som fæster. Hartornet var ændret til 5 tdr. 7 skp. 2 alb., og der skulle ydes 20 skp. gæsterihavre og 1 rigsdaler gæsteri. Udsæden var 2 tdr. rug og 6 skp. byg, og der avledes 6 læs hø. Kort tid efter var Else Mads-kone afløst af en fæster, der i jordebøgerne kun kaldes Niels. I en skatteliste kan det ses, at det var Niels Pedersen, der var gift med Maren Thomasdatter. De havde tjenestepige, og de opgav deres besætning til 1 hest og 1 ungnød. Der står ingenting om jordens beskaffenhed i forberedelsen til matriklen i 1688, men Niels Pedersen fik sit hartkorn nedsat til 4 tdr. 1 skp. 2 fkr. I jordebogen stod Karen Grubbe som ejer, senere var det hendes søn Jørgen Grubbe Kaas, og i 1688 var det den anden søn Hans Kaas til Hastrup. Niels Pedersen nævnes sidste gang i 1697.

I 1705 var Søren Nielsen fæster, han kunne være Niels Pedersens søn, men der er ikke bevaret kirkebøger så langt tilbage, at det kan bekræftes. Han ernærede sig af gårdens avling og betalte 24 skilling af hver td. hartkorn i ekstraskat. Allerede i 1711 kom der en ny fæster, det var Niels Sørensen, der blev kaldt Lille Niels, fordi der var en Niels mere i Hindskov. Han var gift med Karen Aalbæk, der nok var datter af Jens Reggelsen i Ålbæk. Niels Sørensen er nævnt mange gange i Hastrups jordebøger og andre steder, sidste gang i fattigprotokollen i 1732, det ser ud til, at han flyttede til Lønå, men han kan ikke findes død i kirkebogen. Derimod må det være hans enke Karen Jensdatter, der døde i Lønå i 1755 og blev begravet d. 13. april, hun var født i 1661 eller 62.

Fra 1715 var der 2 fæstere på gården, Niels Sørensens halvdel blev i 1733 overtaget af Peder Madsen, det var vanskelige år, og han var der kun til 1746. Han boede på gården, men fra 1736 fik han fattighjælp til sine ikke helt få børn. Derfor havde fattigforstanderne ikke noget imod, at de i 1746 kunne sende ham og familien til Ejstrup by, hvor han skulle være byhyrde.

Fæstet blev overtaget af Peder Iversen, der var født i Sejrup i 1711, søn af Iver Pedersen. Han havde først været gift med Anne Pedersdatter fra Thyregod by, hun døde i 1746, og derefter blev han gift med Knud Jacobsens datter Kirsten fra Ågård. I 1745 flyttede Peder Iversen fra Hindskov til Thyregod by, hvor han overtog fæstet af Bredgård, senere kaldt Skovlund.

De ny fæster Peder Christensen kom fra Kokborg, han var født i 1716 og muligvis søn af birkeskriver Christen Graversen i Sejrup. Han var d. 5. juli 1744 blevet gift med Mette, der var født i Vesterdam i 1721, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 1. jan. 1722. Hun var datter af den tidligere ladefoged på Hastrup Enevold Nielsen. Peder Christensen var fæster til sin død i 1757, han blev begravet d. 19. maj. Hans kone Mette var død allerede i 1755, hun blev begravet d. 10. aug.

Jacob Madsen fulgte efter Peder Christensen som fæster, men der fortælles intet om, hvor han eller hans kone kom fra. De fik datteren Maren i 1759, og så synes de at være rejst fra sognet. Det blev fæsteren på den anden halvdel af gården, der overtog fæstet af hele gården, hvorfor der nu skal ses på den. I 1715 var Niels Jensen, også kaldt Niels Graarup eller Store Niels blevet fæster sammen med Lille Niels. Niels Jensen var efter tur fæster på alle 3 gårde i Hindskov, i Vester Hindskov var han til ca. 1724, så flyttede han til Sønder Hindskov.

Den næste fæster Christen Sørensen var i Vester Hindskov i mange år. Da han kom, var han gift med Abelone Bendsdatter, der var født i 1698, hun døde i Hindskov i 1733 og blev begravet d. 1. jan. 1734. Allerede d. 28. jan. samme år blev Christen Sørensen trolovet med Mette, der var født i 1701 og datter af Niels Iversen og Kirsten Pedersdatter i Lønå. D. 6. juni blev de gift. Mette døde i Hindskov i 1752 og blev begravet d. 31. aug. Året efter blev gift for 3. gang, men hans kone Voldborg Nielsdatter var ikke fra Thyregod sogn, såvidt det kan ses. En huskone Maren boede i eller ved gården, hun har muligvis været en af hans svigermødre.

I 1761 var Christen Sørensens søn af første ægteskab, Bendt, blevet medfæster, han var født i 1725 og døbt d. 9. dec. De havde en tjenestepige, men de havde også hele gården i fæste sammen. En anden søn Niels, der var født i 1743 og døbt d. 1. sept., blev i 1772 gift med Sidsel Michelsdatter fra Thyregodlund, men hele familien synes at være rejst fra Hindskov allerede i 1771. Efter hoveriprotokollen kom der da en ny fæster til Vester Hindskov. Det var Friderich Pedersen, der før havde været fæster i Kokborg og Fuglsang. Han var født i 1710, muligvis i Hindskov, hans mor hed

Anne Sørensdatter, hun var født i 1672, og hun døde i 1746 i Fuglsang. Hun gik under navnet Anne Nidvad, og det navn støder man på længere tilbage både i Hindskov og i Thyregod by. Friderich var gift med Anne Mortensdatter fra Åle Skovhus, hun var også født i 1710. I hans tid var der 15 tdr. sædeland i Vester Hindskov, der avledes 12 læs hø, og der var græsning til 15 hoveder. Han betalte 8 rd. i hoveripenge, men han skulle gøre 7 spanddage på Hastrup og 2 ægter på 4-5 mil samt spinde 2 pund uld, hør eller blår. Jorden kaldes dels "tyldig" (lermuldet) dels skarp sandet.

D. 30. dec. 1773 blev Friderich Pedersens søn Peder trolovet med Maren Pedersdatter fra Kokborghuse, og året efter blev de gift, og de overtog fæstet. Friderich døde i 1787 i Hindskov og blev begravet d. 7. marts. Anne Mortensdatter døde samme år og blev begravet d. 1. april. Peder Friderichsen var født i Kokborg i 1750, han blev fremstillet i kirken d. 24. april, efter at han var født og hjemmedøbt 8 dage før. Maren var født i 1741, døbt d. 3. sept., datter af skrædder Peder Villumsen og Mette Madsdatter. Hun var i 1759 blevet gift med fæstebonde Jens Lassen fra Tykskovgård og havde fået en datter Anne, men i 1763 tog Jens plads som tjenestekarl hos Peder Nyborg i Jelling, og der forsvandt han fra og lod ikke mere høre fra sig. 10 år efter i 1773 slap Marens tålmodighed op, og hun lod ham stævne ved Hastrup birketing d. 3. juli 1773 og ved Tamperretten i Ribe d. 30. juni samme år. Jens Lassen mødte ingen af stederne, og hun opnåede så skilsmisdom, så hun kunne blive gift med Peder Friderichsen.

De fik 5 børn: 1. Anna Maria i 1774. 2. Mette i 1776. 3. Friderich i 1778. 4. Dorthe i 1781. Peder i 1783. Peder Friderichsen døde i 1786 og blev begravet d. 9. april. Hans steddatter Anne Jensdatter blev i 1780 gift med Niels Christensen i Nørre Hindskov. Maren Pedersdatter blev 3. gang gift med Laurids Olesen fra Kokborg d. 20. aug. 1786. Laurids var søn af smed Ole Andersen og Barbara Lauridsdatter, han var født i 1754, hjemmedøbt d. 21. juni og opkaldt efter sin morfar Laurids Jensen Holstebro, der var sogndegn i Thyregod i 50 år.

Maren Pedersdatter døde i 1793 og blev begravet d. 20. okt. Laurids Olesen blev d. 11. april 1794 gift med Ester Pedersdatter fra Hedegård, der var født i 1761. Hun døde i 1797 og blev begravet d. 19. febr. I Laurids Olesens første 2 ægteskaber var der ingen børn. Han blev i 1797 gift med Ane Sørensdatter fra Askær i Brande sogn, hun var født i 1760 og datter af Søren Lassen og Ane Larsdatter.

Laurids Olesen købte Vester Hindskov af Jens Schoutrup på Hastrup d. 14. juni 1799. Hartkorn 4 tdr. 1 skp. 2 fkr. Købesum 300 rd. D. 24. juni 1807 købte han gårdens tiender af Thomas Christensen Grynderup i Thyregod by. I 1818 fik han en foreløbig udstykningsbevilling af amtmand Selmer i Vejle, og d. 30. aug. 1818 solgte han den største parcel med htk. 2 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1/4 alb. til Mathias Andreasen for 400 rd. Denne parcel blev til matr. nr. 1 Hindskov, den lidt mindre parcel beholdt Laurids Olesen selv, og den blev til matr. nr. 2 Hindskov.

Mathias Nees Andreasen var født på gården Amlund i Lindeballe i 1780, han var søn af Andreas Nees og Mette Madsdatter Krog (eller Mathiasdatter, som hendes navn også skrives). Han var gift med Abelone, der var født i 1782 i Give, hun var datter af Jørgen Christensen og Ane Clemensdatter på Givskov. De kom til Hindskov fra Ølgod, og der var døtrene Mette Marie og Ane Marie født i hhv. 1813 og 1815. Sønnen Andreas blev født i Hindskov d. 9. maj 1818, Jørgen d. 24. nov. 1820, Henning Ulrich d. 17. juni 1823 og Jens Christian d. 12. jan. 1827. Mette Marie blev d. 11. okt. 1834 gift med ungkarl Frederik Christian Bjerrum Frederiksen i Damgård i Kokborg. Ane Marie blev d. 28. sept. 1839 gift med ungkarl Christian Hegtemann Rauff i Hastrup mølle, senere Uhre mølle. Jørgen fik en gård i Ålbæk, Henning Ulrich fik en gård i Kokborg, Jens Christian tjente på Vejle-egnen og i Give men har ikke kunnet følges senere.

D. 17. sept. 1825 lånte Mathias Andreasen 525 rbd. sedler af sin svoger handelsmand Christen Jørgensen Heinsvig i København. Obligationen blev udstedt på Brandholm, og Jacob Skaarup og Jørgen Pedersen skrev under til vitterlighed. Ved matrikuleringen omkring 1830 fik gården matr. nr. 1 og beskrives som en hovedlod nordvestlig på marken og en englod længst mod nordvest. Til hartkornet hørte også en englod i Galtkær ved Kokborg under matr. nr. 27. Hartkornet blev ændret til 1 td. 3 fkr. 1 3/4 alb.

D. 12. jan. 1847, skøde fra Mathias Nees Andreasen til søn Andreas Mathiasen på gården, købesum 500 rbd. Hæftelsen til Nationalbanken var indfriet. Mathias Andreasen og kone fik aftægt efter kontrakt oprettet samme dag. D. 15. nov. 1848 døde Mathias Andreasen af apopleksi. Abelone døde d. 28. juni 1862. Mathias Andreasens søster Engel Bartholine Andreasdatter boede hos dem i Hindskov, hun døde d. 1. juni 1868. Hun var født i 1776 i Lindeballe, og hun havde været gift med gmd. Christen Medom Christensen i Ølgod.

Andreas Nees Mathiasen var d. 1. okt. 1843 blevet gift med Ane Helvig Jensdatter, født d. 30. juni 1816, datter af Jens Christensen og Ane Johanne Sørensdatter i Sdr. Askær. De fik 4 børn: 1. Abelone d. 20. juni 1844. 2. Engel Bartholine d. 3. juni 1848, hun døde samme år. 3. Engel Bartholine d. 8. febr. 1850. 4. Mathias d. 18. jan. 1853. Da Peder Christian Nielsen i Kokborg døde fra en stor børneflokk, fik de pigen Abelone som plejedatter. Ane Helvig døde d. 31. jan. 1867. D. 4. maj 1871, skøde fra Andreas Nees Mathiasen til svigersøn Christen Frederiksen Damgaard, født d. 6. aug. 1843, søn af Frederik Christian Bjerrum Christensen, Damgård. Han var blevet gift med Engel Bartholine d. 12. maj 1869. Gårdens htk. var 1 td. 1 skp. 1 3/4 alb. Købesum 2000 rd. Det eneste lån, der var på gården, var et lån på 400 rbd. optaget hos Søren Pedersen i Svindbæk d. 11. dec. 1853. Christen Damgaard havde boet på Østergård i Kokborg, den overtog hans svoger Mathias i stedet for.

Bartholine og Christen Damgaard fik sønnerne Frederik Christian Bjerrum d. 11. marts 1870 og Andreas Bjerrum d. 14. marts 1872. D. 5. sept. 1874 døde Engel Bartholine, kun 24 år gl. Christen Damgaard blev d. 18. marts 1875 gift med

Abelone Cecilie Rauff, født d. 29. aug. 1849, datter af møller Christian Hegtemann Rauff og Ane Marie Mathiasdatter i Uhre. De fik 2 døtre Engel Bartholine Johanne Bjerrum d. 1. febr. 1876 og Mette Marie Nicoline Bjerrum d. 26. maj 1878.

Andreas Nees Mathiasen blev forøvrigt gårdejer igen. Hans søn Mathias havde købt gården matr. nr. 11g Kokborg, der var udstykket fra Damgård, men både han og hans kone døde kort efter, og ved skiftet overtog Andreas gården og drev den dels selv og dels ved forpagter, indtil han i 1885 solgte den til Jørgen Jacobsen Østergaard fra Dørken.

D. 21. juni 1900, skøde fra Christen Frederiksen Damgaard til svigersøn Jens Christian Mathiasen, født d. 31. juli 1872, søn af Henning Ulrich Mathiasen og Ane Marie Madsen i Kokborg. Han var blevet gift med Bartholine i 1899.

Bartholines søster Mette Marie blev gift med Erik Laursen, født d. 3. dec. 1872 i Hastrup, søn af Laust Jensen og Ane Kirstine Eriksen.

D. 19. juni 1947, skøde fra Jens Christian Mathiasen til søn Kristian Mathiasen, gift med Erna, datter af Oline og Ib Ibsen i Thyregod.

1993: ejer Børge B. Mathiasen, Engholmvej 4, Hindskov.

Skjøde og Panteprotokol No. 12. Fol. 123.

Skjøde.

Underskrevne Laurs Olesen i Hindschou kjendes og hermed vitterliggjør at have solgt og afhændet fra mig og mine Arvinger til Velagte Mathias Andreasen og hans Arvinger af min eiende og iboende Gaards Eiendomme, beliggende i Hindschou Bye i Thyregoed Sogn, Nørvangs Herred, Veile Amt, Parcelen No. 1 af Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fkr. 1/4 Alb., hvilken er ved Opmaaling afsat og afskjellet fra min øvrige Lod og efter Høivelbaaren Hr. Amtmand Ridder Selmers foreløbige Bevilling af 25de August 1818 tilladt at maae udstykkes fra det øvrige tilligemed ermeldte Parcels Andeel af Thyregoed Sogns Konge og kirke - Korn og Qvægtiender.

Og da fornævnte Mathias Andreasen idag har betalt mig den for samme belovede Kjøbesumma 400 Rigsbankdaler Navne Værdie, skriver Fire Hundrede Rbd. N. V., saa erklærer jeg herved for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til ermeldte Parcel No. 1 og sammes Tiender, men samme skal med Bygninger, Eiendomme og Tiender samt Herligheder og Rettigheder tilhøre min Kjøber og hans Arvinger med fuld Eiendomsret, alt saaledes og paa samme Maade, som jeg det selv eiet haver efter mig meddeelt Skjøde paa Gaarden af 14de Junii 1799 og paa Tiender af 24de Junii 1807, og tilpligter jeg mig og mine Arvinger at hiemle ham og hans Arvinger samme paa lovlig Maade imod al Vanhiemmel. Det bemærkes, at formeldte Parcel No. 1 som Hovedparcel betandig skal vedligeholdes med Bygninger og Beboere, ligesom det solgte ingenlunde maae sælges eller afhændes til at completere en Sæde eller Hovedgaardens Hartkorn med.

Dette mit udgivne Skjøde maae læses og protocolleres, naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Det til Bekræftelse under min Haand i 2de Vidners Overværelse.

Hindschou den 30te October 1818,

Laurs Olesen, med vedholdt Pen.

Til Vitterlighed: Anders Kartborg. Bertel Sørensen, Hindschou.

At ingen skriftlig Contract om dette Kjøb har været oprettet, kan om forlanges, med Eed bekræftes af

Laurids Olesen. Mathias Andreasen.

Sælger.

Kjøber.

Paategnet: Vel uforhæftet af Sælgeren, men for Hæftelsen til Nationalbanken er ingen Qvittering tinglæst, og altsaa maae ved Pantebogen antages, at den endnu hæfter derpaa.

Udstykning fra matr. nr. 1 Hindskov.

Matr. nr. 1b Hindskov.

D. 24. apr. 1899, skøde fra Christen Frederiksen Damgaard til Søren Jensen Askjær efter udstykningsbevilling af 29. marts 1893. Hartkorn 2 fkr. 1 alb. Søren Askjær ejede matr. nr. 3c og 4f Hindskov, som parcellen blev forenet med.

1993 ejer Arne Damgaard Mathiasen, Svindbækvej 11, Hindskov.

Matr. nr. 2 Hindskov.

Laurids Olesen var fæster af hele Vester Hindskov ved udskiftningen i 1796. Han var selv med til at afsætte skel i engen i Hvøfskjær og Galtkjær, og han assisterede ved delingen af gården Sønder Hindskov. Det ser ikke ud til, at det har voldt besvær, som det gjorde nogle steder.

D. 14. juni 1799 købte han gården med htk. 4 tdr. 1 skp. 2 fkr. af Jens Schoutrup på Hastrup, købesum 300 rd. D. 24. juni 1807 købte han gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod. Laurids Olesen indklagede senere Jens Schoutrup, der var flyttet til Lerbæk, fordi denne havde taget et stykke eng, som Laurids Olesen lovligt havde indkøbt i

1799. Efter at han havde klaget første gang, havde han fået et stykke ringere eng fra Nørre Hindskov, der ejedes af pastor Stallknecht i Øster Nykirke, det var han ikke tilfreds med, hvorfor han påny rejste klage.

Da Laurids Olesen d. 30. okt. 1818 delte gården i de 2 parceller, der blev til matr. nr. 1 og 2 i Hindskov, beholdt han selv den østlige lidt mindre parcel med htk. 1 td. 7 skp. 2 fkr. 2 3/4 alb. Den fik matr. nr. 2 Hindskov og beskrives i matriklen som en hovedlod nordlig på marken, og til hartkornet hørte en englod i Galtkær ved Kokborg under matr. nr. 28.

Laurids Olesen havde 5 børn i sit 3. ægteskab med Ane Sørensdatter: 1. Ole født i 1798, han døde lige efter fødslen. 2. Søren, født i 1799, døbt d. 16. okt., han døde ½ år gl. 3. Ane, født i 1800, døbt 1. jan. 1801. 4. Ole Christian, født i 1804, døbt d. 1. juli. 5. Ester Marie, født i 1807, døbt d. 13. dec. Ole Christian blev gift med Helvig Sørensdatter i Hesselbjerge og flyttede dertil. Ester Marie opholdt sig i Hesselbjerge i 1834. Laurids Olesen døde d. 3. febr. 1828, og der blev holdt skifte efter ham d. 1. marts. Gården blev ekstraderet enken Ane Sørensdatter til fri ejendom og rådighed. Hendes datter Ane blev d. 26. dec. 1821 gift med ungkarl Anders Laursen, født i Vonge i 1792. De boede på gården, og i folketællingen står Anders som gårdmand, men Ane Sørensdatter havde skødet, så han må have været bestyrer. Da gården blev solgt, flyttede han til Thyregod by, han tog plads som tjenestekarl, og Ane tjente til føden ved at binde hoser. Et stykke tid var Anders lejehusmand, han havde 6 børn at forsørge, han døde som fattiglem d. 6. juni 1873, 80 år gl., og det ser ud til, at Ane har forladt sognet.

D. 3. april 1836, skøde fra Ane Sørensdatter til Laurs Olesen, født i Hejnsvig i 1800 og gift med Maren, der var født i 1799 og datter af Mathias Christensen og Ane Jensdatter, Lerbjerggård i Grarup. De havde boet i Give og Oksenbjerge før. Købesummen var 300 rbd. sølv, og så skulle Laurs Olesen overtage en gæld på 310 rbd. til Enkekassen. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Ane Sørensdatter, der tog ophold hos sønnen Ole Christian i Hesselbjerge, hun døde der d. 1. juni 1843. Laurs Olesen havde 3 børn med til Hindskov, Ane Johanne var født i Give, Kirsten og Mathias var født i Ø. Nykirke. De fik 2 børn i Hindskov, Bodil Marie d. 17. okt. 1838 og Ole d. 15. febr. 1842.

D. 30. marts 1855, skøde fra Laurs Olesen til Jens Kragballe Mehl Møller, der var præstesøn fra Barrit og født i 1830. Han var gift med Mette Troelsen, født i Give i 1824. Gårdens htk. var 1 td. 1 fkr. 1 alb. Købesum 1400 rd. rigsmønt. Der blev udstedt en obligation på beløbet til Laurs Olesen, og samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt til kapitalværdi 178 rd. 3 mk. 14 sk. Laurs Olesen købte ejendommen matr. nr. 6b på Thyregod mark, der døde hans kone Maren d. 10. okt. 1860, 61 år gl., hvorefter Laurs Olesen giftede sig med hendes søster Ane Kirstine, der var enke efter Gyde Hansen i Sejrup. Laurs Olesen døde d. 19. febr. 1872.

D. 27. dec. 1856, mageskifteskøde fra J. K. M. Møller til Peder Jensen, der ejede Østerballegård, matr. nr. 9a og d Dørken. Gården i Hindskov blev ansat til 3700 rd., og gården i Dørken til 4400 rd., så Peder Jensen fik 700 rd. udbetalt kontant. Han var født i Thyregod by d. 16. nov. 1824, søn af Jens Nielsen Søhale og Ane Kirstine Pedersdatter. Han var d. 14. jan. 1850 blevet gift med Ane Marie Knudsen, født i 1825 i Ø. Nykirke, datter af Knud Nielsen og Maren Mouritsdatter. Der var 2 børn i ægteskabet, Knud blev født d. 15. jan. 1853 og Ane Kirstine d. 31. juli 1855. Maren Mouritsdatter var med til Hindskov, hun døde der d. 17. marts 1879, 82 år gl.

D. 27. jan. 1900 blev skøde fra Peder Jensen til søn Knud Pedersen Bøgh tinglæst, skødet var udstedt længe før. Peder Jensen beholdt parcel matr. nr. 2b Hindskov. Knud Bøgh var d. 6. jan. 1876 blevet gift med Jensine Sørensen, født d. 5. jan. 1852, datter af Søren Jensen Askjær og Bodil Marie Rauff i Hindskov. Et aftægtshus på gårdens mark var længe forinden solgt til blikkenslager Anders Christian Pedersen i Thyregod, han flyttede det til Thyregod by, og det eksisterer endnu, ganske vist kraftigt ombygget. Der skal have ligget et lille hus mere ved gården, men hvem der boede der er forlængst glemt. Maren Mouritsdatter havde i nogle år et barnebarn, Maren Mathiasen, hos sig, måske er det dem. Jensine og Knud Pedersen Bøgh fik 6 børn: 1. Ane Marie d. 23. juli 1876. 2. Peder d. 8. sept. 1878, han døde d. 19. jan. 1888. 3. Sofie d. 30. nov. 1880. 4. Bodil Marie d. 14. marts 1883. 5. Alma Natalie d. 2. marts 1886. 6. Frederik Peter d. 29. marts 1888. Ane Marie blev gift med Kristen Vindbjerg Laursen fra Give, de overtog gården. Sofie blev gift med Thorvald Nørgaard fra Sdr. Omme, de overtog en gård i Hindskov. Bodil Marie blev gift med købmand Friis i Hedensted. Alma Bøgh blev en kendt fotograf i Brande, hvor hun efterfulgte Sofie Mentze, senere blev hun gift og flyttede til Varde. Peder Bøgh havde en ejendom i Hindskov og købte senere en kro i Østjylland.

D. 8. marts 1908, tinglyst skøde fra Knud Pedersen Bøgh til svigersøn Christen Laursen Vindbjerg.

D. 3. aug. 1953, tinglyst skøde fra Christen Laursen Vindbjerg til søn Knud Bøgh Vindbjerg.

1993: Birthe og Oluf S. Kristensen, Engholmvej 2, Hindskov.

Udstykninger fra matr. nr. 2 Hindskov.

Matr. nr. 2b og c Hindskov.

Da Peder Jensen afstod hovedparcellen til Knud Pedersen Bøgh, beholdt han parcellerne matr. nr. 2b og c og boede der, indtil han d. 30. dec. 1890 solgte ejendommen til Jens Andersen. Det vides ikke, hvor han kom fra.

D. 21. marts 1897, skøde fra Jens Andersen til Andreas Bjerrum Frederiksen, født d. 14. marts 1872, søn af Christen Frederiksen i Hindskov. D. 12. juni 1897 købte Andreas Frederiksen matr. nr. 30a Kokborg af Niels Pedersen, den

havde hørt under matr. nr. 4b Hindskov. D. 23. aug. 1900 købte han matr. nr. 30b Kokborg af Jens Christian Hansen, begge disse parceller lå i Galtkær.

D. 3. dec. 1901 solgte Andreas Bjerrum Frederiksen ejendommen til Karl Martinus Jepsen.

D. 6. apr. 1905, skøde fra Karl Martinus Jepsen til Peder Christian Pedersen, gift med Hansine Nielsen.

D. 19. sept. 1907 mageskiftede Peder Christian Pedersen med Frants Peter Sørensen.

D. 30. sept. 1909, skøde fra Frants Peter Sørensen til Christen Ovesen.

D. 5. okt. 1907, skøde fra Christen Ovesen til Hans Iversen Hestlund Nielsen, født d. 18. sept. 1878, søn af Kristian Nielsen og Lene Hansen i Hesselbjerg.

D. 13. sept. 1910, skøde fra Hans I. H. Nielsen til Mads Østergaard, født d. 13. juni 1886 i Nørup, gift med Maren Poulsen, født d. 8. juni 1885 i Føvling. Han var sognerådsmedlem i flere perioder. D. 26. jan. 1917 købte han matr. nr. 9r og 13n Kokborg af Christian Mortensen og Johannes Jensen, da de udstykkede Kokborggård.

D. 8. juni 1954, skøde fra Mads Østergaard til søn Svend Østergaard.

1993: ejere Karen og Jørgen R. Hansen, Brandevej 31, Hindskov.

Matr. nr. 3 Hindskov.

De 3 matr. nr. 3, 5 og 7 i Hindskov stammer alle fra den samme gård, der lå længst mod nord i Hindskov by og derfor blev kaldt Nørre Hindskov. Denne gårds historie vil derfor blive behandlet her.

I 1651 var Jens Nielsen fæster på Nørre Hindskov, hvis hartkorn var 5 tdr. 6 skp. 2 fkr. Landgilden var 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Gården var lige solgt af Marie Below til oberst Jørgen Kaas Hansen sammen med Hastrup og det underliggende bøndergods. Efter krigen fra 1657 - 1660 havde gården fået en ny fæster Peder Jensen, der kunne være en søn af Jens Nielsen. I matriklen i 1662 var hartkornet forhøjet til 5 tdr. 7 skp. 2 alb., og der skulle også ydes 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteripenge. Udsæden var 2 tdr. rug og 6 skp. byg (der står tønder, men det må være en fejl). Der avledes 6 læs hø.

Peder Jensen var gift med Bodil Christensdatter. I skattelisten for 1687 opgav han at have 1 fole, 4 år gammel og 2 får, ikke nogen imponerende besætning. I 1688 blev hartkornet omvurderet til 3 tdr. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. Den blev altså vurderet lavest af de 3 Hindskov-gårde. Peder Jensen nævnes ikke efter 1688, men den næste fæster Christen Pedersen kunne være en søn igen. Hans kones navn er ikke fundet. I 1704 og 05 nævnes en ny fæster i Nørre Hindskov, det var Søren Michelsen, der også stod i jordebøgerne fra 1715 og 1723. Han var født i 1662 og døde i 1747, begravet d. 13. jan. efter kirkebogen. Han fik en datter Anne i februar 1708, hun døde i 1715 og blev begravet d. 18. aug. Hans kone nævnes ikke.

Den næste fæster, der med sikkerhed vides at have været i Nr. Hindskov, var Hans Pedersen, der kom fra Sejrup ca. 1727. Han var d. 10. nov. 1715 blevet gift med Anne Christensdatter fra Fuglsang, født i 1690, datter af Christen Pedersen Thyboe og Anne Madsdatter. Der var en fæster, der kan have været en kort tid i Nr. Hindskov, før Hans Pedersen kom, det var Laurids Pedersen, der ialtfald ikke synes at høre hjemme på de 2 andre gårde. Hans Pedersen var sikkert søn af Peder Hansen og Anne Nielsdatter, der havde en fæstegård i Sejrup i mange år. Peder Hansen var født i 1651 og døde i Hindskov i 1731 og blev begravet d. 29. juli.

Hans Pedersen var alene fæster til 1750, han var en af dem, der i 1748 blev ramt af kvægsygdom, mange steder døde hele besætninger. Han kunne ikke svare sine afgifter, også året efter var hans afgifter nedsat. I 1751 og 52 var Hans Pedersen fæster sammen med sønnen Niels, der var født i Sejrup i 1718, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 18. sept. Derefter måtte Niels føde forældrene, og det ser ud til at have knebet hårdt nok, fra 1770 måtte fattiggassen spæde til. Hans Pedersen var født i 1688, han døde i Thyregod by i 1777 og blev begravet d. 31. marts. Anne Christensdatter døde samme år og blev begravet d. 5. maj.

Fra 1753 var Niels Hansen alene fæster. D. 3. okt. 1751 var han blevet gift med Anne Mortensdatter, født i 1728, døbt d. 18. juli, datter af Morten Eskesen og Maren Pedersdatter Hole. Hun døde i 1752 efter den første barnefødsel og blev begravet d. 2. aug. Niels Hansens 2. kone var fra Hørup, men det lykkedes præsten at undgå at nævne hendes navn noget sted i kirkebogen. Der var et barn i 1. ægteskab og 4 i 2. Morten blev født i 1752. Hans i 1754. Anne i 1756. Maren i 1761. Cathrine i 1766.

Sidst i 1750-erne var Niels Hansen forarmet, men det ser ud til, at han rettede sig igen. Han nævnes sidste gang i 1771 i hoveriprotokollen på Hastrup. Han havde 13 tdr. 4 skp. sædeland, der avledes 8 læs hø, og der var græsning til 13 høveder. Han betalte 2 rd. 2 mk. i landgilde og 8 rd. i hoveripenge. Fra 1764 havde gården en fæster mere, det var Jens Pedersen, men han var der ikke ret længe, og det vides ikke, hvem han var. Niels Hansen og familie forlod Thyregod sogn i 1772, hvor de blev af, vides ikke.

Den næste fæster hed Niels Christensen, og han var alene om fæstet. Sandsynligvis var han søn af Christen Sørensen i Hindskov, der i 1743 fik en søn Niels med sin 2. kone Mette Nielsdatter. Niels blev døbt d. 1. sept. Det passer med hans alder i folketællingen. Niels blev d. 1. nov. 1772 gift med Sidsel Michelsdatter, født i 1756, døbt d. 18. jan., datter af Michel Jensen og Johanne Madsdatter. De fik børnene Maren i 1775 og Christen i 1777, men i 1780 døde Sidsel og blev begravet d. 30. jan. Niels Christensen blev d. 6. aug. 1780 gift med Anne Jensdatter fra Vester Hindskov, hun var født i

Tykskov i 1759 og datter af den bortrømte Jens Lassen og Maren Pedersdatter. Der var 6 børn i Niels Christensens 2. ægteskab: 1. Sidsel, født i 1781, døbt d. 29. marts. 2. Peder, døbt d. 8. febr. 1784. 3. Jens, døbt d. 9. marts 1786. 4. Jens, døbt d. 4. juli 1787. 5. Mette Marie, døbt d. 5. dec. 1789. 6. Laurits, døbt d. 21. febr. 1790 hjemme og fremstillet i kirken d. 7. marts, samme dag som Anne Jensdatter blev begravet, 30 år gammel. Af børnene døde Peder, begge Jens og Laurits som små.

Niels Christensen boede som enkemand i Hindskov i 10 år med de 4 overlevende børn af sine 2 ægteskaber. Han var med ved udskiftningen i 1796 og igen ved delingen af engene i 1798, men han købte ikke sin fæstegård, sådan som de andre fæstere i Hindskov. D. 11. okt. 1800 blev enkemand Niels Christensen af Hindskov gift i Give kirke med enken Maren Pedersdatter i Vemmelund, og der flyttede han hen.

I stedet for ham kom der 2 fæstere, den ene hed også Niels Christensen, han var sikkert født i Harild i 1760, og han var gift med Karen Jensdatter, født i 1754. De havde været fæstere i Kjærgård, som de havde købt d. 14. juni 1798, de solgte igen d. 16. juni 1801 og flyttede til Nr. Hindskov. Derfra flyttede de til Frederikssæde i Thyregodlund og derfra til Brande Harild, hvor de nok havde boet før. Den anden fæster hed Christian Nielsen, han var født i 1753 og gift med Mette Olesdatter, der var født i 1756. De havde en søn Ole med til Hindskov, og i 1799 fik de sønnen Niels, født d. 2. febr. De var ikke fra Thyregod sogn, og de synes kun at have haft en mindre part af gården i fæste, muligvis den part, der blev til Nørhus, matr. nr. 7 Hindskov.

Da Jens Pedersen Schoutrup havde solgt Hastrup i 1799, ønskede han sikkert at komme af med bøndergodset i Thyregod sogn. Ingen af fæsterne ville eller måske kunne købe Nr. Hindskov. og derfor solgte han hele gården til pastor Stallknecht i Ø. Nykirke, der drev en omfattende ejendomshandel og udlånsvirksomhed og skal have haft en mand ansat til udelukkende at passe den side af hans aktiviteter. Af gården opstod i første omgang 2 gårde og 1 husmandssted, nemlig matr. nr. 3, 5 og 7, der behandles hver for sig i det følgende.

D. 14. juni 1802, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup i Seest til pastor Lorentz Stallknecht i Ø. Nykirke på gården Nørre Hindskov med htk. 3 tdr. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. Købesum 450 rd. Stallknecht lod gården udstykke i 2 parceller og solgte hovedparcellen i 1804, men ikke til fæsteren, som det ellers var almindeligt.

D. 18. juni 1804, skøde fra Lorentz Stallknecht til Lars Christensen på parcel nr. 1 med htk. 2 tdr. 6 skp. 1 3/5 alb.

Købesum 450 rd. Lars Christensen opholdt sig i Sønder Hindskov, da han købte parcellen, der var han først fæster, senere selvejer. Han må ikke forveksles med den Lars Christensen, der tidligere var fæster i Nr. Hindskov.

Udstykningsbevillingen var dateret d. 19. maj 1804, og kongelig landinspektør Svendsen havde foretaget delingen. Det er ikke lykkedes at finde, hvor Lars og hans kone Johanne Jensdatter kom fra, muligvis var de fra Ejstrup, de boede i Lønå, før de kom til Hindskov.

D. 11. dec. 1804, skøde fra Lars Christensen, der kaldte sig gårdbruger i Hindskov, til Jens Mikkelsen fra Ejstrup, htk. som før, købesum 390 rd. Lars skrev under med ført pen, han blev i Sdr. Hindskov til 1809 og rejste derfra til Ejstrup. Han fik 2 sønner i Hindskov, Christen i 1806 og Knud Peder i 1808, fadderne viser en forbindelse til Sdr. Askær.

Jens Mikkelsen synes ikke at have boet i Hindskov, Peder Mikkelsen fra Ejstrup drev parcellen, han var gift med Lene Pedersdatter, og de fik en datter Ane i 1802, døbt d. 14. nov. Da var Jens Mikkelsen og Lars Christensen og kone fra Ejstrup faddere. I 1804 fik de Mette døbt d. 21. okt., og da var både Niels Christensen i Vemmelund og Lars Christensen i Hindskov faddere.

D. 4. okt. 1806 solgte Jens Mikkelsen den parcel fra, som senere blev til "Svendborg" matr. nr. 5 Hindskov, htk. 1 td. Han fik udstykningstilladelse d. 6. sept. 1806. Køberen hed Peder Christensen, og han var fra Nr. Snede.

D. 24. juni 1807 købte Jens Mikkelsen tiender for det resterende hartkorn 1 td. 6 skp. 1 3/5 alb. af Thomas Grynderup i Thyregod by.

D. 21. okt. 1808, skøde fra Jens Mikkelsen til Bertel Sørensen Askjær på hovedparcellen, købesum 311 rd. 4 mk.

Desuden skulle Bertel Sørensen indfri lånet på 88 rd. 2 mk. i Den Almindelige Enkekasse. Bertel var født i 1771 og søn af Søren Lassen og Ane Larsdatter i Nr. Askær. D. 18. juni 1808 blev han i Snebjerg viet til pigen Sophie Mortensdatter fra Kjærsgård. Otto Arevad og Morten Pedersen i Kjærsgård var forlovere. Sophies mor Anne Jensdatter var datter af Jens Pedersen i Brande og Sophie Enevoldsdatter fra Vesterdam. Sophie Mortensdatter fik en arv efter sin stedfar Niels Langkjær i Brande, da hun var kommet til Hindskov.

D. 22. juni 1819 lånte Bertel Sørensen 220 rbd. 4 mk. af gårdmand Søren Christensen i Hesselbjerge, det var hans halvbror. Bertel Sørensen døde d. 18. okt. 1832, 61 år gl., og der var skifte d. 30. marts 1833, hvor Sophie Mortensdatter fik gården overdraget. Den blev vurderet til 250 rbd., og boets beholdning var 97 rbd. Der var 4 Børn: 1. Søren, 21½ år. 2. Christen, 13 år. 3. Severin, 9 år. 4. Johanne, 23 år. Mathias Nees Andreasen i Hindskov blev lavværge for enken, og børnenes farbror Søren Christensen i Hesselbjerge blev værge for børnene. Sophie, der blev kaldt Fikken, drev gården videre i et par år med børnenes hjælp, men da den ældste søn købte et husmandssted i Thyregod by, solgte hun gården.

D. 3. juli 1838, skøde fra Marie Sophie Mortensdatter til Søren Andersen Vindelev, htk. 1-6-0-1 3/5, købesum 300 rbd. sedler og tegn. Søren Andersen havde haft en mindre ejendom i Vindelev, men han var født i Åle i 1790. Han var gift

med Ane Kirstine Nielsdatter, født i Jelling i 1802. De havde 8 børn, hvoraf de 6 var hjemme. Christen Bertelsen blev tjenestekarl på gården, han blev senere murer, husmand og træskomand i Dørken. Marie Sophie fik aftægt på gården, hun døde d. 26. apr. 1854, hun var født i 1786.

D. 17. dec. 1846 lånte Søren Andersen 450 rbd. af gmd. Anders Christensen i Oddebæk. Han fik pant i gården, der i den ny matrikel havde fået matr. nr. 3 Hindskov med nyt htk. 1 td. 1 skp. 1/4 alb. Til gården hørte englodder i Galtkær under matr. nr. 24 og 30 af Kokborg. Ellers beskrives den som en samlet lod midt på marken.

D. 10. juni 1853 solgte Søren Andersen gården til sin søn Niels Peter Sørensen, der var 27 år gl. og født i Vindelev. Købekontrakten omfattede matr. nr. 3 Hindskov med htk. 7 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb., matr. nr. 24 Kokborg med htk. 3 fkr. 1/4 alb. og matr. nr. 30b Kokborg med htk. 1 1/4 alb. Købesum 900 rd. rigsmønt. Både Niels Peter og hans svoger Peder Jensen fra Nim havde været indkaldt til krigstjeneste.

D. 1. aug. 1854 blev skødet transporteret til gårdmand Anders Christensen i Oddebæk, og samme dag blev der oprettet en aftægtskontrakt for Søren Andersen til kapitalværdi 295 rd. Søren Andersen rejste fra Hindskov.

D. 9. dec. 1854 fik Anders Christensen udstykningsapprobation og udstykkede gården i 3 parceller. D. 26. marts 1855 solgte han hovedparcellen matr. nr. 3a Hindskov til Hans Knudsen, der var født d. 22. dec. 1824, søn af Knud Knudsen og Ane Marie Hansdatter i Sdr. Hindskov. Han var gift med Christine, født d. 12. sept. 1834, datter af Jens Christian Pedersen og Mette Mathiasdatter i Østerdam. Htk. for 3a var 4 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb. og 24a Kokborg 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 800 rd., som Hans Knudsen udstedte en obligation på.

D. 10. juni 1863 købte Hans Knudsen parcel matr. nr. 14b Kokborg af sin svigerfar Jens Chr. Pedersen. Htk. 1 1/4 alb. Der skulle være et hus på parcellen. D. 22. febr. 1882 købte han en engparcel matr. nr. 4d Kokborg af sin svoger Mathias Jensen, tidligere Østerdam. Parcellen stammede fra Krusborg. D. 22. jan. 1856 fik Christine og Hans Knudsen datteren Ane Marie. Jens Christian blev født d. 28. juli 1858. Ane Marie d. 18. juli 1860. Karen d. 25. apr. 1865. Mette Marie d. 20. dec. 1867. Jens Skou d. 10. juni 1872. Knud Peter Ingvard d. 4. apr. 1875. Hans Christian d. 3. jan. 1878. Den første Ane Marie døde 4½ år gl.

D. 3. juni 1897, skøde fra Hans Knudsen til søn Jens Skou Hansen, gift samme år med Mariane Kjeldsen, født d. 29. jan. 1871, datter af gmd. Kjeld Mathiasen og Karen Nielsen i Sejrup. Der var 3 børn i ægteskabet: Hans Kristian, født d. 20. maj 1898. Kathrine, født d. 17. juli 1900. Dagny Kirstine, født d. 3. okt. 1902.

D. 5. nov. 1922, skøde fra Jens Skou Hansen til svigersøn Emil Pedersen, født i Ødsted, søn af Inger Marie og Jens Pedersen, der i 1918 købte hus i Thyregod. Emil Pedersen var også murer, han var gift med Kathrine.

D. 14. jan. 1961, skøde fra Emil Pedersen til søn Skov Pedersen, gift med Vivi Schnedler, datter af Mary og Edvard Schnedler i Kjærgård.

1996: ejer Bøje S. Pedersen, Engholmvej 1, Hindskov.

Udstykninger fra matr. nr. 3 Hindskov.

Matr. nr. 3b Hindskov.

D. 26. marts 1855, skøde fra Anders Christensen til Hans Madsen på parcel matr. nr. 3b Hindskov med htk. 1 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb. og matr. nr. 24b Kokborg, htk. 1 fkr. 1 alb. efter bevilling af 9. dec. 1854. Købesum 300 rd., som Anders Christensen fik en obligation på. Hans Madsen var født i 1829, og hans kone Kirsten Larsen var født i 1831, begge i Give sogn.

D. 23. juni 1856, skøde fra Hans Madsen til Jens Peter Madsen, født d. 22. dec. 1825, søn af Mads Iversen og Maren Christensdatter, Midtgård, Thyregod by. Han var gift med Maren Jensen, født i 1821 i Give. I de første år boede J. P. Madsen ikke på stedet, men lejede det ud til forskellige.

D. 5. maj 1867 lejede han sammen med sin bror Frederik Madsen et moseskifte af Claus Jensen på matr. nr. 13g Kokborg. Det lå i Løjnemo og omfattede alt østen for udløbet fra mosen og derfra i lige linie mod nord med retning efter Ejstrup kirke. Lejetid 50 år, leje 80 rd. med fri vej fra mosen til den vej, der gik fra Askær til Thyregod. D. 23. okt. 1874 købte J. P. Madsen matr. nr. 6d Hindskov af Jens Sørensen Askjær og lagde den til ejendommen.

D. 20. juni 1877, mageskifteskøde fra Jens Peter Madsen til Maria Pedersen, der var enke efter landmand og smed Martinus Laursen på matr. nr. 4b Lønå, som J. P. Madsen overtog.

D. 2. febr. 1884, vielsesattest til enke Maria Pedersen læst som adkomst for Them Jensen i Lønå. Hans første kone Birgitte Nielsen var død d. 20. jan. 1880, og d. 9. nov. 1882 var han blevet gift med enken. Han var født i Give i 1832.

D. 6. febr. 1884, skøde fra Them Jensen til Jens Peter Nielsen, født i Dørken d. 4. jan. 1857, søn af Niels Peter Pedersen og Nielsine Jensdatter. Han var gift med Sidsel Marie Sørensen, født i Nr. Snede i 1858. Them Jensen boede på den ejendom i Lønå, som Bertel Askjær senere fik.

D. 16. dec. 1891, skøde fra Jens Peter Nielsen til Knud Pedersen Bøgh. De var fætre.

D. 11. marts 1915, skifteudskrift læst som adkomst for enke Jensine Pedersen, født Sørensen.

D. 30. april 1915, skøde fra Jensine Pedersen til søn Frederik Pedersen Bøgh.

D. 7. jan. 1947, skøde fra Peder Bøgh til Henry Thomsen, der var gift med Valborg Risager fra Enkelund. Peder Bøgh flyttede til Thyregod, senere købte han en kro og blev kromand.

1993: ejer Kurt Kjærgaard, Svindbækvej 13, Hindskov.

Matr. nr. 3c Hindskov.

Efter at gården matr. nr. 3 Hindskov var udstykket i 3 parceller d. 9. dec. 1854, byggede Anders Christensen Oddebæk selv på den sidste parcel. Han beholdt den også, men havde forskellige fæstere på stedet. Hvordan det har været ordnet kan ikke ses, for der er intet tinglæst. Den første var Jens Madsen fra Give, der var gift med Kirsten Pedersen fra Sdr. Omme. Han kaldes indsidder i folketællingen. Derefter kom Peder Nielsen fra Grindsted, der var gift med Mette Cathrine Nielsen fra Give. Han kaldte sig husfæster. Også Jens Peter Madsens bror Frederik ser ud til at have boet der, og der kan være andre, der har været der en kort tid.

D. 22. juni 1865, skøde fra Anders Christensen, der nu var flyttet til Thyregodlund, til Mads Peter Knudsen på matr. nr. 3c Hindskov, htk. 1 skp. 1 fkr. 1/4 alb. og matr. nr. 30b Kokborg, htk. 1 alb. Købesum 700 rd. rigsmønt. Han skulle overtage 1/4 af aftægtskontrakten til Søren Andersen. Mads P. Knudsen var født d. 27. juni 1830, søn af Knud Knudsen og Ane Marie Hansen i Sdr. Hindskov. Han var gift med Mariane, født d. 13. apr. 1836, datter af Hans Chr. Mortensen og Johanne Madsdatter i Thyregodlund. Hans Chr. Mortensen boede hos dem, efter at han blev enkemand.

Mariane Hansen døde d. 25. juni 1866. Ved skiftet fik de 2 børn Hanne Kirstine og Knud Christian hver tillagt 125 rd. i arv. Søren Pedersen i Svindbæk blev værge for dem. Mads Peter Knudsen blev kort efter gift med Else Nielsen, født i 1840 i Give. D. 6. juni 1875 købte Mads P. Knudsen matr. nr. 4f Hindskov af Jens Thyregod til forening med matr. nr. 3c.

Mads P. Knudsens 2. kone Else Nielsen døde d. 17. marts 1870, og d. 17. dec. samme år blev han gift med Ane Jacobsen, født d. 26. juli 1847, datter af Jacob Sørensen og Mette Marie Christensdatter i Kokborg.

D. 21. april 1883, skøde fra Mads Peter Knudsen til sin datter af 1. ægteskab Hanne Kirstine Knudsen, født d. 2. juni 1861.

D. 18. aug., læst d. 26. aug. 1887, auktionsskøde udstedt til Jens Christian Hansen, født d. 28. juli 1858, søn af Hans Knudsen og Christine Jensen i Hindskov, han var fætter til Hanne Kirstine. Han var gift med Else Kathrine Larsen, født d. 24. sept. 1865 i Ringgive.

D. 2. maj 1899, skøde fra J. Chr. Hansen til Søren Jensen Askjær på matr. nr. 3c og 4f Hindskov. Købesum 4500 kr. Søren Askjær var født d. 26. nov. 1868, søn af Jens Sørensen og Abelone Frederiksen i Hindskov. Abelone Marie, datter af Iver Hansen i Thyregodlund, var husbestyrerinde for ham. Han blev senere gift med Inger Marie Antonsen Bjerg, født d. 17. aug. 1880 i Brande.

D. 16. dec. 1913, skøde fra Søren Jensen Askjær til Villiam Marinus Villumsen, født d. 18. marts 1891, søn af landpost Frederik Villumsen og Petra Bolette Pedersen i Lønå. Han blev gift med Hans Christian Hansens datter Johanne Marie fra Nygård.

D. 20. juni 1918, skøde fra Villiam Villumsen til svigerfaderen Hans Chr. Hansen, Nygård. Han købte d. 26. juni 1921 parcel matr. nr. 4b Svindbæk af Thorvald Nørgaard til forening med matr. nr. 3c Hindskov.

D. 23. nov. 1928, skifteudskrift læst som adkomst for eneste arving Johanne Marie Villumsen, født Hansen, Nygård, der samme dag skødede ejendommen til Henning Ulrik Mathiasen, født d. 6. nov. 1900, søn af Bartholine og Jens Christian Mathiasen i Hindskov, og gift med Helene Johnsen, født d. 23. apr. 1903, datter af Jensine og Steffen Buch Johnsen i Lønå.

1993: ejer Tove og Arne Damgaard Mathiasen, Svindbækvej 11, Hindskov.

Matr. nr. 3d Hindskov.

D. 18. sept. 1887, auktionsskøde udstedt til murer Jens Christian Hansen på matr. nr. 3c Hindskov, hvoraf 3d er en parcel.

D. 24. juli 1948, ejendomsdom læst som adkomst for Johannes Kristian Mathiasen, Hindskov, til forening med matr. nr. 1a Hindskov.

Matr. nr. 4 Hindskov.

Hindskov har langt tilbage været delt imellem de 3 gårde, Nørre, Sønder og Vester Hindskov. De lå alle ved den såkaldte kirkevej fra Lønå, når man kom fra Thyregod, lå først Nørre Hindskov på højre side og derefter Vester Hindskov på samme side. På venstre side fulgte så Sønder Hindskov, omtrent hvor vejen til Svindbæk går fra. I det ældste skøde på Hastrup i 1419 nævnes gårdene ikke, så da har de ikke hørt under Hastrup. De nævnes i præstens indberetning i 1638, og da var der også 3. I Marie Belows skøde i 1651 er der pludselig 7 gårde med 7 bønder, men det er fordi der er sket en sammenblanding med Thyregod by, når det bliver rettet, er der stadig kun 3 gårde. Det er

naturligst at tage hver gård for sig og de udstykninger, der stammer fra dem. Efter udskiftningen i 1796 og senere udparcellering var der omkring 1830 7 gårde eller huse, der i 1844 fik de 7 matr. numre. Af Sønder Hindskov opstod de 2 gårde matr. nr. 4 og 6.

Sønder Hindskov hørte lige som de 2 andre gårde i Hindskov under Hastrup i 1651. Hartkornet var 5 tdr. 6 skp. 2 fkr. og landgilden var 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 lam, 1 svin, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Jens Pedersen var fæster, hans kones navn nævnes ikke. Da Hastrups jordebog blev indleveret i 1661, var Jens Pedersen stadig fæster, men kort efter blev han afløst af Gravers Jensen, der var gift med Anne Jensdatter. Hartkornet var ændret til 5 tdr. 7 skp. 2 alb., og der skulle ydes 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteripenge. Karen Grubbe til Hastrup står som ejer, senere var det hendes søn Jørgen Grubbe Kaas til Hastrup.

I skattelisten for 1687 opgav Gravers Jensen at have 2 heste, 2 køer, 2 ungnød, 6 faar og 1 bistok. Han havde også 1 karl, Rasmus Ingwersen fra Kollemorten. Efter den tid var gården velbesat. Det dyrkede areal i hele Hindskov var i 1682 128,4 tdr. land, desværre nævnes Hindskov ikke i vurderingen i 1683, da jorden ellers blev sat i klasser. I 1688 kom den ny matrikel, og da fik gården sit hartkorn forøget til 6 tdr. 2 skp. 3 fkr. 1 alb., mens de 2 andre gårde fik deres nedsat. Da amtmand Knud Gedde i 1697 købte Hastrup, var Gravers Jensen stadig fæster.

Gravers havde en begavet søn Christen, der blev birkeskriver på Hastrup og gik under navnet Christen Hindschou. Senere blev han gift med Dorthe Christensdatter og fik en gård i fæste i Sejrup ved siden af birkedommer Peder Jensen Skærhoved. Christen var birkeskriver til sin død i 1717.

Lige omkring 1700 kom der ny fæstere på gårdene i Hindskov. I skattelisten for 1705 nævnes Jens Jensen i Sdr. Hindskov som fæstebonde, der betalte 24 sk. pr td. htk. i ekstraskat til kongen. Han står også i alle skøder og pantebrev fra Hastrup på samme tid. Jens Jensen er nok død før 1713, ialtfald blev han lidt før afløst af Jacob Pedersen, der var født i 1686 eller 87. Han var muligvis søn af bolsmand Peder Jacobsen i Kokborg, og han var gift med Gravers Jensens datter Kirsten, der var født i 1680. Hun døde i 1714 og blev begravet d. 12. okt., og d. 1. nov. samme år blev deres søn Jens begravet 3 uger gl. D. 24. febr. 1715 blev deres søn Peder begravet 5 år gl., så de må være blevet gift i 1709, men så langt går kirkebogen ikke tilbage.

Allerede d. 4. dec. 1714 blev Jacob Pedersen trolovet med Maren Christensdatter i præstegården, og d. 27. jan. 1715 blev de gift. Maren var født i 1689 og datter af Christen Nielsen og Gyde Pedersdatter i Midtgård i Thyregod by. Omtrent samtidig med Jacob Pedersen kom der en fæster mere i gården, det var Jens Michelsen, der var gift med en anden af Gravers Jensens døtre, Maren, der var født i 1686. Gården var med sine 6 tdr. htk. rigelig stor til 2 fæstere. Maren Graversdatter døde i 1720 og blev begravet d. 13. marts. Hendes bror Jens Graversen har måske opholdt sig i gården, for hans kone Maren Sørensdatter døde i Hindskov samme år og blev begravet d. 28. apr., noget fæstebrev synes han ikke at have haft. Jens Michelsen står endnu i 1723 som fæster i Hindskov i en jordebog, men da var han flyttet til Kokborg, og Jacob Pedersen var alene fæster til ca. 1730.

Jacob Pedersen havde en søn Gravers af 1. ægteskab. Med Maren Christensdatter fik han 6 børn: 1. Kirsten, døbt d. 11. marts 1716. 2. Karen, døbt hjemme, fremstillet d. 6. apr. 1719. 3. Peder, døbt d. 25. maj 1722. 4. Christen, døbt d. 17. juni 1725. 5. Anne, døbt d. 4. juli 1728. 6. Jens, døbt d. 3. aug. 1732. Kirsten blev gift med Peder Madsen i Lønå i 1741 og Anne blev gift med Morten Sørensen i Bøllund i 1749, men hun døde kort efter. Jacob Pedersen var fæster af den halve gård til 1749, i 1750 og 51 var han fæster sammen med sin søn Peder, der d. 2. nov. 1749 blev gift med Anne, der var født i 1732 og døbt d. 24. aug., datter af Hans Pedersen og Anne Christensdatter i Nr. Hindskov.

Derefter gik Jacob Pedersen af som fæster, og de 2 brødre Peder og Christen var fæstere sammen til 1756. Christen blev d. 13. juni 1753 gift med Kirsten Jensdatter, der var født i 1727, døbt d. 26. okt., datter af Jens Nielsen i Thyregodlund. Peder blev fæster på den østligste gård i Thyregod by i 1756, og Christen blev alene om halvgården. Jacob Pedersen døde i 1754 og blev begravet d. 1. sept. Maren Christensdatter døde i 1772 og blev begravet d. 1. marts.

Kirsten og Christen Jacobsen fik 5 børn: 1. Maren, døbt d. 11. nov. 1753. 2. Anne, døbt d. 21. nov. 1756. 3. Jacob, døbt d. 27. apr. 1760. 4. Kiersten, døbt d. 6. jan. 1768, men døde lige efter. 5. Kiersten, døbt d. 17. dec. 1769. Det var nok Christen Jacobsens svigerfar Jens Nielsen, der døde i Hindskov i 1769 og blev begravet d. 16. juli.

Den anden halvdel af gården blev fra ca. 1730 drevet af Niels Jensen, for at skelne ham fra Niels Sørensen i V. Hindskov, blev han kaldt Store Niels eller Niels Graarup, nok fordi han kom derfra. Hans kones navn nævnes ikke, og han afstod fæstet i 1756, han var født i 1690 og døde hos sønnen Niels Nielsen i Søndergård i Thyregod by i 1770, han blev begravet d. 4. apr.

Fæstet blev overtaget af Christen Vestesen fra Thyregod by. Han var gift med Inger, der var født i 1729, døbt d. 30. okt. og datter af Iver Pedersen og Maren Jensdatter i Sejrup. Christen Vestesen var født i 1725, døbt d. 30. sept. og søn af Veste Nielsen i 2. ægteskab. Han var der kun i kort tid, så overtog hans sin fars fæstegård i Thyregod.

I fattigprotokollen står der, at hans efterfølger hed Jens Nielsen, der kunne være Store Nielses søn, der var født i 1724, men det er usikkert, da der kort efter står i Hastrups jordebog, at fæsteren hed Niels Jensen. Ifølge kirkebogen blev Niels Jensen i Hindskov gift med Anne Jensdatter fra Katballe i 1767, og det må være ham, der var fæster, men det fremgår ikke, hvem han var. Også han var der kun i kort tid, i 1770 var Christen Jacobsen alene om fæstet af hele Sdr. Hindskov. Efter fæstebrevene var han fri for en del plidsgering på Hastrup, han betalte årlig 10 rd. 2 mk., så han var fri

for landgilde in natura og kunne nøjes med 5 spanddage på Hastrup og med at spinde 2 pund uld. Der var 20 tdr. sædeland, der avledes 12 læs hø, og der var græs til 20 høveder.

Medens Jacob Pedersen og sønner hvert år svarede deres bidrag til fattiggassen, så kneb det mere for den anden part af gården. Sommetider er den slet ikke nævnt, så den kan have været uden fæster i perioder.

D. 29. juni 1783 blev Christen Jacobsens datter Maren gift med Hans Jensen, der var født i 1758 og døbt d. 16. juli, søn af Jens Hansen Borup og Mette Mortensdatter i Thyregodlund. Hans Jensen overtog fæstet, forinden havde han haft det halve af faderens gård i Thyregodlund, men han havde solgt sin gårdspart til broderen Jens Jensen. Christen Jacobsen døde i 1782 og blev begravet d. 22. dec. Hans enke Kirsten Jensdatter var aftægtskone i Hindskov, men det må være hende, der døde i Dørken d. 25. jan. 1818, hendes alder står i kirkebogen til 97 år, men hun blev kun 91 år.

Maren Christensdatter døde i 1786 under en fødsel og blev begravet d. 2. apr., 33 år gl. Hans Jensen blev d. 17. sept. 1786 gift med Mette Pedersdatter fra Flø, hun var født i 1758 og datter af Peder Jensen og Maren Nielsdatter. I 1. ægteskab havde Hans Jensen sønnen Jens, døbt d. 15. okt. 1784. I 2. Ægteskab var der 7 børn: 1. Jens Christian, døbt d. 16. juni 1787. 2. Maren, døbt d. 16. marts 1789. 3. Peder, født d. 16. maj 1791. 4. Mette Marie, født d. 2. dec. 1793. 5. Ane Maria, født d. 29. apr. 1797. 6. Jens, født d. 23. nov. 1799. 7. Ane, døbt d. 23. okt. 1803.

Gårdene i Hindskov blev takseret og udskiftet i 1796, opmålingen blev foretaget af landinspektør Haar fra Århus, og taksationsmænd var Hans C. Schmidt fra Hage og Niels Pedersen fra Hedegård. Sønder Hindskov blev delt i 2 parceller, Hans Jensen beholdt den største med htk. 3 tdr. 2 skp. 3 fkr. 1 alb., og den fik matr. nr. 4 Hindskov. Anders Olsen købte den mindste med htk. 3 tdr., og den fik matr. nr. 6 Hindskov.

Hans Jensen og Anders Olsen foretog selv delingen af Sdr. Hindskov med Hastrup ejers samtykke, det var jo stadig en fæstegård. Hans Jensen fik den østlige mark, og Anders Olsen den vestlige. I skellet blev der sat kampesten med flint under, og hver af dem blev beskrevet. Engen delte de ligeligt og trak derefter lod om parcellerne, så Hans Jensen fik det østlige Hvøfskjær og det vestlige Galtkjær, og Anders Olsen fik omvendt. Hans Jensens gård blev flyttet ud på marken, og der blev skrevet udskiftningskontrakt med Anders Olsen d. 30. marts 1798.

D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Schoutrup til Hastrup til Hans Jensen på hans iboende fæstegård. Købesum 250 rd. D. 13. juni 1804 købte Hans Jensen gårdens tiender af Thomas Grynderup for 160 rd., og d. 26. aug. 1808 lånte han 300 rd. i Den Almindelige Enkekasse. Hans Jensen var fæster i 15 år og selvejer i 28 år.

D. 3. apr. 1826, skøde fra Hans Jensen til svigersøn Knud Knudsen fra Hammer mølle, født i 1793 og gift med Ane Marie d. 24. marts 1822. Han overtog restgælden til Enkekassen og betalte 25 rbd. kontant, og der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt for Hans Jensen og hustru. Hans Jensen omkom imidlertid samme år, da han druknede i en af gårdens mergelgrave d. 26. okt. Mette Pedersdatter døde d. 17. maj 1840.

D. 6. dec. 1837 lånte Knud Knudsen 50 rbd. af aftægtsmand Hans Mortensen i Sejrup. Ved matrikuleringen blev hartkornet nyansat til 1 td. 7 skp. 3 fkr. De 2 englodder til gården fik matr. nr. 26 og 30a Kokborg. D. 28. aug. 1831 udstedte Knud Knudsen et fæstebrev til sin nabo Christen Larsen i "Svendborg" på et stk. jord kaldet Nørager med htk. ca. 3 skp. Til skatter og tiende skulle betales 4 rbd. 5 mk. 1 sk. årligt, indfæste var 76 rbd. 5 mk. 4 sk. sølv, hvoraf der kontant betaltes en fjerdedel. Resten forrentedes, så længe Knud Knudsen skyldte Enkekassen 240 rbd. Ejeren havde fri kørsel over lodden til kirke og Galtkjær eng. D. 20. jan. 1840 lånte Knud Knudsen 350 rbd. af landinspektør Thyregod på Rørbæk og gav 1. prioritet i gården, så lånet i Enkekassen var afviklet.

Ane Marie og Knud Knudsen fik 7 børn: 1. Knud Peter, født d. 25. apr. 1822. 2. Hans d. 22. dec. 1824. 3. Mette d. 3. maj 1827. 4. Mads Peter d. 27. juni 1830. 5. Peter Christian d. 18. apr. 1833. 6. Karen d. 7. dec. 1836. 7. Jens Christian d. 24. juni 1840.

D. 11. juli 1848, skøde fra Knud Knudsen til søn Knud Peter Knudsen, født d. 25. apr. 1822 og gift med Inger, født d. 20. dec. 1825, datter af Hans Chr. Mortensen og Mariane Pedersdatter i Thyregodlund. De var blevet gift d. 26. marts 1848. Købesummen var 750 rbd. sølv, nationalbankhæftelsen var indfriet, og fæstekontrakten skulle respekteres. D. 14. okt. 1853 solgte Knud P. Knudsen den bortfæstede Nørager under matr. nr. 4c Hindskov til Christen Larsen for 76 rbd. D. 18. dec. 1854 solgte han parcel matr. nr. 4b Hindskov til sin far efter bevilling af 26. marts 1853. Købesum 200 rd. Inger Hansdatter døde d. 26. maj 1863, og Knud døde d. 16. apr. 1864. De efterlod sig 3 sønner og 1 datter, der alle var umyndige. 1. Knud Christian, født d. 19. okt. 1848. 2. Mariane, født d. 29. marts 1851. 3. Hans Christian, født d. 18. dec. 1853. 4. Andreas Martin, født d. 20. maj 1860. Ved skiftet efter moderen fik hver af børnene tillagt 400 rd. i arv. Christen Jørgensen i Thyregod skyldte 500 rd. deraf. Søren Pedersen i Svindbæk blev værge for børnene.

D. 30. dec. 1865 blev der holdt auktion over gården med htk. 1 td. 3 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. Den blev tilslået Poul Schou fra Mindstrup for 5050 rd., og han skulle overholde en forpligtelse på 100 rd. til Knud Knudsen og hustru. Poul Schou udstedte en obligation på 362 rd. 81 sk. til Knud Christian Knudsen, 1362 rd. 81 sk. til Mariane Knudsen og 274 rd. 29 sk. til Hans Christian Knudsen. Aftægtsmand Knud Knudsen døde d. 18. apr. 1866, og hans enke Ane Maria døde d. 27. apr. 1876.

D. 23. marts 1869, skøde fra Poul S. P. Schou til proprietær Jens Nielsen Thyregod fra Vester mølle. Købesum 6000 rd. rigsmønt. Jens Thyregod overtog prioritetsgælden 2500 rd. og aftægten til Ane Marie Hansdatter, der skulle have 6 rd. om året, og så skulle der gøres 8 plov-eller harvebed for hende. D. 7. jan. 1871 kvitterede Knud Chr. Knudsen for sin

arv efter forældrene 1362 rd. 91½ sk. Købmand Ditlev Lorentzen i Thyregod var kurator for ham. Mariane Knudsen blev gift med Hans Christensen i 1876, han var søn af gårdmand og kromand Christen Jørgensen i Thyregod. De fik Vestergård i Thyregod.

D. 6. juni 1875 mageskiftede Jens Thyregod og Christen Damgaard i Hindskov et par stykker jord uden ændring i htk.
 D. 14. juni 1875 mageskiftede Jens Thyregod og Jens Chr. Knudsen i Hindskov på samme måde et par mindre arealer.
 Jens Nielsen Thyregod var født på Rørbæk d. 1. juli 1823, søn af Niels Andreas Thyregod og Inger Eriksdatter. Han var d. 6. nov. 1861 blevet gift med Caroline Margrethe Hansen, født d. 12. nov. 1842, datter af rørsbetjent Hansen i Rudkøbing. De havde ejet Rørbæk i nogle år. Jens Thyregod, der var sognerådsformand i nogle år, døde d. 19. dec. 1889, og hans enke fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hendes søn Niels Andreas Thyregod, der var født på Rørbæk d. 30. sept. 1864, blev bestyrer på gården, der havde fået navnet Gedholmgård. D. 11. dec. 1905 blev gården udstykket i 2 næsten lige store dele. Deraf fik sønnen Hans Hermann Thyregod den vestlige parcel under matr. nr. 4h Hindskov.
 D. 11. dec. 1905, skøde fra Caroline Margrethe Thyregod til søn Niels Andreas Thyregod på hovedparcellen matr. nr. 4a Hindskov. Han blev gift med Kristine Olesen, født d. 17. juli 1883 i Sønder Kollemorten, datter af Christen Olesen.
 D. 3. okt. 1934, skøde fra Niels Andreas Thyregod til søn Jens Karl Thyregod, født d. 24. juli 1905.
 1992: ejer Niels Thyregod, Vester Dørkenvej 9, Hindskov.

Udstykninger fra matr. nr. 4 Hindskov.

Matr. nr. 4b Hindskov.

D. 18. dec. 1854, skøde fra Knud Peter Knudsen til faderen Knud Knudsen på matr. nr. 4b Hindskov med htk. 1 skp. 2 fkr. 1½ alb. efter bevilling af 26. marts 1853. Købesum 200 rd. rigsmønt. Knud Knudsen bebyggede selv parcellen.
 D. 2. april 1866, skøde fra Knud Knudsen til søn Jens Christian Knudsen. Købesum 300 rd. rigsmønt. J. Chr. Knudsen havde været med i krigen i 1864, han blev i 1879 gift med Mette Cathrine Nielsen, født i Nr. Snede d. 3. marts 1854. Til ejendommen hørte englodden matr. nr. 30a Kokborg. D. 15. jan. 1870 købte J. Chr. Knudsen parcellen matr. nr. 5b Thyregod af Jens Chr. Christensen, htk. 2 fkr. 1 alb. til forening med matr. nr. 4b. Købesum 200 rd. rm. D. 14. juni 1875 mageskiftede han et par stykker jord med Jens Thyregod uden ændring i htk.
 D. 4. marts 1880, mageskifteskøde fra Jens Chr. Knudsen til Laust Henriksen i Hindskov. J. Chr. Knudsen overtog i stedet matr. nr. 5 Hindskov, "Svendborg". Laust Henriksen var født i Hornborg d. 11. jan. 1835 og gift med Karen Steffensen, født i Nim i 1837.
 D. 22. juni 1882, skøde fra Laust Henriksen til Anders Olesen Lund fra Givskud, han var født i 1843 og gift med Ane Marie Christensen, født i Lindeballe i 1846, hvor deres datter Ane Kirstine også var født. I Hindskov fik de sønnen Peter d. 9. febr. 1882, og Søren Peter d. 24. sept. 1885. Aftægtskonen Cathrine Marie Pedersdatter, født i Give i 1814, boede hos dem.
 D. 25. apr. 1894, auktionsskøde udstedt til Niels Pedersen fra Kokborg, født d. 9. sept. 1862, søn af Peder Pedersen og Birgitte Marie Christensen. Han var gift med Bolette Kirstine, født d. 23. maj 1869, datter af Niels Pedersen og Kirsten Marie Nielsen i Enkelund.
 D. 21. nov. 1905, skøde fra Niels Pedersen til Frederik Bernhard Pedersen, født d. 20. febr. 1878 i Vester, søn af lærer Henrik Pedersen og Maren Jensen. Han var gift med Anna Sofia Johanne Madsen, født d. 2. juni 1883 i Randbøl.
 D. 3. marts 1942, skøde fra Frederik B. Pedersen til svigersøn Harald Søby, søn af Line og Mourits Søby i Vester. Han var gift med Irma Pedersen.
 1990: beboet af Niels M. Tofte, Vester Dørkenvej 10, Hindskov.
 1994: Matr. nr. 4b Hindskov og matr. nr. 5b Thyregod er købt af Knud Hansen på nabogården, matr. nr. 12a Dørken.

Matr. nr. 4c Hindskov.

D. 14. okt. 1853, skøde fra Knud Peter Knudsen til Christen Larsen på parcel matr. nr. 4c Hindskov med htk. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum lig med indfæstet 76 rbd. Det var den parcel, der under navnet "Nørager" var bortlejet fra matr. nr. 4a Hindskov. Parcellen blev forenet med matr. nr. 5a Hindskov, som den hørte sammen med til d. 12. dec. 1917, da J. Chr. Knudsen solgte hovedparcellen til Niels Peter Hansen.
 D. 7. juni 1919, skifteudskrift læst som adkomst for enke efter J. Chr. Knudsen, Mette Cathrine Knudsen, født Nielsen. Det omfattede matr. nr. 4c og 5d af Hindskov, der var fraskilt hovedparcellerne.
 D. 2. marts 1922, skøde fra Mette Cathrine Knudsen til Anders Andersen til forening med matr. nr. 10c og 10g Thyregod, nu Granhøjgård.
 1993: ejere Ragnhild og Bjarne Andersen, Hindskovvej 31, Thyregod.

Matr. nr. 4h og 4l Hindskov.

D. 11. dec. 1905, skøde fra enkefru Caroline Margrethe Thyregod til søn Hans Hermann Thyregod, født på Rørbæk d. 9. marts 1866, gift med Martine Sørensen, født d. 30. aug. 1878, datter af lærer Gregers Christian Sørensen og Maren

Jensen i Enkelund. Pensioneret lærer Sørensen og hans kone flyttede til Hindskov og fik ophold hos svigersønnen. Gården fik navnet Granly, dens hartkorn var 5 skp. 1 alb. Den ligger lige syd for stedet, hvor den gamle gård Sønder Hindskov lå.

D. 5. maj 1952, skøde fra Hermann Thyregod til Peder Larsen Husum, født d. 27. marts 1931 i Langkær, søn af Kresten Larsen Husum og Anna Thora Cecilie Christiansen, han er gift med Tove Hvolbæk, født d. 12. sept. 1931 i Nebsager. 1993: ejer Hans A. Andersen, Svindbækvej 16. Hindskov.

2008 skøde fra Henri Lerfink til Better World ApS. Ev. 3.950.000 kr.

Matr. nr. 4m Hindskov.

D. 3. dec. 1945, skøde fra generaldirektoratet for De Danske Statsbaner til Jens Karl Thyregod til forening med matr. nr. 4a Hindskov.

*****Matr. nr. 5 Hindskov, "Svendborg".

Gården stammer ligesom matr. nr. 3 og 7 fra helgården Nørre Hindskov, og dens forhistorie kan ses under indledningen til Matr. nr. 3 Hindskov.

D. 4. okt. 1806, skøde fra Jens Mikkelsen i Ejstrup til ungarl Peder Christensen fra Nr. Snede på parcel nr. 1 af sin gård Nørre Hindskov, htk. 1 tønde, købesum 260 rd. Rentekammerets bevilling var dateret d. 19. maj 1804, og der var skrevet købekontrakt d. 2. juni 1805. Der var bygninger på parcellen, og marken var indpælet og afmærket på kortet. Pastorerne Stallknecht og Neuchs skrev under til vitterlighed.

D. 11. dec. 1811, skøde fra Peder Christensen, nu boende i Hedegård i Them sogn, til Laust Larsen på parcel nr. 1 af Jens Mikkelsens gård. Købesum 750 rd. Samme dag, skøde fra Christen Pedersen, Hindskov, nu boende i Thyregod by til Laust Larsen på konge kirke korn og kvægtiende af hans ejende sted efter mundtlig akkord, købesum 50 rd., der betaltes med 12 rd. 3 mk. kontant og ved at overtage lån 37 rd. 3 mk. til Enkekassen. Christen Pedersen ejede tienderne efter skøde af 24. juni 1807. Laust Larsen var søn af Lars Christensen og Maren Jensdatter, men han var født i 1779, inden de kom til Thyregod sogn. Han var gift med Mette Madsdatter, der heller ikke var fra Thyregod, men intet røber, hvor hun kom fra. De fik sønnen Frederik døbt d. 1. sept. 1811, og Jacob blev døbt d. 30. maj 1814, men han døde kort efter. De havde en kort tid haft Lars Christensens gård i Svindbæk. Til gården i Hindskov fik de et lån hos pastor From i Brande, men det kneb for dem at klare det, og From satte gården til tvangsauktion.

D. 11. aug. 1819, auktion afholdt over stedet "Svendborg" på Hindskov mark, htk. 1 td. Gården blev tilslået Hans Nielsen i Lønå for 181 rbd. sølv i kommission for aftægtsmand Iver Sørensen fra Svindbæk. Han var født i 1761, døbt d. 30. apr., søn af Søren Iversen og Johanna Mortensdatter, og han var gift med Margrethe Jensdatter, født i 1768, døbt d. 14. aug., datter af Jens Michelsen og Dorethe Knudsdatter i Kjærgård. Iver havde tjent hos pastor Feld i Thyregodlund og siden haft den østlige gård i Svindbæk.

D. 6. aug. 1821, skøde fra Iver Sørensen til Jeppe Christensen fra Askær, købesum 150 rbd. sedler. Samme dag blev der oprettet aftægtskontrakt for Iver og hustru. Til vitterlighed underskrev Knud Mortensen i Lønå, og i stedet for Hans Nielsen, der var død i mellemtiden, underskrev gmd. Peder Laursen i Lille Moesgård. Jeppe Christensen var født i 1755 i Nørre Hvillum i Ejstrup sogn, han døde i Sdr. Askær i 1845. Han var gift med Ane Marie Pedersdatter, født i Gjellerup i 1758. D. 30. juli 1822 udstedte Jeppe Christensen en obligation på 80 rbd. til borger Christian From i Horsens.

D. 24. sept. 1828, skøde fra Jeppe Christensen til søn Peder Jeppesen, købesum 95 rbd. sedler. Der hvilede stadig aftægt på gården til Margrethe Jensdatter, Iver Sørensen var død d. 14. marts 1826. Peder Jeppesen var født i Sdr. Askær i 1798, døbt d. 28. okt. Han var gift med Maren Andersdatter, født i Givskud i 1793.

D. 22. nov. 1830, skøde fra Peder Jeppesen til Christen Laursen, født i Grædstrup i 1798, søn af husmand Laurs Rasmussen. Købesum 100 rbd. sedler, desuden skulle han overtage aftægten til Margrethe Jensdatter. D. 29. marts 1832 udstedte Christen Laursen en obligation på 50 rbd. til H. P. Dahlerup i Thyrsted og gav pant i gården med 2. prioritet efter 100 rbd. sedler og tegn til Peder Jeppesen i Givskud. D. 26. aug. 1831 fik han arvfæste på ca. 3 skp. htk. fra Sdr. Hindskov. Det var den såkaldte Nørager. Christen Laursen var gift med Mette Marie Nielsdatter, født i 1799. De havde 3 børn med til Hindskov, og der fik de Peder Christian d. 12. marts 1834 og Ane Sophie d. 12. marts 1838. Christen Laursen døde d. 25. aug. 1838, 39 år gl., og enken overtog gården.

D. 12. dec. 1840, skøde fra Mette Marie Nielsdatter til Mads Christian Jensen i Lønå. Købesum 300 rbd. sedler. Aftægten hvilede stadig på gården. Laust Sørensen Borup ved Thyregod kirke var lavværge for enken. Hun boede en kort tid til leje hos efterfølgeren og flyttede så tilbage til Grædstrup. Mads Chr. Jensen var født i Ølgod i 1777, han var kommet til Lønå og var blevet gift med Hans Nielsens enke Karen Knudsdatter. Da hun døde, blev han gift med den meget yngre Frederikke Jørgensdatter fra St. Moesgård, født i 1810. De havde sønnen Jens, der var født d. 9. febr. 1837, da de en kort tid boede i Dørken.

Mads Chr. Jensen døde d. 27. dec. 1840, og der var skifte d. 14. maj 1841, hvor boet blev delt imellem enken og Jens Madsen Christiansen. Sønnen fik 205 rbd. 4 mk. 4 sk. i arv, og boet blev ekstraderet enken til ejendom. D. 12. dec. 1840 havde Mads Chr. Jensen udstedt en obligation på 50 rbd. sølv til Christen Laursens børn, der nævnes kun 4, men

obligationen blev først tinglyst i 1843. D. 12. april 1841 blev ungkarl Knud Ebbesen, født i 1813 i Sønder Kollemorten, gift med enken Frederikke Jørgensdatter, og han overtog Svendborg, men vielsesattesten er ikke fundet tinglyst.

D. 12. apr. 1842, skøde fra Knud Ebbesen til Christen Larsen fra Grarup på gården med htk. 1 td. Købesummen var arven 205 rbd. 4 mk. 4 sk. til Jens Madsen Christiansen, obligationen på 50 rbd. til Chr. Laursens 4 børn og 204 rbd. 1 mk. 12 sk. kontant til Knud Ebbesen, ialt 460 rbd. rede sølv. Knud Ebbesen overtog matr. nr. 6a Grarup efter Christen Larsens mor Ane Kirstine Christensdatter. Christen Larsen var født i Skarrild i 1816, han var gift med Johanne Hansdatter, født i Sønderholm, Brande sogn i 1804, hun havde været gift før, og de havde 2 børn af hendes første ægteskab og 2 af det sidste med til Hindskov. Christen Larsen var i mange år sognefoged i Thyregod.

D. 25. aug. 1845 lånte Christen Larsen 50 rbd. sølv af ungkarl Niels Christensen i Toftløs. Aftægtskonen Margrethe Jensdatter døde d. 19. apr. 1850 på gården, 83 år gl. D. 14. okt. 1853 købte Christen Larsen parcellen matr. nr. 4c Hindskov af Knud Knudsen, htk. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum 76 rbd. 84 sk. Det var Nørager, der havde hørt til gården som arvefæste siden 1831. D. 10. dec. 1862 købte Christen Larsen matr. nr. 7b Hindskov og matr. nr. 29 Kokborg af Niels Nielsens enke Ane Marie Pedersen, og d. 7. juli 1870 købte han hovedparcellen matr. nr. 7a af hende. Christen Larsens 1. kone Johanne døde d. 13. maj 1861, 56 år gl. Der var skifte d. 4. okt. 1861. D. 15. nov. 1861 blev Christen Larsen gift med Bodil Marie, født d. 17. okt. 1838, datter af Lars Olesen og Maren Mathiasdatter i Hindskov. De fik en datter Ane Marie d. 27. jan. 1865, en søn Anton Johannes d. 21. maj 1867, en datter Marie Kirstine d. 15. maj 1870, og en datter Abelone d. 15. juli 1873. D. 19. maj 1874 omkom Christen Larsen ved at blive kvalt i en mølle, han blev 57 år. Der står ikke, om det var i Hastrup mølle, måske var det i Hindskov mølle ved Knud Bøghs gård. Christen Larsen brugte tilnavnet Bæktofte.

D. 23. maj 1875 blev enke Bodil Marie Larsen gift med ungkarl Peder Martin Johansen, født i Kokborg d. 23. maj 1855, søn af Johan Bering og Karen Sørens datter. Vielsesattesten blev tinglyst som adkomst for ham til gården. De fik 2 børn i Hindskov, Lars Christian d. 7. jan. 1876 og Johan Bering d. 6. nov. 1878.

D. 26. jan. 1880, mageskifteskøde fra Peder Martin Johansen til Laust Henriksen, han måtte have kurator for at handle, da han endnu ikke var 25 år. Han overtog ejendommen matr. nr. 4c Lønå. Laust Henriksen var født i Hornborg d. 11. jan. 1835, han var gift med Karen Steffensen, født i Nim i 1837. De havde datteren Birgitte, der var født i Nim i 1859.

D. 4. marts 1880 mageskiftede Laust Henriksen med Jens Christian Knudsen i Hindskov og overtog ejendommen matr. nr. 4b Hindskov og matr. nr. 5c Thyregod. J. Chr. Knudsen var født d. 24. juni 1840, søn af Knud Knudsen i Sdr. Hindskov. Han var gift med Mette Cathrine Nielsen fra Nørre Snede, født d. 3. marts 1854. De fik 4 børn, der havde efternavnet Jensen Skov. 1. Ane Marie, født d. 27. sept. 1879. 2. Knud Christian, født d. 1. apr. 1881. 3. Mette Marie, født d. 6. jan. 1883. 4. Nielsine Martine, født d. 27. nov. 1887. Ane Marie blev gift med Johannes Søndergård i Dørken. Nielsine blev gift med pastor Dahl i Thyregod. Mette Marie var lærerinde.

D. 12. dec. 1917, skøde fra Jens Chr. Knudsen til Niels Peter Hansen, født i Ø. Nykirke d. 17. apr. 1859, gift med Ane Andersen, født d. 14. okt. 1854 i Hedegård, Ejstrup sogn. De havde før boet på Vestergård i Thyregod og i Fuglsang.

D. 11. sept. 1919, skifteattest læst som adkomst for enke Ane Hansen, født Andersen.

D. 4. sept. 1919, skøde fra Ane Hansen til svigersøn Jens Knudsen Jensen, født d. 24. juni 1889, søn af Søren Jensen og Bodil Marie Christensen i Ny Hastrup. Han var gift med Agnes Hansen, født d. 18. jan. 1888 i Fuglsang. De havde først boet i Damgård i Kokborg.

D. 29. jan. 1959, skøde fra Jens Knudsen Jensen til søn Arne Jensen.

1993: ejere: Karin Norlyk og Bruno Jensen, Svindbækvej 21, Hindskov.

Udstykning fra matr. nr. 5 Hindskov.

Bortset fra arealer til banen synes der kun at have været en enkelt udstykning fra hovedparcellen.

Matr. nr. 5d Hindskov.

Ved salget af hovedparcellen i 1917, beholdt J. Chr. Knudsen de 2 parceller matr. nr. 4c og 5d Hindskov. Ved skiftet efter ham d. 7. juni 1919 blev skifteudskrift læst som adkomst for hans enke Mette Cathrine Knudsen.

D. 2. marts 1922, skøde fra Mette Cathrine Knudsen, født Nielsen, til Anders Andersen på matr. nr. 4c og 5d Hindskov til forening med Anders Andersens gård matr. nr. 10c og 10g Thyregod, Granhøjgård.

Matr. nr. 6 Hindskov.

Den anden halvdel af Sønder Hindskov, som Anders Olsen overtog ved udstykningen, fik ved matrikuleringen nr. 6. Anders var født i 1749, antagelig i Give, hvor han havde haft et par ejendomme. Han var gift med Maren Jespersdatter, hvis alder opgives noget forskelligt, men 1730 er nok det rigtige, hun havde været gift 2 gange før. Anders havde været selvejer i Give by, og det nåede han også at blive i Hindskov.

D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Schoutrup til Hastrup til fæster Anders Olsen på hans iboende fæstegård, htk. 3 tdr., købesum 200 rd. Hvis udskiftningen, som Anders selv havde foretaget sammen med Hans Jensen, skulle blive omgjort, skulle køberen selv betale udgiften ved ny udskiftning. (Den blev godkendt).

D. 21. maj 1800, skøde fra Anders Olsen i Dørken til Christen Christensen i Hindskov på gården med 3 tdr. htk. og påværende bygninger, købesum 398 rd. Anders Olsen blev husfæster med jord i Dørkenhuse, hans kone Maren Jespersdatter døde der i 1811 og blev begravet d. 12. maj, efter kirkebogen 80 år. D. 27. dec. 1811 blev Anders Olsen gift med pigen Johanne Kirstine Poulsdatter, født i 1777 i Give, selvom der i folketællingen står, at hun var født i Thyregod. Hun var datter af Poul Mortensen og Karen Hansdatter, der i mange år boede i Dørkenhuse. Anders Olsen døde som almissemænd i Kokborg d. 3. nov. 1829, 80 år gl. Hans enke Johanne Kirstine blev d. 30. okt. 1830 gift med enkemand Christen Nielsen fra Kokborggård.

Christen Christensen var født i Hesselbjerg i 1755, døbt d. 31. aug., søn af Christen Mortensen og Maren Pedersdatter. Hans kone Margrethe Nielsdatter var født i Lønå i 1758, døbt d. 21. apr., datter af Niels Iversen og Anne Hansdatter. Christen havde før boet i Lønå og i Dørken.

D. 10. juni 1807, skøde fra Christen Christensen til Lars Christensen, købesum 300 rd. Lars havde åbenbart været fæster under Anders Olsen og Christen Christensen, for allerede nogle år før kaldte han sig gårdbruger i Hindskov. En kort tid ejede han Nørre Hindskov, men ellers vides der ikke meget om ham og hans kone Johanne Jensdatter. Fra Hindskov flyttede de til Ejstrup. D. 24. juni 1807 købte Lars Christensen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod, og d. 23. juni 1808 lånte han 400 rd. af Den Gejstlige Enkekasse og gav pant i gården.

D. 20. dec. 1809, skøde fra Lars Christensen til Peder Christensen fra Lille Enkelund på gården med tiender, købesum 800 rd. Peder Christensen, der gik under navnet Peder Merrild, var kommet til Thyregod sogn fra Alkærlund, han var født omkring 1736, men det vides ikke hvor. Hans 2. kone Ane Madsdatter var med til Thyregod, hun var født i 1747, men heller ikke hendes fødested kendes. De var forældre til Ane, der blev gift med Anders Kartborg og blev mor til C. A. Thyregod. En anden datter Karen var gift med husmand Christen Nielsen i Snejbjerg. De havde også 2 sønner, Christen og Mads. Peder Christensen havde også en gård i Borup, d. 6. marts 1812 solgte han den til Peder Andersen for 300 rd. Peder Christensen døde d. 21. marts 1815, 79 år gl., og da blev han kaldt aftægtsmand, men han ejede nu stadig gården ved sin død.

Enken Ane Madsdatter overtog gården ved skiftet, der var ikke meget at arve for de 4 børn, der blev 16 rbd. 4 mk. til deling. D. 14. april 1815 meddelte de alle arveafkald, Chr. Nielsen og Anders Kartborg skrev under for deres koner.

D. 30. maj 1820, skøde fra Ane Madsdatter til søn Christen Pedersen, der var født i 1791 og gift med Karen Pedersdatter fra Loflund, født i 1785. Købesum 200 rbd. rede sølv. Ane Madsdatter betingede sig aftægt til værdi 18 rbd. 64 sk. årligt. Peder Sørensen i Svindbæk havde ret til mergelgravning på gården, det skulle respekteres. Thyregod kirke rådede over en lille kapital, som Christen Pedersen lånte, degnen i Thyregod Hans Bering og Anders Kartborg skrev under på obligationen. Karen og Chr. Pedersen fik sønnen Peder d. 4. jan. 1823. Karen Pedersdatter døde d. 27. nov. 1830. Sønnen Peder blev såret ved Fredericia i slaget d. 6. juli 1849, han døde d. 7. juli af sine sår og blev begravet d. 11. juli i Fredericia. Christen Pedersen skulle så have været gift med Ane Jensdatter fra Odderbæk, men det blev ikke til noget, i stedet blev han gift med Marie Madsdatter fra Ørnsholt, der ser ud til at have haft en søn Niels Ole med. Aftægtskone Ane Madsdatter døde d. 11. maj 1831, 84 år gl.

D. 11. dec. 1837, skøde fra Christen Pedersen til Søren Jensen Askjær, født i 1804, søn af Jens Christensen og Ane Johanne Sørensdatter i Askær. Købesum 500 rbd. rede sølv. Søren Askjær var d. 13. maj 1837 blevet gift med Bodil Marie Rauff, der var født i 1813, døbt d. 11. apr., datter af møller Ole Rauff og Ane Marie Christensdatter. D. 11. dec. 1841 lånte Søren Askjær 300 rbd. sølv af Erik Pedersen i Svindbæk og pantsatte gården på 1. prioritet. I den ny matrikel blev hartkornet ændret til 1 td. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. Til hartkornet hørte en eng i Kokborg under matr. nr. 25.

D. 14. dec. 1850 oprettedes en lejekontrakt imellem Søren Askjær og Søren Pedersen i Svindbæk om den parcel, hvor Søren Pedersen måtte grave mergel. Indfæste 21 rbd. og årlig leje 1 mark sølv, lejetid 50 år. D. 26. juni 1852 lånte Søren Askjær 150 rbd. af Christian Olesen i Hesselbjerg, der fik 2. prioritet i gården. Der blev solgt et par parceller fra gården i Søren Askjærs tid. I ægteskabet med Bodil Marie var der 6 børn: 1. Ole, født d. 31. marts 1838. 2. Ane Johanne d. 25. sept. 1840. 3. Jens d. 17. marts 1843. 4. Anton Marius d. 7. marts 1846. 5. Marie Christine d. 11. dec. 1848. 6. Jensine d. 5. jan. 1852.

D. 16. okt. 1867, skøde fra Søren Askjær til søn Jens Sørensen på hovedparcellen matr. nr. 6a, htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Bygninger og besætning var indbefattet i købesummen 1500 rd. rigsmønt. Samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt for Søren og hans kone. Søren døde d. 31. juli 1880, 75 år gl., og Bodil Marie døde d. 7. juli 1891, 78 år gl. Jens Sørensen blev d. 4. apr. 1868 gift med Abelone, født d. 11. febr. 1846, datter af Frederik Christian Bjerrum Christensen og Mette Maria Mathiasdatter i Damgård. Søren Askjær havde i 1857 købt matr. nr. 2b Lønå, den skødede han d. 2. febr. 1871 til sin søn Anton for 600 rd.

I Jens Sørensens og Abelones ægteskab var der 8 børn: 1. Søren Jensen d. 26. nov. 1868. 2. Bodil Marie d. 31. maj 1870. 3. Mette Marie d. 4. juli 1872. 4. Frederik Christian d. 6. febr. 1875. 5. Bertel d. 23. jan. 1877. 6. Mathias d. 24. okt. 1880. 7. Emma Cathrine d. 16. nov. 1882. 8. en datter, navnet mangler d. 29. marts 1885.

D. 25. febr. 1888, skøde fra Jens Sørensen til svogeren Christen Frederiksen Damgaard i Hindskov. i 1890 var sønnen Frederik Christian Bjerrum Frederiksen bestyrer, og Bodil Marie Rauff boede der stadig som aftægtskone.

- D. 12. juli 1896, skøde fra Christen Damgaard til søn Fr. Christian Bjerrum Frederiksen, født d. 11. marts 1870, gift med Ane Kristensen, født d. 5. dec. 1870 i Ejstrup.
- D. 7. aug. 1917, skøde fra Fr. Chr. Bj. Frederiksen til broderen Andreas Bjerrum Frederiksen, født d. 14. marts 1872, gift med Olga Jacobine Schnedler, født d. 9. marts 1886, datter af Carl Schnedler og Sine Karoline Sørensen i Langkær. Andreas havde været vognmand i Thyregod.
- D. 4. april 1923, skøde fra Andreas Bjerrum Frederiksen til Mathias Jensen Askjær, Jens Sørensens søn, der var gift med Magdalene Schiøtt, født d. 25. maj 1885 i Enrum, datter af forpagter, senere Møller Carl Frederik Schiøtt og Hansine Andrine Marie Christiansen. De havde i nogle år boet i Tremhuse.
- D. 9. aug. 1941, skifteattest læst som adkomst for enke Magdalene Askjær, født Schiøtt. Mathias Askjær blev dræbt ved en færdselsulykke i nærheden af gården.
- D. 21. sept. 1948, skøde fra Magdalene Askjær til Julius Skjerris fra Grarup, født d. 12. apr. 1881 i Skjerris, gift med Katrine Hansen, født d. 13. juni 1888. På hans gård, matr. nr. 6b Grarup, var der fundet store forekomster af brunkul, og et stort areal var gravet op.
- D. 7. jan. 1948, skifteattest læst som adkomst for enke Katrine Skjerris, og samme dato, skøde fra Katrine Skjerris til søn Robert Skjerris, gift med Elna Østergaard, datter af Kathrine og Aksel Østergaard i Hindskov.
- 1993: Britta og Per Ellegaard, Svindbækvej 12, Hindskov.

Udstykninger fra matr. nr. 6a Hindskov.

Matr. nr. 6b Hindskov.

- D. 30. dec. 1857, skøde fra Søren Jensen Askjær til Hans Christian Andersen, født i Omvrå i 1799, gift med Cathrine Marie, født i 1805 i Brande, datter af Lars Christensen, der købte Hølmosgård i Sejrup. Matr. nr. 6b havde htk. 2 skp. 1 alb. Købesum 700 rd. H. Chr. Andersen bebyggede selv parcellen. Han var bror til Peder Andersen, der en kort tid havde matr. nr. 12 Kokborg.
- D. 27. dec. 1859 attesterede sognefoged Jens Mikkelsen i Dørken, at H. Chr. Andersen og Jens Pedersen i Sejrup var de eneste arvinger efter Lars Christensen. D. 8. juli 1862 købte H. Chr. Andersen matr. nr. 5c Svindbæk af Niels P. Christensen. Htk. 1/4 alb., købesum 25 rd. D. 30. dec. 1862 bortlejede H. Chr. Andersen til Søren Askjær et moseskifte, som Søren Pedersen i Svindbæk før havde haft i leje. Søren Askjær måtte grave tørv og mergel for 1 mk. i årlig leje af grunden og afgift 2 rd. for hver grav på 6x7 alen.
- H. Chr. Andersen havde 5 børn: 1. Lars Peter, født d. 25. sept. 1829. 2. Mette Marie d. 14. okt. 1831. 3. Ane Marie d. 17. febr. 1834. 4. Anders d. 15. sept. 1838. 5. Jens d. 13. marts 1842.
- D. 28. jan. 1863, skøde fra Hans Chr. Andersen til søn Anders Hansen på matr. nr. 6b Hindskov og 5c Svindbæk, købesum 300 rd. Der blev oprettet aftægtskontrakt for H. Chr. Andersen og hustru, til beboelse fik d. 5½ fag i den østre ende af stuehuset, som de allerede beboede. Anders Hansen var gift med Mette Marie Jensdatter, født d. 13. april 1833 i Givskud. De fik en søn Mathias d. 15. aug. 1866.
- Datoen mangler på det næste skøde, men i 1868 solgte Anders Hansen ejendommen til Poul Mogensen fra Ø. Nykirke. Han var gift med Kirsten Christensen, født i Ø. Nykirke i 1823. Nogle steder står, at Poul Mogensen var født i samme sogn, men det rigtige er vist, at han var født i Snoghøj i 1816 eller 17. De havde boet i Vester og Thyregod sogn. Poul Mogensen var væver, han døde d. 29. maj 1878, men hans enke beholdt stedet og antog Mikkelt Josephsen som bestyrer. Han var født i Vile i 1820 og havde været gift med Ane Marie Pedersdatter i Nørhus i Hindskov, men hun lod sig skille fra ham.
- Kirsten Christensen døde d. 26. jan. 1889, 65 år gl. Sønnen Lars Brejnhoved Poulsen overtog ejendommen, men igen mangler dato. Han var født i Ø. Nykirke i 1853, og han var gift med Marie Sørensen, født i Give i 1845. Han var landpost og senere flyttede han til Lønå. I 1901 overtog enke Marie Mogensine Poulsen ejendommen, hun var født i Ø. Nykirke d. 10. okt. 1849. Hun var søster til Lars, og hun havde været gift med Peder Jensen, gårdmand i Skovsbøl. Efter hans død i 1886 blev hun gift med Niels Peter Pedersen fra Hedegård, Ejstrup sogn, men de blev først separeret og siden skilt. Hendes 3 ældste børn var selvstændige, sønnen Poul var skrædder, de 2 døtre Emma Karoline og Anne Kirstine var syersker. Peder Ottesen fra Givskud skal en kort tid have haft ejendommen i forpagtning.
- D. 3. nov. 1912, skøde fra Marie Mogensine Poulsen til Anton Marinus Andersen.
- D. 20. apr. 1917, skøde fra Anton M. Andersen til Mads Jørgen Brandt Thomsen, født d. 2. marts 1883 på Brandholm og gift med Else Marie Knudsen, født d. 22. aug. 1885.
- D. 30. nov. 1918, skøde fra Mads J. Brandt Thomsen til Anders Jensen Antonsen Bjerg, født d. 24. juni 1883, og Peder Antonsen Bjerg, født d. 12. apr. 1896, de var sønner af Anton Kr. Andersen og Petrine Gregersen i Grarup.
- D. 16. og 20. nov. 1920, skøde fra Anders Bjerg og Peder Bjerg til Marinus Pedersen.
- D. 8. marts 1921, skøde fra Marinus Pedersen til Georg Olsen fra Dørken, (navneforandring til Folmer). Han var født d. 2. maj 1892, søn af Jens Peter Olsen og Ane Marie Pedersen i Dørken. Han var gift med Johanne, født d. 27. marts 1893, datter af Niels Jørgensen og Ane Mette Jacobine Grøndal i Sejrup.

D. 7. jan. 1958, skøde fra Georg Folmer til svigersøn Jens Knudsen Jensen.

1993: ejer Vilhelm Hansen, Engholmvej 6, Hindskov.

2009 skøde fra Thorben Lund m.fl. til Ulrik Mathiasen EV. 830.000

Matr. nr. 6c Hindskov.

D. 30. marts 1868, skøde fra Søren Jensen Askjær til Martinus Sørensen Overgaard efter bevilling af 5. jan. 1867, htk. 1 skp. 3 fkr. 1½ alb., købesum 600 rd. Martinus var født d. 13. jan. 1840 i Dørslund, søn af Søren Pedersen og Mette Jensdatter. Han var i 1861 blevet gift med Else Marie Troelsen, født i 1840 i Give sogn. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Søren Jensen og hustru, kapitalværdi 185 rd. D. 30. marts 1868 bortlejede Martinus Sørensen et stk. mose til Thomas Andersen i Hestlund i 50 år, leje for hele perioden 48 rd. Samme dag udlejede han et stk. mose til Søren Jensen i 50 år, ingen indfæste, 8 sk. i årlig afgift.

D. 3. sept. 1897, skøde fra Martinus Sørensen til søn Søren Martinussen Overgaard, født d. 4. maj 1861 i Dørslund, gift med Ane Marie Pedersen fra Brande. Hun døde d. 6. aug. 1890, 28 år gl., og derefter holdt moderen hus for ham.

Martinus Sørensen døde i 1897. Søren Martinussen havde drevet købmandsforretning i Svindbæk. D. 9. okt. 1897 købte Søren Martinussen et engskifte, matr. nr. 20m Pomphole af Christen Peder Andersen.

D. 2. jan. 1921, skøde fra Søren M. Overgaard til søn Martinus Overgaard, født d. 5. marts 1889 i Hindskov.

D. 27. juni 1922, skøde fra Martinus Overgaard til Aksel Østergaard, gift med Kathrine K. Sørensen fra Dørken.

D. 23. marts 1960, skøde fra Aksel Østergaard til søn Ejnar Østergaard. D. 15. febr. 1962 købte Ejnar Østergaard matr. nr. 1g Lønå af Svend Aage Thomsen til forening med matr. nr. 6c Hindskov.

1993: ejer Ejnar Østergaard, Svindbækvej 10, Hindskov.

Matr. nr. 6d Hindskov.

D. 23. okt. 1874, skøde fra Jens Sørensen til Jens Peter Madsen på matr. nr. 6d til forening med matr. nr. 3b Hindskov.

Matr. nr. 6f Hindskov.

D. 4. sept. 1908, skøde fra Fr. Chr. Bjerrum Frederiksen til Hans Thorvald Hansen Nørgaard, født d. 4. febr. 1886 i Sdr. Omme, gift med Sofie Pedersen Bøgh, født d. 30. nov. 1880 i Hindskov. D. 8. febr. 1921 købte Thorvald Nørgaard matr. nr. 4b Svindbæk af Martin Chr. Jensen til forening med matr. nr. 6f.

D. 14. dec. 1960, skøde fra Thorvald Nørgaard til søn Knud Nørgaard. Gårdens jord er solgt fra til matr. nr. 4h Hindskov, og Knud Nørgaard har solgt bygningerne til broderen Mads Nørgaard.

1993: Mads Nørgaard, Svindbækvej 14, Hindskov.

Matr. nr. 7 Hindskov, "Nørhus".

Ejendommen opstod efter udstykning af Nørre Hindskov efter udstykningsbevilling af 19. maj 1804. Forhistorien findes under matr. nr. 3 Hindskov.

D. 14. juni 1802 solgte Jens Schoustrup, tidligere Hastrup nu i Seest, hele gården Nørre Hindskov til pastor Lorentz Stallknecht i Ø. Nykirke, gården var udskiftet i 1796. Mens Stallknecht ejede gården, var der forskellige fæstere på den eller dele af den. Niels Andersen gift med Else Madsdatter fæstede den lille parcel, der blev til Nørhus og senere fik matr. nr. 7 Hindskov. Mens de var i Hindskov, fik de datteren Mette, der blev døbt d. 23. okt. 1803. Samme år overtog Niels Andersen Vestergård i Thyregod by, senere købte han Højgård i Give sogn, og derfra rejste han til Ørnsholt.

D. 11. juni 1809, skøde fra Lorentz Stallknecht til Thomas Christensen Grynderup i Thyregod, han boede på den gård i Thyregod by, der fik matr. nr. 7, og han var en velhavende mand, der havde ejet sognets tiender. Stedet i Hindskov havde htk. 6 skp. 3 fkr. 2/5 alb. Købesum 200 rd. Pastor Winther og møller Rauff skrev under til vitterlighed.

D. 16. juni 1809, skøde fra Thomas Grynderup til Lars Nielsen Grarup. Købesum 260 rd. Stedets tiender fulgte med i handlen. Lars Nielsen kom fra Grarup, men det ser ud til, at han har ejet et sted der samtidig. Han var født i 1759 eller 60, hans kone nævnes ikke, det er muligt, at han var enkemand. I sine sidste år boede han i et værelse i et lille hus på Thyregod mark, hvor han levede af daglejerarbejde. Han blev ikke begravet i Thyregod. D. 20. juni 1819 lånte han 100 rbd. af væver Anders Sørensen i Kokborg.

D. 11. juli 1825, skøde fra Lars Nielsen til Søren Andersen fra Åle. Købesum 102 rbd. sedler. Søren Andersen var født omkring 1784, han var d. 8. maj 1824 blevet gift med Abelone Maria, født i 1802, døbt d. 21. marts, datter af Lars Hansen og Maren Pedersdatter i Vesterlund. D. 11. juni 1825 lånte Søren Andersen 100 rbd. sedler af gmd. Peder Knudsen, Holmlund.

D. 25. juni 1845, skøde fra Søren Andersen til tidligere gårdmand Hans Christian Mortensen i Thyregodlund, Nørhus havde ved matrikuleringen fået nyt htk. 2 skp. 3 fkr. 1 alb. Købesum 400 rbd. H. Chr. Mortensen havde haft Holmlund i Thyregodlund, han var født d. 24. jan. 1791 på Vestergård i Thyregod by, han var gift med Johanne Madsdatter, født i 1809, døbt d. 30. marts, datter af Mads Mikkelsen og Ellis Poulsdatter, Søndergård i Thyregod by. Hun døde i Hindskov d. 8. sept. 1849.

D. 28. dec. 1848, skøde fra H. Chr. Mortensen til ungkarl Christen Bertelsen, født d. 17. sept. 1817, søn af Bertel Sørensen og Sophie Mortensdatter i Hindskov. Skødet omfattede matr. nr. 7 Hindskov og matr. nr. 29 Kokborg, købesum 400 rbd. H. Chr. Mortensen havde d. 5. aug. 1846 lejet et moseskifte i Ondemose i Dørken af Niels Olesen for årlig leje 8 rbsk. Hans Chr. Mortensen blev boende som indsidder med sine 2 børn Peder og Mariane. Christen Bertelsen var murer.

D. 30. dec. 1851, skøde fra Chr. Bertelsen til Thomas Frandsen, gift med Maren Kirstine Iversen, det vides ikke, hvor de kom fra. Jes Peter Frandsen, der boede hos dem, var søn af Frands Poulsen fra Tjæreborg og gift med Marie, der var datter af Søren Andersen på matr. nr. 3 Hindskov, men det er ikke sikkert, at det var familie. Thomas Frandsen gav 500 rbd. rede sølv for stedet, og han lånte samtidig 400 rbd. sølv af H. Chr. Mortensens søn Peder Hansen.

D. 9. marts 1855, skøde fra Thomas Frandsen til Niels Nielsen fra Fruerlund i Give sogn, købesum 500 rbd. rede sølv. Niels Nielsen var født i Give i 1813, søn af Niels Laursen, han var gift med Ane Marie Pedersen, født i Nørup i 1818. De havde 3 børn, der alle var født i Give. Niels Nielsen døde d. 22. aug. 1857, 44 år gl.

D. 19. sept. 1857 blev skiftebrev læst som adkomst for enke Ane Marie Pedersen. Niels Nielsen havde været gift før, og i det ægteskab havde han en datter Jørgine, der var nu også en søn Niels, men af en eller anden grund kom han ikke i betragtning ved skiftet. I 2. ægteskab var der sønnen Peder og døtrene Birgitte Marie og Johanne, sønnen fik 44 rd. 9 sk., og døtrene, også Jørgine, fik hver 22 rd. 5 sk. Husmand Peder Pedersen i Brande, der var gift med Niels Nielsens søster, blev værge for børnene. Ane Marie Pedersen fik boet overladt, og d. 13. aug. 1858 blev hun gift med Mikkel Josephsen, født i 1824 i Vile ved Nibe, søn af gmd. Joseph Mikkelsen.

D. 15. aug. 1860 erklærede Ane Marie Pedersen, at hun var blevet separeret fra Mikkel Josephsen, og at hun nu var ejerinde af deres før i fællesskab ejende Sted i Hindskov. Derved var hun kommet til at skylde ham 300 rd. Der blev igen holdt skifte, hvor ejendommen blev vurderet til 1100 rd. Gælden beløb sig til 650 rd., og efter fradrag af omkostninger var der 398 rd. 4 mk. 14 sk. tilbage, hvoraf Ane Marie fik halvdelen 199 rd. 2 mk. 7 sk. Resten deltes i 5 lige store dele, hvoraf hun igen fik 1 del og de 4 børn resten. Hun havde fået en søn Niels Christian med Mikkel Josephsen d. 14. marts 1859.

D. 10. dec. 1862, skøde fra Ane Marie Pedersen til Christen Larsen på parcel matr. nr. 7b Hindskov med htk. 2 fkr. 2 1/4 alb. og matr. nr. 29b Kokborg, htk. 1/2 alb. til forening med matr. nr. 5 og 4c Hindskov, købesum 100 rd.

D. 7. juli 1870, skøde fra Ane Marie Pedersen til Christen Larsen Bæktoft på matr. nr. 7a til forening med matr. nr. 5, 4c og 7b Hindskov. Dermed ophørte matr. nr. 7 at eksistere som selvstændig ejendom, og ejerlisten er fra 1870 fælles med matr. nr. 5 Hindskov. Ane Marie havde drevet den med hjælp af sine sønner Peder af 1. ægteskab og Niels Christian af 2. ægteskab. Mikkel Josephsen fik en udbetaling på 50 rd. af sit tilgodehavende d. 11. dec. 1860. Resten 250 rd. + renter kvitterede han for d. 26. apr. 1866. Han tog en bestyrerplads i Hindskov og fik senere en ejendom i Sejrup.
