

## {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Hesselbjerger.

Navnet Hesselbjerger optræder første gang i et dokument, der blev tinglæst på Nørvang herredsting d. 29. nov. 1524. Man får det indtryk, at der har været et stort stykke hede og mose, der er blevet delt imellem fjerntliggende gårde. Hesselbjerger har så fået tildelt et langt smalt stykke imellem Give og Brande sogne, og skellet voldte besvær flere gange. Dokumentet havde følgende titel:

Markskel mellem Hesselbjerg mark og tilstødende byer.

Alle mænd, der ser eller hører dette brev læse, hilser vi Jørgen Mikkelsen i Bøgballe, herredsfoged i Nørvangs herred, Nis Gødesen i Vonge, Anders Juel i Ildved, Christen Andersen i Tørringskov og Mikkel Pors i Hvejsel kærlig med Gud, og kundgør vi for alle med dette vort åbne brev, år efter Guds fødsel MDXXIII (1524) tirsdagen næstefter sankt Clemens dag, da stod sandemænd af forskrevne herred, kundgjorde og udviste det markskel, som de var lovlig tilkaldet at gøre imellem Hesselbjerger mark og de marker, som støder op til, fra de sten, som står i Birkebæk kær, som de fandt sande mærker ved, og så ned til åen og midtstrøms ad åen til Bredkær siig, imod Langkær mark, og fra forskrevne sten og mod vest op til en stor jordfast sten, vesten om en stor brun høj ad mosen til tre sten og stabel til en sten, der står ved en bæk, mod vest ad bækken ad den gamle strømgang til Risbjerg mark begynder.

Disse forskrevne artikler kundgjorde sandemændene, at de svor for ret markskel imellem Hesselbjerger mark og de marker, som støder til.

At de således kundgjorde for os på forskrevne ting til dom, det vidner vi med vore indsegl hængende nedenfor dette vort åbne brev.

\*\*\*\*\*

Fred blev der nu ikke for skellet, men 81 år senere ser det ud til, at Christian d. 4. har prøvet at gøre ende på det. D. 17. maj 1605 udgik der fra Frederiksborg et åbent brev til 5 adelsmænd om at tage sig af sagen, efter at der forinden var gjort et forsøg.

Missive.

Til Ifver Juel, Kioldt Brockenhuus, Thommes Juel, Erik Lange og Hendrik Vind.

For nogen tid siden har kongen ladet åben befaling udgå til dem angående en trætte mellem Hendrik Belov til Spøttrup (og Hastrup), embedsmand på Kalø slot, Palli Fasti til Mindstrup, fru Else Lindenov til Rørbek, Absalon Gjæses enke og fru Marren Skram til Matrurup, Jacob Hardenbergs enke, om et markskel mellem Sønder Askier, Hesselbierrig og Nygaard's mark på den anden side. Af forskellige grunde er denne befaling hidtil ikke bleven udført, men sagen er bleven opsat af dem til lørdag d. 22. juni. For at lodsejerne een gang for alle uden videre forhaling kunne komme til ende med denne trætte, befales det dem herved påny at indstævne alle lodsejere i rette for sig til d. 22. juni, siden at begive sig til åstederne og i alle måder rette sig efter den forrige befaling. Hvis nogen på grund af lovligt forfald ikke kan møde, skulle de møde have fuldmagt til at tiltage andre gode mænd i de ikke mødtes sted.

\*\*\*\*\*

Antagelig er skellene så blevet fastlagt, således som de stadig går i dag. I 1638 nævnes Hesselbjerger som en enestegård i præsteindberetningen til Ribe stift. Så langt tilbage, som man kan følge gården, har den hørt under Hastrup, den er dog ikke nævnt i det gamle skøde fra 1419. Fæsternes navne kendes først fra 1651, da Hastrup blev solgt til oberst Jørgen Kaas. Der var 2, Hans Justsen og Bendt Sørensen, men gården var også stor nok, til at 2 familier kunne leve der. Det er først i Hastrups jordebog fra d. 26. marts 1661, man får nærmere oplysninger om gården. Bendt Sørensen var stadig fæster, men det var sammen med Mads Christensen. Hans Justsen levede dog stadig, han var bare blevet fæster i Svindbæk i stedet, senere blev han fæster i Sejrup. Hesselbjerges hartkorn var 5 tdr. 6 skp. 2 fkr., men det halve af gården stod øde efter krigen, de 2 fæstere har altså måttet nøjes med 1 halvgård tilsammen. Følgelig har de heller ikke kunnet udrede den hele landgilde, som udgjorde 3 harbopund smør, 1 Staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns årlig.

I matriklen i 1662 blev hartkornet nedsat til 4 tdr. 1 skp. 2 alb., men der skulle ydes 10 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Udsæden var 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Bendt Sørensen var alene fæster, og hele gården var i drift. Senere da Bendt Sørensen gik af som fæster, kom der igen 2 fæstere på gården, det var Hans Jacobsen og Jens Hansen. Kaas familien på Hastrup stod som ejere.

D. 3. april 1672 udstedte Hans Kaas på Hastrup en obligation til forpagteren på Palsgård på 1000 rd., og Hesselbjerger var imellem det pantsatte gods, men fæsternes navne i den vedlagte jordebog var helt forældede, de var fra 1651. Hesselbjerger var tilfaldet Hans Kaas efter faderen Jørgen Kaas, men d. 10. maj 1672 overtog broderen Jørgen Grubbe Kaas gården i nogle år.

I forberedelsen til matriklen i 1683 er de rigtige fæstere Hans Jacobsen og Jens Hansen opført. I modelbogen opgives sædelandet til 73 tdl. 4 skp. 1 fkr. 2 alb., men der er igen trukket 20 tdl. fra. Jorden vurderedes som "værst" (sandet rugjord), og der avledes 8½ læs middelgodt hø og 3 læs mosefoder. Der var "ond" græsning til 2 hoveder, og hartkornet vurderedes til 3 tdr. 6 skp. 3 fkr. 2 alb. 2 penning. Hans Kaas var igen blevet ejer, da Jørgen G. Kaas var blevet amtmand over Bøvling og Lundenæs amter.

I skattelisten for 1687 opgav Jens Hansen sin besætning til 1 hest, 1 ko og 1 får. Han var gift med Kirsten Christensdatter. På den anden halvgård havde Niels Christensen afløst Hans Jacobsen, og hans besætning bestod af 5 får. I den færdige matrikel i 1688 var fæsternes navne ikke rettet, men hartkornet blev endeligt fastsat til 4 tdr. 3 fkr. 2 alb. Jens Hansen og Niels Christensen var fæstere til ca. 1700, så kom der igen 2 nye. Jens Hansen er muligvis død, inden kirkebogen påbegyndtes i 1713. Niels Christensen var stadig en yngre mand, han var født i 1663, efter jordebøgerne var han igen fæster i nogle år efter 1718, han døde i Hesselbjerger i 1736 og blev begravet d. 22. jan. Den ny fæster Morten Christensen var født i Givskov i 1668, sikkert søn af Christen Mortensen, der omtales nogle gange omkring 1700. Morten blev d. 3. apr. 1700 trolovet med Sidsel Christensdatter fra Store Hestlund, datter af Christen Lassen, og de blev gift d. 27. juni 1700. De synes at være kommet til Hesselbjerger omkring samme tid. Fæsteren på den anden halvgård hed Knud Pedersen, han var født i 1675, navnet på hans kone kendes ikke, han flyttede til Kjærgård i 1718, hvor han døde i 1730 og blev begravet d. 12. febr.

Morten Christensen fik en datter Anne i 1706, hun blev gift med Peder Madsen i Brande i 1729, og deres datter Mette blev gift med Troels Jørgensen i Store Sandfeld, der indgår i mange slægtsbøger på egnen. Da Peder Madsen døde, blev Anne Mortensdatter gift med Mads Pedersen i Østergård i Sejrup, han var søn af birkedommer Peder Jensen Skærhoved i Sejrup. Morten Christensens datter Mette, der var født i 1716, blev først gift med Jens Pedersen, Søndergård i Thyregodlund, og efter hans død blev hun gift med Jens Hansen Borup, fra dem stammer Thyregod-slægten på Rørbæk. Efter at Niels Christensen igen havde været fæster i nogle år efter Knud Pedersen, blev hans part overtaget af Iver Pedersen. Han var født i 1691, muligvis i Enkelund, så han var bror til manden af samme navn i Sejrup. Iver blev d. 30. dec. 1722 trolovet med Karen Nielsdatter i Hesselbjerger, og det er vel rimeligt at antage, at hun var datter af Niels Christensen. Hun var født i 1695, og d. 23. maj 1723 blev hun viet til Iver af pastor Johan Billhardt i Ø. Nykirke, fordi præsten i Thyregod døde. De fik 7 børn: 1. Peder i 1723. 2. Maren i 1725. 3. Niels i 1728. 4. Christen i 1730. 5. Mette i 1731. 6. Johanne i 1734. 7. Christen i 1739. Det er muligt, at den første Christen er død, selvom det ikke står i kirkebogen. For overskuelighedens skyld følges Iver Pedersens halvgård til 1773, da gården blev købt til selveje. Iver Pedersen var fæster til sin død i 1742, han blev begravet d. 10. juni. Hans enke Karen Nielsdatter beholdt fæstet ved hjælp af sin 19-årige søn Peder. Han blev d. 30. april 1749 trolovet med Barbara Iversdatter, og d. 6. juli blev de gift. Barbara var født i 1723, døbt d. 26. dec. og datter af Iver Pedersen og Maren Jensdatter, altså måske Peder Iversens kusine. Peder overtog fæstet efter moderen. Karen Nielsdatter blev 2. gang gift med Jens Mikkelsen i Kokborg, de blev viet d. 30. nov. 1749. Efter Jens Mikkelsens død i 1764, flyttede hun igen til sønnen og senere med ham til Thyregodlund, hvor hun døde i 1782 og blev begravet d. 21. apr. 86 år gl.

Barbara og Peder Iversen fik 3 børn i Hesselbjerger: 1. Iver, født i 1751, døbt d. 31. jan. 2. Maren, født i 1753, døbt d. 13. maj. 3. Iver, født i 1756, døbt d. 1. febr. Den første Iver må være død, selvom det ikke står i kirkebogen. I 1756 flyttede Peder Iversen til Kokborg by, hvor han fæstede et af bolene, og der fra til Thyregodlund, hvor han blev gårdfæster. Der døde Barbara i 1790 og blev begravet d. 5. sept., 67 år gl. Peder Iversen døde i 1804 og blev begravet d. 16. dec., 81 år gl.

Hans efterfølger i Hesselbjerger hed Hans Pedersen, hans kone nævnes aldrig ved navn, men hun havde en søster i Enkelund, og det må nok være Anne Jensdatter, der var gift med Christen Andersen. Hun var fra Uhre, så det er muligt, at Hans Pedersen også var fra Brande sogn. Samtidig med Hans Pedersen omtales Peder Sørensen og Morten Pedersen, men de havde ikke jord i fæste. Hans Pedersen fik 5 børn: 1. Peder, døbt d. 25. sept. 1757. 2. Maren, døbt d. 5. juni 1759. 3. Maren, døbt d. 27. juli 1760. 4. Anne Kirstine, døbt d. 21. nov. 1762. 5. Peder, døbt d. 13. maj 1764. Den første Maren og Anne Kirstine døde som små. Hans Pedersen forlod Hesselbjerger i 1765, og i stedet kom Poul Jensen. I hoveriprotokollen kaldes han Poul Thomsen, men Jensen var vist det rigtige. Han var gift med Karen Nielsdatter, og de synes at have haft familie i Give sogn. Poul Jensen havde det halve af gården i fæste og svarede halvdelen af afgifterne. Hans fæste ophørte, da den unge Morten Christensen fik hele gården i fæste, kort før han købte den.

På den anden halvpart af gården var Morten Christensen den ældre fæster indtil 1734, derefter havde han kun et par skp. htk., indtil han døde i 1739 og blev begravet d. 26. marts. Hans enke Sidsel Christensdatter døde i 1755 og blev begravet d. 9. marts, hun var født i 1675. Efter Morten Christensen kom hans søn Christen Mortensen, der var født i 1711. Han blev d. 6. april 1734 trolovet med Bodild Pedersdatter fra Thyregodlund, der var født i 1708 og datter af Peder Jensen og Abelone Jensdatter. Bodild og Christen blev gift d. 17. okt. 1734. De fik 6 børn: 1. Morten, døbt d. 2. apr. 1736. 2. Morten, døbt hjemme og fremstillet d. 26. dec. 1737. 3. Else Marie, døbt d. 30. okt. 1740. 4. Zidsel, døbt d. 23. aug. 1744. 5. Anne, døbt d. 27. aug. 1747. 6. Anne, døbt hjemme og fremstillet d. 9. marts 1749. Nr. 1 og 5 døde som små.

Bodild Pedersdatter døde i 1754 og blev begravet d. 15. sept. D. 23. dec. 1754 blev Christen Mortensen trolovet med Maren Pedersdatter i Askær ved konsistorialråd Risom i Brande, og d. 20. apr. 1755 blev de viet i Thyregod kirke af pastor Bering, efter at der havde været nogle kontroverser imellem de 2 præster. I trolovelsestiden havde Maren opholdt sig i Hesselbjerger. I det ægteskab havde Morten 4 børn: 1. Christen, døbt d. 31. aug. 1755. 2. Niels, døbt d. 26. okt. 1760. 3. Peder, døbt d. 29. jan. 1764. 4. Morten, døbt d. 28. dec. 1766.

Af hele gården betaltes 4 rd. 4 mk. i landgilde, det halve af hver fæster, men inden Ide Sophie Gedde solgte Hastrup i 1754, blev hoveriet nedsat til det halve for gården, og sådan blev det fremover. Christen Mortensen havde i 1762 2 børn over 12 år hjemme. På samme tid boede der en Christen Skrædder i Hesselbjerger, det kunne være Iver Pedersens søn, men det har ikke været muligt at opklare. Han havde kone og 1 barn.

Christen Mortensen døde i 1770 og blev begravet d. 22. april. Hans enke Maren overtog fæstet i et par år, hun er opført i hoveriprotokollen med 8 tdr. 6 skp. sædeland, 9 læs hø og græsning til 10 høveder, landgilde 2 rd. 32 sk. og hoveripenge 2 rd. Den anden halvdel af gården ydede tilsvarende, det er her den anden fæster kaldes Poul Thomsen. Sønnen Morten Christensen, der var født i 1737, havde i nogle år været ladefoged på Hastrup, og der gik han under navnet Morten Bierre. D. 15. dec. 1772 blev Morten trolovet med Margrethe, født i 1740, døbt d. 6. marts, datter af Christen Knudsen, bolsmand i Kokborg. De blev gift d. 11. juli 1773, og Morten overtog fæstet efter sin mor. Allerede samme år købte han hele Hesselbjerger til selveje og blev derved den første fæster under Hastrup, der blev selvejer i Thyregod sogn.

D. 5. maj 1773, skøde fra Anders Bagger til Hastrup til fæster Morten Christensen på hans iboende fæstegård med htk. 4 tdr. 3 fkr. 2 alb. Købesum 250 rd., som var betalt. Skødet blev læst på Hastrup birketing d. 23. dec. 1773 og protokolleret i den store tingbog på folio 695. Tinget fungerede endnu under sættedommer Johan Raun Bering, møller i Hastrup mølle. Kruuse på Hvolgård og den meget velhavende Jens Lauritzen i Nr. Kollemorten skrev under til vitterlighed.

Margrethe og Morten fik 6 børn: 1. Christen, døbt hjemme og fremstillet d. 19. febr. 2. Bodil, døbt d. 19. marts 1776. 3. Christian, døbt d. 27. apr. 1777. 4. og 5. Knud og Bodil, døbt d. 20. nov. 1780. 6. Knud, døbt d. 9. aug. 1782. Den første Bodil og tvillingen Knud døde som små. Christen blev gift med sin kusine Ane i Kokborg og fik et bol der. Christian blev gårdejer i Hesselbjerger, og Knud blev gårdejer i Lønå.

Omkring 1780 skrev Morten Christensen købekontrakt med Niels Andersen fra Uhe om salg af 3/4 af gården, og Niels Andersen flyttede straks ind med sin hustru Helvig Nielsdatter og deres børn. Skødet blev først skrevet i 1802, det var denne part af gården, der ved matrikuleringen fik matr. nr. 1.

Matr. nr. 1 Hesselbjerger.

D. 4. juni 1802, skøde fra Morten Christensen til Niels Andersen fra Uhe på 3 tdr. htk. af Hesselbjerger med det halve af bygningerne. Købesum 330 rd. Niels Andersen havde haft en fjerdepartsgård i Uhe, den solgte han til Hans Hansen Wandel. Gården i Hesselbjerger lå stadig nede ved åen. Niels Andersen var født i 1750. Hans kone var født i 1743, hun havde været gift før, og hendes 3 døtre af første ægteskab var med til Hesselbjerger. I ægteskabet med Niels havde hun datteren Ane, der var født i 1778. Niels Andersen var lægdsmand i mange år. D. 13. juni 1803 købte han gårdens tiender af Thomas Grynderup for 156 rd. D. 8. sept. 1801 blev datteren Ane trolovet med ungarl Søren Christensen, født i 1774, søn af Christen Jensen og Ane Larsdatter i Nørre Askær.

D. 23. maj 1805, skøde fra Niels Andersen til svigersøn Søren Christensen, i skødet står, at Niels Andersen forbeholdt sig 4 tdr. htk. til sin aftægt, men det skulle selvfølgelig være skæpper. Niels Andersen blev altså på gården, og han havde en pige fra Grarup, Sidsel Sørensdatter, til at passe fårene. I oktober 1808 døde hun af tyfus, og Niels Andersens steddatter Maren Sørensdatter blev smittet og døde 37 år gl., hun blev begravet d. 16. nov. Sygdommen spredte sig og krævede ofre både i Thyregod og Vester sogne. Aftægtsfolkene blev derimod gamle, Niels Andersen døde d. 2. okt. 1828, 78 år gl., og Helvig Nielsdatter døde d. 15. jan. 1830, hun blev 86 år, ikke 80, som der står i kirkebogen.

Ane og Søren Christensen fik 5 børn: 1. Søren, døbt d. 22. aug. 1802. 2. Ane, døbt d. 29. jan. 1804. 3. Niels, døbt d. 7. apr. 1806. 4. Niels, døbt d. 18. apr. 1808. 5. Helvig, døbt d. 11. juni 1810. Søren og den første Niels døde som små.

D. 4. sept. 1808 fik Søren Christensen et lån på 250 rd. i overformynderiet. D. 1. juli 1829 skødede han parcel nr. 2 af gården til sin søn Niels. Htk. 3 skp. 2 fkr. 3/4 alb., købesum 100 rbd. sølv. Søren Christensen døde d. 29. jan. 1836, 61 år gl., og ved skiftet overtog hans enke Ane Nielsdatter gården. Hun udbetalte arven til børnene Niels Sørensen, Helvig Sørensdatter, der var gift med gmd. Ole Christian Laursen, og Ane, der var gift med gmd. Ole Knudsen i Nygård. De udstedte kvitteringer d. 1. og 2. februar 1836.

D. 24. junli 1836, skøde fra Ane Nielsdatter til søn Niels Sørensen på hovedparcellen med htk. 2 tdr. 1 fkr. 2 1/4 alb. Gården var dermed igen samlet, købesummen var 200 rbd. sølv. D. 2. sept. 1837 blev der oprettet en aftægtskontrakt for Ane til kapitalværdi 390 rbd. D. 11. dec. 1854 solgte Niels Sørensen parcel nr. 2 med htk. 4 skp. 3/4 alb. til sin svoger Ole Christian Laursen, den havde matr. nr. 1b Hesselbjerg og blev forenet med matr. nr. 2a Hesselbjerg. Købesum 350 rd.

Niels Sørensen var d. 15. okt. 1831 blevet gift med Zidsel Nielsdatter fra Toftlås, hvor hun var født i 1810 og døbt d. 26. aug., datter af Niels Nielsen og hans 3. kone Kirsten Sørensdatter. D. 30. juli 1832 fik Zidsel en arv efter sin far Niels Nielsen udbetalt af sin stedfar Niels Pedersen Dørslund, og Niels Sørensen kvitterede. Zidsel og Niels fik 11 børn: 1. Ane, født d. 5. juni 1833. 2. Kirstine, født d. 17. jan. 1835. 3. Zidsel Marie d. 2. apr. 1837. 4. Søren d. 23. febr. 1839. 5. Ane d. 13. febr. 1841. 6. Nielsine d. 28. apr. 1843. 7. Niels d. 26. febr. 1845. 8. Christian d. 23. jan. 1847. 9. Ane Nygaard d. 3. apr. 1849. 10. Ole Nygaard d. 15. apr. 1851. 11. Niels Christian d. 20. juni 1853. Den første Ane døde i 1840, Ole Nygaard døde 11 uger gl. Zidsel Marie blev gift med Jens Jensen i Askær men døde kort efter, hvorpå Jens Jensen blev gift med søsteren Ane. Kirstine blev gift med Mathias Thomsen i Baunsgård i 1860. Niels Christian fik et husmandssted i Kokborg og praktiserede som "klog mand".

Niels Sørensen lånte flere store beløb, i nogle tilfælde til byggeri. D. 22. dec. 1851 lånte han 400 rbd. af Niels Albrechtsen i Egeskov og Laust Sørensen Borup i Thyregod. D. 16. dec. 1851, 200 rd. af Søren Pedersen i Svindbæk. D. 16. juni 1858, 300 rd. af Niels Jensen i Askær, og d. 22. febr. 1859, 100 rd. af Jens Iversen i Odderbæk. Det var lokale folk, der havde kapital tilovers, det var før sparekassernes tid. Niels Sørensen var også med i flere foretagender på egnen. I 1856 oprettede han en lille mergelforening sammen med Thomas Mathiasen i Baunsgård, Peder Jørgensen i Nygård, Ole Chr. Laursen i Hesselbjerg og Jens Jensen i Sdr. Askær. De havde mergel i deres hedelodder, der stødte sammen. I 1857 oprettede han en engvandsforening sammen med Søren Pedersen i Svindbæk, Peder Jørgensen i Nygård, Niels P. Christensen i Svindbæk og Ole Chr. Laursen. I 1862 formidlede Johan Bering i Kokborg 2 forlig for Niels Sørensen. Han måtte betale 105 rd. for 2 stude til Jens Knudsen, Kokborg, og 125 rd. til gæstgiver Lorentzen i Thyregod.

Søren Christensens enke Ane Nielsdatter døde d. 20. febr. 1862, 85 år gl. D. 2. nov. 1861 havde Niels Sørensen fået bevilling til at udstykke gården, og d. 1. juli 1862 solgte han hovedparcellen matr. nr. 1a til Anders Hansen fra Hestlund for 1200 rd. Han flyttede selv over på parcellerne matr. nr. 1g og 1h, som han undtog fra salget, der opførte han bygninger og boede endnu i mange år. Anders Hansen lånte d. 1. juli 1862 500 rd. af Ane Sørensdatter i Svindbæk, og af Peder Sørensen i Svindbæk 200 rd. Efter udstykning var htk. 1 td. 3 skp. 2 fkr. 1 alb. Anders Hansen var født d. 6. jan. 1826, han var ugift og drev gården i 24 år med karl og pige.

D. 18. dec. 1886, skøde fra Anders Hansen til sin tjenestekarl Laurids Schou Jensen, der var født i Give sogn d. 2. febr. 1856. Han havde tjent i Hesselbjerg i mange år, han var ugift og drev gården med karl og pige ligesom Anders Hansen, der blev boende på gården. Gården nedbrændte i 1889, og Schou Jensen flyttede den til sin nuværende beliggenhed.

D. 15. marts 1911, skøde fra Laurids Schou Jensen til Valdemar Madsen, født d. 3. dec. 1879, søn af Niels Madsen Krogh og Maren Markussen i Uhre.

D. 22. aug. 1956, skøde fra Valdemar Madsen til søn Tage Madsen, gift med Martine Hansen fra Skovlund i Thyregod, datter af Ane og Lars Peter Hansen.

1993: Jens K. Hougaard, Hesselbjergvej 10, Hesselbjerg.

\*\*\*\*\*

Udstykninger fra matr. nr. 1 Hesselbjerg.

Matr. nr. 1b Hesselbjerg.

D. 30. maj 1829 fik Søren Christensen udstykningsbevilling til parcel nr. 2 af sin gård. Hartkornet var beregnet til 3 skp. 2 fkr. 3/4 alb. D. 1. juli 1829, skøde fra Søren Christensen til søn Niels Sørensen på parcellen, købesum 100 rbd. rede sølv.

D. 24. juli 1836 overtog Niels Sørensen hovedparcellen, så parcel nr. 2 igen blev forenet med den. D. 11. dec. 1854, skøde fra Niels Sørensen til svoger Ole Christian Laursen på parcel nr. 2, der havde fået matr. nr. 1b med nyt htk. 4 skp.

3/4 alb. Købesum 350 rd. Parcellen kaldtes Bjarres Agre, og den ny bevilling var dateret 29. aug. 1854. Niels Sørensen part af fællesdriften fulgte med i handlen. Ole Chr. Laursen ejede i forvejen matr. nr. 2a Hesselbjerg.

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1c Hesselbjerg. Risbank.

D. 30. nov. 1854, skøde fra Niels Sørensen til Jens Hansen fra Askær på matr. nr. 1c med htk. 1 skp. 2 fkr. 2½ alb. Der var bygninger på parcellen. Købesum 600 rd. Niels Sørensen forbeholdt sig ret til en 10 favne bred og 20 favne lang mergelgrav på lodden. Jens Hansen udstedte samme dag en obligation på 400 rd. til Niels Sørensen. Jens Hansen var født i Brande i 1828, han var gift med Ingeborg Nielsdatter, født i Jelling i 1829. Han var egentlig sadelmager, og han boede allerede på stedet d. 12. febr. 1854, da han fik en søn Niels Jensen Lyhne.

D. 15. juli 1857, skøde fra Jens Hansen til ungarl Christen Troelsen fra Askær. Købesum 1000 rd., som Chr. Troelsen lånte af murersvend Niels Christian Johansen i Vejle samme dag. Chr. Troelsen var født d. 6. apr. 1832, søn af Troels Jørgensen og Christence Frandsdatter i Sandfeld. Han blev i 1857 gift med Ane Johanne Pedersen fra Brandlund, født d. 16. juni 1835, datter af Peder Hansen og Ane Cathrine Nielsdatter. D. 6. maj 1867 købte Chr. Troelsen matr. nr. 3e Askær af Niels Jensen, htk. 1 fkr. 1½ alb., købesum 100 rd. Niels Jensen boede på matr. nr. 1f Hesselbjerg. D. 3. juni 1868 indtrådte Chr. Troelsen som værge for sin afdøde bror Frands Troelsens 3 børn af sidste ægteskab i Stilbjerg. Christen Troelsen fik 8 børn med Ane Johanne, men i folketællingen i 1901 opgives det, at de 6 var døde. Petrine, der var født d. 4. maj 1870, blev gift med Niels Nielsen på Gammelby mark d. 5. maj 1891. Nielsine, der var født d. 23. maj 1875, blev hjemme, også da faderen var død. Christen Troelsen døde d. 2. aug. 1885, og d. 24. aug. 1885 fik Ane Johanne tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun drev ejendommen videre med hjælp af børnene, tilsidst var kun Nielsine tilbage, og så fik hun en tjenestekarl Anton Katinus Troelsen, født d. 16. juli 1875, søn af Christian Troelsen og Mette Kirstine Jensdatter i Drantum.

D. 15. jan. 1903, skøde fra Ane Johanne Pedersen til Anton Katinus Troelsen, der d. 12. nov. 1902 var blevet gift med Nielsine.

D. 30. juli 1904, mageskifteskøde fra Anton K. Troelsen til Morten Nielsen Jepsen, født d. 10. febr. 1859, søn af Jeppe Larsen og Johanne Marie Sørensen i Dørken. Han var gift med Ane Kathrine Jensen, født d. 19. marts 1857.

D. 2. nov. 1905, mageskifteskøde fra Morten Nielsen Jepsen til Peder Nielsen, der var født d. 4. maj 1863, vistnok i Brande. Han var enkemand med 3 børn. Ane Johanne boede der som aftægtskone.

D. 10. sept. 1912, skøde fra Peder Nielsen til Jørgen Henrik Hans Jørgensen.

D. 17. marts 1914, skøde fra Jørgen H. H. Jørgensen til Eske Thomsen.

D. 25. juli 1916, skøde fra Eske Thomsen til Hans Peter Christian Hansen. Eske Thomsen flyttede over på nabogården matr. nr. 2b Hesselbjerg.

D. 17. febr. 1923, skøde fra Hans P. Chr. Hansen til Christian Christoffersen.

D. 5. maj 1924, skøde fra Christian Christoffersen til Sofus Weilby.

D. 16. apr. 1924, tinglæst skøde fra Sofus Weilby til Mathias Asmussen Jæger.

D. 15. dec. 1956, skøde fra Mathias Asmussen Jæger til søn Anton Jæger.

1994: ejer Anton Jæger, Risbankevej 60, Hesselbjerg.

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1d Hesselbjerg. (og matr. nr. 1e Hesselbjerg).

D. 2. okt. 1846 udlejede Niels Sørensen 1 stk. hede og mose ved Askær skel til Christian Frederiksen, der var født i Give sogn i 1814. Lejetid 99 år, årlig leje 8 rbd. sølv. D. 1. maj 1847 lejede Christian Frederiksen også 1 stk. jord af Jeppe Jensen i Askær, så han havde jord i begge sogne. Han var i 1845 blevet gift med Ane Marie Hansdatter, født i 1824 i Langkær, men han tjente ellers samme år hos Niels Sørensen. Han synes allerede i 1843 at have haft jord til rådighed i Hesselbjerg, og han var så velhavende, at han kunne låne 100 rbd. sølv ud til Christen Hansen i Ullerup. Beløbet med renter blev d. 4. juli 1843 udbetalt til kromand Christian Johansen i Thyregod, der var berettiget til at modtage det efter et forlig imellem Chr. Frederiksen og Niels Pedersen i Lønå.

D. 8. sept. 1851 udlejede Niels Sørensen et større stk. jord til Christian Frederiksen, årlig leje 20 rbd. sølv. Ane Marie døde d. 6. juli 1852 i Askær, og samme år blev Christian Frederiksen gift med Johanne Marie Sørensdatter, født d. 3. okt. 1819 i Ikast. I det første ægteskab var der en datter Nielsine, født d. 13. sept. 1848, hun døde d. 17. marts 1864 i Askær.

D. 30. nov. 1854, skøde fra Niels Sørensen til Christian Frederiksen på matr. nr. 1d med htk. 2 alb., købesum 25 rd. Året efter købte Christian Frederiksen matr. nr. 2d Sdr. Askær.

D. 26. sept. 1862, skøde fra Niels Sørensen til Christian Frederiksen på matr. nr. 1e Hesselbjerger med htk. 1 skp. 1 fkr. 1½ alb. efter indhentet udstykningsbevilling. Købesum 600 rd., som Niels Sørensen fik en obligation på. Chr. Frederiksen bortlejede et par lodder, i begge tilfælde synes det at være fra matr. nr. 1d.

D. 13. dec. 1859 udlejede han en parcel med htk. 2 alb. til Niels Knudsen i Risbjerg i 50 år. Årlig leje 8 skilling rigsmønt. D. 7. dec. 1865 bortlejede han en mergellod til Niels Jensen i 50 år for 16 rd. Chr. Frederiksen døde d. 20. aug. 1868, og d. 30. okt. 1868 fik enken Johanne Marie Sørensdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 2. marts 1871 udlejede Johanne Marie engvandingsret til Niels Nielsen, som hun kaldte sin svoger, lejetid 40 år, leje 10 rd.

D. 4. jan. 1872, skøde fra Johanne Marie Sørensdatter til Christian Nielsen, søn af Niels Sørensen og født d. 23. jan. 1847. Han var gift med Lene Hansen, født i Hestlund d. 23. juli 1852. Johanne Marie døde i Askær d. 6. febr. 1892.

D. 5. aug. 1909, mageskifteskøde fra Christian Nielsen til Jens Duedal Madsen, født d. 18. marts 1872, og gift med Marie Mathilde Nielsen, født d. 14. marts 1872. Såvidt vides, var de fra Sdr. Omme. D. 11. dec. 1915 blev der udstedt fodedudlægsskøde til Jens Duedal Madsen på matr. nr. 1k Hesselbjerger.

D. 28. maj 1924, skøde fra Jens Duedal Madsen til Jens Christian Nielsen.

D. 5. juli 1924, skøde fra Jens Chr. Nielsen til August Christensen.

D. 24. marts 1950, skøde fra August Christensen til Hans Erik Jørgensen.

1993: ejere Petra og Hans Erik Jørgensen, Bøllundvej 36, Hesselbjerger.

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1f Hesselbjerger.

D. 26. sept. 1862, skøde fra Niels Sørensen til Niels Jensen, htk. 2 fkr. 1 1/4 alb. Købesum 500 rd. Der var bygninger på stedet. Niels Jensen udstedte en panteobligation på beløbet til Niels Sørensen. Niels Jensen var født i Grarup, Brande sogn d. 29. sept. 1832, han var gift med Maren Olesen, født d. 14. juni 1825 i Højgård, Give sogn. D. 2. febr. 1870 lånte Niels Jensen 500 rd. af Hans Chr. Thomsen i Baunsgård. Maren og Niels Jensen boede en kort tid i Kokborg, de fik 6 børn, men kun 3 af dem blev voksne, nemlig døtrene Mette, Else og Oline.

D. 26. febr. 1891, skøde fra Niels Jensen til svigersøn Johan Christian Carl Lindsted, født i Nim d. 29. okt. 1867, han var i 1883 blevet gift med Oline, født d. 25. juni 1861. De havde boet i Ågård i nogle år. Maren og Niels Jensen kom på aftægt hos dem. Lindsted fik 9 børn i ægteskabet med Oline.

D. 29. apr. 1914, skøde fra Johan C. C. Lindsted til muremester K. A. Larsen, der samtidig købte matr. nr. 7m og 7n Hestlund af Lindsted og matr. nr. 3f Lille Hestlund af Th. Dahl Nielsen.

D. 1. maj 1916, skøde fra muremester K. A. Larsen til Søren Skjoldborg Sørensen.

D. 19. dec. 1934, fodedudlægsskøde udstedt til Evald Madsen.

1993: ejer Evald Madsen, Bøllundvej 34, Hesselbjerger.

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1g og 1h Hesselbjerger.

D. 1. juli 1862 solgte Niels Sørensen hovedparcellen matr. nr. 1a til Anders Hansen, men han beholdt de 2 parceller matr. nr. 1g og 1h med htk. 1 skp. 1½ alb. + 2 skp. 2 fkr. 2 1/4 alb. Han bebyggede parcellerne og udstedte d. 1. febr. 1864 en obligation på 400 rd. til pensionist Jochumsen i Lille Langkær. Der var i mange år 3 sønner og 1 datter hjemme, den ældste søn Søren stod nærmest for driften, men det blev den yngre Niels, der overtog stedet.

D. 14. maj 1886, skøde fra Niels Sørensen til Niels Nielsen, født d. 26. febr. 1845, han var ugift. Zidsel og Niels Sørensen fik aftægt, men det ser ud til, at de har haft eget hus og ført egen husholdning med en ung tjenestepige.

D. 30. dec. 1903, skøde fra Niels Nielsen til Hans Iversen Hestlund Nielsen, født d. 18. sept. 1878 og søn af Nielsens yngre bror Christian Nielsen. Han var gift med Jensine Marie, født d. 29. juli 1880.

D. 5. okt. 1907, mageskifteskøde fra Hans I. H. Nielsen til Christen Ovesen, der kom fra matr. nr. 2b Hindskov.

D. 21. okt. 1907, skøde fra Christen Ovesen til Niels Nielsen.

D. 20. sept. 1911, fodedudlægsskøde udstedt til Hans Anker Jensen.

D. 11. marts 1915, fodedudlægsskøde udstedt til Andreas Christoffer Vinkel.

D. 12. juli 1918, skøde fra Andreas C. Vinkel til Peder Mikkelsen.

D. 23. febr. 1952, skøde fra Peder Mikkelsen til søn Karl Mikkelsen.

D. 1. dec. 1966, skøde fra Karl Mikkelsen til tømrermester J. Skinnebach og muremester Jacob Sørensen.

D. 31. maj 1967, skifteattest læst som adkomst for fru Asta Skinnebach på J. Skinnebachs part.

D. 4. maj 1968, skøde fra Asta Skinnebach til Søren Skinnebach på hendes part.

1994: ejere Karin og Finn Grarup, Hesselbjergvej 6, Hesselbjerger.

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1i Hesselbjerger.

D. 24. juni 1881, skøde fra Anders Hansen til Kirsten Marie Andreasen, født d. 27. maj 1842 i Give. Hun blev d. 27. maj 1887 gift med Hans Peter Hansen Kjøngerskov, der kom fra Nørup, men var født i Vissenbjerg d. 18. apr. 1858. D. 6. okt. 1893 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst for Kjøngerskov, der var kommet som bestyrer på stedet. Først boede der et plejebarn hos dem, senere kom der en separeret kone med 3 børn og 1 plejebarn. Deres tjenestekar i 1906 hed Jørgen Frederik Kaspersen, om det er den "sidste tater i Danmark" vides ikke, men alderen passer, og han fortalte siden, at han kendte egnen.

D. 6. nov. 1912, skøde fra H. P. Hansen Kjøngerskov til Jens Kristian Markus Jensen.

D. 1. okt. 1915, skøde fra J. Chr. M. Jensen til Kristian Kristensen.

D. 20. aug. 1918, skøde fra Kristian Kristensen til Jens Kristian Nielsen.

D. 19. marts 1921, skøde fra J. Kr. Nielsen til Hans Ole Jepsen.

D. 26. juli 1922, auktionsskøde udstedt til Anders Andersen.

D. 10. dec. 1924, skøde fra Jens Duedal Madsen til Anders Andersen på matr. nr. 1k Hesselbjerger.

D. 9. og 14. dec. 1926, skøde fra Anders Christian Andersen på Anders Andersens vegne og med fuldmagt fra Anders Andersens hustru til Christian Rikardt Andersen Risager, født d. 11. marts 1902, søn af Karen og Anders Risager i Thyregodlund. Han var gift med Abalone Mathiasen, født d. 21. jan. 1904, datter af Rasmine og Mads Mathiasen i Kokborg.

D. 13. apr. 1967, sløde fra Rikardt Risager til fru Berit Pedersen.

D. 13. nov. 1968, skøde fra fru Berit Pedersen til købmand Olaf Hansen.

Arne Løvbjerg

2006 Ib Sæderup

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 1m Hesselbjerger.

Parcellen tilhørte i 1965 slagtermester Jørgen Mortensen i Thyregod. Der var opført et lille sommerhus på parcellen.

\*\*\*\*\*Matr. nr. 2 Hesselbjerger.

D. 4. juni 1802, da Morten Christensen solgte 3 tdr. htk. til Niels Andersen, beholdt han selv 1 td. 3 fkr. 2 alb. htk., der kom til at udgøre det senere matr. nr. 2 Hesselbjerger. Til denne parcel hørte den østre halve gårds bygninger, men der var stadig fælles græsning, lyngslet, sod-klyne-og tørvegøft for de 2 gårde i hede og overdrev, endelig udskiftning af de 2 gårde skete først i 1805.

D. 29. sept. 1807, skøde fra Morten Christensen til søn Christian Mortensen, der var født i 1777 og gift med Inger Christensdatter, der var født i Brande sogn i 1783. Morten Christensen og hustru fik aftægt på gården, Margrethe døde d. 4. jan. 1816, 70 år gl., og Morten døde d. 6. febr. 1830, 90 år gl. Der var ingen børn i Christian Mortensens ægteskab. Ved matrikuleringen omkring 1830 beskrives gården som en hovedlod sønden for åen og en hedelod sydøstlig på Hesselbjerger mark. Til gården hørte anpart i fællesdriften matr. nr. 6, det var en bred vej ud i heden, og den vedrørte kun de 2 gårde i Hesselbjerger. Den blev lagt ind under matr. nr. 2, og matr. nr. 6 blev slettet.

D. 4. sept. 1833, skøde fra Christian Mortensen til Ole Christian Laursen, født i Hindskov i 1804, døbt d. 1. juli, søn af Laurs Olesen og Ane Sørensdatter. Købesum 200 rbd. sølv. Der blev oprettet en aftægtskontrakt til værdi 48 rbd. sølv årlig. Der var skrevet købekontrakt allerede i 1831, og aftægtskontrakt var gyldig derfra. Ole Chr. Laursen udstedte en obligation på 150 rbd. sølv til Christian Mortensen. Inger Christensdatter døde d. 16. juni 1853, 75 år gl., og Christian Mortensen døde d. 9. dec. 1855, 79 år gl. Ole Christian var d. 15. okt. 1831 blevet gift med Helvig Sørensdatter, født i 1810, døbt d. 11. juni, datter af Søren Christensen og Ane Nielsdatter i Hesselbjerger. Ole Christians farmors far var den gamle degn i Thyregod Laurits Jensen Holstebro (1666-1759).

Helvig og Ole Chr. Laursen fik 6 børn: 1. Christian, født d. 4. aug. 1832. 2. Ane Helvig d. 2. febr. 1835, død i 1836 i Hestlund. 3. Ane Helvig d. 26. juni 1839. 4. Inger d. 26. maj 1842, gift d. 27. dec. 1867 med gmd. Søren Christensen i Uhre. 5. Ane d. 17. maj 1845, gift d. 4. juli 1868 med Niels Jensen Nielsen i Risbjerg. 6. Søren d. 25. sept. 1848, død d. 14. apr. 1851.

D. 11. dec. 1854 købte Ole Chr. Laursen parcellen matr. nr. 1b Hesselbjerger af sin svoger Niels Sørensen, så gården blev forøget med 4 skp. 3/4 alb. htk. Købesum 350 rd. Parcellen kaldtes Biærres Agre, så det har været opdyrket jord.

D. 8. juni 1863 skødede Ole Chr. Laursen matr. nr. 2b Hesselbjerger til sin søn Christian Olesen. Htk. 6 skp. 2 1/4 alb. Købesum 400 rd. Parcellen var bebygget.

D. 8. juni 1863, skøde fra Ole Chr. Laursen til svigersøn Søren Jørgensen på hovedparcellen matr. nr. 2a og 1b med htk. 1 td. 3 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 600 rd. Søren Jørgensen var født d. 24. okt. 1833 i Usseltoft, Brande sogn, søn af

Jørgen Pedersen og Johanne Marie Sofie Lange. Han var d. 9. apr. 1863 blevet gift med Ane Helvig. Aftægtsmand Ole Christian Laursen døde d. 18. okt. 1872, 68 år gl. Hans enke Ane Helvig Sørensdatter døde d. 27. okt. 1888, 79 år gl. Ane Helvig og Søren Jørgensen fik 5 børn: 1. Ole Christian, født d. 4. juni 1864, død d. 18. okt. 1868. 2. Johanne d. 7. marts 1868, gift d. 22. apr. 1890 med Søren Peter Eriksen i Uhre. 3. Ane Helvig d. 11. juni 1870, død d. 1. maj 1881. 4. Ole Christian d. 16. jan. 1873. 5. Helle Cathrine Jørgine d. 7. jan. 1877.

D. 14. april 1895, skøde fra Søren Jørgensen til søn Ole Christian Jørgensen, der blev gift med Mette Marie Kirstine Hansen fra Fly. Af de ca. 80 tønder land, som gården omfattede, tilplantede Ole Chr. Jørgensen ca. 15 tdl.

D. 9. april 1943, skøde fra Ole Christian Jørgensen til søn Søren Jørgensen.

1994: Lene Sand og Jens H. Sørensen, Hesselbjergvej 14, Hesselbjerg.

\*\*\*\*\*

Udstykninger fra matr. nr. 2 Hesselbjerg.

Matr. nr. 2b Hesselbjerg.

D. 8. juni 1863, skøde fra Ole Christian Laursen til søn Christian Olesen på matr. nr. 2b Hesselbjerg med htk. 6 skp. 2 1/4 alb. Købesum 400 rd. Der var bygninger på parcellen. Christian Olesen bortlejede samme dag 2 stykker jord til sin svoger Søren Jørgensen til sodgravning. D. 20. aug. 1868 bortlejede han et stk. mosejord til Peder Jørgensen i Lønå, indfæste 10 rd. og årlig leje 4 skilling. Christian Olesen blev gift med Ane Olesen, født i Nygård, Give sogn, i 1848, datter af Ole Knudsen. De fik datteren Hedvig d. 15. aug. 1869. Ane Olesen blev kun 23 år, hun døde d. 22. juni 1871, og der var skifte efter hende d. 15. maj 1873, hvor datteren Hedvig fik tillagt 300 rd. i arv.

D. 29. maj 1873 blev Christian Olesen gift med Maren Nielsen, født d. 27. okt. 1837, datter af Niels Knudsen og Mette Jensdatter, Bakkegården i Risbjerg. De fik sønnen Andreas d. 28. juli 1874, men d. 14. maj 1879 døde Maren Nielsen, 41 år gl. Christian Olesen sad tilbage med 2 børn, han drev gården med 1 karl og 1 pige, indtil han døde d. 8. marts 1886. Gården blev derefter sat til auktion.

D. 18. aug. 1887, auktionsskøde udstedt til Johannes Madsen, født i Give sogn d. 20. jan. 1835 og gift med Maren Hansen, der var født i Give sogn i 1835. De havde en datter Ane Marie hjemme, hun var født i Give i 1871. Da Johannes Madsen blev enkemand, solgte han gården til sin søn.

D. 8. febr. 1901, skøde fra Johannes Madsen til Mads Kristian Madsen, født i Give d. 19. nov. 1866 og gift med Marie Birgitte Olsen, født i Givskud d. 28. febr. 1873. De var blevet gift i 1897 og havde 2 børn, de havde boet i Skolding i et par år. I 1906 opholdt de sig ikke på gården, men Ane Marie var der med en tjenestekarl og børnene, der nu var blevet til 3.

D. 10. april 1906, skøde fra Mads Kr. Madsen til Morten Nielsen Jepsen, der havde boet på matr. nr. 1c Hesselbjerg.

D. 10. april 1910, skøde fra Morten Nielsen Jepsen til Jeppe Johannes Marius Jeppesen, født d. 15. febr. 1885, han var ugift, og Karen Povlsen var husbestyrerinde for ham. Hun var født d. 7. marts 1889, vistnok i Langskov, de blev senere gift, men Jeppe døde kort efter.

D. 24. nov. 1913, skifteudskrift læst som adkomst for Jeppe J. M. Jeppesens enke Karen Birthe Cathrine, født Povlsen.

D. 22. nov. 1913, vielsesattest tinglæst for Niels Jensen Lindsted som adkomst. Han var født d. 10. dec. 1883 i Give og ældste søn af Oline og Johan Lindsted på matr. nr. 1f Hesselbjerg.

D. 22. juli 1916, skøde fra Niels Jensen Lindsted til Eske Thomsen.

D. 31. aug. 1916, skøde fra Eske Thomsen til Eskild Damsgaard Pedersen Buck.

D. 30. juni 1919, skøde fra Eskild Buck til Eske Thomsen.

D. 20. april 1921, skøde fra Eske Thomsen til Karl Koch.

D. 14. okt. 1922, skøde fra Karl Koch til Laurits Møller Larsen.

D. 28. maj 1923, skøde fra Laurits Møller Larsen til Niels Christian Nielsen.

D. 1. dec. 1923, skøde fra Niels Chr. Nielsen til Ejner Sunesen.

D. 7. marts 1927, fogedudlægsskøde til Niels Marinus Johannes Hansen, født d. 31. okt. 1900, søn af Kristiane og Knud Peter Ingvard Hansen på Midtgård i Thyregod by.

Efter at Marinus Hansen var flyttet til Thyregod, ejedes gården i nogle år af hans søn Henning Hansen.

1994:

\*\*\*\*\*

Matr. nr. 2c Hesselbjerg.

D. 18. maj 1906 blev parcellen udstykket fra matr. nr. 2b af Mads Kristian Madsen og solgt til Morten Nielsen Jepsen sammen med matr. nr. 2b. Htk. var 2 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb.

D. 28. okt. 1911 mageskiftede Morten Nielsen Jepsen matr. nr. 2c med Hans Hansen.

D. 8. nov. 1911, skøde fra Hans Hansen til Rasmus Rasmussen junior.



D. 13. sept. 1960, skøde fra Rasmus Rasmussen til Børge Nielsen.  
1994: ejere Birthe og Børge Nielsen, Bøllundvej 37, Hesselbjerg.  
\*\*\*\*\*